



Wim Timmer



1931 - 2024

*Een dierbare sterft altijd te vroeg, al wordt hij nog zo oud.
Je bidt dat God hem sparen zal, omdat je van hem houdt.
Maar als de dagen knellen gaan, hij ziek wordt, moe en oud,
bid je dat God hem halen zal omdat je van hem houdt.*

Zoals hij het graag wilde zo is het gegaan.
In zijn vertrouwde omgeving is overleden mijn lieve man,
onze zorgzame vader, betrokken schoonvader, trotse opa en 'oude' opa

Willem Timmer - Wim -

Drager van de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver

* 15 augustus 1931

† 7 mei 2024



65 jaar

Aalsmeerderweg 781
1435 EN Rijsenhout

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op dinsdagavond 14 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Werf 2 te Rijsenhout.

De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op woensdag 15 mei om 11.00 uur in bovengenoemde kerk.

Het is ook mogelijk om de dienst te volgen via livestream: www.kerkdienstgemist.nl/stations/360

Aansluitend is er gelegenheid om elkaar in informele sfeer te ontmoeten in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Later op de dag, omstreeks 14.00 uur, zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Meerterpen, Spieringweg 1021 te Zwaanshoek.

Nel Timmer-den Braber

Ineke Vredenburg-Timmer
Rob Vredenburg

Jaap Timmer
Nicolette Timmer-Harts

Henk Timmer
Lia Timmer-van Leeuwen

Wim Timmer
Caroline Timmer-Harting

Roel Timmer
Marieke Timmer-van der Veen

Leo Timmer
Linette Timmer-van 't Hof

Kleinkinderen en achterkleinkinderen