



KERSTSTER

*Temidden van miljoenen sterren in het oneindige heelal
Straalt een ster, zo glinsterend als helder kristal
Die door haar geflonker, zo hoog aan het firmament
Haar warme stralen naar moeder aarde zendt
Hij leidt mij naar vrede en geluk
en houdt trouw de wacht
In de uren van de duistere nacht
Ik hoop dat die ster ook voor jou zal stralen
Om de juiste weg naar de toekomst te bepalen*

Ga mee!



Binnenkort breekt de kerstperiode weer aan. We gedenken dan de geboorte van Christus, één van de belangrijkste feesten binnen het christendom. Gods liefde manifesteert zich in een kind, om zo te laten zien dat zachtaardigheid en nederigheid het winnen van geweld en

hoogmoed.

In deze tijd, waarin het geweld in de wereld erg is opgelaaid, is dat een hoopvolle boodschap. God toont zich in Christus aan de mens om ons een nieuwe manier van leven aan te leren, een leven van liefhebben en vrede. Zo vieren we de geboorte van Christus als een feest van het Licht, dat de duisternis heeft overwonnen.

Aan dat Licht willen wij als kerk in de komende periode op allerlei manieren vorm gaan geven. We willen dit ook uitstralen naar buiten: Ga mee, en doe mee aan de activiteiten binnen en buiten de kerk. De kerk staat voor iedereen open die het feest van de geboorte van Christus mee wil vieren. Te allen tijde, lid of geen lid: je bent van harte welkom in onze kerk!

We willen ons daarbij laten aanmoedigen en bemoedigen door beloften uit de Bijbel. Want God geeft ons beloften, waarop we mogen vertrouwen. Ook in de meest moeilijke en uitzichtloze situaties. Om elkaar te enthousiasmeren om mee te gaan in die beloftes, plannen we zoals elk jaar ook rond Kerst verschillende activiteiten.

We starten daar eind november al mee met de kerstfilm *The Christmas Candle*, naar een verhaal van Max Lucado. Deze film voor de hele familie in Charles Dickens stijl, zal op vrijdagavond 24 november draaien in onze kerk.

Op donderdag 21 december organiseren we samen met de scholen en het Lichtbaken om 18:00 een Lichtjesticht. De schoolkinderen lopen dan samen met hun ouders een tocht vanaf de school Westwijs



aan de Pampusstraat, via het Tjalkplein en de Zeilhof naar onze kerk, een route die verlicht wordt door meer dan 200 lichtjes. Langs dit traject van straten zullen op verschillende plekken vijf scènes uit het kerstverhaal worden uitgebeeld, waarmee het verhaal van de geboorte van Christus tot leven wordt gebracht. Bij aankomst in de Ontmoetingskerk is er voor iedereen warme drank. Kerstavond vieren we in onze kerk met een laagdrempelige gezinsbijeenkomst waarin we samen zingen en kunnen luisteren naar een koor en een warm Kerstverhaal rond de prachtig versierde kerstboom en de stralende ster. Op Eerste Kerstdag is er natuurlijk een feestelijke dienst in de kerk, waar iedereen ook weer welkom is. Met een warme groet, Gonja van 't Kruis.
Predikante Ontmoetingskerk Rijsenhout

Verwonderd

Ik weet niet hoe creatief of hoe handig je bent, maar ik vraag me wel eens af: hoe zou het zijn om in je eigen creatie te stappen? Een



tekenaar die het vel papier inkruipt om zijn eigen droomwereld te bezoeken. Een beeldhouwer die versteent. Of een monteur die eens wil voelen hoe het is om zijn eigen wagen te zijn. Het is raar om het je voor te stellen. Maar als je kunstwerk mooi is, kun je het je misschien wel indenken. Maar wat als je als kind een tekening maakte, die achteraf toch niet klopte? Ik verkreukelde 'm altijd, en probeerde dan opnieuw te beginnen.

Als ik eerlijk ben, dan ligt mijn leven soms in de kreukels. Ik zie dikke krassen door de wereld. Ik zie oorlog, gebrek aan liefde, in het groot en in het klein. Als God zijn schepping ziet, en ook al onze onvrede, dan lost hij dat niet op door de boel te verkreukelen en opnieuw te beginnen. Nee, Hij stapt erin. En, van binnenuit, laat Hij zien hoe hij vrede komt brengen. Dit is wat kerst zo'n bijzonder feest maakt. Hij komt bij ons. Hij stapt zijn eigen creatie in, komt in onze wereld. Hij komt zijn tent opslaan, midden in onze modder. En niet om maar eventjes te bivakkeren, maar om echt één van ons te worden. Gods liefde komt je zo dicht op de huid.

*Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn geest van eerbied stil,
aanbidt het, maar doorgrondt het niet,
dat zo de liefde Gods geschiedt. (LvK.146:4)*



Dit feest zullen we met elkaar vieren. Vol verwachting er naar toelevén. Vol verwondering vieren. Want juist in de kreukels voelen we hoe diep we verlangen naar vrede op aarde.

Jaap Cramer, predikant (deeltijd) Lichtbaken
Rijsenhout

Zo 3 1^{ste} Adventszondag

Ontmoetingskerk

10.00 FF Zingen, Marian van der Veen – Niemeijer “**Wachten in stilte..**” m.m.v. Haarlemmermeers Mannenkoor “Zang en Vriendschap”. De tijd van Advent breekt weer aan, de tijd waarin we hopen en verwachten, de tijd die ons voorbereidt op de naderende geboorte, het Kerstfeest!

Lichtbaken

10.00 10 uur ds. J.R. Cramer, viering van het Avondmaal.

Wo 6 Open Maaltijd - Ontmoetingskerk

17.30 – 19.30 Kosten 6.50 p.p. en aanmelden via de inschrijfformulieren in de Ontmoetingskerk, en Lichtbaken. Informatie: Jan van der Wal, tel. +31 6 27430540, of email: janvanderwal@outlook.com

Zo 10 2^{de} Adventszondag

Ontmoetingskerk

10.00 ds. M. J.Wattel uit Hoofddorp

Lichtbaken

10.00 ds. T.A.Vizee uit Houten

Karmelkerk Aalsmeer, lezing Leo Feijen

Na de eucharistie van 09.30. De inhoud van de lezing gaat over de betekenis van de kerststal voor de lokale geloofsgemeenschap. Elk figuur vertegenwoordigt een waarde; en zo gaat de kerststal nog meer leven.

Di 12 Lichtbaken

10.30 kerstviering

Meer info: www.lichtbakenrijsenhout.nl.

Za 16 Lichtbaken

20.00 Kerstconcert: Muzikale

medewerking: Gert van Hoef orgel/piano, Gerdien de Lange.

kaarten: zwaardvdjohan@hotmail.com of aan de deur; € 12,50 per stuk.

Zo 17 3^{de} Adventszondag



Ontmoetingskerk

10.00 ds. C. J. van Stralen uit Utrecht

Lichtbaken

10.00 ds. J.R. Cramer

DO 21

Lichtjestocht Rijsenhout

18.00-20.30 Een wandeling langs het kerstverhaal.

NEEM JE EIGEN LICHTJE MEE! Meer dan 200 lichtjes, WARME DRANK EN een sfeervolle verrassing! Start in groepen vanaf 18.00.

Duur ongeveer 1 uur. Info & aanmelden:

EMAIL: lichtjestocht@pknrijsenhout.nl

Mocht het weer tegenzitten, vindt DE TOCHT plaats in de ontmoetingskerk.

ZO 24

4^{de} Adventszondag,

Ontmoetingskerk, kerstnacht 19.30 Marian van der Veen –Niemeijer, m.m.v. zanggroep TO THE POINT o.l.v. André Keessen

Lichtbaken

10.00 ds. E.J. Westerman uit Aalsmeer

ZO 25

Eerste Kerstdag

Ontmoetingskerk

10.00 ds. Gonja van 't Kruis

Lichtbaken

10.00 ds. Ed-Jan Westerman, muzikale medewerking 4HIM

15.30 Kinderkerstfeest, inloop vanaf 15.15 uur.

ZO 31

Oudjaar 2023

Ontmoetingskerk

19.30 Vesper ds. Gonja van 't Kruis

Lichtbaken

10.00 ds. J.R. Cramer

Namens de gezamenlijke kerken wensen wij u een gezegend Kerstfeest en een goed en vooral gezond en vredig 2024 toe!

