

Hoop in de veertigdagentijd

Vlak voor zijn sterven houdt Jezus regelmatig redevoeringen en bereidt hij zijn leerlingen voor op de nieuwe fase die er voor hen aan zal breken. In het veertiende hoofdstuk van het Evangelie van Johannes horen we Jezus hierover zeggen: 12Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. 13En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen (NBV21).

Op dat moment stelt Jezus vast dat, als Hij er zelf niet meer is, de leerlingen in Zijn naam rechtstreeks tot God kunnen bidden. Jezus zal hen dan zelf actief geven, wat ze nodig hebben bij al hun werk. Dit een grote bemoediging voor de leerlingen, die het afscheid van Jezus met lede ogen tegemoetzien. Jezus belooft hen zelfs dat zij nog meer zullen doen dan Hij, waarbij zij de Heilige Geest zullen ontvangen die hen bij al dat werk zal begeleiden. Dat ‘meer dan Jezus’ dat zij zullen doen, slaat op de voortzetting van Zijn werk en het bereik dat de leerlingen zullen hebben. Jezus is op de wereld gekomen met het doel om ons mensen te redden, en zij als zijn leerlingen om doorlopend van Hem te getuigen.

Ook voor ons en het bestaan van onze kerk zijn deze uitspraken van Jezus bemoedigend. Hoewel Hij zelf niet meer op aarde is, belooft Hij ons bij ons te aanwezig zijn om Zijn werk verder te brengen en te verspreiden. Met die belofte, en het gegeven dat wij in staat zullen zijn om veel werk te verzetten hebben we een hoopvol perspectief voor de 40dagentijd.

Op zondag 12 maart, de derde zondag van de veertigdagentijd, vieren we ook de Biddag voor gewas en arbeid. Met de werkgroep ‘Groene kerk’ die we een jaar geleden hebben opgericht (en waarover u verderop in dit kerkblad nog meer kunt lezen), zijn wij voor die zondag een dienst aan het voorbereiden over de duurzaamheid van de aarde.

Corné en Ben, die deel uitmaken van deze werkgroep, zullen hier hun licht over laten schijnen. Corné zal vertellen over de studie die hij volgt, en Ben over zijn werk als beheerder van de kerk. Alle twee hebben zij in hun werk of studie met het thema ‘Groene kerk’ te maken. De dienst heeft ook een wat interactief karakter, waarin ik ook jullie als gemeenteleden zal betrekken.

Kortom een dienst, waarmee we als gemeente gehoor willen geven aan het vele werk, zoals beschreven in Johannes 14, dat ons te doen staat.

Hartelijke groet, Gonja van 't Kruis

Erediensten

*Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden:
Blijf THUIS bij gezondheidsklachten*

Zondag 5 maart

2^e zondag 40 dagentijd

10.00 uur: Ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk

ouderling van dienst: Ale Gercama
diaken + collectant: Nico van Kooten
collecte: Kerk in Actie; Palastina
voorlezer: Huig Baartman
kostersdienst: Ad & Ria Noordam
Beamerdienst: Cor Zwart – Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Marianne v/d Vlugt – Corine Pruissen

Zondag 12 maart

3^e zondag 40 dagentijd

10.00 uur: Ds. Gonja van 't Kruis

ouderling van dienst: Linda Vervloed
diaken + collectant: Petra Bart
collecte: Kerk in Actie; Binnelands diaconaat
voorlezer: Mady Vreeken
kostersdienst: Huub & Hilde Appel
beamerdienst: Robin Paul Bakker
organist: Cees Lodder
gastvrouw/heer: Petra Bart
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Marjan Hoogterp – Ellise Evers

Zondag 19 maart

4^e zondag 40 dagentijd

10.00 uur: Mw. C. de Peuter uit Noordwijk

ouderling van dienst: Wim Vos

diaken + collectant: John Peters

collecte: Kerk in Actie - Missionair werk - Kliederkerk

kostersdienst: Ben Aukes

beamerdienst: Cor Zwart – Gertjan v/d Veen

organist: André Keessen

gastvrouw/heer: Janny Verburg

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722

koffiedienst: Marianne Tameris – Marjan v/d Veen

Zondag 26 maart

5^e zondag 40 dagentijd

FF zingen; Theatervoorstelling ‘Na ons de zondvloed’

Palmpasen stokken maken



10.00 uur: Ds. Erik Jan Tillema

ouderling van dienst: Okker de Kok

diaken + collectant: Hilde Appel – Monique Klaver

collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Bangladesh

kostersdienst: Joop Sollman

beamerdienst: Online uitzending / Gertjan v/d Veen

organist: Margreet de Vries

gastvrouw/heer: Marry de Kok

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722

koffiedienst: Fenna van Dijk – Ineke Vredenburg

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan. S.v.p. doorgeven aan Linda Vervloed, ☎ 06-41 715 417 of aan Agnes Kaslander, ☎ 500080 of kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

40-dagentijd

In het Kerkblad van februari kon u in het stukje van Gonja al een aanzet lezen met betrekking tot de 40-dagentijd. Een tijd van bezinning, maar ook van geven, niet alleen door financiële offers te brengen, maar ook door uw talenten in te zetten en daadwerkelijk oog te hebben voor een ander, in woord en daad. Gonja vertelde het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron en de verrassende wending in het verhaal: dat Jezus tegen alle verwachtingen in de vrouw vraagt hem water te geven, hij raakt zelfs met haar in gesprek, tegen alle conventies in.

Grote rampen in onze tijd kunnen zomaar hetzelfde effect hebben: nu de oorlog woedt in Oekraïne leren wij de mensen van daar ineens veel beter kennen en begrijpen, bewonderen zelfs om hun moed. Nu de aarde woedend heeft geschud in Turkije en Syrië, zie je dat mensen van allerlei kleur en afkomst met elkaar de schouders eronder zetten om te helpen. Dat alles is eigenlijk ook waar het in de 40-dagentijd om gaat, je ogen, hart en je beurs naar draagkracht openen voor de mens in nood, voor projecten die mensen bij elkaar brengen, die troosten en verbinden. Het thema van de 40-dagentijd dit jaar is Uit liefde voor jou... En die jou, dat kan een medemens dichtbij zijn, maar ook ver weg, dat kan een gevangene zijn via de vertrouwde Paasgroetenactie, een kind zonder kansen, een oudere die eenzaam is, of misschien ben jij het wel die die liefde zo nodig heeft.

Elke week in de 40-dagentijd zal er aan het begin van de kerkdiensten een kaars worden aangestoken waarbij een gebed of gedicht wordt uitgesproken door een van de leden van de liturgiecommissie. Ook zal er aandacht zijn voor het project van de betreffende zondag. Wij laten ons hierbij inspireren door het 40-dagen-magazine van Kerkinactie. Aan het begin van het project kunt u ook een kalender meenemen met teksten en bemoedigende verhalen over de 40-dagentijd.

Het project wordt met Pasen afgesloten in een feestelijke dienst waarin Ingrid Schoenmaker als vanouds een liturgisch bloemstuk zal verzorgen.

Wij wensen u een inspirerende 40-dagentijd toe!

De liturgiecommissie

Aandacht en verbinding

Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van 't Kruis.

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder nummer ☎ 06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijshout.nl
Maandag is de vaste vrije dag van Gonja.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het pastorale team:

Marijke Sturing: ☎ 0297- 320944 (voor gemeenteleden met de achternaam A t/m L) of

Lia Harmans: ☎ 0297- 320889 (voor gemeenteleden met de achternaam M t/m Z).

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, ☎ 500061

Een paar weken geleden werd Rens Slootweg als gevolg van een tia in het ziekenhuis opgenomen. Daar werd een hoge bloeddruk geconstateerd, en na verder onderzoek bleek ook dat zij een lage nierfunctie heeft en zich voor moet bereiden op nierdialyse. Iets waar zij en Wim erg van geschrokken zijn en we hen Gods nabijheid bij toewensen.

Afgelopen maand moest Rita van der Velden plotseling in het ziekenhuis worden opgenomen. Na verschillende onderzoeken is gebleken dat een nier en haar blaas niet goed werken. Vorige week mocht zij weer naar haar huis. Rita, we wensen je alle sterkte toe om weer op krachten te komen.

Dhr. Klaas Visser werd na een tia opgenomen in revalidatiecentrum Zuiderhout in Haarlem (Beelslaan 9, 2012 PK Haarlem). Hij zal hier zeker nog tot mei moeten aansterken. We leven met hem mee en wensen hem veel sterkte toe.

De krachten van mw. Rus (105 jaar) zijn na een longontsteking, die zij opliep, behoorlijk afgenomen. Zij was even in het ziekenhuis, maar is nu weer thuis, waar haar kinderen liefdevol en verzorgend om haar heen staan.

Annet Gardenier is aan (langdurende) wond aan haar been geopereerd, waarbij zij een huidtransplantatie onderging. Het is een zwaar traject waarvoor zij naast haar dialysedagen op maandag en donderdag, momenteel bijna elke dag het ziekenhuis moet bezoeken.

Mocht u iemand zijn of kennen die ziek is of behoefte heeft aan een gesprek? Heeft u een levensgebeurtenis te delen? Neem dan vooral contact op met uw contactpersoon of met mij. We vinden het heel fijn om van u te horen.



Van de Kerkenraad

De Kerkenraad heeft vergaderd op 31 januari jl.:

- Bezoek ds. Peter Verhoeff

Elk jaar bezoekt ds. Peter Verhoeff een aantal gemeenten binnen de classis. Dit jaar zal ds. Verhoeff onze Kerkenraad bezoeken en wel op dinsdag 28 maart a.s. Middels het kerkblad zullen we u een samenvatting geven wat er besproken is. De Kerkenraad kijkt uit naar het bezoek!

- Kerkenraadsvergadering dinsdag 14 maart a.s.

Elke zes tot acht weken komt de Kerkenraad bij elkaar. De Kerkenraad is er voor u als gemeente en zou daarom graag horen als er onderwerpen of vragen zijn die u graag besproken zou zien in de Kerkenraad. Mocht u vragen of onderwerpen hebben, wilt u deze dan delen met de scriba?

- Groene Kerk

Wij hebben de ambitie om mee te werken aan het behoud van onze planeet en streven daarom naar het keurmerk “Groene Kerk”. Een werkgroep is daarmee aan de slag, wellicht ziet u komende maanden groene veranderingen. Eén van de veranderingen is de warmtepomp die komend jaar geïnstalleerd gaat worden. Kijkt u met ons mee naar deze mooie veranderingen?

- Vragen van gemeenteleden

Afgelopen maand heeft de Kerkenraad meerdere vragen ontvangen van gemeenteleden over uiteenlopende onderwerpen. De Kerkenraad waardeert uw betrokkenheid en heeft deze vragen uitvoerig besproken tijdens de vergadering. De vraagstellers hebben via de verantwoordelijke geleding antwoord gekregen.

Namens de Kerkenraad,
Linda Vervloed, scriba

Van het College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2023

De antwoordenveloppen zijn weer verzameld en het resultaat is ruim 61.700,= euro, vorig jaar was dit 64.500,= euro. Dit is bijna 4% minder.

Het College van Kerkrentmeester wil alle gemeenteleden die hieraan meegewerkt hebben, hartelijk bedanken.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Okker de Kok.

Bedankt...

We willen Fam. W Timmer sr. bedanken voor hun inzet bij het verstrekken van collectemunten. Jarenlang konden we bij hen terecht om collectemunten te halen en nu hebben zij besloten er mee te stoppen.

Wim, ook bedankt voor het helpen tellen van de collectes, dit heb je gedaan tot op hoge leeftijd.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Okker de Kok

Een blijk van waardering: Vrijwilligersbarbecue op 14 april

Als bedankje aan alle vrijwilligers en hun partners in onze kerk willen we graag een gezellige vrijwilligersbarbecue organiseren. Gewoon om onze waardering te tonen voor de enorme inzet van iedereen vóór en achter de schermen. In de achter ons liggende periode hebben we op velen een beroep kunnen doen om alle activiteiten op de rails te krijgen. Daar zijn we u allen heel dankbaar voor!

Vervult u een rol in onze kerk, op welke manier dan ook? Dan nodigen wij u graag uit als gast op de vrijwilligersbarbecue. U bent welkom op 14 april vanaf 17.30 uur in de kerk. Wij zorgen daar voor goed eten en drinken, samen zorgen we voor de gezelligheid!

Als u van de partij bent, wilt u zich dan voor 7 april aanmelden bij Okker de Kok

(okkerdekok@gmail.com)? O ja, ter verhoging van de feestvreugde zijn we op zoek naar leuke anekdotes of herinneringen die u heeft aan het vrijwilligerswerk in de kerk. Als u die heeft, wilt u ze dan aan mij doorgeven? Tot ziens op 14 april!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Okker de Kok

Kringenwerk

Handwerken

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen doet. Iedereen is welkom met eigen brei-/haakwerk, patchwork of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom! Deze maand is het handwerken op **woensdag 1 maart** in de Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs ☎0297 – 320323.



Koffieochtend

Op **woensdag 29 maart** a.s. bent u weer hartelijk welkom in **Het Lichtbaken** in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar huis.

Verdere info bij: Gre Tuinstra ☎0297- 331545

Spelletjesmiddag

Dinsdag 7 maart is er weer een spelletjesmiddag in de Ontmoetingskerk.

We beginnen om 14.00 uur met koffie en thee en na het spelen van spelletjes sluiten we om 15.30 uur gezellig af met een drankje.

Er zijn verschillende spellen om te spelen.

Bent u een spelletjesmens, kom dan dinsdag met ons mee spelen.

Heeft u vervoer nodig dan graag even een belletje naar onderstaand nummer.

Namens het spelteam

Coby van den Ochtend 06- 41317142

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout

Wist u dat de Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout nog steeds actief is?

U kunt bellen als u vervoer nodig heeft om bijvoorbeeld naar de huisarts, fysio of ziekenhuis te gaan. Ook kunt u bellen voor vervoer om boodschappen te kunnen doen.

U betaalt hiervoor een al vastgestelde vergoeding aan een van onze vrijwilligers.

Hiervoor kunt u bellen naar 06 - 2312 1211, op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur. U krijgt dan een van onze vrijwilligers aan de lijn.

Bijeenkomst contactpersonen: woensdag 1 maart

Op woensdagmiddag 1 maart organiseren we als consistorie weer een bijeenkomst voor alle contactpersonen. We komen van 14:30-16:30 bij elkaar in zaal 7 van de kerk.

Iedereen heeft hier inmiddels een uitnodiging voor ontvangen.

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we:

- De voortgang van het pastoraat
- De functie van de contactpersonen die een wat zwaardere pastorale taak voor hun rekening nemen in het pastoraat nieuwe stijl
- Daarnaast zal ik voor iedereen een uitleg geven over de opbouw van een pastoraal gesprek.

Allen tot ziens op 1 maart!

Hartelijke groet van Lia Harmans,
Marijke Sturing en Gonja van 't Kruis

Groothuisbezoeken

Rond Pasen en Pinksteren willen wij als consistorie een twee- of drietal groothuisbezoeken (met gemengde leeftijden) plannen. Een aparte groep voor mensen die in Hoofddorp wonen is ook mogelijk.

Tijdens een groothuisbezoek komen ontmoeting en bezinning bij elkaar samen. Ook pastoraat is een element van het groothuisbezoek. We zijn bij elkaar als leden van één gemeente en willen naar elkaar omzien. Zo'n gesprek draagt mee aan onderling contact én een zinvol gesprek. Gezelligheid en inhoud gaan samen. Daar willen we de tijd voor nemen.

Ik hoorde dat het alweer even geleden is dat er in de gemeente zulke ontmoetings- en gespreksbijeenkomsten met een kleine groep gemeenteleden plaatsvonden. Het is weer eens een andere vorm van elkaar ontmoeten in informele sfeer. We willen daarbij graag gebruik maken van een woning van één van de gemeenteleden, het is daarom ook echt een 'huiskamergesprek'. We horen graag wie zijn huiskamer hiervoor open zou willen stellen!

We gaan met elkaar in gesprek rond een Paas- of Pinksterthema en delen met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en ons geloof. Daarom is het niet alleen ontmoeting tussen ons als gemeenteleden, maar ook een ontmoeting met God.

Hartelijke groet, het consistorie

Sta jij nog wel eens stil?

Sinds eind januari zijn Marianne, Nelise en ik aan het brainstormen om een paar avonden te organiseren voor gemeenteleden vanaf 30/40 jaar, aan de hand van enkele levensvragen.

Het werkthema daarbij is: “Sta jij nog wel eens stil?”

Wij horen het graag als hier interesse voor is en/of jij ook ideeën hebt. Deel met ons wat jou bezighoudt en waar je verdiepend met elkaar over zou willen praten.

Marianne, Nelise en Gonja

Nogmaals: het Groene Kerk team

Omzien naar elkaar is een belangrijk thema binnen het beleidsplan van onze gemeente. Omkijken naar elkaar gaat verder dan mensen alleen, we willen niet alleen omzien naar elkaar, maar ook naar Gods schepping, onze leefomgeving: flora, fauna en de aarde als geheel. Daarom willen we als Ontmoetingskerk ook bijdragen aan een duurzame en leefbare toekomst voor iedereen, door groene keuzes te maken. Door bijvoorbeeld extra zonnepanelen te plaatsen op ons grote dak, zodat we als kerk van het gas kunnen overschakelen op een warmtepomp. Niet alleen wenselijk met het oog op een duurzame toekomst, maar ook denkend aan onze medemensen in Oekraïne.

Onze gemeente is daarom aangesloten bij het landelijke netwerk van Groene Kerken (www.groenekerken.nl). Vanuit onze gemeente denken Chris van den Heuvel, Gonja van 't Kruis, Gertjan van der Veen, Ben Aukes en Corné Timmer momenteel mee over groene keuzes die we als kerk nog meer zouden kunnen maken. Kunnen we bijvoorbeeld als kerk ons afval scheiden? Kunnen we duurzame en gezonde producten inkopen, denk aan fairtrade? Zijn laadpalen voor elektrische auto's en fietsen bij de kerk/ op de Werf een optie? Zomaar een aantal ideeën die bij onze overleggen voorbijkwamen. Maar aangezien we als Groene Kerk team nog in onze kinderschoenen staan zijn er vast nog ideeën die het overwegen waard zijn. Dus heeft u een idee en/of wilt u graag aansluiten bij het projectteam? Neem dan contact op met een van ons.

Namens het Groene Kerk team,
Corné Timmer

FILMCAFÉ
TONIO

Ontmoetingskerk, 31 maart 2023, 19.30 uur



Tonio, de bijna 22-jarige zoon van een schrijver, wordt nabij het Amsterdamse Vondelpark geschept door een auto. Hij wordt naar het AMC vervoerd, waar hij nog diezelfde dag overlijdt. De schrijver en zijn vrouw zoeken naar een reconstructie van de laatste levensdagen van hun zoon, die tevens enig kind is. Pas maanden later durft de schrijver de plaats van het ongeval te bezoeken.

Het KOMINN team

Kerk open - Bibliotheek

Op donderdag 9 en 23 maart staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer open van 13.30 uur – 14.30 uur om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd.

Opbrengst Elisabethbode 2022

De opbrengst van de Elisabethbode voor de kerk van het jaar 2022.

Ans Hofman; €188,80

Antoon van Dijk; €110,80

Afzender; Antoon van Dijk
Verremeer 94

Diaconie

De diaconie heeft een mooie gift ontvangen van 50 euro voor een goed doel. En de diaconie heeft een bedrag overgemaakt voor Oekraïne. Dit is een aanvullend bedrag geweest voor de filmavond van 17 februari.

Vr Gr Petra Bart

Verslag Kerk op schoot dienst

Afgelopen zondag was er de eerste kerk op schoot dienst.

Best spannend want voor iedereen is het weer nieuw. De kerkenraad gaf toestemming en de vrije hand om de dienst in te vullen.

Gelukkig hoefde Gonja en ik het niet alleen uit te vinden en hielpen er heel veel vrijwilligers mee om er een mooie dienst van te maken.

Bij een flyer maken voor de beamer hielp Gertjan mee. Anne maakte een flyer om te verspreiden. Ben dacht mee en gaf aan dat je dan wel een koster nodig hebt. Carlijn hielp Matthijs, die zich als koster had aangemeld mee met koffie/thee en limonade klaar zetten en uitschenken. Wim Vos bood aan om de beamer presentatie te doen en André kwam weer prachtig piano spelen.

Ria Honcoop hielp met opruimen en zo waren er weer heel veel mensen vrijwillig en met positieve energie bezig met deze dienst. Het doel was om de kinderen een thuis gevoel in de kerk te geven en ze bekend te maken met de verhalen uit de bijbel. Wij denken dat dat wel gelukt is. Het was fantastisch om alle 15 kinderen, ouders en grootouders te zien genieten en zich vrij te voelen om te reageren op wat er gebeurde rondom het verhaal:” Noach en zijn ark”.

Lieve allemaal, hartelijk dank voor jullie inzet en komst. Met elkaar hebben we iets moois beleefd 😊

Wij willen proberen om een paar keer per jaar een “kerk op schoot dienst” te organiseren. Mocht je interesse hebben om mee te denken, Welkom!

Gonja en Marianne

Wat hebben een kuiken, een eekhoorn, een giraf, een lama, een gigantische beer en zelfs een zeepaardje en een walvis met elkaar te maken? Ze mochten allemaal gezellig mee op de boot bij de Kerk op Schoot-dienst op 19 februari. En het was vol op de boot, want alle 17 (!) kinderen hadden hun favoriete knuffeldier meegenomen! Een gezellige beestenbende. Alle dieren werden zorgvuldig in de boot gelegd. Een aantal van hen konden niet zo lang zonder hun baasje en werden er al snel weer uitgehaald. Andere dieren mochten de hele dienst in de boot blijven zitten.

Ds. Gonja vertelde het verhaal van Noach, de ark, de slechte mensen en de regen. Ondertussen werd er gespeeld met de boot en de dieren in de watertafel. Maar water was er nog niet. Toen ging het regenen! Gelukkig hadden de meeste kids een paraplu mee, want het regende flink in de kerk! Zo hard dat de boot ging drijven met alle dieren erop. Er kon heerlijk gespeeld worden met het water en de dieren. Er waren nog wat extra boten

meegenomen en ook die gingen drijven. Toen alle regen gevallen was en de boot ging varen, werd de duif vrij gelaten en toen de duif terug kwam met een groen takje, werden de dieren weer losgelaten op het gras. De ark van Noach werd uit het water gehaald en op het groene gras gezet. Dit was toch wat minder leuk om mee te spelen. De kinderen zongen een liedje over de regenboog, de belofte van God dat er nooit meer zoveel regen zou vallen.

Ds. Gonja en Marianne van der Vlucht hebben een superleuke dienst georganiseerd voor de kinderen, met echte boten, dieren, water, regen en regenbogen. Na de dienst werd er nog gezellig gespeeld bij de watertafel, en was er wat lekkers. Zelfs aan de dreumesen was gedacht, er was maischips, heerlijk! Wij zijn heel benieuwd naar het verhaal van de volgende dienst!

Groetjes,
Birgit en Marjolijn



Bedankt...

Hartelijk dank voor de kaarten, appjes, bezoeken en bloemen die ik afgelopen maanden mocht ontvangen. Hartverwarmend voor mij en mijn gezin!!

Afgelopen augustus kreeg ik plotseling uitvalsverschijnselen; mijn arm en been zijn weer ok, alleen mijn spraak is nog niet op het oude niveau. Hiervoor ga ik naar logopedie. Ook heb ik nog bijna dagelijks last van hoofdpijn.

Binnenkort hoop ik weer, met enige regelmaat, naar kerkdiensten te komen. Ik hoop dat jullie begrip hebben voor mijn situatie dat ik niet iedereen, of teveel mensen tegelijk, te woord kan staan. Nogmaals dank.

Vriendelijke groet,
Monique Klaver en familie

Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen, na mijn val in de kerk. Gebracht door Lidia den Braber.

Truus en Piet Kogers.

Bedankt!

Langs deze weg wil ik de iedereen hartelijk danken voor de bloemen, de hartverwarmende kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Het doet ons goed dat er in deze moeilijke tijd zo warm wordt meegeleefd door onze kerkelijke gemeente.

Rens Slootweg

Namens mevrouw v.d. Linden, hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen. Het doet haar goed dat de gemeente aan haar denkt.

Verjaardagen in maart

01-3-1947	76	Dhr. H.J. Rus
04-3-1947	76	Mevr. G. van Vuren-Hennink
04-3-1942	81	Mevr. C. Joore-Molleman
04-3-1941	82	Dhr. L. Koolhaas
05-3-1946	77	Mevr. A. de Breuk-Bijleveld
09-3-1940	83	Dhr. Tj. Pet
12-3-1929	94	Mevr. L.M. Marbus-van der Linden
12-3-1940	83	Dhr. K. Vreeken
12-3-1948	75	Mevr. L. Koolhaas-Verkerk
13-3-1946	77	Dhr. C.J.P.M. Harmans
16-3-1935	88	Mevr. M.J. Kant
17-3-1943	80	Mevr. M.W. van der Velden-de Geus
19-3-1944	79	Dhr. N.M. Moolhuijsen
21-3-1932	91	Dhr. G. Griffioen
21-3-1936	87	Dhr. W.M. Meijer
22-3-1932	91	Mevr. A. Terpstra-Koopsen
26-3-1946	77	Mevr. A. den Braber-Nieuwkoop
29-3-1947	76	Mevr. M.W.J. Hak
29-3-1941	82	Dhr. P. Nijland

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens het Kerkelijk Bureau, Marjan Hoogterp

 273060

Huwelijksjubilea



Op 6 maart a.s. zijn dhr. en mevr. N. Knook - A. Pols, 55 jaar getrouwd.

Op 18 maart a.s. zijn dhr. en mevr. H.A. Streefland - N.J. van der Vlugt, 40 jaar getrouwd.

Op 21 maart a.s. zijn dhr. en mevr. C. Koolhaas - M. Maat, 50 jaar getrouwd.

Op 29 maart a.s. zijn dhr. en mevr. M. Mosselman - P. Arensman, 55 jaar getrouwd.

Onze hartelijke gelukwensen!

Mutaties

Deze maand zijn er geen mutaties te melden.

Agenda



Di	7 maart	19.30 uur	Moderamen
Di	14 maart	19.30 uur	Kerkenraad
Don	16 maart	19.30 uur	beamerteam
Di	28 maart	19.30 uur	Moderamen

Van de redactie

Geachte abonnee,

Ook komend jaar bezorgen wij u weer graag het kerkblad.

Wij willen u daarom vragen om de abonnementskosten voor het komende jaar à € 12,50 (Post € 30,00) over te maken naar onze bankrekening.

Rekeningnummer: NL09 RABO 0373727992

Ten name van: CvK Protestantse Gemeente Rijsenhout

Bedrag: € 12,50 (Post € 30,00)

Onder vermelding van: Abonnement Kerkblad 2023

Alvast hartelijk bedankt,

Ria Honcoop
06-11078106

Bloemengroeten Februari 2023

5 feb; Mw. Anne vd Vlucht Hoofddorp

Fam. Gardenier-Delville Bennenbroekerweg

Fam. M Roodenburg Koeteburg

12 feb; Mw. G Koger-Geilswijk Sloppenbrugge 36

Fam. R Turenhout-Rempe Zeilhof

Mw. J van der Linden-Eijk Nieuw Vennep

19 feb; Fam. T Sprangers Drakenstraat

Fam. W Slootweg-Spaargaren Leimuiderdijk

26 feb; Fam. C Honcoop-van Emden Aalsmeerderweg

Fam. M ravestein-Kortenhoeven Aalsmeerderweg

Mw. M vd Velde-Geus Rijshornplein

Uit de regio

Concert Sursum Corda en Shantymoor De Marconisten op zaterdag 18 maart in de Ontmoetingskerk.

Muziekvereniging Sursum Corda heeft op 1e Kerstdag in de Ontmoetingskerk gespeeld. Dat beviel zo goed dat de Aalsmeerse vereniging er graag een keer terugkomt voor hun voorjaarsconcert.

Op zaterdag 18 maart is er een concert in de Ontmoetingskerk door muziekvereniging Sursum Corda m.m.v. Shantymoor De Marconisten uit Leimuiden. Uiteraard staat 'het kleine café aan de haven' op het programma maar ook een mooi harmoniestuk en een medley van Rob de Nijs. Het shantymoor pakt uit met een aantal Shanty-klassiekers. Het belooft een leuke avond te worden. Het concert begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is € 12,50 (incl. 1 consumptie). Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar maar zijn ook te reserveren via concertsursumcorda@gmail.com Graag tot zaterdag 18 maart!

Odense Inloopcentrum Rijsenhout

Het Odense Inloopcentrum is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Wij zorgen voor elkaar en met elkaar. Wij zijn geopend op maandag en donderdag van 10.00 tot 15.45 uur.

Vindt u het niet erg om de handen uit de mouw te steken?

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken, en zijn op zoek naar iemand die wil helpen na de lunch op de donderdagen.

Heeft u interesse en wilt u meer weten?

Bel gerust naar Linda of Renate

0651951776 (Rijsenhout) bereikbaar op maandag en donderdag

0622468574 (Aalsmeer) bereikbaar werkdagen .

maart			
	wo 1	Numeri 10:11-36	Op weg met God
	do 2	Numeri 11:1-9	Vuur van de HEER
	vr 3	Numeri 11:10-23	Gedeelde last
	za 4	Numeri 11:24-35	Onverzadigbaar
	zo 5	Psalm 106:1-23	De zonde van onze voorouders (1)
	ma 6	Psalm 106:24-48	De zonde van onze voorouders (2)
	di 7	Numeri 12:1-16	Zo bescheiden als Mozes
Biddag	wo 8	Numeri 13:1-3,17-24	De eerste druiven
	do 9	Numeri 13:25-33	Beren op de weg
	vr 10	Numeri 14:1-10	Bijgestaan door de HEER
	za 11	Psalm 25:1-11	Gebed om vergeving
	zo 12	Psalm 25:12-22	Schuilen bij God
	ma 13	Numeri 14:11-25	Geduldig en trouw
	di 14	Numeri 14:26-35	Sterven in de woestijn
	wo 15	Numeri 14:36-45	Zonder Gods bijstand
	do 16	Psalm 5	U hoort mijn stem
	vr 17	Romeinen 7:1-12	De nieuwe orde van de Geest
	za 18	Romeinen 7:13-25	Innerlijke strijd
	zo 19	Romeinen 8:1-11	Beheerst door de Geest
	ma 20	Romeinen 8:12-21	Abba, Vader
	di 21	Romeinen 8:22-30	Gered door hoop
	wo 22	Romeinen 8:31-39	Onafscheidelijk
	do 23	Numeri 20:1-13	Water uit de rots
	vr 24	Numeri 20:14-21	Toegang geweigerd
	za 25	Numeri 20:22-29	Aäron gestorven
	zo 26	Psalm 95	Kniel voor je maker
	ma 27	Numeri 21:1-9	Zonde en inkeer
	di 28	Numeri 21:10-20	Een bron in de woestijn
	wo 29	Numeri 21:21-22:1	Overwinning op overwinning
	do 30	Psalm 50:1-15	Hij zal je redden
	vr 31	Psalm 50:16-23	Wie God vergeet



Komende kerkbladen

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. Dit is in de regel de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.

Kerkblad:	Kopij inleveren:	Publicatiedatum:
April 2023	Vrijdag 24 maart	Dinsdag 28 maart
Mei 2023	Vrijdag 28 april	Dinsdag 2 mei

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een **bijlage van een Word-document** in het lettertype **Times New Roman, pt. 16**.

Email-adres: kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

of bij - Agnes Kaslander, Koeteburg 22 ☎0297-500080
- Corine Pruisen, A. v.d. Zwaardhof 32, ☎06-30180989.

Vriendendienst

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep doen op de “Vriendendienst”. Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, Rijshornstraat 131 ☎ 0297-320560.

Kerkblad OnLine

www.pknrijnsenhout.nl



E-mailadres jeugdwerk:

jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com

de Redactie