

Aan tafel!

In dit kerkblad vindt u de brief die is gericht aan u als gemeentelid, en die aan alle 70+ers van onze gemeente persoonlijk uitgereikt zal worden. Het is het resultaat van het project "Aandacht & Verbinding", het pastorale plan dat Gretha Bregman vorig jaar met Ale Gercama in gang heeft gezet. Ook de jongere mensen worden van harte uitgenodigd bij deze te vormen kringen!

Pastoraat heeft altijd te maken met ontmoeting tussen mensen. De landelijke kerk schrijft hierover: "De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven."

Onderlinge liefde, door zorg en hulp aan mensen die als naasten op je pad komen, vormt hét kenmerk van het begin van de christelijke gemeente (Handelingen 2, 43-47). Daarbij kan het gaan om troost en bemoediging, maar ook om hulp en bijstand. Hier ligt een roeping voor ieder gemeentelid.

Wat gemeenteleden op dat gebied allemaal doen, wordt jammer genoeg niet altijd (h)erkend als pastoraat. Maar in al het omzien naar elkaar, alle onderlinge zorg voor elkaar, komt God zelf ons in Jezus als de goede herder, die omzag naar de mens, zodat deze tot zijn/haar recht kan komen, heel nabij.

In het beleidsplan van onze gemeente, staat te lezen: "Omzien naar elkaar zit in ons bloed. Wij zijn een kerkgemeente van ontmoeting, waarbij ieder lid wordt gekend en nodig is, en waar ruimte is voor persoonlijke geloofservaring. Omzien naar elkaar zullen wij blijvend versterken en wij zullen activiteiten stimuleren voor alle verschillende groepen mensen binnen onze gemeente."

In de Bijbel - maar ook in de kerk – is het samen eten ook een vorm van omzien naar elkaar, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je eet, ben je met elkaar in gesprek, hoor en zie je elkaar.

Het jaarthema van het komende seizoen: "Aan tafel!" sluit hier op aan. In het kader daarvan zullen we het organiseren van gezamenlijke maaltijden met elkaar voortzetten en uitbreiden. Samen eten verbindt mensen. In de Bijbel lezen we dat Jezus eet bij de mensen en dat hij de mensen vraagt met hem te eten. Het hoogtepunt hierin is het samen vieren van de maaltijd van de Heer. Vanuit die maaltijd waarin Jezus zichzelf deelt kunnen wij als gemeente met elkaar delen en aan de mensen van ons dorp uitdelen. Samen een en dé maaltijd gebruiken vormt zo een belangrijke kerm van Aandacht en Verbinding.

Gonja van 't Kruis

Erediensten

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden:

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten

Zondag 3 juli

Themadienst: Hier ben ik!

10.00 uur: Ds. Gonja van 't Kruis

ouderling van dienst: Marijke Sturing
mededelingen: Marijke Sturing
diaken + collectant: John Peters – Petra Bart
collectes: Kerk
voorlezer: Ellise Evers
kostersdienst: Matthijs & Ellise Evers
beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Jannie Verburg
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Marjanne Tameris – Marian v/d Veen

Zondag 10 juli

10.00 uur: Ds. J. van Popering uit Aalsmeer

ouderling van dienst: Okker de Kok
mededelingen: Okker de Kok
diaken + collectant: Hilde Appel
collectes: Diaconie
voorlezer: Wilma Pols
kostersdienst: Ad & Ria Noordam
beamerdienst: Cor Zwart – Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Marry de Kok
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Fenna van Dijk – Ineke Vredenburg

Zondag 17 juli

10.00 uur: Dhr. D. Vollmuller uit Aalsmeer

ouderling van dienst: Marijke Sturing
mededelingen: Marijke Sturing
diaken + collectant: John Peters
collectes: Kerk
kosterdienst: Huub & Hilde Appel
beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Linda Vervloed
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Rita v/d Velde – Wilma Saarloos

Zondag 24 juli

10.00 uur: Ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk

ouderling van dienst: Wim Vos
mededelingen: Wim Vos
diaken + collectant: Petra Bart
collectes: Diaconie
voorlezer: Huig Baartman
kosterdienst: Hans en Els Streefland
beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Els Streefland – Ellise Evers

Zondag 31 juli

10.00 uur: Ds. Gonja van 't Kruis

ouderling van dienst: Marjolijn Honcoop
mededelingen: Marjolijn Honcoop
diaken + collectant: Monique Klaver
collectes: Kerk
voorlezer: Kees Harmans
kostersdienst: Joop Sollman
beamerdienst: Cor Zwart - Wim Vos
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Jannie Verburg
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Gré Verwoerd – Marianne v.d. Vlugt

Zondag 7 augustus

10.00 uur: Mw. Vermeij uit Boskoop

ouderling van dienst: Ale Gercama
mededelingen: Ale Gercama
diaken + collectant: Hilde Appel
collectes: Diaconie
kostersdienst: Ben Aukes
beamerdienst: Kees v.d. Heide – Wim Vos
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Petra Bart
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Tiny Hinderks – Gerda Ravestijn

Zondag 14 augustus

10.00 uur: Ds. M.J. Wattel uit Hoofddorp

ouderling van dienst: Marijke Sturing
mededelingen: Marijke Sturing
diaken + collectant: John Peters
collectes: Kerk in Actie; zomerzending
voorlezer: Fenna van Dijk
kostersdienst: Matthijs & Ellise Evers
beamerdienst: Wim Vos – Robin Paul Bakker
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Marry de Kok
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Betty Vervloed – Wil Kamer

Zondag 21 augustus

10.00 uur: Ds. R.J. Bakker uit Amsterdam

ouderling van dienst: Wim Vos
mededelingen: Wim Vos
diaken + collectant: Petra Bart
collectes: Kerk
voorlezer: Mady Vreeken
kostersdienst: Ad & Ria Noordam
beamerdienst: Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Ria Honcoop – Lia Harmans

Zondag 28 augustus

10.00 uur: Mw. C. de Peuter uit Noordwijk

ouderling van dienst: Ale Gercama
mededelingen: Ale Gercama
diaken + collectant: Monique Klaver
collectes: Diaconie
voorlezer: Hilde Appel
kostersdienst: Huub en Hilde Appel
beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Petra Bart
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Marianne v/d Vlugt – Marjan Hoogterp

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan. S.v.p. doorgeven aan Marjolijn Honcoop, ☎ 06-10347622 of aan Agnes Kaslander, ☎ 500080 of kerkblad.rijzenhout@gmail.com

Aandacht en verbinding

Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van 't Kruis.

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder nummer ☎ 06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijshout.nl

Maandag is de vaste vrije dag van Gonja.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de wijkcoördinator:

Marijke Sturing: ☎ 0297- 320944

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, ☎500061

Voor de inhoud van deze rubriek verwijzen wij u naar de gedrukte versie van het kerkblad.

Alle mensen die kampen met verdriet en zorg in en buiten hun familie wensen we Gods kracht en liefde toe.

Bevestigingsdienst zondag 31 juli

Tijdens de dienst van 31 juli zullen Lia Harmans en Nico van Kooten bevestigd worden. Lia in het ambt van pastoraal ouderlinge, en Nico in het ambt van diaken.

We zijn heel dankbaar dat zij deze taken op zich willen nemen en wensen hen hier veel wijsheid bij toe.

We kijken uit naar deze feestelijke dienst, waarin ook Dabar aanwezig zal zijn. Zij luiden hier hun jaarlijkse programma op de camping aan de Westeinder mee in. Meer hierover schrijven zij zelf elders in dit kerkblad.

Jouw/uw eigen inbreng van ideeën voor het nieuwe seizoen

Op zondag 3 juli zullen we de tijdens de kerkdienst de documentaire “Hier ben ik” met elkaar bekijken.

Deze docu heeft ook tot doel om je de kans te geven plannen voor het nieuwe seizoen aan te dragen. Dus kom met je vragen en ideeën! Welke zaken zou je graag verder ontwikkeld willen zien in onze kerk? Waarover wil je graag met elkaar in gesprek? We zien jullie graag op 3 juli! De jonge ouders en gezinnen nodigen wij hier graag bij uit. Er is gezorgd voor oppas en kindernevendienst.

Gemeenteavond 29 juni

Tijdens de gemeenteavond van 29 juni, zal naast de presentatie van de jaarrekening, ook het pastoraat aan de orde komen.

Ale Gercama zal uitleg geven over de enquête, die u hier ook in het kerkblad vindt, en ik zal het hele proces van Aandacht & Verbinding, zoals het tot nu toe verlopen is, nogmaals toelichten.

Ook zal ik vertellen over de plannen voor het komende startweekend op 3 en 4 september. We zullen dan de uitkomsten van de enquête met elkaar bespreken en de verdere plannen voor het komende seizoen gaan invullen. Daarnaast zullen we in het startweekend ook een workshop krijgen van Paul Bos, die op zijn fort aan de Aalsmeerderdijk een kudde schapen houdt. Hij zal ons met behulp van zijn kudde uitleggen en laten ondervinden wat de parallel is tussen leidinggeven aan een organisatie (onze kerk) en het hoeden van een kudde *schapen*. Iets om naar uit te zien!

Alle vragen zijn welkom op deze avond.

Zomervakantie

Dit jaar ben ik vrij van 2-30 augustus. In deze maanden zal in geval van een crisis of overlijden een beroep kunnen worden gedaan op ds. Adri van der Wal en ds. Wilma van Rijn. In voorkomende gevallen kunt u hierover contact opnemen met de voorzitter of de scriba (hun contactgegevens leest u aan de binnenkant van de blauwe omslag van het kerkblad.)

Hartelijke groet, Gonja van 't Kruis

Pastoraat = Aandacht en Verbinding

Het consistorie (bestaande uit pastorale ouderlingen Cees en Mattie Pols, Marijke Sturing en binnenkort ook Lia Harmans, en de predikant) is ambtelijk verantwoordelijk voor het pastoraat. Daarnaast zijn er 30 contactpersonen, die ieder een deel van de 75+ers (binnenkort 80+ers) onder hun hoede hebben. Het werk van de contactpersonen is heel belangrijk en wordt enorm gewaardeerd. Ik merk ook dat de contactpersonen hun werk met veel plezier doen.

Naast bezoeken van gemeenteleden door de ouderling, contactpersoon en predikant, kennen we nog het groothuisbezoek en verschillende soorten bijeenkomsten waar gemeenteleden bijeen komen. Ook is er natuurlijk het koffiedrinken na de dienst, een korte ontmoeting in de supermarkt of op het schoolplein, het meeleven met elkaar door een bloemetje, kaartje, telefoontje een uitnodiging voor een kop koffie of een maaltijd. Het zijn allemaal vormen van aandacht voor elkaar waardoor er verbinding ontstaat. Belangrijk is dus om te weten dat pastoraat een verantwoordelijkheid is van de héle gemeente.

Verloop van het project Aandacht & Verbinding

Nu zijn wij al een tijdje bezig om u als gemeente mee te nemen in het proces van nieuwe wegen in het pastoraat. Onze nieuwe benaming daarvoor is: “Aandacht & Verbinding”. Dit begon allemaal met het project dat door Gretha Bregman en Ale Gercama, die hiervoor als ouderling met speciale opdracht bevestigd is, gepresenteerd is.

Om hier geen van bovenaf opgelegd plan van te maken is er destijds besloten te onderzoeken hoe u zélf het thema aandacht en verbinding ervaart, om zo een inventarisatie te maken van de wensen van u zelf, én wat u zelf als gemeentelid te bieden heeft op het gebied van aandacht en verbinding.

De centrale vraag daarbij is: ‘Hoe kunnen we de verbinding met en de aandacht voor de gemeenteleden op een andere, minder predikant-afhankelijke manier vormgeven?’ Ik ben als predikant namelijk aangesteld voor 24 uur, die niet alleen het pastoraat betreffen, maar álle gemeentetaken.

In het bovenstaande onderzoek is er vanuit dit project een plan geschetst van pastorale zorg op drie niveaus.

Op het *eerste niveau* functioneren de contactpersonen als onderdeel van het consistorie, zoals zij momenteel met elkaar het zichtbare, aanspreekbare deel van de pastorale zorg vormen.

Op het *tweede niveau* functioneert een contactpersoon, die zich wil laten trainen op een wat zwaarder pastoraal niveau, zodat hij/zij een wat dieper pastoraal gesprek kan voeren, bijvoorbeeld in geval van verlieservaringen van gemeenteleden.

Tenslotte vindt op het *derde niveau* het crisispastoraat, dat door mij als predikant verricht wordt, plaats.

Volgende stappen

Na dit stukje ‘geschiedenis’ neem ik u mee in de volgende plannen die op stapel staan.

Vorige maand was er een bijeenkomst met alle contactpersonen. Daar is uitgebreid gesproken over het bezoekwerk (bezoeken bij u thuis of in het

ziekenhuis/verzorgingshuis) dat door de contactpersonen, de ouderlingen en mij wordt gedaan.

Een belangrijke vraag die naar voren kwam, was of er naast deze bezoeken ook behoefte zou zijn aan ontmoeting op een meer praktische manier.

Bijvoorbeeld: een leeskring, een bakgroep, fietsgroep, computerles.....

Om erachter te komen of u daar behoefte aan heeft of dat u zich daar wel voor in wilt zetten is er een **enquête** opgesteld die uitgereikt zal worden aan alle 70+ers van de gemeente. Om de vragenlijst aan de gehele gemeente te presenteren vindt u deze in hart van dit kerkblad.

Gonja van 't Kruis

Van de Kerkenraad

Het moderamen heeft vergaderd op 14 juni 2022

Coronamaatregelen

Nu er weer meer mensen besmet zijn met het Covid-19 virus vragen wij u om zelf goed in de gaten te houden dat u thuisblijft bij klachten en elkaar de ruimte te geven.

Diaconie

Op zondag 31 juli 2022 wordt Nico van Kooten bevestigd tot diaken, wij zijn blij met zijn (terug) komst.

Hilde Appel heeft aangegeven haar termijn van diaken in oktober 2022 niet te verlengen.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe diaken, dus als u zich geroepen voelt of iemand weet die u geschikt vindt voor de functie als diaken, laat het weten aan de diaconie.

Startzondag

De startzondag komt toch steeds dichterbij en zet u het in uw agenda; de Startzondag zal plaatsvinden op Zondag 4 September 2022.

Kerkenraad

Op maandag 27 juni vergadert de kerkenraad voor het laatst voor de zomerperiode, natuurlijk is er altijd wel contact met elkaar via mail of app. Maar de vergaderingen slaan wij even over.

Als het kerkblad verschijnt en u hem op tijd binnen heeft, vergeet u dan de Gemeenteavond van woensdag 29 juni niet?

Heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen aan John Peters(voorzitter) of bij scriba@pknrijsehout.nl
Fijne zomer!

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Petra Bart

Gezocht: Ambtsdragers die hun schouders eronder zetten!

Jaren geleden werd het al over onze gemeente gezegd: wij zijn een gemeente die haar schouders eronder zet en dingen waarmaakt. Niet te veel denken, maar doen. Een gemeente vol doeners dus. Dit jaar hebben we een aantal nieuwe doeners welkom mogen heten in de Kerkenraad. En daar is de Kerkenraad heel blij mee, want dan kunnen we weer veel waarmaken!

Komend seizoen nemen een aantal Kerkenraadsleden afscheid. Zo neemt onze voorzitter na 12 jaar afscheid door het aflopen van de derde termijn. Ook in de diaconie, het consistorie en het College van Kerkrentmeesters zijn een aantal functies vacant.

Om ook in de toekomst alles met elkaar waar te kunnen blijven maken, zijn we op zoek naar nieuwe doeners in de Kerkenraad. Ds. Gonja schreef een pakkend stuk over het mooie van ambtsdrager zijn in het kerkblad van februari. Regelmatig horen we: “Maar dit is toch veel werk?”, “Moet ik dan de mededelingen voorlezen?” of “Moet ik dan bij álle vergaderingen aanwezig zijn?”. Nee, dat hoeft niet. We kijken graag samen hoe je/u ambtsdrager kan zijn op een manier die bij jou/u past.

Ben jij of bent u zo'n doener? Twijfel je/u nog, maar kriebelt het misschien stiekem wel? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van de Kerkenraadsleden of de scriba.

Vacante functies:

- Voorzitter
- Diaken
- Pastorale ouderling
- Kerkrentmeester
- Scriba

Met hartelijke groet,
Marjolijn
Scriba (scriba@pknrijsehout.nl)

Van de Diaconie

Bloemengroeten

Zondag 5 juni	Mevr. Margreet de Vries
	Mevr. J.A.E. Griekspoor
	Dhr. P.J.J. Dormaar
Zondag 12 juni	Dhr. A.J. Gercama
	Mevr. A.C.M. Gardenier – Delville
	Fam. A. Pellicaan – Hogeveen
Zondag 19 juni	Dhr. Jan van der Wal
	Dhr. J.K. Smits
Zondag 26 juni	Mevr. H.C. de Jong – Koster
	Mevr. L.C. Vervloed
	Fam. C.J.P.M. Harmans – Grosscurt



Beste gemeenteleden,

Op 16 juli aanstaande hoopt ons oudste gemeentelid, mw. Rus, 105 jaar te worden. De gemeente Haarlemmermeer heeft laten weten dat mw. Rus de oudste inwoner is van de Haarlemmermeer.

De familie heeft besloten er een klein feestje van te maken in familiekring. Wel willen ze haar verjaardag onder de aandacht brengen.

Het lijkt mij erg leuk en fijn voor haar om te laten weten dat we aan haar denken en haar willen feliciteren met deze prachtige leeftijd door een kaartje aan haar te sturen.

Haar adres:

Mw. J. Rus-Steenwijk
Rijnlanderweg 1167
2153KA Nieuw-Vennep

Met vriendelijke groet,
Jannie Schriemer

Van het College van Kerkrentmeesters

Niet duwen a.u.b.

De voordeur van ons kerkgebouw gaat automatisch dicht. Die *hoeft* dus niet te worden dichtgeduwd. Sterker, die *mag* niet worden dichtgeduwd omdat de deur daarvan stuk gaat.

De afgelopen paar jaar is de deur een paar keer door de leverancier gerepareerd omdat die kapot was doordat daaraan te veel geduwd en getrokken is. Dat kost veel geld. Daarom zit er nu een waarschuwingsbordje op de deur.

Wim Vos
voorzitter College van Kerkrentmeesters

	Schaal	Bank	Totaal
10-04-2022 JOP	€ 161,10	€ 123,00	€ 284,10
17-04-2022 Kerk in actie Werelddiaconaat	€ 335,85	€ 49,50	€ 385,35
24-04-2022 Kerk	€ 187,65	€ 52,50	€ 240,15
01-05-2022 Diaconie	€ 214,71	€ 65,50	€ 280,21
08-05-2022 FF Zingen	€ 187,85	€ 40,00	€ 227,85
15-05-2022 Kerk	€ 230,96	€ 51,00	€ 281,96
22-05-2022 Diaconie	€ 166,35	€ 38,00	€ 204,35
26-05-2022 Kerk	€ 59,75	€ 15,00	€ 74,75
29-05-2022 Diaconie	€ 170,10	€ 68,00	€ 238,10
	Totaal		€ 2.216,82

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

Kerk open – Bibliotheek

Op donderdag 30 juni staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer open van 13.30 uur – 14.30 uur om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd. Let op! De bibliotheek is in juli en augustus gesloten. De eerstvolgende bibliotheek is weer op donderdag 8 september.

Dabar in Rijsenhout

Van zaterdag 23 juli tot en met zaterdag 6 augustus komt Dabar weer naar camping ‘De Westeinder’ in Rijsenhout. Twee weken lang worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jonge en oude campinggasten. Als team hebben wij er weer ontzettend veel zin in om met de campinggasten een fijne, gezellige en mooie tijd tegemoet te gaan.

Door de kinderen wordt er veel geknutseld en doen we spellen als Levend Memory en het ‘Sluipie Sluip’ en nog veel meer. Ook voor de tieners en ouderen hopen we weer allerlei leuke dingen te organiseren.

Behalve recreatieve activiteiten vertellen wij jong en oud over de Bijbel door woord en daad. Dit is ook de betekenis van Dabar. We willen Jezus weerspiegelen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Er worden Bijbelverhalen verteld en er wordt gezongen met de kinderen. Door verwerkingen te gebruiken na een verhaal, kunnen de kinderen nog meer te weten komen over die geschiedenis. Voor tieners is er een tienerclub waar we wat dieper op bijbelse thema’s ingaan met ruimte voor gesprek dat afgewisseld wordt met creatieve activiteiten. We willen dit jaar stilstaan in de eerste week bij het thema “Daniël vertrouwt” en in de tweede week bij “Wie is Jezus?”.

Voor deze activiteiten zijn er natuurlijk veel materialen nodig. Als u nog gekleurd knutselpapier, wc rollen en eierdozen over heeft, dan zou het ons erg helpen in het voorbereiden van de knutselactiviteiten.

Wij vragen uw gebed voor de voorbereiding die gedaan moeten worden en de 2 weken op de camping. We bidden dat de mensen van de camping Jezus mogen leren kennen.

We hopen u zondagmorgen 24 of 31 juli te mogen ontmoeten in de kerk.

Hartelijke groet,
de Dabargroep

Beste gemeenteleden,

Met haar rapport “Aandacht en Verbinding” heeft Gretha Bregman de aanzet gegeven tot een nieuwe ontwikkeling in het pastoraat met als centrale vraag: ‘Hoe kunnen we de verbinding met en de aandacht voor de gemeenteleden op een andere, minder predikant-afhankelijke manier vormgeven?’

Naast de predikant die 60% is aangesteld voor alle gemeentetaken, is hierbij een rol weggelegd voor de pastorale ouderlingen (*Cees en Mattie Pols, Marijke Sturing en binnenkort Lia Harmans*) én voor de 30 contactpersonen. Vorige maand was er een bijeenkomst met deze groep. Daar is uitgebreid gesproken over het bezoekerwerk (bezoeken bij u thuis of in het ziekenhuis / verzorgingshuis) dat door contactpersonen, ouderlingen en de predikant wordt gedaan.

Een belangrijke vraag die naar voren kwam, was:

Zou er naast deze bezoeken ook behoefte zijn aan ontmoeting op een meer praktische manier? Bijvoorbeeld: een leeskring, een bakgroep, fietsgroep, computerles.....

Om erachter te komen:

- 1. of u daar behoefte aan heeft*
 - 2. of dat u zich daar wel voor in wilt zetten*
- hebben we een aantal vragen opgesteld.

Het zou heel fijn zijn als u de tijd wilt nemen om deze vragen te beantwoorden. De contactpersoon, die deze vragenlijst bij u als 70-plussers bezorgd heeft, komt deze in de maand **juli** ook weer bij u ophalen én kan u desgewenst helpen met invullen.

Om de vragenlijst aan de gehele gemeente te presenteren vindt u deze in hart van dit kerkblad. (Zie ook pagina's 8, 9 en 10)

Met vriendelijke groet,
het consistorie.

Vragenlijst

I: Huidige situatie

vraag 1.

Hoe ervaart u in het algemeen de Aandacht en Verbinding met elkaar in onze gemeente?

vraag 2.

Hoe waardeert u deze Aandacht en Verbinding?

O = goed O = minder goed O = laat te wensen over

Kunt u dat toelichten?

Vraag 3.

Wat mist u erin?

Vraag 4.

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

II: Nieuwe mogelijkheden voor Aandacht en Verbinding

In de bijeenkomst van de contactpersonen zijn verschillende mogelijkheden genoemd voor andere vormen van Aandacht en Verbinding.

Vraag1.

Waar zou u aan mee willen doen of mee willen helpen?

Activiteit	Wilt u daaraan meedoen?	Wilt u meehelpen organiseren?
1. spelletjesmiddag	ja/nee	ja/nee
2. fietsclub	ja/nee	ja/nee
3. leeskring	ja/nee	ja/nee
4. bloemenschikken	ja/nee	ja/nee
5. tekenen/schilderen	ja/nee	ja/nee
6. bakclub	ja/nee	ja/nee
7. computerlessen	ja/nee	ja/nee
8. telefooncirkel	ja/nee	ja/nee

Vraag 2.

Kent u andere activiteiten waar u aan mee wilt doen of mee wilt helpen?

Activiteit	Wil ik aan meedoen	Wil ik helpen organiseren
1.	ja/nee	ja/nee
2.	ja/nee	ja/nee
3.	ja/nee	ja/nee

III: Andere vormen van Aandacht en Verbinding

Onze gemeente telt steeds meer ouderen en de ouderdom komt vaak ook met gebreken. Zo is er soms voor een bepaalde tijd extra aandacht gewenst om de familie te ontlasten. Het idee is dan om met een groepje gemeenteleden ervoor te zorgen dat elke week iemand van deze groep een activiteit doet met een bepaald gemeentelid.

Bijvoorbeeld:

- een wandeling maakt, te voet of per rolstoel/rollator
- een bezoekje brengt
- een tochtje maakt met de auto

Vraag 1.

Zou u daaraan mee willen doen? Ja/nee

Vraag 2.

Wilt u nog wat toevoegen of wilt u nog wat kwijt?

Tot slot willen we graag enkele gegevens van u:

Uw naam:.....

tel.nr.....

email-adres.....

Bijzondere kerkdienst op 3 juli a.s.! Herhaalde oproep!

ER IS GEEN KERKDIENST-UITZENDING, de film kan bekeken worden via 2Doc.nl “Hier ben ik”, maar we vinden het natuurlijk fijn als je meekijkt en -praat in de kerk!

In het vorige kerkblad troffen jullie een uitnodiging aan voor de filmavond “Hier ben ik”. Na overleg hebben wij besloten dat we vanwege het te geringe aantal aanmeldingen, we deze film doorschuiven naar de kerkdienst van 3 juli a.s. We willen de inhoud van deze documentaire aan een breed aantal gemeenteleden aanbieden omdat deze zo aansprekend en de moeite waard is voor iedereen in elke leeftijdsgroep.

We krijgen van een aantal Bloemendaalse gemeenteleden een kijkje in hun leven, waarin zij worstelen met thema's die in hun dagelijkse leven spelen. Onderwerpen, die voor veel mensen herkenbaar zijn: de druk van het leven, eenzaamheid, de stress rond presteren, spanningen en relaties en de gevolgen van echtscheidingen. Zondags en doordeweeks bezoeken zij de kerk, waar de dominee hen een alternatief biedt door zich te verdiepen in oude Bijbelteksten, op zoek naar de schoonheid en verdieping van het bestaan. Daarbij komen de persoonlijke levensvragen van ds. Ad van Nieuwpoort ook voor het voetlicht.

In eerste instantie denk je misschien: “Wat moet ik hiermee?” Ik woon toch niet in het rijke Bloemendaal? Je voelt je misschien een beetje een voyeur in het leven van materieel bevoorrechte mensen, maar gaandeweg, zo is veler ervaring, merk je: “Deze film gaat over mij, over ons, over mijn kwetsbaarheden, mijn angst om te mislukken of eenzaam achter te blijven.” Deze levensvragen zijn universeel en niet gebonden aan maatschappelijke status.

En tegelijkertijd is het een verhaal over welke rol de kerk vandaag in onze samenleving zou kunnen spelen. In de documentaire is zichtbaar hoe de kerk ruimte biedt voor reflectie en bezinning, middenin een samenleving die eenzaam kan maken en op hol geslagen lijkt. De kerk kan een ankerpunt zijn in een bestaan dat vaak jachtig en oppervlakkig is. Zo geven Bijbelse bronnen ons levensverhaal en -bestaan nieuwe betekenissen. Ds. Van Nieuwpoort laat zien dat de kerk niet boven, maar onder de mensen werkt waarbij hij zichzelf ook durft te bevragen en kwetsbaar op te stellen. Een dominee is tenslotte ook maar een mens.

Wij hebben de documentaire bekeken en vinden de inhoud zo aansprekend en inspirerend, dat wij het iedereen gunnen de film te zien en zich erdoor te laten raken. Vandaar dat we hebben besloten het onderwerp een tweede, gemeentebrede kans te gunnen door de film te vertonen in een kerkdienst, waarbij we ook jonge gezinnen, die juist vaak lijden aan de stress van een druk bestaan de kans willen geven aanwezig te zijn door oppas en kindernevendienst aan te bieden gedurende de ochtend en de lunchgesprekken erna. We zullen ook actief zijn in het oproepen van elke leeftijdsgroep in onze gemeente. Juist de wat jongere gemeenteleden zitten nog middenin het jachten en jagen van onze prestatie maatschappij, terwijl de middengroep veranderingen ondergaat binnen de gezinnen en werkkringen en onder ouderen vaak de eenzaamheid en het gevoel er niet meer zo toe te doen, opgang maken. Al deze levensfasen en -vragen komen langs in de film. Niet met pasklare oplossingen, maar wel met meeleven en begrip.

Doorpraten

Centrale vragen in de documentaire zijn: durven we kwetsbaar te zijn naar elkaar? Is er ook ruimte om mislukkingen te delen met elkaar? Zijn er mensen die mijn binnenkant mogen zien, mijn tranen, mijn zorgen, mijn onzekerheid? Bieden we tegen elkaar op, of zijn we eerlijk en durven we onszelf te zijn? Hoe kan de kerk ons bij dit alles helpen? Hoe kunnen we elkaar helpen?

Na de film gaan we met elkaar in gesprek onder het genot van koffie, thee en lekkere verse broodjes. We gaan in drie groepen uiteen, waarbij je kunt kiezen over welk thema je wilt doorpraten of misschien alleen maar naar elkaar luisteren:

- (je moeite met) de prestatiesamenleving
- Geloof in het dagelijks leven
- Relaties en afkomst

We sluiten af met een korte evaluatie.

We hopen van harte op een goede opkomst waarbij alle leeftijden aanwezig zijn, zodat we met elkaar een zinvolle en inspirerende ochtend zullen hebben.

Mogen we op jullie rekenen? We ontmoeten elkaar graag op 3 juli a.s.!

Hartelijke groet en tot ziens op 3 juli,
Gonja van't Kruis, Linda Vervloed en Marian van der Veen

Van het Z.W.O.

ZWO neemt afscheid

Dinsdag 21 juni kwam de ZWO groep in het Jeugdthonk bijeen voor een gezamenlijke maaltijd en borrel ter gelegenheid van het opheffen van de ZWO groep. Samen keken we, Klaas en Janny Roodenburg, Matty en Cees Pols, Fenna van Dijk, Ben Aukes, Hannie Roodenburg, Rita vd Velde en Jannet Gercama (Cor Zwart zat in Lapland), terug op de geschiedenis van de ZWO (= Zending, Werelddiaconaat en Oecumene) groep in onze gemeente. Uit mijn herinnering vertelde ik het volgende. In 1976 kwamen wij met ons gezin in Rijsenhout wonen en sloten ons aan bij de Gereformeerde kerk, ook toen al de Ontmoetingskerk. Klaas Roodenburg was onze wijkouderling, hij kwam bij ons langs om kennis te maken en dat was een prettige kennismaking.

Het zal voorjaar 1977 geweest zijn dat de Zendingscommissie een avond organiseerde waarop naar ik begreep de goeroe van de Zending Sipke van der Land, kwam spreken. De kerkzaal zat helemaal vol, velen in pak, het was muisstil toen Sipke sprak over het zeer belangrijke werk van de zending in Afrika. Hij zei hoe noodzakelijk het was om daar Gods woord te brengen. Immers, het was Gods bedoeling dat de negers in Afrika niet langer als apen door het oerwoud kropen..... Ik was verbijsterd en zei hem dat je zo niet over Gods schepselen kunt spreken....

We waren net een jaar geleden uit Ghana teruggekomen na een verblijf van 4,5 jaar in een plaats in het oerwoud. We hadden een aap die aan een ketting in de tuin zijn onderkomen had. We hadden daar vrienden gemaakt, samengewerkt in het ziekenhuis, gingen er naar de kerk....Aardige, gastvrije, trotse mensen, harde werkers anders overleefde je niet. Ik heb daar heel veel geleerd van hen. Later dat jaar werd ik de eerste diaken Werelddiaconaat en werd lid van de diaconie. Oosterhof was voorzitter verder herinner ik me Jaap en Jan Roodenburg, Riet Schoenmaker, Trijnie van der Vlugt. Ik schreef stukjes in het kerkblad wanneer er weer een collecte voor het werelddiaconaat was. Na vier jaar nam Janny Roodenburg het stokje over en richtten we de werkgroep Werelddiaconaat op Ds. Heiner was inmiddels predikant. De wereld was flink in beweging: de koude oorlog, de tegenstelling Amerika + Europa tegenover de Sovjet Unie en China. In Nederland zouden kruisraketten geplaatst worden en daarover was grote verdeeldheid, ook binnen de kerken. Het IKV die tegen plaatsing van deze raketten was en het ICTO waarvan sommigen liever een raket in de voortuin hadden dan een Rus in de keuken. Er waren grote demonstraties in Amsterdam en Den Haag.

We voerden in onze gemeente avonden waarop we met elkaar in gesprek gingen en waarvoor we sprekers en gespreksmateriaal aangereikt kregen van het Landelijk Bureau. "Waarom zouden we kruisraketten richten op de mensen

in Oost Europa, daar woonden immers ook christenen, onze broeders en zusters”? Het Landelijk Bureau had een werkgroep Oost Europa contacten. Daar kon je een aanvraag indienen voor een gemeentecontact met een kerkelijke gemeente in Oost Europa. Ds. van de Kevie was intussen hier predikant en hij was erg voor zo’n contact en vond dat dit een taak was voor de werkgroep Werelddiaconaat. Zo kwam in 1987 het gemeentecontact met de Evangelisch Lutherische gemeente in Mosel in de DDR tot stand. In het najaar van 1987 maakten we de eerste reis, ds. vd Kevie, Corrie vd Zwaard, Henk Tuinstra en Jannet Gercama. Het krijgen van een visum was niet eenvoudig en de reis spannend, zeker het passeren van de grens West Duitsland-DDR. Het begon bij het inleveren van onze paspoorten en het invullen van een formulier waar alles wat je bij je had moest worden opgeschreven (en daarop werd je op de terugweg gecontroleerd) met spiegels werd de onderkant van de auto gecontroleerd, alles moest je uitpakken en de auto werd helemaal doorzocht. Na meer dan een uur kreeg we de paspoorten weer terug en mochten we verder rijden. Er was heel weinig verkeer op de weg en de dorpjes gaven een armoedige indruk... De ontvangst in Mosel was echter zeer hartelijk en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds het geval.

In de periode Hammer en vd Kevie kwam het proces van Samen op Weg op gang dat leidde tot een fusie tussen de Hervormde en de Gereformeerde kerk. Op diverse terreinen werd steeds meer samengewerkt. In 1994 werd KerkinActie opgericht waarin ondergebracht werden:

Zending, Noodhulp, Werelddiaconaat en Binnenlands diaconaat.

Om de gemeente meer concreet hierbij te betrekken, probeerden we een project te adopteren. Zo kwam het tot het steunen van het Roma project in Roemenië. In het Hongaars sprekende deel van Roemenië werkte in een klein dorpje ds Stefan, eerder gevlucht voor het regime naar Nederland en getrouwd met een Nederlandse vrouw. Zij waren al tien jaar geleden naar Roemenië terug gegaan naar een klein dorpje en hadden daar een eigen kerk gesticht. Zij vingden Roma kinderen drie keer per week op om hen bijles te geven, activiteiten te doen en samen te eten. Het doel was: kinderen menselijke waardigheid laten ervaren in een omgeving waarin zij bloot staan aan discriminatie en verachting.

Een ander project was dichtbij en in samenwerking met de Doopsgezinde gemeente in Aalsmeer. Het betrof de opvang, onderdak en ondersteuning van een vluchtelingengezin uit Irak.

Om geld voor deze projecten bijeen te krijgen organiseerden we o.a. de Kerstmarkt. Heel veel gemeenteleden hielpen daar ook in mee. Kwekers schonken planten, Er werden avonden georganiseerd waar gemeenteleden Kerststukken maakten voor de verkoop. Er werd erwtensoepp gekookt en verkocht. Maar ook dat loonde niet meer. Overal elders werden kerststukken

en kerstbomen voor bodemprijzen verkocht en werden overal kerstmarkten georganiseerd.

Toen ds John Vrijhof hier in zijn eentje predikant was, hadden we iedere zondag bijna gastpredikanten. Om een 'eigen accent' in de diensten in de 40dagentijd te ervaren, ontwikkelden we een liturgisch blokje 40dagentijd. waarin samen met de diaconie op de zondagen voor Pasen aandacht werd gegeven aan de nood van mensen verweg en dichtbij.

En nu? Nu zetten we er een punt achter en hebben afscheid genomen van elkaar met een gezellig samenzijn waarin nog meer herinneringen zijn opgehaald. Tijdens het eten kwam ds Gonja ons een gezellige avond wensen, even later gevolgd door John Peters. Hij sprak ons toe en gaf toe dat we toch wel een wat obscure plaats in de gemeente hadden. We hoorden in de officiële organisatie nergens bij, niet bij de diaconie, consistorie of zo en toch bestonden we. Misschien hebt u hierboven wel voor het eerst van en over ons werk gehoord. Dat was dus ZWO. We kregen van John als dank voor ons werk een prachtige, grote bos bloemen die niet in de fietstas paste.

Ons werk gaat overigens gewoon door: Invulling 40dagentijd is al opgepakt door de liturgiecommissie, de zending wordt ondergebracht bij de diaconie. Het gemeentecontact met Mosel wordt door Kominn onderhouden.

Hierbij krijgt u een laatste groet van ons als ZWO groep,

Klaas en Janny, Mattie en Cees, Fenna, Ben, Cor, Hannie, Rita en Jannet.

Kringenwerk

Koffieochtend 

Op woensdag 31 augustus a.s. bent u weer hartelijk welkom in **Het Lichtbaken** in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar huis.

Verdere info bij: Gre Tuinstra ☎ 0297- 331545

Handwerken

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen doet. Iedereen is welkom met eigen brei-/haakwerk, patchwork of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom! Deze zomer is het handwerken op

woensdag 6 juli en woensdag 3 augustus in de Ontmoetingskerk.

Om 10.00 uur staat de koffie klaar. Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs ☎0297 – 320323 of bij Gre Tuinstra ☎0297 – 331545.

Bedankt...

Helaas is onderstaand stukje niet in het juni-nummer geplaatst, waarvoor excuses. Hierbij alsnog het ingezonden stuk:

Bedankt voor de mooie bloemen. Wat een verwennerij. Begin mei kwam Lia met het eerste boeket n.a.v. onze verhuizing naar een appartement in Nieuw Venneep en het tweede 19 mei vanwege ons 55-jarig huwelijk. En dat terwijl wij in maart ook al bloemen en nog een andere attentie hadden ontvangen als dank voor het vele vrijwilligerswerk waar we mee gestopt zijn. Nogmaals bedankt!

Hartelijke groeten,
Jan en Wil Kamer

Hierbij wil ik de gemeente hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die ik mocht ontvangen bij thuiskomst uit het ziekenhuis.

De enkeloperatie is geslaagd en ik hoop over een 2 maanden weer een beetje zonder krukken te kunnen lopen.

Met vriendelijke groeten,
Peter Dormaar

Bloemen houden van mensen, maar.....mensen houden ook van bloemen en daarom waren wij blij met het mooie boeket dat Kees en Lia ons, namens de kerk, brachten. Dit was ter gelegenheid van mijn (Dirk) schouderoperatie. Met onze dank daarvoor en een groet aan u allen.

Dirk en Gerta Leenders

Graag willen wij iedereen bedanken voor de mooie kaarten, troostende woorden en het hartverwarmende medeleven na het overlijden van onze vader en schoonvader Cor Langhout.

Wim en Marjan Hoogterp.

Bedankt voor uw bijdragen voor de voedselbank. Een totaal van 8 gevulde kratten!

Namens de cliënten van de voedselbank ontzettend bedankt!

HUWELIJKSJUBILEA juli en augustus 2022



Op 2 juli a.s. zijn dhr. en mw. W.C. van den Burgt-Van Tol, 30 jaar getrouwd.

Op 14 augustus a.s. zijn dhr. en mw. W. Timmer-C.J.Harting, 25 jaar getrouwd.

Onze hartelijke gelukwensen!

Verjaardagen in juli en augustus 2022		
05-07-1944	78	Mevr. G.A. Ravestijn - Kortenoeven
09-07-1942	80	Dhr. M. Ravestijn
10-07-1936	86	Mevr. W. de Graaff - van Saarloos
10-07-1942	80	Mevr. D.G. van Dijnl - Kraaijeveld
11-07-1926	96	Dhr. P. Michel
16-07-1917	105	Mevr. A. Rus - Steenwijk
18-07-1942	80	Mevr. A. Hartman - Brussen
19-07-1937	85	Dhr. H.P. Baas
22-07-1936	86	Dhr. C. Kuite
23-07-1938	84	Mevr. A. Boorsma - van Tilburg
24-07-1945	77	Mevr. P. Mosselman - Arensman
01-08-1943	79	Mevr. R. Slootweg - Spaargaren
01-08-1943	79	Dhr. M. Vervloed
02-08-1945	77	Mevr. L. Vervloed - Postma
03-08-1930	92	Mevr. E. van der Linden - Beers
03-08-1937	85	Dhr. H. Baartman
07-08-1936	86	Mevr. M. Ebbinge - van Vuren
10-08-1942	80	Mevr. M.M. Vreeken - Horsman
11-08-1935	87	Dhr. H.G. van den Heuvel
15-08-1931	91	Dhr. W. Timmer
16-08-1944	78	Dhr. H.J. Lanser
19-08-1945	77	Mevr. G.M. Dekker - van Luling
22-08-1920	102	Mevr. A. Reurekas - Verhoeven
27-08-1946	76	Mevr. J. van den Bosch - van Dijk
31-08-1939	83	Mevr. M.M. Schoenmaker - van der Linden
31-08-1943	79	Dhr. N.Tj. Scheltus



Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens het kerkelijk Bureau,
Marjan Hoogterp ☎ 273060

75 jaar Vrijheid.

Om invulling te geven aan “75 Jaar vrijheid Rijsenhout” heeft een groep enthousiaste vrijwilligers besloten een commissie op te richten en gezamenlijk een aantal activiteiten in Rijsenhout te organiseren. De commissie is samengesteld uit Vrijwilligers van de Ontmoetingskerk, Stichting Maatvast, Stichting Zorgzaam Rijsenhout & het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45.



Door de Corona konden we echter pas in september 2021 met een aantal activiteiten starten, zoals de gedichtenwedstrijd & Vrijheidslunch met de schoolkinderen (24 sept 2021) in het ”Crash-museum”. De gedichtenwedstrijd was mooi voorbereid en door de kinderen zijn mooie en pakkende gedichten geschreven. Ook de aansluitende Vrijheidslunch was een succes, de broodjes met

worst waren in no time OP!

Op 25 september 2021 was er de wandelroute naar het crash museum, uitgezet met mooie quizvragen. Op de terugweg kon men eventueel gebruik maken van een oude “Maarse en Kroon”-bus.

Op 26 september 2021 werden de activiteiten passend afgesloten met de prijsuitreiking en het voorlezen van de gedichten in de Ontmoetingskerk.

Het bevrijdingsconcert, de fotowedstrijd en de onthulling van de Plaquette (schijnvliegveld) op het Schenkeveld-terrein moesten door Corona helaas worden uitgesteld. Wel is landelijk besloten om ondanks Corona (zij het aangepast), de herdenking wel door te laten gaan, zo ook bij het monument aan de Leimuiderdijk. Mede door de inzet van onze vrijwilligers is de herdenking waardig uitgevoerd. Het is mooi te constateren dat de basisscholen weer meedoen en het aantal bezoekers toeneemt.

4 mei 2022 kon de draad weer worden opgepakt. In de Ontmoetingskerk werd middels een video de oorlog weer in herinnering gebracht. Tijdens de herdenking in de kerk heeft een Oekraïens vluchtelingengezin uit Rijsenhout een indrukwekkende lezing verzorgd, afgesloten door muziek en het door hen gezongen volkslied. Vervolgens werd bij ons monument aan de dijk de jaarlijkse dodenherdenking verzorgd, gepast en indrukwekkend.

5 mei 2022 werd in de Reede gestart met een lezing over het verblijf van de Nederlandse luchtmacht in Afghanistan. Joost de Raaf gaf een mooi impressie

van zijn verblijf daar, zonder de ingrijpende momenten uit het oog te verliezen. Na de lezing is iedereen naar buiten gegaan om een aantal lopers met het Bevrijdingsvuur in te halen.

Het Bevrijdingsvuur is hét symbool voor nationale eenheid en voor leven in vrede en vrijheid. In de nacht van 4 op 5 mei ontsteekt de burgemeester van Wageningen tijdens de ceremonie het vuur voor het historische Hotel de Wereld. Op 5 mei 1945 zijn daar de bevelen ter uitvoer van het document ter overgave getekend. Vanaf deze historische locatie vertrekken loopgroepen het land in om het vuur te verspreiden.



Nadat het Bevrijdingsvuur door de burgemeester en de kinder-burgemeester was ontstoken, is iedereen naar binnen gegaan om gezamenlijk een bescheiden vrijheidslunch te nuttigen. Tijdens de vrijheidslunch werden ook de winnaars van de fotowedstrijd, met als thema “Verbinden zonder pleisters” bekend gemaakt.

Het aantal inzenders was helaas niet overweldigend, maar de kwaliteit daarentegen van **hoog niveau!**

De Vrijheidslunch is voorbereid door een aantal medewerkers van Maatvast en enthousiaste Vrijwilligers. De heerlijke soep en vrijheidsbekers zijn ter beschikking gesteld door het Nationaal Comité 4 & 5 mei, die de “Vrijheidslunch” ondersteunt. De lunch werd over het algemeen goed ontvangen en gezien de goede sfeer is deze zeker voor herhaling vatbaar! Wilt u zelf de soep eens proberen, hier een link naar het recept : <https://www.vrijheidsmaaltijdsoep.nl/kookmee>.

Het op het verlanglijstje staande Vrijheidsconcert is op 7 mei uitgevoerd in de Ontmoetingskerk. De geselecteerde muziek sloot mooi aan bij het thema ‘Verbinden zonder pleisters’ en werd met passie uitgevoerd door de artiesten, omlijst met mooie passende filmbeelden en begeleid door Rob van Dijk. De collecte voor Oekraïne heeft het mooie bedrag opgeleverd van **360 euro**. Dit bedrag is gestort op giro 555.

Tussendoor is er op 14 mei door de burgemeester een plaquette onthuld op het Schenkeveld-terrein. De plaquette is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen gemeente, dorpsraad, Crash-museum en sponsors. Doel van de plaquette is om gewoon even stil te staan bij de “**Vrijheid**” die wij genieten.

De afsluiting van de activiteiten op 15 mei, in de Ontmoetingskerk, met als thema “**Verbinden zonder pleisters**” in combinatie met de doopdienst vond ik persoonlijk heel mooi. Het laat duidelijk zien waarvoor we het doen. Mijn overtuiging is, **dat wij met ons allen verantwoordelijk zijn om die Vrijheid**

van ons door te geven aan de nieuwe generatie. Vrijheid is niet vanzelfsprekend!

U ziet: al met al een heel programma, dat alleen maar mogelijk is gemaakt door een goede en intensieve samenwerking en veel werk dat vaak door ‘**stille krachten**’ achter de schermen wordt verzet. Mensen, die ‘even’ de zaal in orde maken, subsidie aanvragen, een gedicht of filmpje maken, een quiz of gedichtenwedstrijd in elkaar schroeven, sponsorgeld ophalen etc. Een onmisbare groep die we wel eens (te) gemakkelijk over het hoofd zien.

Dus bij dezen onze dank en waardering voor alle “**stille krachten**” en de goede samenwerking, die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

Arie Wies

Bijbelrooster gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling

vr 1 jul	2 Korintiërs 13:1-13	Onderzoek jezelf
za 2 jul	Lucas 9:51-62	Goed te volgen?
zo 3 jul	Lucas 10:1-16	Herauten
ma 4 jul	Lucas 10:17-24	Het belangrijkste effect
di 5 jul	Lucas 10:25-37	Vragen naar de bekende weg?
wo 6 jul	Lucas 10:38-42	De eerste zorg
do 7 jul	Psalm 140	Red mij van belagers
vr 8 jul	1 Koningen 1:1-21	Zelf uitgeroepen koning
za 9 jul	1 Koningen 1:22-40	Uitgekozen koning
zo 10 jul	1 Koningen 1:41-53	Rechtvaardig en krachtige koning
ma 11 jul	1 Koningen 2:1-12	Oud zeer
di 12 jul	1 Koningen 2:13-25	Onschuldig verzoek?
wo 13 jul	1 Koningen 2:26-35	Hier zal ik sterven
do 14 jul	1 Koningen 2:36-46	Fatale eed
vr 15 jul	1 Koningen 3:1-15	Menselijke wijsheid
za 16 jul	1 Koningen 3:16-28	Goddelijke wijsheid
zo 17 jul	Psalm 15	De volmaakte levensweg
ma 18 jul	1 Koningen 4:1-20	12 stammen, 12 maanden
di 19 jul	1 Koningen 5:1-14	Overvloed
wo 20 jul	1 Koningen 5:15-32	Handel in natura
do 21 jul	1 Koningen 6:1-18	Het huis van de HEER
vr 22 jul	1 Koningen 6:19-38	7 jaar voor de tempel
za 23 jul	Psalm 141	Op U richt ik mijn ogen
zo 24 jul	Lucas 11:1-13	Gebedsonderwijs
ma 25 jul	Lucas 11:14-28	Met stomheid geslagen?
di 26 jul	Lucas 11:29-36	Meer dan Jona
wo 27 jul	Psalm 70	Kom spoedig!
do 28 jul	Lucas 11:37-44	Wat verdient de schoonheidsprijs?
vr 29 jul	Lucas 11:45-54	Hypocrisie
za 30 jul	Lucas 12:1-12	Wat de Geest je ingeeft
zo 31 jul	Lucas 12:13-21	Waar is jouw schat?

ma 1 aug	Lucas 12:22-34	Zorgen en zorg
di 2 aug	Lucas 12:35-48	Onverwachts, maar niet onverwacht
wo 3 aug	Lucas 12:49-59	Vrede op aarde?
do 4 aug	1 Koningen 7:1-12	13 jaar voor het paleis
vr 5 aug	1 Koningen 7:13-26	Ontzagwekkend vakmanschap
za 6 aug	1 Koningen 7:27-39	Alles met zorg bekleed
zo 7 aug	1 Koningen 7:40-51	Voltooing
ma 8 aug	1 Koningen 8:1-11	Inwijding
di 9 aug	1 Koningen 8:12-21	Gods woorden uitgekomen
wo 10 aug	1 Koningen 8:22-32	Salomo's gebed
do 11 aug	1 Koningen 8:33-43	Verhoor zelfs de vreemdeling
vr 12 aug	1 Koningen 8:44-53	Bidden richting Jeruzalem
za 13 aug	1 Koningen 8:54-66	Omvangrijk vredeoffer
zo 14 aug	1 Koningen 9:1-9	Niets zal God ontgaan
ma 15 aug	1 Koningen 9:10-28	Een gegeven paard...
di 16 aug	1 Koningen 10:1-9	Indrukwekkend bezoek
wo 17 aug	1 Koningen 10:10-20	Uitwisseling van rijkdom
do 18 aug	1 Koningen 10:21-29	Het is goud dat daar blinkt
vr 19 aug	Lucas 13:1-9	Eerst de balk in je eigen oog
za 20 aug	Lucas 13:10-21	Klein begin
zo 21 aug	Lucas 13:22-30	Wie gered worden
ma 22 aug	Lucas 13:31-35	Drie dagen
di 23 aug	Psalm 112	De mens met ontzag voor God
wo 24 aug	1 Koningen 11:1-13	Salomo's harem
do 25 aug	1 Koningen 11:14-25	Tegenstanders
vr 26 aug	1 Koningen 11:26-43	Verscheuring in gang gezet
za 27 aug	1 Koningen 12:1-19	Jeugdige overmoed
zo 28 aug	1 Koningen 12:20-32	Snel in de fout
ma 29 aug	1 Koningen 12:33–13:10	Een naamloze man van God
di 30 aug	1 Koningen 13:11-22	Misleid door een collega
wo 31 aug	1 Koningen 13:23-34	Ach mijn broeder...

Informatiepagina

Komende kerkbladen

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. Dit is in de regel de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.

Kerkblad:	Kopij inleveren:	Publicatiedatum:
september	voor vrijdag 26 augustus	dinsdag 30 augustus
oktober	voor vrijdag 23 september	dinsdag 27 september

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een **bijlage van een Word-document** in het lettertype **Times New Roman, pt. 16**.

Email-adres: kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

of bij - Agnes Kaslander, Koeteburg 22 ☎0297-500080
- Corine Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32, ☎06-30180989.

Vriendendienst

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep doen op de "Vriendendienst". Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, Rijshornstraat 131 ☎0297-320560.

Kerkblad OnLine

www.pknrijnsenhout.nl



E-mailadres jeugdwerk:

jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com

de Redactie

