

Aan leden van kerkenraden, parochiebestuurders en diaconaal betrokkenen in de Haarlemmermeerse kerken,

Haarlemmermeer, 29 maart 2022

Beste lezers,

Op dit moment worden we geconfronteerd met een enorme crisis door het oorlogsgeweld in de Oekraïne en de stroom vluchtelingen die hun land ontvluchten. Ook in de Haarlemmermeer zijn inmiddels honderden vluchtelingen terecht gekomen die nu nog deels in hotels zijn ondergebracht. De gemeente Haarlemmermeer is druk bezig om hen ook elders onder te brengen.

Op diverse plaatsen in de polder ontstaan initiatieven om iets van de nood op te lossen door voedsel in te zamelen, huisvesting beschikbaar te stellen voor vluchtelingen of activiteiten te organiseren. En dat is heel mooi en volop te prijzen.

De vraag die opkomt is of het niet nog beter is om de krachten te bundelen van de verschillende kerkelijke gemeenten in de Haarlemmermeer! Het is een geweldige mogelijkheid om mensen zowel binnen als buiten de kerk te laten zien waar kerkelijke gemeenschappen toe in staat zijn. De kerk heeft immers de grootste vrijwilligersorganisatie die er is in ons land en ook in de Haarlemmermeer. Daarnaast is het voor bijvoorbeeld de burgerlijke gemeente ook veel makkelijker om via één gezamenlijke organisatie te spreken in plaats van met diverse individuele kerkelijke gemeenten.

Maar er zijn meer redenen:

- Het is een concrete situatie die vraagt om gehoorzaam te zijn aan de roeping van Jezus Christus zelf uit Matt 25,34-35 *“Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.”*
- Het sluit aan bij de oproep van Jezus om één te zijn zoals Vader, Zoon en Geest één zijn.
- Het focussen en invulling geven aan wat christenen onderling samenbindt is veel krachtiger dan de nadruk te leggen op de onderlinge verschillen.
- Door diverse mensen met verschillende talenten bij elkaar te zetten ontstaat er een stevige organisatie die tot veel in staat is.
- Gezamenlijke inspanning bij het nastreven van één en hetzelfde doel, vergroot de verbondenheid tussen de kerk(en) en andere maatschappelijke organisaties en overheden. Dit draagt bij aan het ontstaan van een breder maatschappelijk netwerk.
- Er kan sneller geschakeld worden en het komt niet op de schouders van een paar enthousiastelingen aan.
- Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.
- Dit gebeuren is niet zomaar voorbij, maar vergt lange adem, hetgeen je beter samen kunt doen
- Het geeft de mogelijkheid om mensen die wellicht minder snel naar een kerk gaan op een andere manier kennis te laten maken met het geloof in Jezus en God en te laten zien wat liefde voor je naaste concreet inhoudt en hen daarbij in te zetten
- Hoe meer we elkaar onderling leren kennen des te makkelijker het wordt om samen op te trekken als de nood aan de man is

- Momenteel staat vooral de hulpverlening aan Oekraïners centraal. Maar het is goed ons te realiseren dat de hulpvraag zich breder uitstrekt. Des te meer aanleiding om in actie te komen.

Kortom het lijkt ons heel zinvol om er serieus over na te denken.

Hoe zien we het voor ons?

Allereerst zullen de kerken worden aangeschreven en hopen we dat er in elk geval een aantal zal meedoen. In de tussentijd willen we een brief aan de burgemeester van de Haarlemmermeer uit doen gaan waarin de kerk als vrijwilligersorganisatie zich aandient en één gezicht wil laten zien met één organisatie. De vraag aan gemeenten is om dit idee te lanceren en te vragen wie hierin wil participeren. Er wordt gestreefd naar de samenstelling van een interkerkelijk team dat doelgericht en efficiënt kan opereren zonder daarbij gehinderd te worden door bureaucratie. Dit team schakelt anderen, uit de eigen achterban of andere organisaties of kerken in om deeltaken te doen, afhankelijk van wat er nodig is.

Tot slot hebben wij drie concrete vragen aan u:

- wilt u meedoen aan deze bundeling en verder op de hoogte blijven;
- kunt u ons een overzicht geven van de acties die al binnen uw gemeente of parochie lopen. Wie is de contactpersoon hier voor en wat zijn haar of zijn contactgegevens?
- is er vanuit uw midden iemand die mee kan helpen aansturen en organiseren.

In afwachting van een reactie,

Met vriendelijke groet,

Coen Wessel, Voorzitter Raad van Kerken Hoofddorp
c.wessel@pghoofddorp.nl, 06-17451633

Hans Bruijnzeels, RK-Caritaspastor Haarlemmermeer
h.bruijnzeels@gmail.com, 06-40253404

Wim Verkerk, Nieuw Vennep, Verbinder van kerken in de Haarlemmermeer
wim.verkerk@solconmail.nl, 06-44999433