

Ambtsdragers

Eind januari mochten we in de kerk weer een ouderlinge bevestigen. We zijn blij dat we Marijke Sturing hiertoe bereid hebben gevonden.

Waarom is het zo belangrijk in een kerk om ambtsdragers te hebben? Een kerk/geloofsgemeenschap bestaat door haar relatie tot God. Hierdoor heeft de kerk een mystiek aspect, en is het niet te vergelijken met een ‘gewoon’ bedrijf. Een kerkelijke gemeenschap vindt haar bestaan in die mystieke dimensie van de relatie tot God en groeit in geloof door liederen, gebeden, de preek, de sacramenten en de zegen.

Dit alles vormt het fundament van de kerk, waarvan Jezus Christus, zo lezen we in de eerste Petrusbrief, de hoeksteen is. De gemeenteleden zijn de ‘levende stenen’, die samen met elkaar de kerk vormen.

Kerkzijn, een levende gemeente van Christus zijn, staat altijd ook in het teken van dienstbaarheid aan elkaar. Bevestigde ambtsdragers (naast het ambt aller gelovigen) zijn gemeenteleden die andere gemeenteleden in de relatie tot God, maar ook in de relatie tot elkaar en de samenleving bijstaan.

Als ouderling of diaken hoef je niet superegelovig te zijn of je “schrapp” te zetten. Je wordt gedragen door God en je staat er niet alleen voor. Feit is dat we het sámen doen. Zoals in elke goede relatie, is er dan ook ruimte voor ontspanning en rust.

Dat geldt niet alleen in het verband van de kerkenraad maar natuurlijk voor álle gemeenteleden. Het met elkaar kerk-zijn vraagt om bouwen en ondersteuning, met en voor elkaar, maar ook om plezierige ontmoeting.

Geloof is dynamisch: het kan afnemen en toenemen en hetzelfde geldt voor hoop en liefde. Daar kunnen mensen elkaar bij helpen. Een ambtsdrager groeit ook in geloof, hoop en liefde. Ik kan als predikant tijdens pastorale gesprekken geraakt worden door het geloof van andere mensen. Zo kunnen zij ook mij versterken door hún geloof. Als ze vertellen dat zij het, ondanks al hun moeilijkheden kunnen volhouden, dankzij hun geloof en hun hoop.

Alles begint met de vraag wat wij als gemeente als onze (van God gegeven) missie zien. Wat is de reden dat wij kerk zijn, in ons dorp en in de wijde wereld om ons heen? Wat merkt de samenleving van ons? Het is prachtig als ieder zich daar op zijn of haar wijze voor inzet.

In de komende tijd loopt de termijn van meerdere kerkenraadsleden af. Zou je er eens over na willen denken wat jij de kerk en het dorp te bieden hebt? Waaraan jij zou willen bouwen met je eigen gaven en talenten? Want die hebben we allemaal.

Een kerk is een bouwwerk wat telkens groeit, zich uitbreidt en van vorm verandert. Telkens als er zich een andere gelovige bij de kerk aansluit, verandert de kerk van vorm en gaat het bouwwerk er weer net wat anders uitzien. Een kerk is in beweging: we vormen zelf als levende stenen een kerk door een gemeenschap te vormen, waarin we uit liefde en betrokkenheid met elkaar (mee)leven. Een liefdevolle gemeenschap die haaks staat op onze competitieve samenleving, waarbij je mag aanschuiven. Waar je niet loon naar werken krijgt, maar waar mensen elkaar vergeven en opnieuw mogen beginnen.

Laten we door het gesprek hierover onze geloofsgemeenschap met elkaar levend en in beweging houden.

Gonja van 't Kruis

Erediensten

*Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden:
BLIJF THUIS bij gezondheidsklachten*

Kerkdiensten mogen weer bijgewoond worden door max. 60 personen en er mag ingetogen gezongen worden.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden, maar u wordt een plaats toegewezen bij binnenkomst met minimaal 1,5 meter afstand.

In het hele gebouw geldt: mondkapje is verplicht bij verplaatsingen, maar mag af zodra u zit.

Zondag 6 februari

10.00 uur: Ds. Gert v.d. Meeberg uit Nieuw-Vennep

ouderling van dienst: Okker de Kok

mededelingen: Okker de Kok

diaken + collectant: Hilde Appel

collectes: Diaconie

kostersdienst: Hans en Els Streefland

beamerdienst: Corné Timmer – Gertjan v.d. Veen

organist: André Keessen

gastvrouw/heer: Marry de Kok

koffiedienst: Els Streefland / Ellise Evers

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722

Zondag 13 februari

10.00 uur: ds. R.J. Bakker uit Amsterdam

ouderling van dienst: Marjolijn Honcoop
mededelingen: Marjolijn Honcoop
diaken + collectant: Monique Klaver
collectes: Kerk in Actie noodhulp
voorlezer: Coby v.d. Ochtend
kosterdienst: Marcel Kaslander
beamerdienst: Cor Zwart – Gertjan v.d. Veen
organist: Margreet de Vries-Raaijen
gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn
koffiedienst: Marianne v.d. Vlucht – Corine Pruissen
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722

Zondag 20 februari

10.00 uur: ds. Gonja van 't Kruis

ouderling van dienst: Ale Gercama
mededelingen: Ale Gercama
diaken + collectant: John Peters
collectes: Kerk
voorlezer: Ellise Evers
kosterdienst: Matthijs en Ellise
beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v.d. Veen
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Petra Bart
koffiedienst: Marjanne Tameris - Marian v.d. Veen
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722

Zondag 27 februari

10.00 uur: ds. M.J. Wattel uit Hoofddorp

ouderling van dienst: Wim Vos
mededelingen: Wim Vos
diaken + collectant: Petra Bart
collectes: Diaconie
voorlezer: Wilma Pols
kostersdienst: Ad en Ria Noordam
beamerdienst: Robin Paul Bakker – Gertjan v.d. Veen
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Linda Vervloed
koffiedienst: Fenna v. Dijk – Ineke Vredenburg
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan. S.v.p. doorgeven aan scriba@pknrijsenhout.nl of aan Agnes Kaslander, ☎ 500080 of kerkblad.rijsenhout@gmail.com

Aandacht en verbinding

Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van 't Kruis.

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder nummer ☎ 06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijsenhout.nl

Maandag is de vaste vrije dag van Gonja.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de wijkcoördinator:

Marijke Sturing: ☎ 0297- 320944

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, ☎ 500061

Voor de inhoud van deze rubriek verwijzen wij u naar de gedrukte versie van het kerkblad.

We denken ook aan de andere gemeenteleden die kampen met zorgen of wachten op een operatie.

In Memoriam Leendert Bax

Op 17 januari overleed, op de leeftijd van 87 jaar, ons gemeentelid Leen Bax. Nadat zijn eerste vrouw Hennie was overleden, leerde Leen Gerrie Timmer kennen. Gerrie, ook weduwe, verhuisde samen met haar twee kinderen vanuit Limburg naar Rijsenhout. En zo voegen zich twee gezinnen samen: Gerrie met haar twee kinderen, en Leen, die drie kinderen had. Ook met de kinderen onderling, klikt het meer dan goed.

Toen Gerrie en Leen elkaar leerden kennen, hadden zij al heel wat meegemaakt op hun levenspad. Dat zorgde ervoor dat zij elkaar goed begrepen en aanvoelden, en dat zij elkaar als er problemen waren, goed konden opvangen. Zo was Leen, toen Gerrie's dochter Anita in 2007 overleed, voor Gerrie en haar zoon een groot anker.

Leen was niet alleen een lief mens, maar ook heel hulpvaardig. In zijn hulp aan Gerrie en de kinderen, maar ook aan de mensen om hem heen. Zo bood hij samen met Cor Millenaar na de watersnoodramp in 1953 hulp aan de mensen die daar in nood zaten.

Toen Leen vele jaren later door Parkinson getroffen werd, en niet meer kon lopen, vormde zich een ploeg van mensen uit de kerk om hem heen, die om de beurt met hem ging wandelen.

Het huis aan de Bennebroekerweg was zijn thuis. De opnames in het ziekenhuis en in een zorgcentrum van de laatste tijd, vielen hem zwaar. Af en toe kwam hij thuis, zoals de afgelopen kerstdagen. Daar genoot de hele familie van, van dat samenzijn. Na die dagen verzwakte hij echter steeds meer.

Tijdens de dankdienst voor zijn leven hoorden we Gerrie en Leen zingen tijdens een opname van Credo, het koor waar beiden met zoveel plezier jarenlang lid van zijn geweest. Daarnaast was er zang van Gretha en stonden we stil bij de eerste drie verzen van Jesaja 43, veertig jaar geleden de trouwtekst van Gerrie en Leen. Een tekst waarin geschreven staat: "Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Ook al gaat je weg door het water, of door vuur: ik ben bij je!".

Beloften, die voortkomen uit het verbond dat God met ons mensen is aangegaan. Beloften waar Leen en Gerrie zich gedurende hun huwelijk aan hebben opgetrokken. We wensen Gerrie en de kinderen veel sterkte toe voor de komende tijd.

Doopdienst in februari onder voorbehoud

Ik ben nog in overleg met de ouders en de dopelinge of de doopdienst die nu onder voorbehoud op 20 februari gepland staat, al dan niet door kan gaan.

U hoort daar t.z.t. meer over.

Hartelijke groet, Gonja van 't Kruis

De Kerkenraad heeft vergaderd op 20 januari jl.:

- **Versoepeling coronamaatregelen**

De Kerkenraad heeft besloten om, op basis van het advies van de landelijke kerk, de volgende versoepelingen door te voeren:

1. Kerkdiensten, inclusief uitvaarten, mogen bijgewoond worden en er mag ingetogen gezongen worden. Gemeenteleden hoeven zich niet vooraf aan te melden, maar zullen wel een plaats toegewezen krijgen bij binnenkomst;
2. Alle kerkelijke en commerciële activiteiten mogen weer plaats vinden, mits het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook voor de koren. Huurders zijn verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten;
3. In het hele gebouw geldt: mondkapje is verplicht bij verplaatsingen, maar mag af zodra u zit. We houden ten alle tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Bij ziekteverschijnselen blijft u thuis;
4. En niet geheel onbelangrijk: er zal weer koffie geschonken worden bij kerkdiensten en activiteiten, en 's avonds mag de bar open tot 22.00u.

Heeft u vragen over de coronamaatregelen, de versoepelingen of twijfelt u of uw activiteit door mag gaan, neem dan contact op met John Peters (voorzitter) of Marjolijn Honcoop (scriba).

- **Vrijwilligersvergoeding**

Het College van Kerkrentmeesters heeft een beleid opgesteld voor vrijwilligersvergoedingen. Alle vrijwilligers die meewerken aan commerciële activiteiten (alle activiteiten waar omzet uit verhuur behaald wordt) hebben recht op een vrijwilligersvergoeding. Het College van Kerkrentmeesters heeft een notitie opgesteld met daarin de spelregels. Zodra de Kerkenraad heeft ingestemd met deze notitie, zal deze op de website gepubliceerd worden. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Wim Vos (voorzitter College van Kerkrentmeesters).

- **De scriba gaat met verlof**

Van 14 februari tot en met 13 juni 2022 ben ik met zwangerschapsverlof. Gelukkig heb ik een aantal gemeenteleden gevonden die, zowel voor als achter de schermen, de taken van mij zullen overnemen. Zo gaat Petra Bart de maandelijkse berichten van de Kerkenraad in het kerkblad verzorgen en zal Linda Vervloed alle vragen en e-mails beantwoorden die u stuurt naar scriba@pknrijshout.nl. Ook achter de schermen heb ik vervanging gevonden, zodat alles door blijft draaien. Iedereen: heel erg bedankt!

Heeft u vragen, kunt u deze zoals gebruikelijk stellen aan John Peters (voorzitter) of scriba@pknrijshout.nl.

Namens de Kerkenraad,
Marjolijn Honcoop, scriba

Van de Diaconie

Bloemengroeten

Zondag 9 jan.	Fam. B.K. Aukes - Verburg
	Fam. C. Pols - Verburg
	Fam. J. Peters - Kaars
Zondag 16 jan.	Dhr. C. Kuite
	Fam. J. van de Wal
	Fam. E. Raadschelder - Vos
	Fam. W. Vos – van Eeden
Zondag 23 jan.	Mevr. L.M. Marbus – van der Linden
	Fam. J. Griekspoor – de Jong
Zondag 30 jan.	Fam. G. van Luling – Wittebol
	Mevr. M.W. van der Velden – de Geus



Van het College van Kerkrentmeesters

Verjaardagsbusjes tweede halfjaar 2021

Anton van Dijk	€ 49,15
Evert v/d Vlucht	€ 95,00
Lida den Braber	€ 121,70
Bertus Baas	€ 218,72
Wil Kamer	€ 75,70
Rita van der Velde	€ 159,70
Caroline Timmer	€ 84,65
totaal	€ 804,62

We willen de collectanten en de schenkers hartelijk bedanken,

Namens het College van kerkrentmeesters
Okker de Kok

Overzicht collecte-inkomsten

	Schaal	Bank	Totaal
12-12-2021 Kerkin actie Binnenlandsdiaconaat	€ 159,25	€ 119,00	€ 278,25
19-12-2021 Bloemenfonds	€ 225,20	€ 84,00	€ 309,20
25-12-2021 Kerk in actie Kinderen in de Knel		€ 720,00	€ 720,00
30-12-2021 Kerk in actie Kinderen in de Knel (top 2000) Hulphond Lou Robin Witteman		€ 112,00 € 80,00	€ 112,00 € 80,00
31-12-2021 Diaconie		€ 92,00	€ 92,00
02-01-2022 Diaconie		€ 47,00	<u>€ 47,00</u>
Totaal			€ 1.638,45

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

Kerk open - Bibliotheek

Op donderdag 3 en 17 februari staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer open van 13.30 uur – 14.30 uur om u te ontvangen en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd.

Filmcafé
TEL AVIV ON FIRE
Ontmoetingskerk,
Vrijdag 25 februari 19.30 uur

De in Israëliisch-Jeruzalem wonende Palestijn Salam (Kais Nashif) moet iedere dag een checkpoint passeren omdat hij een baantje heeft gekregen bij een spionagesoap die in Ramallah wordt opgenomen. Een lekkere campy serie over een met een Arabier getrouwde spionne die een hoge Israëliische militair moet verleiden.

Elisabethbode

De opbrengst van de Elisabethbode-busjes is:

Ans Hofman	€ 242,90
Antoon van Dijk	€ 85,25

Een mooi bedrag met dank aan de collectanten!

Van het Z.W.O.

Zondag Werelddiaconaat, aandacht voor Oeganda

In de regio Tesa in het noorden van Oeganda is het niet eenvoudig om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatveranderingen. Boeren en boerinnen weten niet goed meer wanneer ze moeten planten en/of zaaien. Soms valt er te weinig regen, soms weer te veel met wateroverlast tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over, en dat betekent honger in de gezinnen. De Anglicaanse kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het bestaan. Hoe dat gebeurt staat in de folder die bij dit kerkblad zit. Kerk in Actie heeft 6 februari (zondag voor het werelddiaconaat) gekozen om daar aandacht voor te vragen in de collecte, in de kerk of via de bank NL09RABO0373727992 t.n.v. CVR prot. gemeente van Rijsenhout. HELPT U MEE?

K. Roodenburg

Kringenwerk

Handwerken

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen doet. Iedereen is welkom met eigen brei-/haakwerk, patchwork of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom! Deze maand is het handwerken op **woensdag 2 februari** in de Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs ☎0297 – 320323 of bij Gre Tuinstra ☎0297 – 331545.

Bedankt...

Op 31 december zijn wij trotse ouders geworden van onze zoon en broertje Sem Willem. Het is een lief en tevreden ventje.

Na de geboorte ontvingen wij een prachtig boeket bloemen namens de kerk. We hebben hier enorm van genoten en willen via deze weg de kerk bedanken.

Groetjes,
Eric, Birgit, Evi en Sem Raadschelders

Werden we opnieuw verrast met een prachtig boeket vanwege de geboorte op oudejaarsdag van onze kleinzoon Sem. Wij sluiten 2021 enorm blij en dankbaar af met twee kleinzoons erbij in korte tijd. Wat een geluk dat we hierin mogen meedelen.

Wim en Wilma Vos

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk danken voor de belangstelling, lieve bezoeken, bloemen, kaartjes en belletjes die onze vader Cornelis Jan Millenaar, wonende op Zeilhof 45, heeft ontvangen in de 2 maanden dat hij ziek was.

Ook na zijn overlijden op 16 november jl. hebben wij veel lieve kaarten en telefoontjes ontvangen. Evenals de bloemen, die wij in de week voor Kerst namens de kerk hebben ontvangen, was dit hartverwarmend.

Eveneens dank voor een ieder die heeft bijgedragen aan de dankdienst en uitvaart van 'vader Cor', fijn dat er online zoveel mensen deze dienst hebben bijgewoond.

Cor Jr en Corinne Millenaar

Allereerst mijn excuus voor de late reactie. Wens iedereen een mooi en gezond 2022 toe! Namens onze moeder hartelijk dank voor de prachtige plant en mooie nieuwjaarskaarten. Heel fijn te zien dat ze niet vergeten wordt!

Hartelijke groet,
Adri Rus

Als alles om me heen even stilvalt, omdat ik onverwacht ernstig ziek blijk te zijn en in de nachtelijke stille uren worstel met mezelf en met God en met het waarom dan toch en die hemel, waar ik nog lang niet heen wil, dan heb ik tijd heb nodig om die schok te boven te komen, een plekje te geven, maar waar...? Is alles dan in één klap zinloos geworden? Het maalt in mijn hoofd maar door... Op zoek naar een antwoord, nee, nee, ik wil mijn lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen niet achterlaten, daar ben ik als de dood zo bang voor.

Is er nog wel hoop? Nog een kans op genezing? Ik moet steeds weer denken aan een uitspraak van ds. Kees van Stralen, hij begon er zijn preek heel vaak mee. Hoe was het ook al weer? Het ging over hoop en geloven. Ik heb de vrijheid genomen om hem te vragen hoe de uitspraak precies was. Kees mailde me terug: "Je stelt een vraag en ik wist vrijwel gelijk wat je bedoelt. Die zin is:

"Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt."

Ook schreef hij nog: "Ik hoop dat jij, na de verbijstering over de boodschap van 'agressieve lymfeklierkanker', de kracht en wijsheid vindt om het een plekje te geven op je levenspad. Medicijnen helpen, mail je. En ook het medeleven vanuit de gemeente. Wat belangrijk toch, die gemeente! En natuurlijk is er Mattie aan je zijde. Ook in deze levensfase, met alle vragen, twijfel, onzekerheid, zie ik jullie als een "twee-eenheid".

"Dank je wel Kees", dat is zeker zo en ja, in de nachtelijke uren delen en praten Mattie en ik heel veel.

Ik realiseer me nu pas eigenlijk hoe belangrijk onze gemeente van de Ontmoetingskerk voor ons is. Zoveel bemoediging, meeleven en gedeelde zorg.

- Lieve mensen, heel hartelijk dank voor al die lieve woorden, die ons samen binden. Het maakt ons warm en soms wordt het ons vochtig achter de ogen, maar het doet ook zo goed.
Zovelen die bidden voor moed en kracht en doen hopen op een WONDER
- Zoveel prachtige kaarten, appjes, e-mail berichten met woorden van troost, sterkte en bemoediging, maar vooral Gods onmisbare nabijheid.
- Ook hartelijk dank voor het prachtige gemeente boeket.

Dit is "Pastoraat ⇔ herderlijke zorg" in de zuiverste vorm.

Zo worden we opgeroepen elkaar te bemoedigen, elkaar te stimuleren en voor elkaar te zorgen. Wederkerigheid staat centraal. Een mens is ‘schaap’ en ‘herder’ tegelijk.

Er gebeurt veel in onze gemeente. Niet alleen bij ons gezin, maar ook bij vele anderen in de gemeente, die kampen met droefenis, ziek en zeer. Die ook worstelen met God, ik moet daarbij altijd denken aan Jacob. “Ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent”.

Weer het vaste geloof in die hoop, het zeker weten en het vertrouwen in de barmhartigheid van God. Het maakt dat Jacob sterk blijft. Na een lange nacht worstelen, breekt een nieuwe dag aan en dan denk ik: ‘Heer, ik laat niet los tot U mij zegent. Ik verwacht het van U. Ik geloof dat U uit barmhartigheid mij/ons zal zegenen. En ik laat niet los tot U dat doet.

Wat zijn er veel mooie liederen die daar van zingen. Ik noem een paar van mijn lievelingsliederen: Ze helpen me de nacht doorkomen, ik klamp me er aan vast. “... Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, ik roep Zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,... Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden”. (NLB 221 – laatste regel)

Of “Licht dat ons aanstoot in de morgen”, of “Soms breekt Uw licht, in mensen door onstuitbaar”, “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, en hoe onzegbaar ons nabij”, “Niet als een storm als een vloed... Liefde op leven en dood”, Of het lied van Jona: Zijt Gij mijn God... ben ik uw mens nog Here ... ik mag uw mens weer wezen! ik maak Uw Naam op aarde groot.”

In die nachtelijke uren, waarbij niet kunnen slapen mij niet per definitie moe maakt en waarbij zoveel Bijbelteksten en liederen door mijn hoofd gaan, waarbij vooral de liedjes zachtjes klinken, doet dit mediteren de tijd op een ontspannen wijze voorbij gaan. Het is zo fijn om ze zachtjes in je hoofd te zingen.

Ik heb één lievelingslied, het is een bewerking op Psalm 23 – geschreven door Piet van Midden.

Dit liedje zweeft als het ware de hele nacht om me heen. Mijn voet tikt het ritme van het liedje zonder dat ik me er bewust van ben. De melodie en de woorden zijn me zo eigen geworden dat ze altijd zachtjes in mijn hoofd klinken.

Ik wil het u graag meegeven:

De heer is mijn Herder, Ik kom niets te kort,
Ik heb vertrouwen in mijn leven
En ik zie wel hoe het wordt
Ik kom tot rust aan stille beekjes, stille beekjes
En ik lig languit in 't gras, Hij geeft me troost
Als ik moet huilen, ja Hij houdt me bij de hand.
Ik ben niet bang voor wat gaat komen,
Want ik voel me niet alleen, alleen.
Zo stap ik stralend in Zijn toekomst.
Hij staat beschermend om me heen....

Nogmaals dank voor al uw liefde en medeleven, het doet ons goed.

Hartelijke groet, Cees en Mattie

Verjaardagen in februari 2022		
6-2-1936	86	Dhr. J. Weij
7-2-1947	75	Mevr. A.P. Thuis - Offerman
10-2-1939	83	Dhr. D. Leenders
13-2-1938	84	Dhr. J.F.G. van Dijl
26-2-1932	90	Dhr. C. de Graaff
28-2-1944	78	Dhr. D. Zonneveld
1-3-1947	75	Dhr. H.J. Rus
4-3-1947	75	Mevr. G. van Vuren - Hennink
4-3-1942	80	Mevr. C. Joore - Molleman
4-3-1941	81	Dhr. L. Koolhaas



Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens het Kerkelijk Bureau, Marjan Hoogterp

 273060

HUWELIJKSJUBILEA februari 2022



Op 17 februari a.s. zijn dhr. en mevr. O. de Kok-M. van der Maarl, 45 jaar getrouwd.

Op 20 februari a.s. zijn dhr. en mevr. A.J. van der Linden-J. Eijk, 70 jaar getrouwd.

Onze hartelijke gelukwensen!

Mutaties januari 2022

Overleden:

Dhr. L. Bax

Remmersteinpark 3, 2151KE Nieuw-Vennep

Geboortedatum: 09-08-1934

Overlijdensdatum: 17-01-2022

Vertrokken:

Dhr. M.A. Dikkes

Geboortedatum: 22-08-1996

Van: Lijzijde 7, 1435NK Rijsenhout

Naar: Hoofddorp

Agenda



ma	14 februari	19.30 uur	Moderamen
do	24 februari	20.00 uur	Kerkelijk beraad
do	24 februari	20.00 uur	Geloven in Rijsenhout

Zending verbindt

Van gevangene tot student theologie

Wie had ooit kunnen denken dat Mervin (36) zou gaan studeren aan het Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS)? Hij was een ‘vechter’ uit het ruige zuiden van Namibië en zat vol boosheid. Omdat hij een vrouw had mishandeld, kwam hij in de gevangenis terecht. “Een uur lijkt daar een dag te duren en een dag voelt als een week. Dus dan heb je heel veel tijd om na te denken.” Via een Alphacursus kwam Mervin uiteindelijk tot geloof. “Ik gaf mijn hart aan de Heere. Het veranderde mijn leven. Ik moest onder ogen zien wat ik verkeerd had gedaan en mijn excuses aanbieden aan de vrouw die ik mishandeld had.” Achter de tralies raakte Mervin onder de indruk van het Bijbelgedeelte over Paulus en Silas, die God prezen in de gevangenis. “Net als zij voelde ik Gods aanwezigheid. Ondanks de gevangenis muren voelde ik vrijheid. Eerst was ik dood door de zonde, maar nu was ik levend gemaakt!” Uiteindelijk kwam Mervin vervroegd vrij. Nu, vijftien jaar later is hij student op het NETS. “Soms worstel ik nog met boosheid en met wat ik gedaan heb. Maar dan herinner ik mezelf aan waar ik was en wat God gedaan heeft in mijn leven. En ik zie hoe Hij mij vandaag wil gebruiken.” Het NETS helpt Mervin om verder te groeien en zich voor te bereiden op zijn werk in de kerk. “Ik wil graag toegerust worden. Ik leer hier elke dag opnieuw en ik wil blijven leren!”

Gods werk gaat door. Dat blijkt wel uit het verhaal van Mervin. De GZB is dankbaar dat we ook in 2021 weer konden bijdragen aan het theologisch onderwijs in Namibië. Dít en nog veel meer werk is echter alleen mogelijk dankzij de steun van honderden gemeenten en tienduizenden donateurs die zich betrokken voelen bij het werk van de GZB. Heel hartelijk dank daarvoor!

Bijbelrooster

Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling

di 1 feb	Psalm 9	God beschikt
wo 2 feb	Jesaja 45:14-19	Israël als voorbeeld
do 3 feb	Jesaja 45:20-25	Alleen bij de HEER
vr 4 feb	Jesaja 46:1-13	god vs. God
za 5 feb	Psalm 48	Zo is God
zo 6 feb	Lucas 5:1-11	Goede vangst
ma 7 feb	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
di 8 feb	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
wo 9 feb	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
do 10 feb	Psalm 1	Als een boom
vr 11 feb	Jesaja 47:1-15	De rollen zijn omgedraaid
za 12 feb	Jesaja 48:1-11	IJzer en brons, geen zilver
zo 13 feb	Jesaja 48:12-22	De HEER roept
ma 14 feb	Jesaja 49:1-7	Het verborgene zichtbaar gemaakt
di 15 feb	Jesaja 49:8-13	Goede reis
wo 16 feb	Jesaja 49:14-26	Ik vergeet jou nooit
do 17 feb	Psalm 3	Al ga ik door een dal ...
vr 18 feb	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
za 19 feb	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
zo 20 feb	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
ma 21 feb	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
di 22 feb	Lucas 7:1-10	Geloof, hoop en liefde
wo 23 feb	Lucas 7:11-17	Opwekking
do 24 feb	Amos 1:1-10	Misdaad op misdaad
vr 25 feb	Amos 1:11–2:5	Ook Juda zal in vlammen opgaan
za 26 feb	Amos 2:6-16	Ondankbaar Israël
zo 27 feb	Amos 3:1-8	Oorzaak - gevolg
ma 28 feb	Amos 3:9–4:3	Wat is te redden uit de muil van een leeuw?

Informatiepagina

Komende kerkbladen

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. Dit is in de regel de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.

Kerkblad:	Kopij inleveren:	Publicatiedatum:
maart 2022	voor vrijdag 24 februari	dinsdag 1 maart
april 2022	voor vrijdag 25 maart	dinsdag 29 maart
mei 2022	voor vrijdag 29 april	dinsdag 3 mei

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een **bijlage van een Word-document** in het lettertype **Times New Roman, pt. 16**.

Email-adres: kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

of bij - Agnes Kaslander, Koeteburg 22 ☎0297-500080

- Corine Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32, ☎06-30180989.

Vriendendienst

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep doen op de "Vriendendienst". Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, Rijshornstraat 131 ☎ 0297-320560.

Kerkblad OnLine

www.pknrijnsenhout.nl



E-mailadres jeugdwerk:

jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com

de Redactie