



Barend

1949 - 2021

*Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.*

Psalm 62:2-3

Trots op zijn positiviteit en kracht, maar intens verdrietig zijn wij om het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader en fantastische opa

Barend Groenewoud

* 16 mei 1949

† 1 november 2021

Anneke Groenewoud-van den Berg

Manuela en Wilfred
Mariska, Wendy, Kelly

Ronald en Linda
Feline, Louise, Suze

Tamara en Wouter
Joey, Brian

Aalsmeerderweg 730
1435 ES Rijsenhout

Barend is thuis, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis zal, vanwege de oplopende corona, in besloten kring plaatsvinden in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout.

U kunt op vrijdag 5 november om 13.00 uur de plechtigheid meekijken via livestream, <https://tinyurl.com/tac2ktp9>
Zo kunt u vrijdag toch bij ons betrokken zijn.

*In plaats van bloemen wordt een gift aan de Parkinson Vereniging
zeer op prijs gesteld.*