

November: een maand van gedenken en terugkijken

In november, de op een na laatste maand van het jaar, naderen we het einde van het jaar en kijken we vaak terug op de gebeurtenissen van de afgelopen tijd.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die dit jaar valt op 21 november, gedenken wij in onze kerk onze gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden, en die zo lang hun leven deelden met hun geliefden. In deze dienst noemen we al hun namen, waarmee we tot uitdrukking willen brengen dat zij in onze herinnering blijven voortleven en vooral dat zij nog steeds deel uitmaken van onze gemeenschap en van God. Want wij geloven dat de dood niet het laatste woord heeft: we leven in de verwachting van de opstanding. Daarom gedenken wij onze geliefden, samen met elkaar, in onze gemeenschap.

Wij gedenken ook om het verdriet hierover met elkaar te delen. De Psalmen zijn hierbij vaak een bron van troost bij de bedroefdheid die we voelen. Zo verwoordt Psalm 42, waarin de dichter schrijft over zijn verschillende sombere gemoedsstemmingen dit zo treffend. In deze tijd van herdenken van wie we dit jaar afscheid moesten nemen, kan het zo voelen alsof het geluk ons uit handen is geslagen. Door verdriet en gemis kan de somberheid je zomaar ineens overvallen.

Psalm 42 leidt ook tot een pittig zelfgesprek: “wat is er toch met je, waarom ben je zo wanhopig?” De psalmist schrijft hoe hij in zijn verdriet en wanhoop ten einde raad is en verlangt naar uitzicht.

Dit gesprek kantelt als hij zichzelf in het zelfgesprek moed inspreekt door te zeggen: ‘Hoop op God’. Dat zeg je dus tegen jezelf. Het medicijn tegen alle pijn is het lef te hebben om over de hoop te beginnen. Zo kan het vertrouwen op God ineens nieuwe energie geven, een hoop die gevestigd is op de levende God, die de bron is van het leven, de gangmaker van alles wat leeft, groeit en bloeit. Op God die de kiemkracht, de groeikracht is van ons leven, de levende God die naar ons omziet.

Zo schrijft David in het begin van Psalm 103 ook over God als zijn redder. En in Psalm 10: 14 lezen we: ‘Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en U weegt het in uw hand.’ Juist dat wegen van verdriet mist Job bij zijn vrienden als hij uitroept: ‘O, dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, en men mijn leed in een weegschaal daarnaast legde!’

We mogen er van uit gaan dat God al onze tranen serieus neemt. Hij vangt ze zelfs op en verzamelt ze in een kruik (Psalm 56:9). En uiteindelijk zal God zelf al onze tranen afwissen (Openbaring 21:4).

Leven zoals God het bedoeld en gewild heeft, dat is leven in tijd en eeuwigheid. Dat is weten dat Jezus zegt: 'Ik ga heen om jullie plaats te bereiden want Ik wil, dat jullie zijn waar ik ben' (Johannes 14:1-3). Welkom geheten worden door de liefdesstem van Jezus en de glimlach van God, daar mogen we op hopen in dit leven.

Gonja van 't Kruis

Erediensten

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden:

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten

Zondag 7 november

Dankdag voor gewas en arbeid

10.00 uur: Dhr. D. Vollmuller uit Aalsmeer



ouderling van dienst: Ale Gercama

mededelingen:

diaken + collectant: John Peters

collectes: 1^e Dankstond

2^e Werelddiaconaat

kostersdienst: Matthijs & Ellise Evers

beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen

organist: André Keessen

gastvrouw/heer: Linda Vervloed

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722

koffiedienst: Rita v/d Velde – Wilma Saarloos

Zondag 14 november

Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk



ouderling van dienst: Wim Vos – Cees Pols

mededelingen: Wim Vos

diaken + collectant: Hilde Appel – Petra Bart

collectes: 1^e Kerk

2^e Diaconie

3^e Heilig avondmaal

kostersdienst: Ad & Ria Noordam

beamerdienst: Robin Paul Bakker – Gertjan v/d Veen

organist: André Keessen

gastvrouw/heer: Cees Pols

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722

koffiedienst: Ale Gercama – Gea van Vuren

Zondag 21 november

eeuwigheidszondag

10.00 uur: Mw. G. Bregman

ouderling van dienst: Cees Pols – Mattie Pols
mededelingen: Mattie Pols
diaken + collectant: Monique Klaver
collectes: 1^e Kerk
2^e Pastoraat “omzien naar elkaar”
kostersdienst: Ben Aukes
beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v/d Veen
organist: André van Es
gastvrouw/heer: Mattie Pols
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Tiny Hinderks – Gerda Ravestijn

Zondag 28 november

1^e advent



10.00 uur: Ff zingen dienst. Ale Gercama

ouderling van dienst: Marjolein Honcoop
mededelingen: Marjolein Honcoop
diaken + collectant: Hilde Appel
collectes: 1^e Kerk
2^e FF zingen
kostersdienst: Hans & Els Streefland
beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
gastvrouw/heer: Petra Bart
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Els Streefland – Ellise Evers

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan.

S.v.p. doorgeven aan Marjolijn Honcoop, ☎ 06-10347622 of aan Agnes Kaslander, ☎ 500080 of kerkblad.rijsehout@gmail.com

Meeleven

Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van 't Kruis.

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder nummer ☎ 06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijshout.nl

Maandag is de vaste vrije dag van Gonja.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de wijkcoördinatoren:

Cees Pols ☎ 06-16570061 en Mattie Pols ☎ 06-48085787 (wijk 1), Jan en Ans Hofman, ☎ 329542 (wijk 2). Wijk 3 is vacant: u kunt contact opnemen met Gonja van 't Kruis of één van de andere wijkcoördinatoren.

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, ☎500061

Bijeenkomst contactpersonen

Al eerder had ik u gemeld dat wij als consistorie een bijeenkomst voor alle contactpersonen hebben gepland. Deze bijeenkomst vindt plaats op 1 december om 14:30 in onze kerk.

We zullen tijdens deze middag vooral aandacht schenken aan het document: "Op weg in aandacht & verbinding, nieuwe wegen in het pastoraat". Alle contactpersonen zullen een brief ontvangen waarmee zij worden uitgenodigd en waarin duidelijk gemaakt zal worden wat het doel van deze middag is.

Ik zie ernaar uit jullie allemaal te zien,
Gonja van 't Kruis

.....ook dan zou het duister voor u niet donker zijn

de nacht zal oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.

(Psalm 139: 12)

Mw. G. Dol-Pellicaan (Loefzijde 107) ontving het bericht dat zij ernstig ziek is, en dat een behandeling te veel zware bijwerkingen zal hebben. Zij krijgt veel hulp van mensen om haar heen, maar kan gelukkig ook nog veel zelfstandig. We wensen haar Gods troost toe in deze periode.

Cor Millenaar, die ook ernstig ziek is, is in de afgelopen periode weer wat meer achteruitgegaan. Hij gaat geen makkelijke weg, en we denken aan hem in onze gebeden.

Piet van Zoomeren (Rijshornstraat 155) heeft de diagnose van Alzheimer gekregen en is daar vanzelfsprekend erg verdrietig onder. We leven met hem en zijn vrouw mee en staan als gemeente om hen heen.

Helaas is het covid-virus weer volop aanwezig in de samenleving, en ook sommigen van onze gemeenteleden zijn hierdoor getroffen. Zo heeft Barend Groenewoud, die vanwege ernstige Parkinson in In het Zomerpark (Remmersteinpark 3, Nieuw-Vennep) woont, een longontsteking opgelopen en is hierbij positief op covid getest. Ook zijn vrouw Anneke (Aalsmeerderweg 730) heeft het virus opgelopen.

Helaas is ook Leen Bax, die onlangs vanuit Bornholm naar In het Zomerpark in Nieuw-Vennep is verhuisd, hier besmet geraakt met het virus. We bemoedigen hen van harte en wensen hen Gods kracht toe.

Joke Eickhoff is onlangs in verband met haar ziekte MS, naar woonzorgcentrum Bosbeek (Glipper Dreef 209, (A134), 2109 WG) in Heemstede verhuisd. Zij verblijft daar in afwachting van een plaats in Nieuw Unicum in Zandvoort. Wij wensen haar alle sterkte toe.

Ton Dekker (Aalsmeerderdijk 674/g), die een zware darmoperatie onderging in Spaarne Hoofddorp is inmiddels weer thuisgekomen. We wensen hem een goed en voorspoedig herstel toe.

Mw. G. Dol-Pellicaan (Loefzijde 107) ontving het bericht dat zij ernstig ziek is, en dat een behandeling te veel zware bijwerkingen zal hebben. Zij krijgt veel hulp van mensen om haar heen, maar kan gelukkig ook nog veel zelfstandig. We wensen haar Gods troost toe in deze periode.

Ale Gercama (Henninkstraat 20) heeft onlangs een oogoperatie ondergaan en deze is, naar het zich nu laat aanzien, goed verlopen. Daarnaast heeft hij n.a.v. een ander medisch onderzoek wel slecht nieuws ontvangen waarvoor hij behandelingen zal ondergaan. Alhoewel hij zich op dit moment redelijk goed voelt, zal hij wel wat keuzes moeten maken in zijn werk voor onze kerk. We wensen hem en Jannet veel sterkte toe.

Bij Robin Vos en Leoniek Knol (Aalsmeerderdijk 588) is een zoon geboren: een blijde gebeurtenis waar wij hen van harte mee feliciteren! Ook een gelukwens aan de grootouders Wilma en Wim Vos.



Ook bij Ans en Jan Hofman is er een kleinzoon geboren: Joas, zoon van hun oudste zoon Ferry.

Doopgesprekken



Om nog even bij de geboorten te blijven: Onlangs heb ik een gesprek gehad met Esther Streefland en Yvonne Pruissen. Zij hebben te kennen gegeven hun kinderen graag te willen laten dopen. Er zullen hier uiteraard nog een paar doopgesprekken op volgen. Mochten hier zich nog meer ouders bij willen aansluiten: van harte welkom!

Inmiddels is er ook al een datum voor de doopdienst vastgesteld: deze zal plaatsvinden op zondag 9 januari 2022.

Bij de diensten.

Op zondag 7 november vieren wij Dankdag voor gewas en arbeid. Traditiegetrouw zamelen wij deze dienst fruit in. Met dit fruit worden tasje/maandjes gevuld die na de dienst rondgebracht kunnen worden bij gemeenteleden en dorpsgenoten, samen met een bemoedigend kaartje, die hiermee een hart onder de riem gestoken krijgen.

De plaatselijke supermarkt COOP heeft toegezegd te sponsoren met een krat appels, peren en bananen. Wat geweldig dat ook de plaatselijke middenstand dit initiatief op deze wijze steunt!

Doet u ook mee?

Eeuwigheidszondag 2021

Op zondag 21 november a.s. willen wij als gemeente samen met de nabestaanden onze gemeenteleden, die ons dit jaar zijn overleden, gedenken.

Met een groepje zijn wij deze kerkdienst aan het voorbereiden. Het middelpunt van de dienst is het één voor één noemen van de naam van de overledenen. Hierbij wordt iemand uit de familiekring uitgenodigd om de witte steen met de naam van de overleden dierbare vanuit de gedachtenisplek bij een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd bloemstuk neer te leggen. Vervolgens wordt er aan de Paaskaars een gedachteniskaars ontstoken.

Ook andere gemeenteleden die rouw dragen om een verlies uit een dichtbij of verder verleden worden tijdens de dienst uitgenodigd een kaars te ontsteken aan de Paaskaars.

Na afloop van de dienst krijgt de familie de witte steen en de kaars mee naar huis. Ook zal iedereen een kaart met een gedicht en een witte roos ontvangen. De kleur wit symboliseert ons geloof in de opstanding, dat ons leert dat de dood niet het einde is.

Langs deze weg nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij deze viering op zondag 21 november om 10:00 in de Ontmoetingskerk, aan de Werf 2 te Rijsenhout.

Wij hopen dat we hiermee op een goede wijze de gedachtenis aan de overledenen levend houden, niet alleen voor de betrokken families, maar voor de hele gemeente. De volgende gemeenteleden zullen wij gedenken:



Cornelia Visser – van Vliet
Geboren: 17-08-1930 Overleden: 08-11-2020



Sofia Bruinsma – Beers
Geboren 26-12-1926 Overleden: 23-11-2020



Pieter Suurd
Geboren: 12-09-1945 – 28-11-2020



Maria Anna Offerman – Bekeringh
Geboren: 29-06-1941 Overleden: 14-12-2020



Hans Verbeek
Geboren: 14-10-1948 Overleden: 29-12-2020



Nellie van Tilborg – van Tol
Geboren: 11-11-1929 Overleden: 29-12-2020



Joost van Keulen
Geboren: 28-08-1936 Overleden: 30-03-2021



Cornelis Goemaat
Geboren: 27-01-1934 Overleden: 03-04-2021



Nicolaas de Jong
Geboren: 25-11-1930 Overleden: 03-06-2021



Alida van Dam – Piet
Geboren: 01-01-1928 Overleden 17-09-2021

Van de Kerkenraad

Het Moderamen heeft vergaderd op 4 oktober j.l.:

- **KerkTV en camera's**

In een eerdere vergadering heeft de Kerkenraad besloten voorlopig door te gaan met het aanbieden van de mogelijkheid om online, via KerkTV, de diensten te blijven volgen. De camera's welke door het multimedia-team deskundig zijn opgehangen, zullen dus ook blijven hangen. Mocht u, vanuit privacy of andere overwegingen, liever niet in beeld komen, kunt u plaats nemen op de achterste rijen. Deze komen niet, of zeer beperkt, in beeld.

- **Gevraagd: Nieuwe penningmeester Diaconie**

Chris van den Heuvel is jarenlang de penningmeester van de Diaconie geweest, maar hij zal dit jaar stoppen. We zijn dankbaar dat Chris deze taak zolang heeft willen vervullen, maar zijn nu ook op zoek naar een nieuwe penningmeester van de Diaconie! Wilt u meer weten over deze taak, neem dan contact op met Petra Bart (voorzitter Diaconie).

Namens de Kerkenraad,
Marjolijn Honcoop, scriba

Van de Diaconie

AVONDMAALCOLLECTE ZONDAG 14 NOVEMBER A.S.

De avondmaalcollecte van zondag 14 november a.s. is bestemd voor de kerk als plek van hoop en herstel in Syrië.

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, en voor meer dan de helft dreigt honger. Na het militaire geweld nu een dramatische economische crisis. Het is al moeilijk om aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken voor de mensen in Syrië van cruciaal belang, daarmee wordt de sociale structuur hersteld.

Om kerken in Syrië hierbij te helpen heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische

kerkgenootschappen. Op de lijst van het Herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land. De eigenaren van de gebouwen, bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente, betalen minstens 30 procent van de kosten. Herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

Daarom komt Kerk in Actie in actie. Doet u ook mee? U kunt uw gift geven in de collecte of overmaken op bankrekeningnr. NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie onder vermelding van Kerken Syrië.

Bij voorbaat onze dank.

Namens de diaconie,
Monique Klaver-Visser, ☎500061

Bonnen

Ook dit jaar wil de Diaconie weer anoniem bonnen gaan verspreiden voor mensen die wel wat extra's kunnen gebruiken.

Voor de bonnen kunnen boodschappen worden gedaan bij de Coop in Rijsenhout. De bonnen hebben een waarde van € 35,00.

Kent u iemand of een gezin die volgens u wel in aanmerking komt voor een steuntje in de rug, wilt u dan voor **15 december** a.s. contact opnemen met ondergetekende of iemand van de Diaconie?

Namens de Diaconie,
Monique Klaver
☎0297-500061

Bloemengroeten

Zondag 3 okt.	Fam. P.G van Zoomeren
	Fam. B. Groenewoud – van de Berg
Zondag 10 okt.	Mevr. W.C. Dormaar – van Walraven
	Mevr. C. Lanser – Groenewoud
Zondag 17 okt.	Dhr. A.J. Gercama
	Dhr. R.H. Vos & Mevr. L. Knol
	Fam. W. Vos
Zondag 24 okt.	Fam. N. Knook – Pols
	Mevr. F. Korte – Pols
Zondag 31 okt.	Fam. L. Bax - Timmer
	Mevr. G. Dol – Pellicaan
	Fam. J. Hofman – van de Helder



Van het College van Kerkrentmeesters

Een blijk van waardering: Vrijwilligersavond op 10 december

Het was al langer de bedoeling, maar Corona gooide roet in het eten: als bedankje aan alle vrijwilligers in onze kerk willen we graag een **gezellige vrijwilligersavond** organiseren. Gewoon om onze waardering te tonen voor de enorme inzet van iedereen vóór en achter de schermen. In de achter ons liggende periode hebben we op velen een extra beroep moeten doen. En gelukkig lukt het ons samen om de draad op te pakken en alle activiteiten weer op de rails te krijgen. Daar zijn we u allen heel dankbaar voor!

Vervult u een rol in onze kerk, op welke manier dan ook? Dan nodigen wij u graag uit als gast op de vrijwilligersavond. U bent welkom op 10 december vanaf 19.30 uur in de kerk. Wij zorgen daar voor een hapje en een drankje, samen zorgen we voor de gezelligheid!

Als u van de partij bent, wilt u zich dan voor 6 december aanmelden bij Okker de Kok (okkerdekok@gmail.com)? O ja, ter verhoging van de feestvreugde zijn we op zoek naar leuke anekdotes of herinneringen die u heeft aan het vrijwilligerswerk in de kerk. Als u die heeft, wilt u ze dan aan mij doorgeven? Tot ziens op 10 december!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Okker de Kok

Dankdag voor gewas en arbeid 2021.

Na opnieuw een spannend Corona-jaar is er veel reden om dankbaar te zijn. Voor het feit dat we elkaar weer voorzichtig kunnen opzoeken. Dat we weer samen kunnen komen in de kerk en dat het verenigingsleven weer langzaam op gang komt. Dankbaar zijn we ook voor het eten dat we in winkels kunnen kopen, voor alle landbouwproducten die onze boeren en kwekers konden oogsten en waarmee we ons kunnen voeden. En voor het werk dat we konden verzetten om te voorzien in onze levensbehoeften. We willen onze dankbaarheid delen en vieren in een dankdienst van Woord en Gebed op zondag 7 november en wij bevelen de dankdagcollecte van harte bij u aan. Extra dankbaar zijn we dat we deze dienst weer met meer mensen kunnen bijwonen en dat u zich niet meer vooraf hoeft aan te melden. U bent dus van

harte welkom op 7 november om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk. Kunt u niet in de kerk aanwezig zijn? Beleef dan de dienst mee vanuit huis via kerkdienstgemist.nl. Uw gift voor de dankdagcollecte kunt u dan overmaken op bankrekeningnummer NL09 RABO 0373 7279 92, t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Rijsenhout onder vermelding van “Dankdag 2021”. Bedankt voor uw gift.

Hartelijke groet,
Wim Vos

Overzicht inkomsten collectes

		Schaal	Bank	ToTaal
12-09-2021	Kerk in actie Haiti (HA)	€ 265,60	€ 109,00	€ 374,60
19-09-2021	Kerk	€ 170,15	€ 121,50	€ 291,35
26-09-2021	kerk in actie Vredesweek	€ 199,15	€ 109,00	€ 308,15
03-10-2021	Kerk in actie Israel	€ 179,90	€ 104,00	€ 283,90
				€ 1.258,00

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

Kerk open - Bibliotheek

Op donderdag 11 november en donderdag 25 november staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer open om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd.

De openingstijden van de bibliotheek zijn veranderd! Vanaf november zal de bibliotheek eens in de twee weken geopend zijn op donderdag, van 13.30 tot 14.30.

Truus & Piet Koger

“Wachten in stilte..”

ff-zingen, Zondag 28 november om 10.00 uur, Ontmoetingskerk

De tijd van Advent breekt weer aan, de tijd waarin we hopen en verwachten, de tijd die ons voorbereidt op de naderende geboorte, het Kerstfeest! Als bij een adventskalender, mogen we telkens weer een vakje openmaken waarachter een wondertje schuilgaat. Een verrassing die ons dichterbij de dag brengt waarop Jezus werd geboren. Op zondag 28 november openen we met ff-zingen om ons in Adventsstemming brengen met prachtige liederen. Meezingen is natuurlijk ook aan de orde, want dat is altijd het doel van de ff-zingen diensten. We hopen dat u de datum in uw agenda noteert en komt genieten van deze fijne en muzikale dienst die u wordt aangeboden door het ff-zingen team!

Graag tot ziens op 28 november!

Het Ff Zingen team

De magische verfilming van het geliefde Charles Dickens verhaal: “A Christmas Carol”, het hartverwarmende avontuur voor het hele gezin. Wanneer de gierige Scrooge door drie geesten wordt meegenomen op een tocht die hem de ogen doet openen, komt hij erachter wat de ware betekenis van Kerst is.

Filmcafe is op vrijdagavond 26 november om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk

Het kominn team

Kringenwerk

Koffieochtend

Op woensdag 24 november a.s. bent u weer hartelijk welkom in **Het Lichtbaken** in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is hartelijk welkom.

Verdere info bij: Gre Tuinstra ☎0297- 331545

Handwerken

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen doet. Iedereen is welkom met eigen brei-/haakwerk, patchwork of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom! Deze maand is het handwerken op **woensdag 3 november** in de Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs ☎0297 – 320323 of bij Gre Tuinstra ☎0297 – 331545.

Bijbeluur Rozenburg

Op 4 oktober j.l., nog samen bijeen, hebben we na 17 jaar fijne bijeenkomsten te hebben gehouden, besloten om hiermee te stoppen. De inhoud van onze “wel en wee” busje willen we aan het bloemenfonds geven. We hebben het plan naar voren gebracht, om voor hen die dat willen uit onze gemeente, een Kerstmiddag te organiseren. Meer informatie hierover kunt in het volgende kerkblad lezen.

Els Sluijs

Ceatievelingen gezocht

Wie vindt het leuk om mij rond de kerstperiode te ondersteunen met de aankleding van de kerk?
Durf jij nog op een trapje om de piek op de boom te zetten, de kerstlampjes uit de knoop te halen en ben jij niet bang om een paar kerstballen te laten sneuvelen?

Dan vraag ik jou om contact met mij op te nemen!
Groetjes, Ingrid 06-22549680



Gelegenheidskoor Kerst.

We zijn inmiddels alweer midden in de herfst beland. Dat betekent dat de winterfeesten weer in beeld komen. Op de kerkelijke kalender beginnen we straks weer aan een nieuwe cyclus met advent en kerst. Het zou leuk zijn als we voor de muzikale invulling van de kerstmorgen weer een gelegenheidskoor zouden kunnen mobiliseren, waarmee we dan een aantal liederen kunnen voorbereiden. Graag wil ik u daarom uitnodigen hiervoor mee te komen repeteren. Het idee is om dat een aantal zondagen na de dienst te doen, te beginnen op 21-11. Opgeven is niet perse noodzakelijk, maar is wel fijn (i.v.m. het aantal te maken setjes teksten). Opgeven kan via email andrekeessen@gmail.com of Whatsapp naar nummer 0610998920 (of natuurlijk ouderwets mondeling bij ondergetekende).

Met hartelijke groet,
André Keessen

Lichtjesticht van Lichtbaken naar Ontmoetingskerk Kerstavond 24 december 2021

Samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) organiseren wij dit jaar op Kerstavond (vrijdag 24 december) een lichtjesticht door het dorp. De tocht start in het Lichtbaken en eindigt in de Ontmoetingskerk. Zet deze datum in de agenda of op de kalender en wandel met ons mee!

De start is om 17.30 uur vanuit het Lichtbaken (om de 10 minuten vertrekt er een groepje). Na een prachtige wandeling met diverse stops voor fragmenten uit het Kerstverhaal is er letterlijk een warm onthaal in de Ontmoetingskerk!

Om er een echte lichtjesticht van te maken willen wij de route zoveel mogelijk te voorzien van glazen potjes met lichtjes. Daarom willen wij jullie vragen om conservenpotjes of andere glazen potjes voor deze lichtjesticht te verzamelen. In de kerk staat inmiddels een doos waar deze in gedeponerd kunnen worden. Alvast bedankt!



In het kerkblad van december zal er meer informatie zijn over deze prachtige lichtjesticht op Kerstavond!



Top2000 online Kerkdienst donderdag 30 december a.s.

Na het grote succes van de afgelopen 3 jaar organiseren we ook dit jaar weer de Top2000-kerkdienst!

De Top2000 staat boordevol mooie nummers over liefde, hoop en verdriet. Je eerste kus? De openingsdans tijdens je bruiloft? Een begrafenis? Elke keer als je dat lied hoort denk je weer even terug aan toen.



Net als vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om een onlinedienst te houden op donderdag 30 december 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur. Dus lekker nog bijkomen van de Kerstdagen en vlak voor de voorbereidingen voor Oudejaarsavond lekker op de bank kijken naar de Top2000 dienst! De dienst zal weer mooi (live) interviews en verrassingen bevatten!

Vind je het toch leuk de Top2000 dienst bij te wonen in de kerk en samen met ons als organisatie van de onlinedienst genieten onder het genot van koffie/thee en een oliebol, dan is dat mogelijk. Meld je dan uiterlijk 24 december a.s. aan op het e-mailadres top2000@pknrijsenhout.nl!

Heb jij een nummer wat verbonden is met een gebeurtenis in jouw leven en wil jij dat delen in de Top2000 dienst? Laat het ons dan weten op het e-mailadres top2000@pknrijsenhout.nl! Uit de aanmeldingen selecteren wij een aantal nummers en zullen wij het verhaal achter of bij de nummers door middel van een filmpje bij jouw thuis of op locatie komen filmen. De verhalen met de bijbehorende nummers zullen dan worden afgespeeld tijdens de onlinedienst.

Collecte

Als Top2000 organisatie hebben wij dit jaar gekozen om de opbrengst van de collecte te schenken aan Kerk in Actie Geef Licht!

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar

misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Mogen wij op uw gift rekenen? Overmaken mag op het rekeningnummer NL09RABO0373727992 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Rijsenhout o.v.v. Top2000 dienst/Kerk in Actie Geef Licht!

Wij kijken weer heel erg uit naar deze dienst en hopen er samen met jullie weer iets moois van te maken!

De Top2000 commissie
(Gertjan, Marian, Gonja, Huub, Hilde, Corné, Robin Paul, André en Cees)

Van het Z.W.O.

Brief aan de gemeente

Wij hebben, voor zover wij weten, een brief bij al onze gemeenteleden bezorgd i.v.m. de zending van onze gemeente, We hopen dat deze brief door de soms nodige of onnodige post in de brievenbus niet aan de aandacht is ontsnapt. Vandaar deze korte herinnering.

ZWO Rijsenhout

ZWO vergadering 29 sept 2021

Aanwezig : Carolien Timmer, Ben Aukes, Cor Zwart, Fenna van Dijk, Janny Roodenburg , Jannet Gercama , Klaas Roodenburg en onze predikant Gonja van 't Kruis.

Welkom en Opening door Jannet (waarnemend voorzitter) Er zijn geen notulen omdat i v m corona geen activiteiten geweest zijn in de afgelopen periode. Carolien heeft de vorige vergadering meegedeeld te stoppen met haar voorzitterschap en is vanavond aanwezig om afscheid te nemen. Jannet spreekt haar toe , memoreert haar vele werk als voorzitter en Fenna biedt haar namens ons allen een mooi boeket bloemen aan waarna zij de vergadering verlaat na ons het beste te wensen.

We komen nu in een discussie hoe we verder moeten gaan , Er zijn een paar activiteiten die door tekort aan belangstelling niet zinvol meer zijn , in ieder geval de Kerstmarkt die veel tijd vraagt en de eerste jaren veel geld opbracht voor KINDEREN IN DE KNEL en STILLE ARMOEDE in Rijsenhout. Als we praten over de 40 dagentijd de werelddiaconazondagen, de zending en het Moselcontact komt ook Gonja vragenderwijs in de discussie. Zij vraagt ons of een aantal taken niet beter elders onder gebracht kunnen worden. Dit betekent dat de ZWO als zelfstandige groep van onze gemeente wordt opgeheven, met voorlopige verantwoordelijkheid van een aantal leden.

1. Organisatie en uitvoering van de 40 dagen tijd in de eredienst " voorlopig verantwoordelijk Jannet Gercama en Klaas Roodenburg. Plan is om dat onderdeel onder te brengen in de op te richten liturgiegroep.

2. Zending. “Zorg dragen voor werving middelen voor het quotum voorlopig verantwoordelijk Klaas Roodenburg en Rita v/d Velden. Het plan is om dit onderdeel onder te brengen in de op te richten liturgiegroep. Een deel van de taken Zending kan naar de liturgiegroep (aandacht in de eredienst) Het financiële deel zou naar de diaconie kunnen.
 3. Werelddiaconaat “Voorjaarszondag”. Verantwoordelijkheid Klaas en Janny Roodenburg. Dit kan in de toekomst deels onder de liturgiegroep vallen en financieel onder de diaconie.
 4. Het onderhouden van het contact met de gemeente in Mosel. Onder andere door bezoeken. Voorlopig contact; Jannet Gercama.
 5. Er is nog geen besluit genomen over het geld dat nog beschikbaar is. bijvoorbeeld ZWO. Er zullen nog voorlopige uitgaven blijven uit de “kleine” kas van de ZWO groep. Zoals onkosten contactgroep Mosel, ontvangst gemeenteleden uit Mosel, onkosten Zending en Werelddiaconaat. ZWO geld wat over is onderbrengen bij een aparte post in bij de Diaconie.
- Fenna sluit de avond af met een gedicht, waarna Jannet de vergadering sluit.

Bedankt...

Beste gemeente,

Donderdagmiddag kwam Lia Harmans mij namens jullie verrassen met een prachtig boeket diep paarsblauwe hortensia's met toefjes wit ertussen. Een lust voor het oog! Zij het dat mijn linkeroog duidelijk nog moet herstellen van de – gelukkig geslaagde – operatie de dag ervoor. Ik zie dus nu een bijzonder kleurenpalet in impressionistisch-expressionistische stijl. Kijken hoe dat de komende weken gaat veranderen – naar ik hoop – verbeteren!

Met hartelijke groet, Ale Gercama

Wij zijn verrast met een boeket bloemen van uit de Gemeente heel hartelijk dank. Maar ook voor de vele kaarten telefoontjes en bezoeken.

Hartelijke groeten Barend en Anneke Groenewoud

Blij verrast waren wij met het prachtige boeket bloemen dat bij ons bezorgd is ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van ons familiebedrijf.

We genieten van de veelkleurige bloemen (paars en donkerblauw met lichtrose en wit) heel mooi. Hartelijk bedankt hiervoor.

familie Vreeken.

Wederom waren wij zeer verrast met een mooi boeket aan geboden door de PKN gemeente.

een mooi gebaar van medeleven vriendelijk dank daarvoor.

Namens Ans en Klaas Knook

Blij verrast waren we met het prachtige blauwe hortensiaboeket dat we hebben gekregen in verband met de geboorte van onze kleinzoon Pepijn.

We zijn ontzettend blij met dit prachtige wonder dat we mogen verwelkomen in ons gezin!

Wim en Wilma Vos

Verjaardagen in november

01-11-1938	Mevr. B.C. Eikelenboom – Wiebes
03-11-1938	Mevr. J.J. Roodenburg – Schering
06-11-1939	Dhr. A.A. Oudekerk
14-11-1940	Dhr. G. Binnekade
14-11-1946	Dhr. P.G. Klaassen
17-11-1946	Dhr. C.Z. Nagtegaal
23-11-1941	Mevr. J.M. Terlouw – Mohlen
25-11-1946	Mevr. M.E. van der Luit - Hinderks
02-12-1940	Mevr. G. Bax – Timmer
02-12-1940	Dhr. H.G. Paar

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens de Diaconie,
Monique Klaver
 500061

Huwelijksjubilea.

Op 6 november a.s. zijn de heer en mevrouw Bax – Timmer,
40 jaar getrouwd.

Op 21 november a.s. zijn de heer en mevrouw Michel – Boll,
70 jaar getrouwd.

Onze hartelijke gelukwensen!!!



Mutaties

Volgende maand weer een volledige lijst van mutaties.

Agenda



Woe	3 nov.	19.30 uur	College van Kerkrentmeesters
Ma	8 nov	19.30 uur	Kominn
Ma/don	15 +18nov.	19.30 uur	Ff zingen (onder voorbehoud)
Ma	15 nov.	19.30 uur	Moderamen
Ma	29 nov.	19.30 uur	Kerkenraad

Kerstconcert Haarlemmermeers Mannenkoor

Op zondagmiddag 19 december a.s. geeft het Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap (HMZV) een kerstconcert in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout. Aanvang 15:00 uur.

Het koor zingt een breed repertoire van bekende maar ook minder bekende kerstliederen. Ook zijn er meerdere samenzangen en muzikale intermezzi.

Medewerking verlenen Annelies van der Vlies (mezzo sopraan), Klaas Koelewijn (orgel en piano). Algehele muzikale leiding: Roland Bosma.

Toegangsprijs: € 17,50, kinderen tot 12 jaar € 8,75. Prijzen incl. pauzeconsumptie.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Henk van Leeuwen, tel 06 40511125 of Herman Beunder, tel 06 44452796 of via de website www.hmzv.net

We zijn bijzonder blij dat we na een lange stilstand weer kunnen optreden. Ook om die reden wordt het een bijzonder concert van het bijna 90 jarige Haarlemmermeerse Mannenkoor. U bent van harte welkom!

Peter Roodenburg

woensdag	1 december	Maleachi 1:1-9	Gekwetste liefde
donderdag	2 december	Maleachi 1:10-2:9	Schijn en werkelijkheid
vrijdag	3 december	Maleachi 2:10-16	Kinderen van één vader
zaterdag	4 december	Maleachi 2:17-3:5	Boodschapper komt
		<i>2e Advent</i>	
zondag	5 december	Maleachi 3:6-12	Neem de proef op de som
maandag	6 december	Maleachi 3:13-18	Onderscheidingsvermogen
dinsdag	7 december	Maleachi 3:19-24	Ooit komt Elia ...
woensdag	8 december	Psalm 28	Smeekbede
donderdag	9 december	Sefanja 3:1-13	Recht
vrijdag	10 december	Sefanja 3:14-20	Bemoediging
zaterdag	11 december	Psalm 72	De beste wensen voor de koning
		<i>3e Advent</i>	
zondag	12 december	Jesaja 5:1-7	Zorgzame vriend
maandag	13 december	Jesaja 5:8-19	Afloop
dinsdag	14 december	Jesaja 5:20-30	Angstbeeld
woensdag	15 december	Jesaja 6:1-12	Roeping
donderdag	16 december	Jesaja 7:1-9	In het nauw
vrijdag	17 december	Jesaja 7:10-17	Ongevraagd teken
zaterdag	18 december	Jesaja 7:18-25	Kaalslag en overvloed
		<i>4e Advent</i>	
zondag	19 december	Lucas 1:57-66	Johannes is zijn naam
		Lucas 1:67-80	
maandag	20 december		Eerste woorden van Zacharias na 9 maanden
dinsdag	21 december	Jesaja 8:1-10	Billboard
woensdag	22 december	Jesaja 8:11-23	Maak het verschil
donderdag	23 december	Jesaja 9:1-6	Licht in de duisternis
		<i>Kerstnacht</i>	
vrijdag	24 december	Lucas 2:1-20	Bijzonder gewoon
		<i>Kerstochtend</i>	
zaterdag	25 december	Johannes 1:1-18	Mens geworden
zondag	26 december	Psalm 98	Juichstemming
maandag	27 december	Romeinen 15:14-21	Nieuwe wegen
dinsdag	28 december	Romeinen 15:22-33	Verantwoording
woensdag	29 december	Romeinen 16:1-16	Hartelijke groeten
donderdag	30 december	Romeinen 16:17-27	Eervolle vermeldingen
vrijdag	31 december	Psalm 121	Bergen ...



Informatiepagina

Komende kerkbladen

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. Dit is in de regel de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.

Kerkblad:	Kopij inleveren:	Publicatiedatum:
December 2021	voor vrijdag 26 november	dinsdag 30 november
Januari 2022	voor vrijdag 31 december	dinsdag 4 januari
Februari 2022	Voor vrijdag 28 januari	Dinsdag 2 februari

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een **bijlage van een Word-document** in het lettertype **Times New Roman, pt. 16**.

Email-adres: kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

of bij - Agnes Kaslander, Koeteburg 22 ☎0297-500080

- Corine Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32, ☎06-30180989.

Vriendendienst

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep doen op de "Vriendendienst". Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, Rijshornstraat 131 ☎ 0297-320560.

Kerkblad OnLine

www.pknrijnsenhout.nl



E-mailadres jeugdwerk:

jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com

de Redactie