

Terugblik van de kerkelijk werker

Zondag 27 juni nam ik afscheid van uw gemeente. In de dienst met Jac van Veen als voorganger werd ik compleet verrast door allerlei bijzondere cadeaus.

Er was het prachtige symbolische bloemstuk door Ingrid gemaakt met mooie woorden en een gedicht van Marianne. Er werden mij goede woorden toegezongen door het consistorie en John Peters sprak namens de gemeente liefdevolle woorden. Halverwege de dienst zag ik opeens het lijntje met kaarten hangen.... Wat was het bijzonder alle kaarten thuis te kunnen lezen: zoveel goede woorden, lieve wensen en mooie groeten. En wat waren het er ontzettend veel, ik ontving later zelfs ook nog kaarten via de post en van de leden van Odense. Na de dienst ontving ik allerlei cadeautjes en was er gezorgd voor koffie en lekkers!

Ik wil een ieder die een bijdrage had in mijn afscheid nogmaals heel hartelijk bedanken het heeft mij ontroerd en stil gemaakt.

Zo nu en dan pak ik het mandje met de kaarten om ze nog eens te lezen, ik knap er helemaal van op kan ik u vertellen en ik denk nog even aan u de schrijvers en aan al die bijzondere levensverhalen die u met mij deelde. Ik denk en bid dan: God wees voor al die lieve mensen in Rijsenhout een bron om uit te blijven putten!

Voor de komende nieuwe periode wens ik u en ds. Gonja van 't Kruis alle goeds en zegen. Ik ben blij voor u dat u weer een vaste predikant hebt, die in uw midden wil wonen en werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat u haar net zo hartelijk ontvangt als u mij hebt gedaan.

Tenslotte deel ik met u de woorden van Paulus uit zijn brief aan de gemeente van Korinthe:

“Tot slot, broeders en zusters, groet ik u, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met jullie zijn. Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is, dat God jullie zijn liefde geeft, en dat de heilige Geest een eenheid van jullie maakt.”

Een warme groet! Gretha Bregman-Hoving

”Uw koninkrijk kome....”

Het jaarthema van het kerkelijk jaar dat voor ons ligt, luidt: “Van u is de toekomst”.

Op de startzondag van 19 september staat binnen dit thema het *Onzevader* centraal, waarover we uit het 6^e hoofdstuk van Matteus zullen lezen.

Aan het begin van Zijn prediking op aarde, kondigt Jezus aan dat “de tijd is aangebroken, en het Koninkrijk van God nabij is.” Een Koninkrijk, dat anders dan een werelds koningschap, mensen volledig tot hun recht laat komen.

Vanuit dat uitgangspunt mogen wij leven.

In het *Onzevader* spreken we de wens uit dat we verlangen naar Gods koninkrijk. Daarnaast bevestigen we aan het einde van het gebed, dat dat koninkrijk van God is, en dat alles uiteindelijk om dát gegeven draait.

Als we het *Onzevader* uitspreken, zetten we onszelf ook tot handelen aan. En er is genoeg te doen!

Naast onze persoonlijke zorgen, hebben we ook te maken met collectieve zorgen: denk aan de huidige coronacrisis, de verdeeldheid in de samenleving, de vluchtelingenproblematiek en de grote vragen rond het klimaat. Allemaal zaken waarvoor we ons in kunnen zetten, waar we aan kunnen meewerken.

Volgende maand bijvoorbeeld, komt de oecumenische pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid naar Hoofddorp. Met deze pelgrimstocht willen de kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. De groep, die bestaat uit Poolse, Duitse, Zweedse en Nederlandse pelgrims, loopt van Polen naar de 26^{ste} Wereld klimaatconferentie in Glasgow in Schotland. Van 30 september tot 11 oktober lopen de pelgrims door Nederland. Het is mogelijk om je aan te sluiten en delen van de route mee wandelen. Zo geven we meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.

Deze pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door o.a. de GroeneKerken, een organisatie waar ook onze kerk bij is aangesloten.

De aarde is het eigendom van God, Hij heeft haar gewild. Maar het is mede onze verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan.

Theoloog en dichter André Troost maakte een klimaatlied, dat ik graag deel. In het lied huilt de schepping. De schepping laat ons al heel lang weten dat het zo niet langer gaat. Het lied spreekt over Gods werk, het is dus niet van mensen.

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping klaagt, de aarde huilt – akkers en weiden: straks woestijnen, het voedsel schaars, de grond vervuild.

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping kreunt, de aarde vraagt: gun ons de tijd nog te vermijden dat al wat leeft wordt weggevaagd.

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping schreeuwt, de aarde zucht – hoe konden wij zo brutaal ontwijden uw werk: het land, de zee, de lucht? Kyrieleis, heb medelijden, de schepping roept, de aarde smeekt – dit is toch niet het eind der tijden, nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? Kyrieleis, heb medelijden, de schepping bidt, de aarde hoopt op U, op ons – een jaargetijde dat al ons vuil in schoonheid doopt.

Hartelijke groet, ds. Gonja van 't Kruis

Erediensten

Voor de komende tijd blijven de volgende regels gelden:

- * *Blijf THUIS bij gezondheidsklachten*
- * *U dient zich uiterlijk de vrijdagavond voorafgaand aan de zondagsdienst op te geven voor het aanwezig zijn van een kerkdienst bij petra@familiebart.nl of via ☎ 345693*
- * *Houd 1,5 meter afstand*
- * *Desinfecteer uw handen*
- * *Gebruik een mondkapje wanneer u zich door het gebouw begeeft. U kunt uw mondkapje afdoen als u (weer) zit.*
- * *Neem uw jas mee en hang deze over de stoel die u toegewezen krijgt.*
- * *Blijf daar zitten totdat u weer uitgenodigd wordt de kerk te verlaten.*
- * *Het (invaliden)toilet mag alleen gebruikt worden in uiterste nood of om medische redenen*
- * *Na afloop van de dienst wordt er aan de deur 1 collecte gehouden. Er staat een schaal bij de uitgang. Hier kunt u uw gift in doen.*
- * *De diensten en activiteiten die in dit kerkblad zijn vermeld zijn alle **onder voorbehoud**. Check bij contactpersonen van de activiteiten of het doorgaat. Of check het laatste nieuws op www.pknrijsenhout.nl*

Zondag 5 september

10.00 uur: Dhr. E. Kramer

ouderling van dienst: Ale Gercama – Cees Pols

mededelingen: Ale Gercama

diaken + collectant: Hilde Appel

collectes: 1^e Evangelisatie

2^e Werelddiaconaat

kostersdienst: Joop Sollman

Gastvrouw/heer: Nélise Ravenstijn

beamerdienst: Wim Vos- Gertjan v/d Veen

organist: André Keessen

opasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722

koffiedienst: Marianne v/d Vlucht - ?

Zondag 12 september

Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk

ouderling van dienst: Wim Vos – Nélise Ravenstijn
mededelingen: Wim Vos
diaken + collectant: John Peters – Petra Bart
collectes: 1^e Diaconie
2^e Kerk
3^e Heilig Avondmaal (zie elders in kerkblad)
kostersdienst: Joop Sollman
Gastvrouw/heer: Mattie Pols
beamerdienst: Cees Pols – Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Fenna van Dijk – Ineke Vredenburg.

Zondag 19 september

Startzondag – bevestigingsdienst ds. G. van 't Kruis

10.00 uur: Ds. G. van 't Kruis

ouderling van dienst: Okker de Kok – Marry de Kok
mededelingen: Okker de Kok
diaken + collectant: Monique Klaver
collectes: 1^e Diaconie
2^e Kerk
kostersdienst: Marcel Kaslander
Gastvrouw/heer: Marry de Kok
beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722
koffiedienst: Tiny Hinderks – Gerda Ravenstijn

Zondag 26 september

Themadienst 75+1 jaar bevrijding.

10.00 uur: Ds. Gonja van 't Kruis

ouderling van dienst: Marjolein Honcoop – Mattie Pols

mededelingen:

diaken + collectant: Chris v/d Heuvel

collectes: 1^e Kerk in Actie – Vredesweek

2^e Kerk

kostersdienst: Matthijs en Ellise Evers

Gastvrouw/heer: Mattie Pols

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v/d Veen

organist: André Keessen

opasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar ☎ 346722

koffiedienst: Betty Vervloed – Wil Kamer

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan. S.v.p. doorgeven aan Marjolijn Honcoop, ☎ 06-10347622 of aan Agnes Kaslander, ☎ 500080 of kerkblad.rijsehout@gmail.com

Bij de diensten

DE KERK BEGINT WEER!!!

Zondag 19 september is het Startzondag. De zondag dat we het nieuwe seizoen starten met een nieuw jaarthema: “Van u is de toekomst”.

Het thema 'Van U is de toekomst' staat niet alleen op startzondag, maar het hele seizoen centraal. Binnen dit jaarthema worden gedurende het jaar verschillende invalshoeken belicht. Zo staat tijdens startzondag het 'Onze Vader' en dan met name de zin 'Uw koninkrijk kome' centraal.

Ook deze Startzondag zullen wij op een goede en gezellige wijze met elkaar starten en zal er tijdens de dienst een ontbijtje worden geserveerd. Want starten met een lege maag.....dat kan natuurlijk niet!

Met een klein groepje bereiden wij op dit moment enthousiast de dienst voor, maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken!

Ten eerste zoeken wij hulp bij het smeren van de broodjes en krentenbollen voor het ontbijt op zondagochtend. Vele handen maken tenslotte licht werk!

En daarnaast zoeken wij ook weer vertrouwde maar misschien ook nieuwe bakkers en baksters voor heerlijke cake, muffins, taarten etc. die zondag voor de dienst afgegeven kunnen worden, zodat wij na de dienst bij de koffie iets lekkers kunnen serveren!

Meedoen?! Meld je dan aan bij Gertjan v/d Veen op vander.veen@hccnet.nl en vergeet u zich niet aan te melden voor deze dienst bij Petra Bart (petra@familiebart.nl) want het zou jammer zijn als u deze dienst mist!

Startzondagcommissie:

Gonja van 't Kruis, Gertjan v/d Veen, Marian v/d Veen, Hilde Appel, Ingrid Schoenmaker en Linda Vervloed

FF ZINGEN ZONDAG 3 OKTOBER A.S. DIEREN IN DE KERK?!

Op zondag 3 oktober staat de dienst van FF Zingen helemaal in het teken van Dierendag.

Heb jij een huisdier? Dan is het mogelijk om deze zondag jouw hond, kat, hamster, vogel etc. mee te nemen naar de kerk. Wij nodigen vooral ouders en grootouders uit om samen met kinderen en kleinkinderen met hun huisdieren naar de kerk te komen. Om te voorkomen dat het letterlijk een te grote beestenboel wordt, vragen wij jou om bij het aanmelden voor de kerkdienst ook te melden of en welk huisdier jij meeneemt. Aanmelden voor de kerkdienst kan bij petra@familiebart.nl.

Vind jij het leuker om een filmpje op te nemen van jouw huisdier of het huisdier van jouw kind of kleinkind, dan kan dit ook. Filmpjes kunnen worden toegezonden naar vander.veen@hccnet.nl (uiterlijk woensdag 29 september a.s.)

Wij kijken uit naar deze dienst vol dieren!
Het FF Zingen team



Meeleven

Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van 't Kruis.

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt.

De dominee is telefonisch bereikbaar onder nummer ☎ 06 38557004

Per mail is zij te bereiken onder: predikant@pknrijshout.nl.

Maandag is de vaste vrije dag van Gonja.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de wijkcoördinatoren:

Cees Pols ☎ 06-16570061 en Mattie Pols ☎ 06-48085787 (wijk 1), Jan en Ans Hofman, ☎ 329542 (wijk 2). Wijk 3 is vacant: u kunt contact opnemen met Gonja van 't Kruis of één van de andere wijkcoördinatoren.

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, ☎500061

Pastoraat

Inmiddels heb ik enkele bezoeken afgelegd en heeft er een consistorie-vergadering plaatsgevonden. Er zal een uitnodiging uitgaan voor een wijkcontact-bijeenkomst op 17 november om 14.30 in de hal van de Ontmoetingskerk. Daar hoop ik veel mensen te ontmoeten.

Verder hebben we op de vergadering gesproken over het project "Aandacht en Verbinding" en is er een plan voor groothuisbezoeken in de maak.

De komende maand zullen er ook doopgesprekken plaatsvinden.

Hartelijke groet, ds. Gonja van 't Kruis

Van de Kerkenraad

De Kerkenraad is in de zomerperiode niet samengekomen, maar wil u graag het volgende meedelen:

- **Ontwikkelingen COVID-19**

De Kerkenraad is in afwachting van de persconferentie van premier Mark Rutte op 13 september en de aangepaste richtlijnen van de PKN. Tot die tijd blijven de volgende maatregelen van kracht in ons kerkgebouw. Blijft u hier goed op letten, zodat we elkaar blijven beschermen?

- De 1,5 meter afstand blijft behouden;
- U moet zich voor kerkdiensten blijven aanmelden tot uiterlijk de vrijdagavond vóór de kerkdienst. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de kerkzaal klaargemaakt worden, moet mogelijk de panelenwand open, en kan de ontmoetingshal klaargemaakt worden voor het koffie drinken;
- Het plannen van bijeenkomsten, vergaderingen of andere activiteiten moet in overleg met de beheerder. De beheerder kan bijvoorbeeld bepalen dat er voor de bijeenkomst een specifieke begin- en eindtijd geldt, om te voorkomen dat er op een bepaald tijdstip te veel mensen het gebouw binnen komen of verlaten ('opstoppingen');
- Indien u verkoudheidsklachten heeft, blijft u thuis.

De Kerkenraad volgt de landelijke richtlijnen van de PKN en informeert u z.s.m. in geval van verdere versoepelingen.

- **Vertrek Wimco van den Burgt**

Na meer dan zes jaar, zal Wimco van den Burgt stoppen als beheerder van ons kerkgebouw. Op zondag 5 september zullen wij tijdens de dienst afscheid nemen van Wimco. We hopen u daar te zien!

- **Startzondag 19 september a.s.**

Op zondag 19 september a.s., Startzondag, openen wij het nieuwe kerkelijke seizoen. De Kerkenraad kijkt ernaar uit u daar te zien.

Namens de Kerkenraad,
Marjolijn Honcoop, scriba

Van het College van Kerkrentmeesters

Overzicht collecte-inkomsten via Bank				
		Schaal	Bank	Totaal
11-07-2021	Kerk	€ 164,80	€ 94,00	€ 258,80
18-07-2021	Diaconie	€ 104,85	€ 139,00	€ 243,85
25-07-2021	Kerk	€ 152,60	€ 164,00	€ 316,60
01-08-2021	Diaconie	€ 161,80	€ 129,00	€ 290,80
				€ 1.110,05



Van de Diaconie

AVONDMAALCOLLECTE ZONDAG 12 SEPTEMBER A.S.

Zondag 12 september willen wij graag samen met u o ns eerste avondmaal van 2021, geheel Corona proef, vieren. Bij de deur krijgt u een bakje met hierin twee kleine bekertjes: een met wijn en een met stukje brood. Dit bakje neemt u mee naar uw plaats. Na de dienst dient u zelf uw bakje, met bijbehorende bekertjes, in de afvallemmer bij de deur te gooien.

Belangrijk: Wilt u zich vooraf bij Petra Bart aanmelden !!

(petra@familiebart.nl)

De avondmaalcollecte van zondag 12 september a.s. is bestemd voor noodhulp na de aardbeving in Haïti.

Afgelopen maand werd de bevolking van Haïti (wederom) getroffen door een zware aardbeving, gevolg door tropische storm Grace. Er zijn bijna 2.000 doden gevallen, meer dan 7.000 mensen raakten gewond en meer dan 1.400 gezinnen zijn dakloos.

In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Wegen zijn zwaar beschadigd en ondergelopen, dit bemoeilijkt de noodhulp. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.

De rampbestendige huizen die gebouwd zijn na orkaan Matthew in 2016 staan nog steeds overeind!

Kerk in Actie heeft via hun internationaal kerkelijk netwerk (ACT) direct 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Ook wordt er geïnvesteerd in het herstellen van de waterbronnen.

Doet u ook mee? U kunt uw gift geven in de collecte of overmaken op bankrekeningnr. NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van Aardbeving Haïti

Bij voorbaat onze dank.

Namens de diaconie, Monique Klaver-Visser, ☎500061

	Bloemengroeten juli en augustus
Zondag 4 juli	Dhr. N. Scheltus
	Mevr. H.C. de Jong – Koster
	Ds. Gonja van 't Kruis
Zondag 11 juli	Dhr. J. Weij
	Dhr. K.P. Visser
Zondag 18 juli	Dhr. Tj. Gardenier
	Dhr. N. Knook
	Dhr. H.G. Paar
	Mevr. A. Rus – Steenwijk
Zondag 25 juli	Fam. Oostwouder – van Raam
	Fam. Samshuizen
	Dhr. L. Lanser
Zondag 1 aug.	Fam. M.R. Vredenburg
	Fam. J.W. Vredenburg – Timmer
	Mevr. A. Griekspoor – Witmus
Zondag 8 aug.	Dhr. J. Schoenmaker
	Fam. M.P. Evers – Colijn
Zondag 15 aug.	Fam. H.N. Wolleswinkel – Kersbergen
	Fam. L. Bax – Timmer
	Fam. S. Pols – Brouwer
Zondag 22 aug.	Mevr. C. Nijland – Schellingerhout
	Mevr. M.N. Honcoop – Kortenoeven
	Fam. C. Pols – Verburg
Zondag 29 aug.	Fam. J. Hofman – van de Helder
	Fam. Tj. Pet – Noordhof

Van het Z.W.O.

Moselreis 2021

Het zal u hopelijk niet ontgaan zijn: namens onze gemeente gaat een groepje mensen weer richting Mosel in voormalig Oost-Duitsland om daar met elkaar gedachten uit te wisselen over hoe we ons geloof beleven, vriendschap te delen en te gast te zijn. Sterker nog: wanneer u dit leest, zijn de meesten waarschijnlijk al weer teruggekeerd.

De uitwisseling is voor de val van de muur ontstaan om contact te maken met gelovigen van achter het ijzeren gordijn, waar een geloofsleven nou niet bepaald werd aangemoedigd maar eerder een beletsel vormde voor een rimpelloos leven. De vraag toen was ook: waarom richten christenen kernkoppen op medechristenen elders in de wereld? Die discussie leefde toen sterk en de landelijke kerken moedigden gelovigen aan hier over na te denken en actief een mening te vormen door studiemateriaal aan te reiken en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren.

Zo ontstond uit een aftastend eerste contact een warme vriendschap tussen gezinnen hier en daar, vriendschappen die tot op de dag van vandaag voortduren. De muur viel, het leven veranderde in rap tempo en ook de verhoudingen zijn in de loop der jaren anders geworden. Ook daar heeft men te lijden onder leegloop, gebrek aan jongeren, veel van hen zoeken hun heil nog steeds in het Westen, in de steden. De kerk bindt niet meer samen zoals toen en de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers wordt steeds hoger. Zo ook de leeftijd van de deelnemers aan de Holland-groep en de Mosel-groep. En of het nu de vrees is voor het vreemde, wat ooit een initiatief was gedragen door de kerkenraad, is nooit een gemeente-brede aangelegenheid geworden. Maar dat neemt niet weg, dat wij als inmiddels kleine groep enthousiaste gemeenteleden onze vrienden in voormalig Oost-Duitsland een bijzonder warm hart toedragen en dat voelt wederzijds. Wij zullen de vrienden uit Mosel uw hartelijke groeten overbrengen en een passend cadeau in de vorm van een klein zeilbootje op een sokkel, dat onze waterrijke omgeving verbeeldt met de tekst:

Man muss segeln auf dem Wind,
auf dem Wind von Gott gegeben.
Vertraue Ihm ruhig an dein Leben
Und weiss: du bist ein Gotteskind.

De Holland-Gruppe heeft ons voorgesteld gezamenlijk na te denken over het thema: Alt werden ist nicht für Feiglinge, oud worden is niet voor lafaards. Een stelling die velen van u denk ik kunnen beamen, aangekomen op een gezegende leeftijd. Een teken aan de wand ook: hoe gaan we met elkaar verder? Nu nog een open vraag, maar zeker is dat we elkaar niet loslaten, ook al wordt het reizen voor sommigen te zwaar, de contacten, de vriendschappen blijven, want die zijn voor het leven. Nicht für Feiglinge! Met dit onderwerp in gedachten, heb ik het volgende gedicht geschreven om mee te nemen naar Mosel. Ik denk dat het, ook in het Duits, voor

zich spreekt: God waardeert in de Bijbel ouderen om hun wijsheid. Hij zet ze niet weg. Ouderdom brengt gebreken, eenzaamheid, verlies en verdriet, maar ook rijkdom en levenswijsheid. Vriendschappen die gesloten zijn verdwijnen soms, maar zijn vaak ook in goud gegoten. En als je je eenzaam voelt, kan er dat ene kleine gebaar zijn van die engel in mensengedaante, die je even op de schouder tikt, er voor je is, als Gods gezant op aarde.

Gott schätzt in seinem Wort
den Mensch der viel erzählen kann,
der gelebt hat, dann und wann
und zog mit Ihm, von Ort zu Ort.

Der Mensch der Weisheit hat erworben
nach einem recht erfüllten Leben.
Soviel verlohren und vergeben,
geliebt, geboren und verstorben.

Freundschaften lebenslang geschlossen,
manche auch vorbei gegangen,
und neue wieder angefangen,
einige in Gold gegossen.

Und ein reiches Leben lang
lief Gott mit dir, als dein Begleiter,
hat dich getragen, nie gescheitert
war da, den ganzen Weg entlang.

Das Leben kann so schwierig sein,
so einsam, leidenschaft und schwer...
Bis der Freude wiederkehrt
durch eine Geste, lieb und klein.

Dazu gibt's Engel auf der Erde
Freunde die für dich da sind,
die dir sagen: "Komm mein Kind"
sowie der Hirte führt seine Herde.

So fasst Gott immer deine Hand
und bricht er nie sein Liebesband.

Marian van der Veen

Kringenwerk

Handwerken

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen doet. Iedereen is welkom met eigen brei/haakwerk, patchwork of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom! Deze maand is het handwerken op **woensdag 1 september** in Het Lichtbaken. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs ☎0297 – 320323 of bij Gre Tuinstra ☎0297 – 331545.

75 + 1 JAAR VRIJHEID

EEN WEEKEND VOL ACTIVITEITEN (24 T/M 26 SEPTEMBER A.S.)

In dit kerkblad vindt u een flyer met daarin een uitnodiging voor activiteiten op vrijdag 24 september, zaterdag 25 september en zondag 26 september a.s.

Met een kleine groep en in samenwerking met het CRASH museum, Zorgzaam Rijsenhout en Stichting Maatvast Haarlemmermeer is met veel enthousiasme gewerkt aan een programma rondom 75+ 1 jaar vrijheid (uitgesteld in 2020 door Corona) en Burendag met als thema “Vrijheid voor iedereen”.

Wij nodigen jullie van harte uit deel te nemen aan het filmcafé op vrijdagavond (De Schuilplaats), aan de wandeling met QR codes/vragen, de bustocht naar het CRASH museum (gratis entree deze dag!) en de Dorpslunch in De Reede op zaterdag. Zondag sluiten wij het weekend af met een Themadienst in de Ontmoetingskerk.

Wij kijken uit jullie te ontmoeten dit weekend!

Wij verheugen ons als voorbereidingsgroep, die met veel enthousiasme alle activiteiten heeft georganiseerd, op uw komst, zodat u deel kunt nemen aan een gedenkwaardig weekend waar we zo lang op hebben moeten wachten. Mis het niet!

Het 75+1 jaar Vrijheid comité:

Gertjan v/d Veen, Marian v/d Veen, Cees Pols, Arie Wies, Willy Verbeek,
Jan van der Wal, Rick Francke en Linda Vervloed.

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

Kerk open - Bibliotheek

Op de donderdagen 2 sep, 16 sep, 30 sep, 14 oct, 28 oct, 11 nov a.s. staan de deuren van ons kerkgebouw weer open van 10:00 uur tot 11:00 uur om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd.

Truus en Piet Koger

Film filmcafé
“DE SCHUILPLAATS”
Vrijdag 24 november 19.30 uur
Ontmoetingskerk, Rijsenhout

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog trekken de Duitsers Haarlem binnen. Horlogemaker Ten Boom woont op dat moment met zijn twee ongetrouwde dochters Betsie en Corrie in deze stad. Ondanks zijn hoge leeftijd weigert hij passief toe te kijken als de Joden door de Duitsers worden vervolgd. Hun huis aan de Barteljorisstraat wordt een schuilplaats voor Joodse onderduikers. Maar dan worden ze verraden, opgepakt en weggevoerd naar een concentratiekamp. Vanaf dat moment kunnen ze niets anders meer dan zich aan hun geloof vast te klampen om te overleven.

Ivm Corona graag vooraf aanmelden: filmcafe@pknrijsenhout.nl, of

T: 06-51535056

Het kominn team

LECTOREN GEZOCHT!!!



Als preekvoorzener krijg ik van gastpredikanten af en toe de vraag of er een lector beschikbaar is. Ook onze nieuwe predikant heeft aangegeven het fijn te vinden om samen te werken met een lector.

Wat is of doet een lector eigenlijk? De definitie van een lector is:
De lector is een functie in sommige christelijke kerken. Deze persoon is verantwoordelijk voor het voorlezen van bepaalde teksten uit de Bijbel.

De lector levert door het lezen van de schriftlezing(en) een waardevolle bijdrage aan de dienst!

Vind jij het leuk om 1 of meerdere keren per jaar medewerking te verlenen aan het lezen van de schriftlezingen in de dienst? Meld je dan aan bij Linda Vervloed (lcvervloed@gmail.com) of bij ds. Gonja van 't Kruis (Gonjavtkruis@gmail.com).

Bedankt...

Lieve gemeenteleden,
Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die Lia namens de kerk op 27 juni bij mij bracht.

Lieve groeten, Annie Borst

Nico de Jong

25-11-1930 03-06-2021

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.

Zoveel liefde en steun ons gegeven.

Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, was ons een troost in deze moeilijke tijd.

Het geeft ons moed om verder te leven.

Bedankt!

Ina de Jong en familie

Heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket dat ik van de kerk mocht ontvangen. Het was een verrassing.

Vriendelijke groeten Jan Weij

Wij willen jullie bedanken voor de bloemengroet die we mochten ontvangen. Wetende dat er toch aan ons wordt gedacht.

Gerrie en Leen Bax

Wat een verrassing zoveel mooie kaarten voor de verjaardag van mijn moeder. Ook een paar gezellige bezoeken gehad met lekkers en mooie planten. Doet haar goed om te zien dat ze niet vergeten wordt. Daarvoor heel hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
Adri Rus

P E R S B E R I C H T

Klimaatpelgrimstocht 2021: Gewoon gaan!

Op zondag 10 oktober komt de oecumenische pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid naar Hoofddorp. De Joannes de Doperparochie en de Ark zullen als groene kerken hen ontvangen.

Rond 17.00 uur heten de kerken de pelgrims van harte welkom en geven zij hun onderdak. Ze worden ontvangen hen in de Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg in Hoofddorp. De volgende morgen worden de pelgrims om 9 uur uitgezwaaid en lopen een aantal mensen wij nog een stukje met hen mee op hun laatste etappe in Nederland, naar de boot in IJmuiden.

De pelgrims lopen naar de 26^{ste} Wereld klimaatconferentie in Glasgow in Schotland. De tocht begint in augustus 2021 in Zielona Góra in Polen en eindigt in november in Glasgow. Van 30 september tot 11 oktober lopen de pelgrims door Nederland. De groep bestaat uit Poolse, Duitse, Zweedse en Nederlandse pelgrims.

Met deze pelgrimstocht willen de kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. Schoolklassen, kerken en andere groepen kunnen zich aansluiten en delen van de route mee wandelen. Zo geven we meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.

Deze pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken.

De GroeneKerkenbeweging en de Vastenactie zijn van plan om van zondag 10 oktober – dag van de duurzaamheid – een speciaal evenement te maken. Zo wil men 300 mensen de gelegenheid bieden om mee te lopen vanaf het Jeanette Noëlhuis in Amsterdam naar Hoofddorp.

Mgr Gerard de Korte en René de Reuver zullen namens respectievelijk de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk een brief overhandigen aan de pelgrims met een speciale boodschap voor de klimaattop. Dit gebeurt tijdens een korte viering in de Joannes de Doperkerk. De volgende morgen is er een kort ochtendgebed met pelgrimszegen, voordat de pelgrims naar IJmuiden

lopen om daar de boot naar Newcastle te nemen. Bij de viering op zondagavond en bij het ochtendgebed op maandagmorgen is iedereen welkom.

Op 1 september zal het mogelijk zijn om zich via de site van GroeneKerken aan te melden om een traject mee te wandelen.

Route door Nederland:

1-10 Borne-Goor; 2-10 Goor-Colmschate; 3-10 Colmschate-Apeldoorn; 4-10 Apeldoorn-Voorthuizen; 5-10 Voorthuizen-Amersfoort; 6-10 Actiedag in Amersfoort; 7-10 Amersfoort-Zeist; 8-10 Zeist-Maarsssen; 9-10 Maarsssen-Amsterdam Zuidoost; 10-10 Amsterdam Zuidoost- Hoofddorp; 11-10 Hoofddorp - IJmuiden

Meer informatie o

Aarnoud van der Deijl, tel. 023-2000192 / 06-17970959, e-mail: klimaatpelgrimage@hjoannesdedoper.nl

Verjaardagen in september

04-09-1945	Dhr. A. van den Bosch
06-09-1943	Dhr. B.K. Aukes
07-09-1939	Mevr. M.A. van den Heuvel – Bos
10-09-1940	Mevr. F. Korte – Pols
13-09-1921	Mevr. G. Vermaning – van Hes
24-09-1943	Dhr. B.A.C. Beerman
02-10-1940	Dhr. T. Dekker
02-10-1941	Mevr. G.G.J. Leenders – van der Graaf

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens de Diaconie, Monique Klaver

 500061

Huwelijksjubilea

Op 17 september a.s. zijn de heer en mevrouw Gardenier – Delville, 50 jaar getrouwd.

Onze hartelijke gelukwensen!!!

Mutaties tot 1 september 2021

Vertrokken:

Dhr. J.W. Vredenburg

Geb.datum: 31 augustus 1996

Van: Henninkstraat 32, 1435 HM RIJSENHOUT

Naar: Hoofddorp

Agenda

Ma	6 september	19.30 uur	KommIn
Don	9 september		FF zingen
Ma	13 september	19.30 uur	Moderamen
Di	22 september	19.30 uur	College van Kerkrentmeesters

Bijbelrooster september

Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling

woensdag	1 september	Galaten 3:1-14	Tact?
donderdag	2 september	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
vrijdag	3 september	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
zaterdag	4 september	Psalm 54	Gebed na verraad
zondag	5 september	Johannes 7:1-13	PR-strategie
maandag	6 september	Johannes 7:14-24	Wijsheid van boven
dinsdag	7 september	Johannes 7:25-36	Tijd en plaats
woensdag	8 september	Johannes 7:37-52	Wie is Jezus?
donderdag	9 september	Galaten 4:12-31	Volg het goede voorbeeld
vrijdag	10 september	Galaten 5:1-12	Scherpte
zaterdag	11 september	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
zondag	12 september	Galaten 6:1-18	Draagtijd
maandag	13 september	Psalm 92	Geniet van de rustdag
dinsdag	14 september	Spreeken 11:1-16	Eerlijk duurt het langst
woensdag	15 september	Spreeken 11:17-31	Positief of negatief
donderdag	16 september	Spreeken 12:1-12	Omgaan met kritiek
vrijdag	17 september	Spreeken 12:13-28	Verstandig of dwaas
zaterdag	18 september	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
zondag	19 september	Marcus 9:30-41	Belangrijkheid
maandag	20 september	Marcus 9:42-50	Amputatie
dinsdag	21 september	Psalm 102:1-12	Noodkreet
woensdag	22 september	Psalm 102:13-29	Vertrouwen
donderdag	23 september	Spreeken 13:1-9	Leeflessen
vrijdag	24 september	Spreeken 13:10-25	Keuzemogelijkheden?
zaterdag	25 september	Psalm 62	Rustgevend
zondag	26 september	Efeziërs 4:1-16	Een geschenk uit de hemel
maandag	27 september	Efeziërs 4:17-24	Nieuwe wegen inslaan
dinsdag	28 september	Efeziërs 4:25-5:2	Maak Gods heilige Geest blij
woensdag	29 september	Efeziërs 5:3-20	'Er moet licht komen!'
donderdag	30 september	Spreeken 14:1-14	Wat is wijsheid?

Informatiepagina

Komende kerkbladen

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. Dit is in de regel de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.

Kerkblad:	Kopij inleveren:	Publicatiedatum:
Oktober 2021	Voor vrijdag 24 september	Dinsdag 28 september
November 2021	Voor vrijdag 29 oktober	Dinsdag 2 november
December 2021	Voor vrijdag 26 november	Dinsdag 30 november

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een **bijlage van een Word-document** in het lettertype **Times New Roman, pt. 16**.

Email-adres: kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

of bij - Agnes Kaslander, Koeteburg 22 ☎ 0297-500080

- Corine Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32, ☎ 06-30180989.

Vriendendienst

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep doen op de "Vriendendienst". Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, Rijshornstraat 131 ☎ 0297-320560.

Kerkblad OnLine

www.pknrijnsenhout.nl



E-mailadres jeugdwerk:

jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com

de Redactie