

VAKANTIEBRIEF AUGUSTUS 2021



Beste gemeenteleden,

Eind juni is het kerkblad verspreid voor de maanden juli en augustus. Omdat er wijzigingen zijn in het preekrooster en er berichten zijn die de Kerkenraad graag bij u onder de aandacht wil brengen, is besloten om in de 1^e week van augustus tussentijds een vakantiebrief uit te brengen.

In deze vakantiebrief vindt u onder andere de volgende onderwerpen terug:

- Zomers bericht van onze nieuwe predikant Gonja van 't Kruis;
- Veranderingen in het preekrooster eind augustus en september 2021;
- Startzondag 19 september a.s.;
- Verjaardagskalender augustus;
- Vrijwilligers gezocht beheer kerkgebouw.

In de week van 30 augustus a.s. zult u weer een regulier kerkblad ontvangen voor de maand september.

ZOMERS BERICHT VAN DS. GONJA VAN 'T KRUIS

Zomer in het land

De zomer is alweer enige tijd in het land.

Een tijd waarin we proberen om het alledaagse leven wat achter ons te laten en om even in een rustiger, langzamer vaarwater te belanden.

Het beste doe je dat door in een totaal andere omgeving te vertoeven, waarin de wereld er heel anders uitziet dan je gewend bent en je weer heel andere indrukken op kunt doen.



Deze zomer kwam het boek van Tamar Valkenier, Fulltime Avonturier. Over alles achterlaten en de zoektocht naar ultieme vrijheid op mijn pad. Ik las dit boek na een ontmoeting met Tamar, die sinds 2015 een nomadenbestaan leidt dat zich afspeelt op verschillende plekken in de wereld. Vanaf half april dit jaar trok ze samen met haar kameel Einstein door een groot deel van Nederland. Tijdens deze reis promoveerde ze haar boek, waarin zij beschrijft hoe zij tot een reizend bestaan gekomen is: al enkele jaren werkend als recherchepsycholoog, wilde zij meer in haar leven gaan verkennen: haar angsten overwinnen, proeven van totale vrijheid en zoeken naar de zingeving van haar leven.



Tijdens onze vakanties zijn we ook vaak op zoek naar de ultieme vrijheid, om even los van alles te komen. Je hebt meer tijd, ook om je leven in een breder perspectief te zien. De zin van je leven komt dan als vanzelf wel bovendrijven.

Even los van alles, even afstand van onze dagelijkse zorgen en beperkte blik, kan ons wellicht in een toestand brengen om de soms drukke werkelijkheid achter ons te laten en ons te laten doordringen van het mysterie van het leven, dat ons kan vervullen met ontzag en eerbied.

Hartelijke groet, ds. Gonja van 't Kruis

VERANDERINGEN PREEKROOSTER

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. De Kerkenraad kijkt er naar uit om u allen te ontmoeten in de kerk en samen een hoopvol jaar tegemoet te gaan. Om alle diensten mogelijk te maken, heeft de Kerkenraad een aantal veranderingen doorgevoerd.

Zondag 29 augustus is een normale dienst met als voorganger ds. K.W. de Jong. Deze zondag was de Startzondag gepland maar door het bezoek van een aantal gemeenteleden, inclusief onze nieuwe predikant Gonja van 't Kruis, aan Mosel, is besloten om de Startzondag te verzetten.

Zondag 5 september is een normale dienst met als voorganger dhr. E. Kramer. In deze dienst nemen wij afscheid van Wimco v/d Burgt als beheerder.

Zondag 12 september gaat ds. B.H. Steenwijk ons voor.



Zondag 19 september vieren wij Startzondag met als voorganger ds. Gonja van 't Kruis. Het thema van deze dienst is "Van U is de toekomst!", wat ook het nieuwe jaarthema is vanuit de Protestantse Kerk Nederland.

Zondag 26 september is een themadienst in het kader van het bevrijdingsweekend met als thema "75+1 jaar Vrijheid". Voorganger deze zondag is ds. Gonja van 't Kruis. Deze dienst is onderdeel van activiteiten rondom 75+1 jaar Vrijheid die plaatsvinden op vrijdag 24 september, zaterdag 25 september en zondag 26 september. Binnenkort ontvangt u over deze activiteiten meer informatie!

STARTZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 "VAN U IS DE TOEKOMST"

We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, "Van U is de toekomst!". Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.



Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie.

Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. Waar loopt het allemaal op uit?

In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: 'Van U is de toekomst.' Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.

Als gemeente zullen wij zondag 19 september Startzondag vieren en starten met dit prachtige jaarthema. Ook dit jaar hopen wij weer met een groepje vrijwilligers deze startzondag te organiseren om de start van het nieuwe seizoen te vieren! Wilt u of jij meehelpen deze Startzondag? Stuur dan even een mailtje naar Gertjan v/d Veen (vander.veen@hccnet.nl).

HULP GEVRAAGD BIJ NIEUWE BEHEERDERS VAN ONZE KERK



Per 1 september a.s. stopt Wimco met zijn werk als beheerder van ons kerkgebouw. Ben Aukes en Cees Pols zijn bereid om in de komende periode een groot deel van de beheertaken op zich te nemen. We zoeken vrijwilligers die Ben en Cees willen helpen.

Bij de opening van ons nieuwe kerkgebouw volgde Wimco van den Burgt Cor Nagtegaal op als beheerder. Eerst was Wimco bij ons in loondienst, de laatste tijd was hij bij ons actief als ZZP'er. Nu zijn andere werkzaamheden steeds meer tijd vergen, heeft Wimco

verzocht zijn opdracht per 1 september te beëindigen. Wij willen afscheid van Wimco nemen tijdens de kerkdienst van 5 september a.s.

De kerkenraad heeft ervoor gekozen om nu niet op zoek te gaan naar een nieuwe professionele beheerder. We overleggen namelijk nog steeds met de gemeente Haarlemmermeer over de overheveling van de dorpshuisfunctie van de Reede naar de Ontmoetingskerk. Naar verwachting is vóór het einde van dit jaar duidelijk of dit gaat lukken. Daarom hebben we besloten om het beheer tijdelijk te laten uitvoeren door leden van onze gemeente.

De kerkenraad is heel blij dat Ben Aukes en Cees Pols bereid zijn om in de komende periode de beheertaken op zich te nemen. Op dit moment vindt overleg met hen plaats over de precieze invulling van de taken.

Duidelijk is dat Ben en Cees niet alle werkzaamheden op zich willen en kunnen nemen. Daarom zoeken we vrijwilligers die Ben en Cees willen helpen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om schoonmaakwerkzaamheden, assistentie bij de verhuur van zalen aan huurders en technische zaken, zoals het bedienen van de verwarmings- en ventilatiesystemen in het gebouw.

Voelt u zich aangesproken of uitgedaagd om Ben en Cees te helpen? Dan kunt u contact opnemen met Ria Noordam. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-21897326 of adenria@quicknet.nl.

Wim Vos, voorzitter College van Kerkrentmeesters

VERJAARDAGSKALENDER AUGUSTUS

01-08-1943	Mevr. R. Slootweg – Spaargaren
01-08-1943	Dhr. M. Vervloed
02-08-1945	Mevr. L. Vervloed - Postma
03-08-1930	Mevr. E. van der Linden – Beers
03-08-1937	Dhr. H. Baartman
07-08-1936	Mevr. M. Ebbinge – van Vuren
09-08-1934	Dhr. L. Bax
10-08-1942	Mevr. M.M. Vreeken – Horsman
11-08-1935	Dhr. H.G. van den Heuvel
15-08-1931	Dhr. W. Timmer
16-08-1944	Dhr. H.J. Lanser
19-08-1945	Mevr. G. Dekker – van Luling
22-08-1920	Mevr. A. Reurekas – Verhoeven
31-08-1939	Mevr. M.M. Schoenmaker – van de Linden
31-08-1943	Dhr. N. Tj. Scheltus
04-09-1945	Dhr. A. van den Bosch



Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens de Diaconie, Monique Klaver (tel: 500061)