

## Uit het leven van een kerkelijk werker .....

Inmiddels bent u gewend geraakt aan een maandelijks berichtje uit mijn leven. Deze keer is het de laatste. Nu u een nieuwe predikant krijgt op 4 juli nemen wij afscheid van elkaar, ook hier op het papier.

Een van de vragen die mij vaak in het afgelopen jaar werd gesteld is: “Kende je Rijsenhout al en was al eens in de kerk geweest hier?”

Ik antwoordde dan altijd: Ik kan me herinneren dat ik een keer in Rijsenhout heb gezongen en ik herinner me dat de kerk een soort kuil met tegeltjes had. (En laat ik nu maar eerlijk zijn, dat ik heel oneerbiedig daarbij dacht dat als je die vol water zou zetten je een leuk zwembadje had...)

Maar wanneer dat nou geweest was en met wie, daar had ik geen idee meer van. Totdat een gemeentelid vorige maand naar mij toekwam met een oude liturgie. Hieronder afgebeeld:



Daar het bewijs dat ik al eens verbonden was met u als gemeente. Kerstnacht 1993, ik had toen nooit kunnen bedenken dat ik bijna 30 jaar later op een heel andere manier verbonden zou worden met u. De weg van het leven heeft vaak mooie ontmoetingen. Zo heb ik dat in het afgelopen jaar in Rijsenhout mogen ervaren. En in het leven is het ook zo dat je nooit weet hoe paden elkaar weer zullen kruisen.

Dat wist ik in 1993 niet en in 2021 ook niet maar ik ga er van uit dat we elkaar in de toekomst zeker nog kunnen en zullen ontmoeten. Ik hoop opnieuw in de kerk, daar waar het lied mag blijven klinken en het Woord gehoord mag worden. Die liederen en woorden van en over God blijven met ons verbonden. Ook al scheiden onze wegen, Hij gaat met een ieder van ons mee in lied en woord. Dat is wat ons zal blijven verbinden met God en

elkaar!



En als het aan mij ligt, wil ik er zeker geen 28 jaar mee wachten de weg naar Rijsenhout weer te nemen!

Gretha Bregman

## Erediensten

Voor de komende tijd gelden de volgende regels; deze zijn onder voorbehoud van regels van de overheid:

- \* **Houd 1,5 meter afstand**
- \* **Blijf THUIS bij gezondheidsklachten**
- \* **U dient zich uiterlijk de vrijdagavond voorafgaand aan de zondagsdienst op te geven voor het aanwezig zijn van een kerkdienst bij [petra@familiebart.nl](mailto:petra@familiebart.nl) of via ☎ 06-51 401 218.**

Raadpleeg de website van PKN Rijsenhout voor het laatste nieuws via [www.pknrijsenhout.nl](http://www.pknrijsenhout.nl) of neem contact op met het Corona-team van onze gemeente o.l.v. John Peters ☎ 0297-320326



**Zondag 4 juli**

**Verbintendienst ds. Gonja van 't Kruis**

**14.30 uur: ds. G. v.d. Meeberg**

ouderling van dienst: Marjolijn Honcoop

diaken: Petra Bart

collectes: 1<sup>e</sup> Binnenlands Diaconaat

2<sup>e</sup> Kerk

kostersdienst: Matthijs en Ellise Evers

Gastvrouw/heer: Cees Pols

beamerdienst: Wim Vos / Gertjan v.d. Veen

organist: André Keessen

koffiedienst: Corine Pruisen – Marianne v/d Vlugt

\*\*\*\*\*

## Zondag 11 juli

**10.00 uur: ds B.H. Steenwijk uit Nijkerk**

ouderling van dienst: Cees Pols  
diaken: John Peters  
collectes: 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk  
kostersdienst: Ad en Ria Noordam  
gastvrouw/heer: Mattie Pols  
beamerdienst: Cees Pols – Gertjan v.d. Veen  
organist: André Keessen  
koffiedienst: Fenna van Dijk - Ineke Vredenburg.

\*\*\*\*\*

## Zondag 18 juli

**10.00 uur: mw. Vermeij uit Boskoop**

ouderling van dienst: Jan Hofman  
diaken: Chris v.d. Heuvel  
collectes: 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk  
kostersdienst: Ben Aukes  
gastvrouw/heer: Jannie Verburg  
beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v.d. Veen  
organist: André Keessen  
koffiedienst: Tiny Hinderks – Gerda Ravenstijn

\*\*\*\*\*

## **Zondag 25 juli**

**10.00 uur: mw. A. Creemer uit Kudelstaart**

ouderling van dienst: Ale Gercama  
diaken: Hilde Appel  
collectes: 1e Kerk  
2<sup>e</sup> Diaconie  
kostersdienst: Hans en Els Streefland  
gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn  
beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v.d. Veen  
organist: André Keessen  
koffiedienst:

## **Zondag 1 augustus**

**10.00 uur: mw. Sikkel uit Badhoevedorp**

ouderling van dienst: Marjolijn Honcoop  
diaken: ?  
collectes: 1<sup>e</sup> Kerk  
2<sup>e</sup> Diaconie  
kostersdienst: Joop Sollman  
gastvrouw/heer: Linda Vervloed  
beamerdienst: Cees Pols – Gertjan v.d. Veen  
organist: André Keessen  
koffiedienst: Rita v/d Velden – Wilma Saarloos

\*\*\*\*\*

## Zondag 8 augustus

**10.00 uur: ds. Gonja van 't Kruis**

ouderling van dienst: Okker de Kok  
diaken: John Peters  
collectes: 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk  
kostersdienst: Marcel Kaslander  
gastvrouw/heer: Ale Gercama  
beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v.d. Veen  
organist: André Keessen  
koffiedienst: Jannet en Ale Gercama

\*\*\*\*\*

## Zondag 15 augustus

**10.00 uur: dhr. C. Koldewijn uit Badhoevedorp**

ouderling van dienst: Wim Vos  
diaken: Petra Bart  
collectes: 1<sup>e</sup> Kerk in Actie zomerzending  
2<sup>e</sup> Kerk  
kostersdienst: Matthijs en Ellise Evers  
Gastvrouw/heer: Jannie Verburg  
beamerdienst: Cees Pols – Gertjan v.d. Veen  
organist: André Keessen  
koffiedienst: Ellise Evers – Els Streefland

## Zondag 22 augustus

**10.00 uur: ds. Frederikze uit Harderwijk**

ouderling van dienst: Cees Pols  
diaken: Chris v.d. Heuvel  
collectes: 1<sup>e</sup> Kerk  
2<sup>e</sup> Diaconie  
kostersdienst: Ad en Ria Noordam  
gastvrouw/heer: Okker de Kok  
beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v.d. Veen  
organist: André Keessen  
koffiedienst: Ria Honcoop – Lia Harmans

\*\*\*\*\*

## Zondag 29 augustus

**Startzondag**

**10.00 uur: ds. K.W.J. de Jong uit Woerden**

ouderling van dienst: Jan Hofman  
diaken: Monique Klaver  
collectes: 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk  
kostersdienst: Ben Aukes  
gastvrouw/heer: Marjolijn Honcoop  
beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v.d. Veen  
organist: André Keessen  
koffiedienst: Marjanne Tameris – Marian v/d Veen

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan.

S.v.p. doorgeven aan Marjolijn Honcoop, ☎ 06-10347622 of aan Agnes Kaslander, ☎ 500080 of [kerkblad.rijzenhout@gmail.com](mailto:kerkblad.rijzenhout@gmail.com)

## Meeleven

Deze rubriek wordt verzorgd door pastoraal werker Gretha Bregman-Hoving.

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt.

De pastoraal werker is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-51467494

Per mail is zij te bereiken onder kerkelijkwerker@ziggo.nl.

Woensdag is de vaste vrije dag van Gretha.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de wijkcoördinatoren:

Cees Pols ☎ 06-16570061 en Mattie Pols ☎ 06-48085787 (wijk 1), Jan en Ans Hofman, ☎ 329542 (wijk 2). Wijk 3 is vacant: u kunt contact opnemen met Gretha Bregman of één van de andere wijkcoördinatoren.

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, ☎500061

---

### Wij gedenken

NICOLAAS (NICO) DE JONG

25 november 1930 - 03 juni 2021

Op 3 juni overleed Nico de Jong, in de leeftijd van 90 jaar. Buurman van onze kerk en trouw gemeentelid. Bijna 65 jaar geleden trouwde hij met Ina en samen kregen zij vijf kinderen: Irma, Jolanda, Yvonne, Ingrid en Rob. Later kwamen de schoonkinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen daarbij, waar Nico ontzettend van kon genieten.

Na eerst een eigen melkzaak gehad te hebben werkte Nico als inkoper bij een levensmiddelenorganisatie. Hij hield van het spel van handelen en het met mensen omgaan. Nico stond altijd klaar voor Ina en de kinderen maar ook voor anderen en voor onze kerkelijke gemeente.

De laatste jaren kreeg Nico zoals hij zelf het noemde: last van zijn hoofd. Het lukte niet meer alles te ordenen en te onthouden. Hij verbloemde dat altijd met zijn vriendelijke charme en belangstellende geest, door te vragen: Wie ben je ook alweer? Mooie eigenschappen die door de ziekte niet verloren gingen.

In mei werd Nico lichamelijk ziek, onderging een operatie maar kon niet meer beter worden. Daags na het meegeven van de zegen op Nico's laatste reis overleed hij in het bijzijn van Ina.



Op dinsdag 8 juni hebben we in een dienst in onze kerk van danken en herinneren van Nico afscheid genomen. De woorden van de liefde mochten daar klinken. Gesproken door de kinderen en gelezen in de Bijbel. Nico hebben we begraven maar de liefde die hij gaf en onze liefde voor hem hoeven we niet mee te begraven. Liefde vergaat niet zo schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de kerk van Korinthe. Hij heeft daarmee Gods eeuwige liefde op het oog. In die eeuwige liefde had Nico een diep vertrouwen.

Wij allen hebben nog geen helder zicht op die liefde. Maar we mogen hoop putten uit de contouren van de liefde en leven verder van de woorden: *“Ons resten geloof hoop en liefde maar de grootste daarvan is de liefde”*. Ja de grootste is de Eeuwige Liefde die blijft altijd het is eindeloos en zoals Nico graag zei: grandioos!

Na de dienst hebben we Nico in besloten kring begraven op de begraafplaats van Uithoorn.

We wensen Ina, de kinderen, klein en achterkleinkinderen, de familie en allen die Nico zullen missen, kracht en moed en bidden dat zij mogen ervaren dat de Eeuwige Liefde hun tot sterkte is.



## Meeleven

Dhr. Piet de Boer kreeg in tegenstelling tot eerdere berichten een bijzonder goede uitslag. Hoewel artsen in januari vertelden dat er nog beperkte tijd van leven zou zijn blijkt nu dat uitslagen verkeerd zijn geïnterpreteerd en er nog wel tijd van en voor leven is. Het is wonderlijk dat te ervaren en soms best nog moeilijk te bevatten.

Na deze spannende en moeilijke maanden wensen we Piet een goede nieuwe periode, met nieuw vertrouwen en levenskracht!

Op dit moment zijn er bij mij geen ziekenhuisopnames bekend. Wel zijn er thuis mensen die leven met pijn of andere gevolgen van een ziekte. Sommigen wachten op een operatie of uitslag. Voor anderen is iedere nieuwe dag een uitdaging omdat zij worstelen met psychische vermoeidheid, depressieve klachten of heimwee naar dat wat niet meer is. We wensen een ieder in zijn of haar situatie de ervaring toe dat er lieve mensen om hen heen zijn en dat God een bron van kracht en troost is.

Voor degenen die leven in een verzorgingshuis is de vakantieperiode vaak een moeilijke periode. Door vakanties komt er minder bezoek en vaak is de onderbezetting van personeel in deze periode zeer voelbaar. We wensen ook hen moed en sterkte.

Laten we elkaar juist in de zomerperiode voorzien van vitamine A! De A is hier van Aandacht, daar kunnen we met elkaar in voorzien door een extra bezoekje, telefoontje, kaartje of een uitnodiging voor een kop koffie of een maaltijd. En dat is dan altijd weer goed voor de vitamine B van ontvanger en geveer: Blijdschap!

Als ik dit schrijf ben ik nog een week in Rijsenhout werkzaam. Als ik terugkijk is het met warme gevoelens. Ook al was de “coronatijd” niet makkelijk en voelde het voor mij vaak als beperkend, ik denk dat we het ondanks dat goed met elkaar gehad hebben. Ik wil u bedanken voor uw openheid en gastvrijheid en wens u van harte alle goeds en zegen op al uw wegen!

*“Ga met God,  
Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen,  
met zijn raad en troost en zegen  
tot wij elkaar weer ontmoeten  
in Gods naam elkaar begroeten....”*

### Een nieuwe predikant

Vanaf zondag 4 juli is ds. Gonja van 't Kruis uw nieuwe predikant. Ik wens u met haar een hele goede nieuwe tijd. Het is fijn dat er een vaste predikant komt die in u midden zal werken en wonen. Ik heb er alle vertrouwen in dat u haar op eenzelfde manier zal ontvangen als u mij gedaan hebt: gastvrij, open en hartelijk! Ik wens Gonja al het goede, al wat zij nodig heeft om de gemeente te kunnen dienen en wens haar daarbij Gods zegenende nabijheid.

## Aandacht & Verbinding

Inmiddels is het verslag over Aandacht en Verbinding klaar. U ziet hierbij een deel van het voorblad. In de woordwolke allerlei woorden die met dit onderwerp te maken hebben en genoemd zijn door de contactpersonen.



Het is een kleine samenvatting van wat Aandacht en Verbinding (pastoraat) bij mensen aan woorden oproept. Komende week wordt het verslag in het moderamen besproken.

De beloofde samenvatting kunt u lezen in het volgende Kerkblad. Daarbij hopen we dan ook enkele vervolgstappen te kunnen schetsen.

### Terugblik en vooruitblik kerkdiensten

We beleefden met de gemeente van de NGK en enkele parochianen een mooie gezamenlijke dienst in Het Lichtbaken met het thema: “Heb je een kamer vrij?” We lazen met elkaar het verhaal van Zacheüs en ontdekten met elkaar de omkering in het verhaal: want wie ontving nou eigenlijk Wie en Wie had een kamer vrij voor wie? Stof tot nadenken! Fijn dat we als voorgangers, voorbereiders en muzikanten zo goed met elkaar konden samenwerken en mooi dat we voor de voedselbank samen spullen inzamelden.

Marian van der Veen schreef een gedicht (zie hierna) bij het thema dat op een kaartje is gedrukt. De kaartjes liggen in de kerk om mee te nemen en uit te delen (voor die vitamine A!)

*Heb je een kamer vrij?*

*Mensen verdwenen achter muren  
verscholen zich in eenzaamheid.  
Hoe lang zou deze strijd nog duren?  
Een gat geslagen in de tijd.*

*Een snelle zwaai, een elleboog,  
werden vervangers van een zoen.  
Gebed steeg wereldwijd omhoog  
almachtig God, kunt U niets doen?*

*In onze huizen, achter deuren  
werd het stil, de kamers leeg.  
De eenzaamheid soms hartverscheurend  
geen stemmen meer de stilte zweeg....*

*Voorzichtig nog en wat verwonderd  
vinden we elkaar terug.  
Niet meer alleen en afgezonderd,  
veranderd, dankbaar, opgelucht.*

*De tijd is rijp om ons te vragen  
heb je misschien een kamer vrij?  
Om eensgezind nu uit te dragen:  
"Ja, je kun terecht bij mij!"*

*Deuren geopend, nooit meer dicht,  
net als kamers van ons hart;  
geopend voor God's eeuwig licht,  
Christus komt, een nieuwe start!*

Als u dit leest is de zondag van mijn afscheid alweer voorbij, in het volgende Kerkblad hoop ik daar op terug te blikken. Daarna is het zondag 4 juli, de dag dat Gonja van 't Kruis verbonden wordt aan de gemeente: een feestelijk gebeuren! Een gezegende dienst gewenst!

## Van de Kerkenraad

De Kerkenraad heeft 31 mei j.l. vergaderd:

- **Ontwikkelingen COVID-19**

Nu het aantal besmettingen in Nederland rap daalt en de vaccinatiegraad rap stijgt, heeft de Kerkenraad op advies van het coronateam besloten om verdere versoepelingen door te voeren. Dit is in lijn met het advies van de PKN. Bijna alles is weer mogelijk, mits de volgende maatregelen in acht gehouden worden:

- De 1,5 meter afstand blijft behouden;
- U moet zich voor kerkdiensten blijven aanmelden tot uiterlijk de vrijdagavond vóór de kerkdienst. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de kerkzaal klaargemaakt worden, moet mogelijk de panelenwand open, en kan de ontmoetingshal klaargemaakt worden voor het koffie drinken;
- Het plannen van bijeenkomsten, vergaderingen of andere activiteiten moet in overleg met de beheerder. De beheerder kan bijvoorbeeld bepalen dat er voor de bijeenkomst een specifieke begin- en eindtijd geldt, om te voorkomen dat er op een bepaald tijdstip te veel mensen het gebouw binnen komen of verlaten ('opstoppingen');
- Indien u verkoudheidsklachten heeft, blijft u thuis.

Dit betekent dat er weer heel veel mogelijk is! Zo is het niet langer verplicht om een mondkapje te dragen, hanteren we geen maximum aantal bezoekers meer bij de kerkdienst en andere activiteiten, en mag er tijdens kerkdiensten weer gezongen worden. Ook zal er weer koffie worden geschonken na de dienst.

De Kerkenraad volgt de landelijke richtlijnen van de PKN en informeert u z.s.m. in geval van verdere versoepelingen.

- **Jaarrekening 2020**

Het College van Kerkrentmeesters heeft de jaarrekening van 2020 opgemaakt en deze toegelicht tijdens de Kerkenraads-vergadering. Verderop in het Kerkblad leest u de toelichting van Wim Vos, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

- **Vertrek Wimco van den Burgt**

Na meer dan zes jaar, zal Wimco van den Burgt stoppen als beheerder van ons kerkgebouw. Wimco heeft zich jarenlang voor ons ingezet en een brede verscheidenheid aan activiteiten uitgevoerd. Wimco heeft naast zijn werk als beheerder, een succesvol eigen bedrijf en wil zich daar verder op richten. De Kerkenraad wil Wimco van harte bedanken voor zijn inzet en wenst hem Gods zegen toe in de toekomst!

- **Verbintenis ds. Gonja van 't Kruis**

Op zondag 4 juli zal ds. Gonja van 't Kruis verbonden worden aan onze gemeente door ds. Gert van de Meeberg. Vergeet u niet dat deze dienst om **14.30 uur** begint? Er zal geen kerkdienst zijn in de ochtend.

Namens de Kerkenraad,  
Marjolijn Honcoop, scriba

## Van het College van Kerkrentmeesters

### Jaarrekening 2020

Op 31 mei jl. heeft de Kerkenraad de Jaarrekening 2020 vastgesteld. We zijn heel blij dat we dat ‘coronajaar’ met een positief financieel resultaat hebben afgesloten.

In het overzicht hieronder staat het resultaat van 2020, met daarnaast het resultaat van 2019 ter vergelijking.

	2020	2019
Baten	€ 157.370	€ 189.429
Lasten	€ 146.196	€ 164.475
Operationeel resultaat	€ 11.174	€ 24.954
Incidentele baten en lasten	€ 2.408	€ 1.164
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 13.582</b>	<b>€ 26.118</b>

We zijn heel blij dat 2020 is afgesloten met een positief resultaat. Dat resultaat (€ 13.582) is weliswaar kleiner dan in 2019 (€ 26.118), maar toen hadden we nog niet te maken met corona. Ook is het in 2020 gelukt om € 25.224 te sparen (‘afschrijven’) voor toekomstige vervanging van onze apparatuur en inventaris. Die afschrijvingen zijn onderdeel van de vermelde lasten.

Vanwege corona waren in 2020 onze inkomsten uit verhuur en baromzet € 20.944 lager dan in 2019. Maar die lagere inkomsten zijn voornamelijk gecompenseerd door de opbrengst van de zonnepanelen. Ook heeft Wimco dit jaar minder kunnen werken in het kerkgebouw, waardoor we een lagere uitgave hebben.

Het is nog niet bekend wanneer er een gemeenteavond kan worden georganiseerd waar de jaarrekening wordt toegelicht en vragen daarover kunnen worden beantwoord.

In de tussentijd kunt u uw vragen via e-mail of per telefoon aan mij stellen. Als u een exemplaar van de Jaarrekening 2020 wilt ontvangen, kunt u deze bij mij aanvragen.

Wim Vos  
voorzitter College van Kerkrentmeesters



Overzicht collecte-inkomsten via Bank				
		Schaal	Bank	ToTaal
09-05-2021	Kerk in actie Noodhulp	€ 93,00	€ 199,50	€ 292,50
13-05-2021	Kerk	€ 46,50	€ 110,00	€ 156,50
16-05-2021	FF zingen	€ 63,50	€ 147,00	€ 210,50
23-05-2021	Kerk in actie Zending	€ 129,30	€ 132,00	€ 261,30
30-05-2021	Diaconie	€ 107,00	€ 144,50	<u>€ 251,50</u>
				<b>€ 1.172,30</b>

Namens het college van kerkrentmeesters,  
Okker de Kok

### Opbrengst verjaardagsbusjes 1<sup>e</sup> helft 2021.

Bertus Baas	€ 55,90
Lida den Braber	€ 83,20
Bertus Baas	€ 161,25
Wil Kamer	€ 54,67
Rita v/d Velden	€ 174,37
Maaïke Beunder	€ 42,70

**Totaal ; € 572,49**

**Wij willen de collectanten en de schenkers hartelijk bedanken.**

Elisabeth bode.

De opbrengst van de Elisabethbode is voor de kerk onderstaand bedrag opgehaald.

Ans € 339,20

Antoon € 122,00

**Totaal € 461.20**

## **Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)**

### **Kerk open - Bibliotheek**

Op de donderdagen **8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus** a.s. staan de deuren van ons kerkgebouw weer open van 15.00 uur tot 16.15 uur om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd.

**Samen koffie drinken!**



Wat is het fijn dat we weer samen mogen koffiedrinken na de dienst!

We zouden alleen wel wat versterking kunnen gebruiken, dus bij deze een oproep aan een ieder die het leuk vindt om mee te draaien in het koffieschema. Misschien vind je het leuk om als echtpaar, ouder en kind, zussen, broers, vrienden/vriendinnen of als buurtjes mee te draaien in het schema. Als je geen maatje hebt is het ook geen probleem, dan zoeken we een maatje voor je. Je draait ca 1x in de 10 weken een dienst.

Heb je interesse laat het dan zo spoedig mogelijk aan mij weten zodat het schema helemaal rond is.

Vriendelijke groet,  
Marianne van der Vlugt  
[arvlugt@hetnet.nl](mailto:arvlugt@hetnet.nl)

# Kringenwerk

## Handwerken

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelligers als je dat samen met anderen doet. Iedereen is welkom met eigen brei/haakwerk, patchwork of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt? Neem het mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te ontmoeten, die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom!

Op de **Woensdagen 7 juli en 4 augustus** komen we weer bijeen in het jeugdthonk in de Ontmoetingskerk. Uiteraard met de voorschriften die in onze kerk gelden met het oog op corona. De koffie staat om 10.00 uur klaar!

Elsa Sluijs ☎ 0297- 320323

### **Dabar in Rijsenhout**

Van zaterdag 24 juli tot en met zaterdag 7 augustus komt Dabar weer naar camping 'De Westeinder' in Rijsenhout. Twee weken lang worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jonge en oude campinggasten. Als team hebben wij er weer veel zin in om met de mensen van de camping een fijne, gezellige en mooie tijd tegemoet te gaan. Door de kinderen wordt er veel geknutseld en doen we spellen als een voetbaltoernooi en 'Sluipie Sluip'. Ook voor de tieners en ouderen hopen we weer allerlei leuke dingen te organiseren.

Behalve recreatieve activiteiten vertellen wij jong en oud over de Bijbel door woord en daad. Dit is ook de betekenis van Dabar. We willen Jezus weerspiegelen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Er worden Bijbelverhalen verteld en er wordt gezongen met de kinderen. Door verwerkingen te gebruiken na een verhaal, kunnen de kinderen nog meer te weten komen over die geschiedenis. Voor tieners is er een tienerclub waar op een speelse manier maatschappelijke en christelijke thema's ter sprake komen. We willen dit jaar stilstaan in de eerste week bij het thema "Bidden" en in de tweede week bij "Op avontuur met Paulus". Voor deze activiteiten zijn er natuurlijk veel materialen nodig. Als u nog eierdozen, melkpakken/sap pakken of schoenendozen over heeft, dan zou het ons erg helpen in het voorbereiden van de knutselactiviteiten (we gaan onder andere een kijkdoos maken).

Wij vragen uw gebed voor de voorbereiding die gedaan moeten worden en de twee weken op de camping. We bidden dat de mensen van de camping Jezus mogen leren kennen. We hopen u zondagmorgen (25 juli of 1 augustus) te mogen ontmoeten in de kerk. Hartelijke groet, de Dabargroep (Matthijs, Adwin, Nienke, Sifra, Jesse en Stephanie)

## **“HEB JE EEN KAMER VRIJ?”**

Mensen verdwenen achter muren  
verscholen zich in eenzaamheid.  
Hoe lang zou deze strijd nog duren?  
Een gat geslagen in de tijd.

Een snelle zwaai, een elleboog,  
werden vervangers van een zoen.  
Gebed steeg wereldwijd omhoog  
almachtig God, kunt U niets doen?

In onze huizen, achter de deuren  
werd het stil, de kamers leeg.  
De eenzaamheid soms hartverscheurend,  
geen stemmen meer, de stilte zweeg...

Voorzichtig nog en wat verwonderd  
vinden we elkaar terug.  
Niet meer alleen en afgezonderd,  
veranderd, dankbaar, opgelucht.

De tijd is rijp om ons te vragen  
heb je misschien een kamer vrij?  
Om eensgezind nu uit te dragen:  
“Ja, je kunt terecht bij mij!”

Deuren geopend, nooit meer dicht,  
net als de kamers van ons hart;  
geopend voor God's eeuwig licht,  
Christus komt, een nieuwe start.

Marian

	<b>VERJAARDAGEN JULI 2021</b>
05-07-1944	Mevr. G.A. Ravestijn – Kortenoeven
09-07-1942	Dhr. M. Ravestijn
10-07-1936	Mevr. W. de Graaff – van Saarloos
10-07-1942	Mevr. D.G. van Dijn – Kraaijeveld
11-07-1926	Dhr. P. Michel
16-07-1917	Mevr. A. Rus – Steenwijk
18-07-1942	Mevr. A. Hartman – Brussen
19-07-1937	Dhr. H.P. Baas
22-07-1936	Dhr. C. Kuite
23-07-1938	Mevr. A. Boorsma – van Tilburg
24-07-1945	Mevr. P. Mosselman - Arensman
01-08-1943	Mevr. R. Slootweg – Spaargaren
01-08-1943	Dhr. M. Vervloed
02-08-1945	Mevr. L. Vervloed - Postma
03-08-1930	Mevr. E. van der Linden – Beers
03-08-1937	Dhr. H. Baartman

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens de Diaconie, Monique Klaver

 500061

### **Bloemengroeten vanuit de gemeente**

- Zondag 6 juni      Fam. D. Boorsma – van Tilburg  
                             Fam. R. Vervloed – Postma
- Zondag 13 juni     mw. M. Sturing – Struik  
                             Dhr. J.K. Smits
- Zondag 20 juni     fam. M. Ravenstijn – Kortenhoeven  
                             Fam. J. van der Zwaan – Louhenapessv
- Zondag 27 juni     Fam. J. Zonneveld – van Tol  
                             Mw. A. Borst – Roubos.

## Agenda

ma	5 juli	19.30 uur	Komminn
----	--------	-----------	---------



## Mutaties juni 2021

### Verhuisd:

Dhr. M.N. Kongül

Geb. datum: 7 april 1973

Dhr. Netan Kongül

Geb datum: 6 maart 2004

Van: Verremeer 21, 1435 LT Rijsenhout

Naar: Hoofddorp

Dhr. L.C. de Jong

Geb. datum: 31 december 1964

Van: Verlaatsweg 20, 1435 GW Rijsenhout

Naar: Amsterdam

Mw. C.N. Teeuwen

Geb. datum: 23 december 1986

Van: De Ruigehoek 53, 2154 MJ Burgerveen

Naar: Winschoten

### Overleden:

Dhr. N. de Jong

Schouwstraat 19, 1435 KL Rijsenhout

Geb. datum: 25 november 1930

Overlijdensdatum: 3 juni 2021

## Bedankt...

### **Persoonlijk bericht van ds. Marijke Gehrels**

Allereerst heel hartelijk gefeliciteerd met jullie nieuwe predikant! Wat mooi dat ds. Gonja van 't Kruis op 4 juli bevestigd zal worden.

Ook ben ik heel blij dat Gretha in de tussentijd het pastorale werk zo goed heeft mogen verzorgen.

Afgelopen 20 juni mocht ik weer bij jullie voorgaan, en wat was het fijn om weer zoveel bekenden te zien!

Met mij gaat het intussen goed. Het bevalt heel goed in Tienhoven. Het is een gemeente met veel actieve leden, die er ook probeert te zijn voor het dorp. Vanwege mijn parttime aanstelling doe ik veel bijzondere diensten, zoals een dienst met de basisschool samen, of een dienst voor de jeugd vanaf zeventien jaar oud, wat erg leuk is. Het is wel een moeilijke tijd om de gemeente te leren kennen, maar hopelijk zal dat nu beter worden.

In mijn vrije uren schrijf ik. Na mijn eerste kinderboek, *Van Rijn en Deniz: detectives!*, waarvan de boekpresentatie in jullie kerk mocht zijn, heb ik nu een roman voor volwassenen geschreven, die begin mei is uitgekomen bij Plateau: *Onze dominee is detective*. Het is een humoristisch boek over een dominee die voor zijn gemeenteleden zaken oplost. In het boek heb ik op een grappige manier ervaringen uit verschillende gemeentes verwerkt, zoals Rijsenhout. Maar alles blijft natuurlijk verzonnen, en er komen geen bekende mensen in voor. Het boek is ook als e-boek verschenen, en zal ook als audioboek verschijnen (ik mocht het zelf voorlezen).

Iedereen een hartelijke groet, Gods zegen, en tot ziens!

Ds. Marijke Gehrels

\*\*\*\*\*

Via deze weg wil ik u laten weten dat wij afgelopen donderdagmiddag een hele fijne, gezellige ouderenmiddag hebben gehad. We zijn gestart in de Ontmoetingskerk en middels een speurtocht geëindigd in het dorps huis. Daar hebben we nog genoten van een gezellig samenzijn en wat lekkers.

Dank jullie wel voor de donatie (Top2000-collecte), dit werd zeer op prijs gesteld. Als het goed is worden er nog foto's geplaatst op de website van zorgzaam Rijsenhout.

Henriette Frielinck



Beste gemeenteleden van PKN Rijsenhout, heel hartelijk bedankt voor de kaarten en het mooie boeket, die wij mochten ontvangen voor ons 45-jarige huwelijksjubileum op 25 juni 2021. God zegen jullie allen. Dank jullie wel en blijf gezond.

Marla en Hans van der Zwaan

\*\*\*\*\*

Blij verrast waren wij met de bloemen die wij ontvingen i.v.m. ons 40-jarig huwelijk op 9 juni j.l. Hartelijk dank hiervoor. Voorts willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en mondelinge felicitaties die wij mochten ontvangen. Hierdoor is deze dag, ondanks de huidige beperkingen, toch voor ons een echte feestdag geworden.

Hartelijke groeten, Betty en Rinus Vervloed

\*\*\*\*\*

Dank voor het mooie boeket dat ik via de kerk mocht ontvangen. Al is onze situatie hetzelfde en moeilijk, deze attentie geeft toch een fleurig lichtpuntje.

Met vr. groeten Wilma Binnekade.

\*\*\*\*\*

Blij verrast waren we met het vrolijke boeket ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Ook de vele gelukwensen van gemeenteleden deden ons goed. Hartelijk dank daarvoor.

Dick en Alied Boorsma

## **Puzzel**

De afgelopen maanden hebben wij als redactie nagenoeg elke maand een puzzel in het kerkblad geplaatst. Het aantal oplossingen die per maand werden ingestuurd verschilden van 1 tot 8 inzendingen. Omdat wij geen stijgende lijn zien in het aantal inzendingen hebben wij besloten om geen puzzel meer te plaatsen. Wij willen de trouwe puzzelaars hartelijk bedanken voor de positieve reacties en hun inzendingen. De winnaar van deze maand was Monica Lanser. Deze week ziet zij haar prijs tegemoet.

Hartelijke groet, Corine Pruissen , Agnes Kaslander.

## Bijbelrooster Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling

donderdag	1 juli	Ezechiël 47:13–48:7	Topografie
vrijdag	2 juli	Ezechiël 48:8-19	Gewijde grond
zaterdag	3 juli	Ezechiël 48:20-35	Gelijke delen
zondag	4 juli	Johannes 5:1-18	Beweging en bewogenheid
maandag	5 juli	Johannes 5:19-30	Is Jezus God?
dinsdag	6 juli	Johannes 5:31-40	Getuigenis
woensdag	7 juli	Johannes 5:41-47	Het belang van Schriftstudie
donderdag	8 juli	Psalm 85	God is rechtvaardig
vrijdag	9 juli	Deuteronomium 7:1-11	Bijzondere positie
zaterdag	10 juli	Deuteronomium 7:12-26	De HEER zal strijden
zondag	11 juli	Deuteronomium 8:1-6	Niet van brood alleen
maandag	12 juli	Deuteronomium 8:7-20	Het beloofde land
dinsdag	13 juli	Deuteronomium 9:1-14	Wees niet trots
woensdag	14 juli	Deuteronomium 9:15-29	Verzet gebroken
donderdag	15 juli	Psalm 90	Tijd en eeuwigheid
vrijdag	16 juli	Marcus 6:1-13	Aanstoot
zaterdag	17 juli	Marcus 6:14-29	Uit de hand gelopen verjaardagsfeest
zondag	18 juli	Marcus 6:30-44	Massabijeenkomst
maandag	19 juli	Marcus 6:45-56	Oversteek
dinsdag	20 juli	Deuteronomium 10:1-11	Tweede wet
woensdag	21 juli	Deuteronomium 10:12-22	Gehoorzaam uit liefde
donderdag	22 juli	Deuteronomium 11:1-9	Maak een keuze
vrijdag	23 juli	Deuteronomium 11:10-21	De kracht van de herhaling
zaterdag	24 juli	Deuteronomium 11:22-32	Kiezen
zondag	25 juli	Johannes 6:1-15	Brood en water
maandag	26 juli	Johannes 6:16-24	Waterloop
dinsdag	27 juli	Johannes 6:25-36	Het echte brood
woensdag	28 juli	Johannes 6:37-46	Discussie
donderdag	29 juli	Johannes 6:47-59	Harde woorden?
vrijdag	30 juli	Johannes 6:60-71	Scheiding
zaterdag	31 juli	Marcus 7:1-13	Wet en traditie

zondag	1 augustus	Marcus 7:14-23	Onreinheid komt van binnenuit
maandag	2 augustus	Marcus 7:24-37	Open
dinsdag	3 augustus	Marcus 8:1-13	Teken
woensdag	4 augustus	Marcus 8:14-26	Blind en ziende
donderdag	5 augustus	Marcus 8:27-9:1	Wie is Jezus?
vrijdag	6 augustus	Marcus 9:2-13	Verschijsning
zaterdag	7 augustus	Psalm 74	Vraag om actie
zondag	8 augustus	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
maandag	9 augustus	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
dinsdag	10 augustus	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
woensdag	11 augustus	Psalm 86	Roep om hulp
donderdag	12 augustus	Spreeken 10:1-17	Goed gedrag
vrijdag	13 augustus	Spreeken 10:18-32	Tegen-stellingen
zaterdag	14 augustus	Galaten 1:1-12	Geen ander evangelie
zondag	15 augustus	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
maandag	16 augustus	Galaten 2:1-14	Ruimte
dinsdag	17 augustus	Galaten 2:15-21	Paulus versus Petrus
woensdag	18 augustus	Psalm 124	Onze hulp
donderdag	19 augustus	Zacharia 1:1-6	Nieuwe kansen
vrijdag	20 augustus	Zacharia 1:7-17	Stilte voor de storm
zaterdag	21 augustus	Zacharia 2:1-9	Ommuurde stad
zondag	22 augustus	Zacharia 2:10-17	Uitreisbevel
maandag	23 augustus	Zacharia 3:1-10	Schone kleren
dinsdag	24 augustus	Zacharia 4:1-14	Niet door eigen kracht
woensdag	25 augustus	Zacharia 5:1-11	Wat in het vat zit
donderdag	26 augustus	Zacharia 6:1-8	Paardenrace
vrijdag	27 augustus	Zacharia 6:9-15	Kroning
zaterdag	28 augustus	Zacharia 7:1-14	Treurig
zondag	29 augustus	Zacharia 8:1-8	Het komt goed
maandag	30 augustus	Zacharia 8:9-17	Hou vol!
dinsdag	31 augustus	Zacharia 8:18-23	Feest!

## **Komende kerkbladen**

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. Dit is in de regel de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.

<b>Kerkblad:</b>	<b>Kopij inleveren:</b>	<b>Publicatiedatum:</b>
September	Vrijdag 27 augustus	Dinsdag 31 augustus
Oktober	Vrijdag 24 september	Dinsdag 28 september
November	Vrijdag 29 oktober	Dinsdag 2 november

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een **bijlage van een Word-document** in het lettertype **Times New Roman, pt. 16**.

Email-adres: kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

of bij - Agnes Kaslander, Koeteburg 22 ☎0297-500080

- Corine Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32, ☎06-30180989.

## **Vriendendienst**

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep doen op de "Vriendendienst". Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, Rijshornstraat 131 ☎ 0297-320560

### **Kerkblad OnLine**

[www.pknrijnsenhout.nl](http://www.pknrijnsenhout.nl)



### **E-mailadres jeugdwerk:**

[jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com](mailto:jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com)

## **Zomer vakantie**

De zomervakantie staat voor de deur. Na een lange tijd van maatregelen die ieders leven op een manier hebben beïnvloed, gaat de wereld weer beetje bij beetje open. De redactie van het kerkblad neemt ook vakantie. Het eerstvolgende kerkblad verschijnt op dinsdag 31 augustus. De uiterste inleverdatum is vrijdag 27 augustus. Via de website van de kerk kunt u eventuele actuele veranderingen t.a.v. de maatregelen vinden. Vanuit de redactie wensen wij iedereen thuis of elders een goede zomer toe!

de Redactie