

Uit het leven van een kerkelijk werker.....

Ik vertelde u eerder over de familie Pimpelmees die ons vogelhuisje in de tuin na een aantal bezichtigingen niet betrok. Maar goed nieuws: inmiddels is familie Merel in de heg neergestreken. Zij hebben zelf een prachtig nestje gebouwd. Mijn man die nogal van “gadgets” houdt heeft vakkundig in de heg boven dat nestje een camera opgehangen. Op deze manier kunnen we alle bewegingen volgen via een app op de telefoon. Zo zagen we het aantal eitjes per dag toenemen tot vier stuks en nu zit mw. Merel op haar nestje en gaat ze er alleen vanaf voor een lekkere lunch of tussendoorsnack. De wormen in het gras zijn haar favoriet.

Als ik me voorstel dat ik mw. Merel ben dan voel ik me wat ongemakkelijk. De hele dag op camera ik moet er niet aan denken!

Voor velen was of is God ook een camera, een oog dat je constant in de gaten houdt en al je bewegingen bijhoudt en opslaat....

Ook daar voelden en voelen velen zich ongemakkelijk bij. Maar het is goed je te realiseren dat er een verschil is in kijken, met welk oog je naar iets kijkt. Wij kijken vol verwachting naar de merel en zijn nest, kijken uit naar het nieuwe leven. Stel dat er een eitje uit het nest valt dan zouden we het willen oprapen en weer terugbrengen in het nest, de plek waar het hoort.

Ik denk dat God zo ook naar ons kijkt. Niet met een corrigerende blik, een boos oog, maar met een wakend oog en een liefdevolle blik. Om te zien of je misschien valt en te doorzien dat je soms de weg naar de plek waar jij thuis bent, daar waar je hoort, kwijt bent. God wil er zijn als een oog die jou zicht geeft op nieuwe wegen en nieuw leven. Het verruimt je blik. Hij biedt een kijk op je leven die ingaat tegen de wereldse blik. Hij strekt zijn hand naar je uit als je als je verblind bent. Hij wil je brengen naar Zijn plek om te zijn wie je bent en te worden zoals je bedoeld bent. God heeft ons namelijk in en op het oog!

Gretha Bregman

Erediensten

Voor de komende tijd gelden de volgende regels; deze zijn onder voorbehoud van lockdownregels van de overheid:

- * maximaal 30 personen zijn toegestaan met 3 stoelen tussen de huishoudens
- * **Blijf THUIS bij gezondheidsklachten**
- * U dient zich uiterlijk de vrijdagavond voorafgaand aan de zondagsdienst op te geven voor het aanwezig zijn van een kerkdienst bij petra@familiebart.nl of via ☎ 06-51 401 218.
- * Houd 1,5 meter afstand
- * Desinfecteer uw handen en registreer uw aanwezigheid
- * Gebruik een mondkapje wanneer u zich door het gebouw begeeft. U kunt uw mondkapje afdoen als u (weer) zit.
- * Neem uw jas mee en hang deze over de stoel die u toegewezen krijgt.
- * Blijf daar zitten totdat u weer uitgenodigd wordt de kerk te verlaten.
- * Het (invaliden)toilet mag alleen gebruikt worden in uiterste nood of om medische redenen
- * Na afloop van de dienst wordt er aan de deur 1 collecte gehouden. Er staat een schaal bij de uitgang. Hier kunt u uw gift in doen.
- * **De diensten en activiteiten die in dit kerkblad zijn vermeld zijn alle onder voorbehoud. Raadpleeg de website van PKN Rijsenhout voor het laatste nieuws via www.pknrijsenhout.nl of neem contact op met het Corona-team van onze gemeente o.l.v. John Peters ☎ 0297-320326**

Zondag 6 juni in het Lichtbaken!

FF zingen
oecumenische dienst met RK en NGK
m.m.v. For Him

10.00 uur: mw. Gretha Bregman-Hoving / ds. Jaco Weij

ouderling van dienst: Jan Hofman
diaken: John Peters
collectes: Stille armoede Rijsenhout
kosterdienst: Ben Aukes
beamerdienst: Jurriaan Bos / Gertjan v.d. Veen
organist: André Keessen

Zondag 13 juni

10.00 uur: ds. A.J.O. v.d. Wal uit Hoofddorp

ouderling van dienst: Ale Gercama
diaken: Monique Klaver
collectes: Diaconie bloemenfonds
kosterdienst: Hans en Els Streefland
beamerdienst: Wim Vos / Gertjan v.d. Veen
organist: André Keessen

Zondag 20 juni

10.00 uur: ds. Marijke Gehrels uit Tienhoven

ouderling van dienst: Wim Vos
diaken: Chris v.d. Heuvel
collectes: Diaconie
kosterdienst: Joop Sollmann
beamerdienst: Cees Pols / Gertjan v.d. Veen
organist: André Keessen

Zondag 27 juni

10.00 uur: ds. Jac van Veen uit Sappemeer

ouderling van dienst: Marjolijn Honcoop
diaken: Hilde Appel
collectes: Kerk
kosterdienst: Marcel Kaslander
beamerdienst: Jurriaan Bos / Gertjan v.d. Veen
organist: André Keessen

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan. S.v.p. doorgeven aan Marjolijn Honcoop, ☎ 06-10347622 of aan Agnes Kaslander, ☎ 500080 of kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

Meeleven

Deze rubriek wordt verzorgd door pastoraal werker Gretha Bregman-Hoving.

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt.

De pastoraal werker is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-51467494

Per mail is zij te bereiken onder kerkelijkwerker@ziggo.nl.

Woensdag is de vaste vrije dag van Gretha.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de wijkcoördinatoren:

Cees Pols ☎ 06-16570061 en Mattie Pols ☎ 06-48085787 (wijk 1), Jan en Ans Hofman, ☎ 329542 (wijk 2). Wijk 3 is vacant: u kunt contact opnemen met Gretha Bregman of één van de andere wijkcoördinatoren.

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, ☎ 500061

Voor de inhoud van deze rubriek verwijzen wij u naar de gedrukte versie van het kerkblad.

We leven ook mee met allen die verzorgd worden in zorgcentra en afhankelijk zijn geworden van hulp, zij die wachten op uitslagen en/of wachten op een operatie. Moed en kracht gewenst!

De komende maand zal voor mij in het teken staan van het afronden van taken en het afscheid nemen. Ik hoop velen van u nog even te kunnen ontmoeten. De bezoeken zullen kort(er) zijn maar soms is het al voldoende elkaar nog even in de ogen te kijken en elkaar te groeten (al is het met opgestoken hand in plaats van een ferme handdruk)

Graag deel ik met u de woorden van psalm 32 waar de schrijver God laat spreken:

“ Ik geef inzicht en wijs de weg, Ik geef raad, op jou rust mijn oog ”

Allen een zegenrijke groet, Gretha Bregman

Beroep

Collega ds. Jaco Weij van het Lichtbaken ontving een beroep van de gemeente in Kampen en nam dit beroep aan. We feliciteren hem met deze beslissing en wensen hem, Rineke en de kinderen voor nu een goede tijd van afscheid nemen in Rijsenhout en voor straks al het goede en zegen in Kampen.

De gemeente van het Lichtbaken wensen we zegen en sterkte voor de vacante periode die komen gaat en het vertrouwen dat er een nieuwe voor(bij)ganger komt om samen verder mee op te trekken!

Aandacht & Verbinding

In de afgelopen maand heb ik de gesprekken met contactpersonen voort kunnen zetten en nu ben ik met bijna alle contactpersonen in gesprek geweest. Dat was leuk maar vooral inspirerend om te doen. Op deze manier is er veel informatie verzameld en de kunst is dan, dit in een helder verslag voor eenieder leesbaar te maken. Daar wordt op dit moment nog hard aan gewerkt. Fijn dat ik daarbij samen kan werken met Ale en Jannet Gercama.

In het volgende Kerkblad wil ik een samenvatting schrijven van dit verslag en uiteraard komt te zijner tijd het verslag beschikbaar op de website. Een ding wil ik al wel met u delen. Ik hoor vaak dat we een oude gemeente zijn en qua leeftijd is dat ook zeker zo maar ik heb in de gesprekken ervaren dat iedereen jong van hart en geest is: vol energie en nieuwe ideeën. Velen willen zich inzetten om het thema “Aandacht en Verbinding” vorm te geven in de gemeente. Daarbij zijn er ook mensen die overwegen een ambt op zich te nemen of toegezegd hebben hun taak uit te breiden. Ik hoop en bid dat eenieder, in die beslissing en in die eventuele nieuwe taak, zich gedragen mag weten door de gemeente en bovenal door God!

Terugblik en vooruitblik kerkdiensten

Ik vond het fijn in de afgelopen periode tweemaal bij u voor te gaan. De dienst over herders en schapen op 25 april en op Wezenzondag, 16 mei, de “Effe-zingen-dienst”. Voorgaan en een kerkdienst voorbereiden doe je nooit alleen het is een samenwerking met de gemeente. Het is fijn om samen na te denken over vormen en inhoud en verschillende talenten in te zetten. Ik vond het zelf mooi en bijzonder om 16 mei niet een “Veluwse groep” te zien zingen maar bekende gezichten uit de gemeente, ieder van uit zijn eigen thuis. Het leuke aan Rijsenhout is dat als je zoiets voorstelt het binnen zeer korte tijd ook gerealiseerd is: Super!

Voor de dienst van 16 mei schreef Marianne van der Veen het volgende gedicht:

Wezenzondag

*Hoe eenzaam is een mensenleven
waarin door wanhoop, ongeloof,
het heilig vuur is uitgedoofd,
niets meer te hopen of te geven.*

*Het leven lijkt nadat de Zoon
niet langer bij de mens verkeert,
op een kudde, onbeheerd,
een huis verlaten, onbewoond.*

*Maar wacht; er is een visioen
van licht, van warmte, van de Geest!
Alsof hij nooit is weggeweest
onder ons, om goed te doen.*

*Niet als mens, maar als de wind
die ons aanspoort tot het goede,
elkaar te troosten en te hoeden
zoals de herder 't schaap weer vindt.*

*Een warme bries die ons omgeeft
voor altijd in de Geest geborgen.
Veilig voor de dag van morgen
wetend: onze Heiland leeft!*



Van U is de toekomst

Onder deze titel bracht de Protestantse Kerk afgelopen najaar een visienota uit. In de kerkenraad stonden we stil bij deze nota tijdens de vergadering en gingen we in gesprek over het eerste onderwerp in de nota: gemeenschap van het Woord. Enkele weken terug werd ik daarover geïnterviewd voor de nieuwsbrief die de landelijke kerk uitgeeft. Via de link kunt het interview lezen en eventueel de visienota downloaden. Als u liever de nota in boekvorm heeft geef dan even een seintje, ik heb nog een paar exemplaren om uit te delen.

<https://protestantsekerk.nl/verdieping/de-visienota-als-meetlat-je-ziet-wat-je-al-goed-doet/>

Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de “Dorpsfeestdienst”. Samen met onze geloofsgenoten van de Nederlands Gereformeerde Kerk komen we 6 juni samen. De dienst wordt gehouden in het Lichtbaken. Er mag een beperkte groep aanwezig zijn in de kerk en via de bekende kanalen zijn we via de techniek ook met elkaar verbonden. Ds. Jaco Weij en ikzelf zijn de voorgangers. Het thema van de dienst is: “Heb je een kamer vrij?” en we lezen daarbij het verhaal over Zacheus.

Voor de kinderen is er materiaal beschikbaar met een verwerking van dit verhaal. Het is een aantal dagen voor 6 juni te vinden op de website van onze kerk. Leuk om met kind of kleinkind alvast het verhaal te bekijken, te lezen en te starten met knutselen.

Gretha Bregman

Van de Kerkenraad

Het Moderamen heeft 17 mei j.l. vergaderd:

- **Ontwikkelingen COVID-19**

Nu het aantal besmettingen in Nederland rap daalt en de vaccinatiegraad rap stijgt, heeft het coronateam besloten om langzaam onze kerk weer open te stellen. Sinds begin mei mogen we weer 30 personen toelaten in de kerkdienst. De volgende versoepelingen gaan per 5 juni in:

1. Er mag een koor zingen, onder de volgende voorwaarden:

- Het koor bestaat uit maximaal 4 zangers;
- De leden van het koor staan minimaal 1,5 meter uit elkaar;
- Tussen de zangers en de gemeenteleden wordt een afstand in acht genomen van minimaal 5 meter. Als er een koor optreedt, zal daarom het blok stoelen aan de straatkant worden leeggemaakt.

2. Vergaderingen en activiteiten worden toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

- Tussen de deelnemers wordt 1,5 meter afstand gehouden. Dit betekent dat er alleen kleine groepen bijeen kunnen komen. Per ruimte is bij de beheerder bekend wat het maximaal aantal aanwezigen is;
- Het plannen van de bijeenkomst moet in overleg met de beheerder. De beheerder kan bijvoorbeeld bepalen dat er voor de bijeenkomst een specifieke begin- en eindtijd geldt, om te voorkomen dat er op een bepaald tijdstip te veel mensen het gebouw binnen komen of verlaten ('opstoppingen').

Deze 2 versoepelingen maken duidelijk dat veel van de huidige beperkingen vooralsnog blijven gelden, zoals vooraf aanmelden, contactgegevens invullen bij het betreden van het gebouw, een mondkapje dragen totdat men zit en maximaal 30 personen bij de kerkdienst. De Kerkenraad informeert u z.s.m. in geval van versoepelingen.

- **Verbintenis ds. Gonja van 't Kruis**

Op zondag 4 juli zal ds. Gonja van 't Kruis verbonden worden aan onze gemeente door ds. Gert van de Meeberg. De dienst zal om 14.30 uur beginnen. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we een beperkt aantal gemeenteleden ontvangen in de kerk. Het precieze aantal wordt bepaald op basis van de meest recente versoepelingen en adviezen vanuit de overheid. U kunt zich opgeven bij Petra Bart. We hopen dat iedereen, online of in de kerk, bij deze feestelijke dienst aanwezig zal zijn.

- **Afscheid Gretha Bregman**

Nu onze vacature gevuld is, zullen wij in wederzijds overleg en met wederzijds goedvinden helaas afscheid nemen van Gretha. Vanaf de eerste dag heeft Gretha haar taken met veel enthousiasme opgepakt en de Kerkenraad voelt zich gezegend dat Gretha ons uit de brand heeft geholpen. De Kerkenraad bedankt Gretha voor haar enthousiaste inzet en wensen haar Gods zegen bij haar volgende functie! Op zondag 27 juni zullen we tijdens de dienst op een feestelijke manier Gretha bedanken voor haar inzet

- **Beroep ds. Jaco Weij (NGK)**

Ds. Jaco Weij, van de NGK-gemeente in Rijsenhout, is beroepen. Hij zal vanaf 1 september aan de slag gaan in de gemeente Kampen. De Kerkenraad wenst Jaco Gods zegen toe in zijn nieuwe opdracht.

Namens de Kerkenraad,
Marjolijn Honcoop, scriba



“Heb je een kamer vrij?”

Dorpsfeestdienst zondag 6 juni 2021, 10.00 uur, Lichtbaken

Het is weer bijna zover: het Rijsenhoutse Dorpsfeest komt eraan!

De oorspronkelijk beoogde datum voor 2021, was 6 juni 2021.

Met name door de onzekerheden de afgelopen maanden heeft het definitieve besluit om een Dorpsfeest te houden lang op zich laten wachten. Als kerken, rekening houdend met de beschikbaarheid van de predikanten, hebben we een knoop moeten doorhakken en ons gehouden aan de 6^{de} juni. Inmiddels is bekend dat het Dorpsfeest start op 13 juni; een gat van een week! We hebben dat opgelost door tijdens de dienst van 6 juni middels een video een doorkijkje te geven van de evenementen die op stapel staan tijdens het Dorpsfeest.

Het Dorpsfeest willen we zoals een goede en vertrouwde traditie is geworden, openen met een oecumenische dienst verzorgd door de R.K. gemeenschap, de NGK en de PKN. Voor velen is deze gezamenlijke dienst een hoogtepunt in het jaar en zeker een moment om naar uit te zien en mee te beleven! Helaas is een volledige Dorpsfeestdienst niet mogelijk, maar een aantal versoepelingen zijn: 30 gasten in de kerk en er mag “live” gezongen worden door maximaal 4 solisten tijdens de dienst.

Muzikale medewerking wordt verleend door André Keessen, en de band van eigen bodem: 4HIM!

De opbrengst van de collecte gaat zoals gebruikelijk naar de Stille Armoede in ons dorp. Wij nodigen u, jullie van harte uit om gezamenlijk te kijken hoe wij Gods geest kunnen ervaren, ook als omsingeld dorp in een oprukkende wereld in ontwikkeling. Graag tot ziens op 6 juni a.s.!

Online vanuit het Lichtbaken. Max 30 gasten mogen de dienst bijwonen; Uiterlijk vrijdag aanmelden bij

Petra Bart: E: petra@familiebart.nl T: 06 51401218

Het dorpsfeestdienst team
van RK, NGK en PKN.

Van de diaconie

Bloemengroeten van de maand mei

Zondag 2 mei	Mevr. A.M. Paar – de Vries
	Fam. E.J. van der Vlugt – Dijkstra
	Detentiecentrum Schiphol
	Mevr. J. van Aert – Godrie
	Dhr. P. van Ravensberg
Zondag 9 mei	Fam. P. van Vuren – Hennink
	Dhr. A.J. Gercama
	Mevr. F. Rus – Akse
Zondag 18 mei	Fam. L. Bax – Timmer
	Fam. K. Roodenburg – Schering
	Fam. N. Knook – Pols
Zondag 23 mei	Fam. W.M. Meijer – Noort
	Mevr. E. Sluijs – Zwart
Zondag 30 mei	Mevr. W.I.A. Binnekade – Schaap
	Dhr. C.J. Millenaar
	Fam. A.A. Oudekerk - Schriemer



HUWELIJKSJUBILEA juni 2021

Op 9 juni a.s. zijn de heer en mevrouw Vervloed-Postma,
40 jaar getrouwd.

Op 9 juni a.s. zijn de heer en mevrouw Boorsma-v.Tilburg,
50 jaar getrouwd.

Op 25 juni a.s. zijn de heer en mevrouw Van der Zwaan-Louhenapessy,
45 jaar getrouwd.



Onze hartelijke gelukwensen!!!

Van het College van Kerkrentmeesters

Overzicht collecte-inkomsten via Bank

	Schaal	Bank
11-04-2021 Kerk		€ 307,00
18-04-2021 Diaconie		€ 287,00
25-04-2020 Kerk in actie Binnenlands Diaconaat		€ 182,00
02-05-2021 JOB		<u>€ 179,50</u>
	Totaal	€ 955,50

Namens het college van kerkrentmeesters,
Okker de Kok

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

Kerk open - Bibliotheek

Op donderdag 10 en 24 juni staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer open van 10.00 uur – 11.00 uur om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd.

Van het Z.W.O.

Vorig jaar op 29 maart hebben wij als ZWO spaardoosjes na de kerkdienst uitgedeeld aan kerkgangsters om in de 40-dagentijd te sparen voor de actie KINDEREN IN DE KNEL. Vlak daarna konden we i.v.m. het Corona virus niet meer naar de kerk en kwamen de meeste doosjes, op een paar na, niet meer terug. Nu de kerk weer voor een deel opengaat zouden we alsnog de doosjes terug willen om de actie af te sluiten.

Klaas Roodenburg

Kringenwerk

Handwerken

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen doet. Iedereen is welkom met eigen brei/haakwerk, patchwork of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom!

Wat geweldig dat ik van verschillende van jullie heel mooi brei-/haakwerk mocht ontvangen. Ik kon zeven zakken vol afgeven bij de organisatie/kerk zonder grenzen. Hartelijk dank hiervoor!

Woensdag 2 juni a.s. kunnen we weer starten met handwerken in het Jeugdthonk van de Ontmoetingskerk! Wel met de voorschriften die in onze kerk gelden met het oog op corona. Welkom om 10.00 uur.

Elsa Sluijs ☎ 0297 – 320323

Agenda

ma	7 juni	19.30 uur	Komminn
do	10 juni	20.00 uur	College van kerkrentmeesters
ma	28 juni	20.00 uur	Moderamen



Bedankt...

Bedankt voor het prachtige boeket dat ons werd bezorgd door Janny Schriemer ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. We zijn dankbaar en blij dat er aan ons wordt gedacht.

Hartelijke groet,
Rie en Wim Meijer

Afgelopen weekend werden wij verrast met een mooi boeket bloemen uit onze PKN gemeente. Hiervoor onze welgemeende dank.

Klaas en Ans Knook

Op zondag 16 mei werden wij verrast met een fleurig boeket bloemen van de kerkelijke gemeente. Wij willen jullie daar voor hartelijk bedanken.

Gerrie en Leen Bax

Langs deze weg wil ik een ieder hartelijk dankzeggen voor de bloemen en vooral het medeleven dat ik heb mogen ervaren. Het heeft mij de kracht gegeven de val goed te doorstaan. In juli a.s. hoop ik weer normaal te kunnen leven. Nogmaals dank!

Ik ben een gelukkig en gezegend mens.

Paula Paar

Zondag 16 mei werden we verrast door de mededeling dat wij een boeket bloemen van de kerk zouden hebben ontvangen, we waren heel verbaasd want er was bij ons niets bezorgd. Maar zondagmiddag kwamen Ben en Janny Aukes met een prachtige bos bloemen voor ons die nu 24 mei nog mooi in de kamer staat. Hartelijk dank voor de attentie!

Janny / Klaas Roodenburg

Hartelijk bedankt voor de kaarten, bloemen en telefoontjes die ik na mijn ziekenhuis opname mocht ontvangen.

Hartelijke groet, Monique Klaver-Visser

Beste leden van de PKN.

Bij deze wil ik jullie hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen die ik kreeg ter gelegenheid van de uitreiking van een lintje op 26 april jl.

Ook dank voor alle andere felicitaties. Heb er erg van genoten.

Groeten Jo van Aert

>Rectificatie<

In het kerkblad van mei had de redactie een fout gemaakt bij het overnemen van het stukje met betrekking tot de inzameling van de kaarten. Hieronder het stukje daarom opnieuw:

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten/postzegels via de inzamelbak/ton met gleufdeksel in de hal/ingang van de kerk. Deze bak wordt regelmatig geleegd door Ton Dekker. Grotere aantallen kaarten/postzegels en inzamelingen kunnen worden opgehaald door Ton (☎0297-322957) ± 4x per jaar worden de kaarten/zegels weggebracht naar een verzamelpunt in Bodegraven. Via de inzamelactie van de gezamenlijke kerken in Nederland worden de kaarten/postzegels weer verkocht.

De jaarlijkse opbrengsten van de kaarten/postzegels zijn tussen de € 25.000, - en € 30.000,- (www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.)

Uitnodiging Ouderenmiddag donderdagmiddag 17 juni 2021

Vanuit het netwerk polderen voor ouderen in Rijsenhout zijn we bezig met het organiseren van een ouderenmiddag. We zijn op zoek naar ouderen die oa door corona al een jaar (bijna) niet meer buiten zijn geweest, afhankelijk zijn van anderen of hulpmiddelen om naar buiten te gaan, weinig sociale contacten hebben of simpelweg gewoon zin hebben in een leuke middag met spel en puzzels in de buitenlucht. Wij dagen u uit om mee te doen aan deze puzzeltocht en voor de winnaar hebben we een leuk prijsje. Wij zullen ervoor zorgen dat u ondanks een eventuele beperking mee kunt doen (denk aan vrijwilligers en hulpmiddelen). Wij organiseren voor u een leuke, gezellige middag met inachtneming van de dan nog geldende coronamaatregelen. Hierdoor is er wel een maximum van 32 deelnemers. Aanmelden kan door middel van het onderstaande formulier. Dit formulier vóór 7 juni inleveren bij Buurtzorg; Schouwstraat 12 (achterkant van de Reede).

Of mailen naar herriette.frielinck@meerwaarde.nl

We starten om 13.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Werf. Vanwege de coronamaatregelen starten we in groepjes. Hoe laat uw groepje vertrekt laten we u weten na 9 juni. Heeft u nog vragen, kunt u bellen of mailen naar Herriette Frielinck (MeerWaarde) op nr 06-51576206 of mail:

herriette.frielinck@meerwaarde.nl.

Bij slecht weer zorgen we voor een alternatief binnen. Als u zich alleen opgeeft om mee te doen en u kunt niet zelf naar de ontmoetingskerk komen, zullen we zorgen dat u wordt opgehaald!

Vriendelijke groet,

Herriette Frielinck, Meerwaarde Kimberley Knijn, Buurtzorg team Rijsenhout-
Aalsmeer

Jacobine van der Dussen, Huisarts/ kaderhuisarts ouderengeneeskunde

Naam:

Adres:.....

Telefoonnummer:.....

Ik kom alleen / Ik kom samen met een mantelzorger*

Naam mantelzorger:

Ik loop zonder hulpmiddel / ik loop met een rollator / ik zit in een rolstoel*

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Verjaardagen in juni

02-06-1936	Mevr. N. Wolleswinkel – Kersbergen
02-06-1940	Mevr. P. Sprangers – Jonker
04-06-1933	Mevr. G. Dol – Pellicaan
06-06-1945	Dhr. M. Hol
07-06-1945	Dhr. A.J. den Braber
07-06-1937	Mevr. M. Meijer – Noort
07-06-1938	Dhr. A. Pellicaan
10-06-1940	Mevr. D. van Keulen – de Cloe
10-06-1941	Mevr. C. Lanser – Groenewoud
11-06-1934	Mevr. H.C. de Jong – Koster
14-06-1944	Dhr. G.J. Baart
18-06-1940	Dhr. W.J. Slootweg
22-06-1935	Dhr. K. Roodenburg
27-06-1940	Mevr. T. Griffioen – Sluijmer
27-06-1942	Mevr. G.C. Verwoert – Groenewoud
28-06-1932	Dhr. P. de Boer



Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens de Diaconie, Monique Klaver

 500061

Van de redactie

Deadline inleveren kopij

Graag weer even uw aandacht voor de deadline van het inleveren van de kopij. Dit is écht op de betreffende vrijdag zoals in het schema op de laatste pagina van het kerkblad vermeld wordt. Het is altijd best een heel gepuzzel om de layout van het kerkblad leesbaar en in de juiste volgorde te krijgen. Nagekomen kopij kunnen wij daarom niet meer aannemen.

Maandelijks proberen wij als redactie in deze tijd van corona het kerkblad zo actueel mogelijk te maken. Helaas is dit niet altijd mogelijk door de steeds veranderende maatregelen. Daarom adviseren wij u om altijd de website van de kerk te raadplegen www.pknrijshout.nl of de contactpersoon van een activiteit te benaderen of dit wel of niet doorgaat.

Ook is het ons doel het kerkblad zo compleet mogelijk bij u aan te leveren, maar beseffen ons dat er best wel eens een fout in kan sluipen. Als redactie merken wij dat onjuistheden soms een eigen leven gaan leiden via andere wegen.

Wij willen u dan ook vragen om bij een incorrectheid contact op te nemen met de redactie. U kunt mailen naar kerkblad.rijshout@gmail.com of bellen met Agnes Kaslander ☎0297-500080 of Corine Pruissen ☎06-30180989.

Wat doet u in coronatijd?

De afgelopen maanden heeft op iedereen zijn weerslag gehad. Een ieder kan dat naar zijn eigen situatie wel invullen. Maar misschien heeft u in deze tijd wel een nieuwe hobby gekregen of een mooie invulling gegeven aan het dagelijks leven in coronatijd.

Wij zoeken mensen die dat met ons willen delen in het kerkblad voor de nieuwe rubriek **‘De andere kant van Corona’**

Wilt u/jij dit met ons delen ?

- Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag als bijlage van een Word-document in het lettertype Times New Roman, pt. 16.
- Maak het niet langer dan één A-viertje
- Wanneer u niet over een computer beschikt, mag u dit ook inleveren bij Agnes Kaslander, Koeteburg 22 of Corine Pruissen, A. vd Zwaardhof 32.

De andere kant van Corona

Hallo beste gemeenteleden,

Toen ik deze oproep een tijdje geleden in het kerkblad zag staan dacht ik gelijk: wat leuk, daar ga ik iets over schrijven!

Want net als jullie heb ook ik dit afgelopen jaar als een heel bijzondere tijd ervaren. Door de angst voor een nare ziekte, door het gemis van sociale contacten, door de Lockdown's, de dichte winkels, de horeca die dicht moest, de verdrietige beelden en verhalen op tv over zieke mensen, overlijdensgevallen, maar ook door de overbelaste verpleegkundigen en het verdriet en de wanhoop van ondernemers die hun bedrijf niet meer kunnen redden, door de werklozen, de maatschappelijke onrust, noem maar op!

Zelf waren Matthijs en ik dagelijks uit huis, omdat je als leerkracht en als verpleegkundige toch echt de deur uit moet om je werk uit te voeren 😊.

Ik werk sinds 3 jaar in een hospice en daar hebben wij geen coronapatiënten verpleegd. Het was zelfs met periodes wat rustiger omdat veel familieleden thuis bleven en dan de zorg voor vader of moeder maar zelf deden, of omdat de strenge bezoeksregels (zeker tijdens de eerste golf) naasten er ook van weerhield om hun geliefde te laten opnemen in het Hospice. In april vorig jaar mocht er maar 1 persoon per dag op bezoek komen...ondoenlijk toch!

Toch wilde ik graag wat bijdragen, voelde me vaak machteloos in de strijd tegen corona. Dus toen in december de GGD en het Rode Kruis de vaccinatiestrategie begonnen te plannen heb ik me opgegeven om te helpen vaccineren. Via een heuse sollicitatieprocedure, een e-learning en een praktijkmiddag kwam ik in het vaccinatieteam Hollands / Midden Haaglanden als vaccineerder en voorbereider.

Dat betekent dat we afwisselend de vaccins voorbereiden (vermengen met nacl en optrekken in spuitjes) en vaccineren.

De locatie die het eerst open ging was Holiday Inn in Leiden. Een prachtig ruime evenementenhal waar de faciliteiten prima zijn. Zowel voor de medewerkers als voor de bezoekers. Iedereen krijgt koffie of thee bij het 15 minuten wachten na de prik. Voor de medewerkers is er in de lunchpauze soep, fruit, yoghurt, noem maar op. Er wordt goed voor ons gezorgd

Halverwege januari ben ik begonnen met diensten draaien op de priklocatie. Dagdiensten of avonddiensten tot 20.30. Zelf was ik toen al gevaccineerd, omdat ik in een Hospice werk. Dat vond ik echt een voorrecht! Het voelde toch een stukje veiliger.

En wat een feest waren die diensten! Zoveel positiviteit : de groep die als eerste gevaccineerd werd waren zorgmedewerkers, ieder met hun eigen verhaal, en de ouderen 90+, allen met rollator en begeleid door een zoon of dochter. Iedereen was zo blij dat het eindelijk zover was, dat de angst om ernstig ziek te worden door die ene prik verminderde. Ze konden hun kleinkinderen weer zien, ze durfden weer naar buiten! In die tijd waren er rellen door de avondklok en was er veel negativiteit in de media, niks was goed! Maar wat was ik blij als ik op de vaccinatiepost werkte. Ik maakte graag grapjes. Tijdens het vaccineren zei ik: “hij zit er in, knappe vent die hem er uit haalt...” of: “nou, u kunt deze zomer weer naar een festival!” De sfeer is altijd goed. En we krijgen zo veel mooie reacties!

Wanneer je uitlegt dat ze nog een kwartiertje moeten blijven maar wel koffie of thee kunnen krijgen reageren velen met: zoooo, dat is het eerste terrasje sinds maanden !! Leuk toch!

Momenteel zijn we op meerdere locaties aan het vaccineren en met de 70ers bezig. Ik kan u zeggen; dat gaat een stuk sneller. Geen 3 lagen kleding die uit moet, geen rollators en vooral fitte senioren die op de fiets naar de locatie komen. Ook onderling hebben we het erg leuk. De hosts of gastvrouw/ gastheer en administrator, is vaak een student. Zij hebben geen bijbaantjes meer in de horeca, dus vinden dit een mooie bijverdienste. Willen ook graag iets bijdragen! Heel verfrissend om met zulke jongeren te werken!

Ik doe dit werk naast mijn werk als verpleegkundige. Het is soms veel, maar het geeft energie. En ik roep vaak tegen Matthijs of mijn kinderen als ik ga werken: ...Ik ga weer de wereld redden hoor!!

Ik hoop nog veel vaccins te kunnen geven de komende maanden, ik word er blij van !!

Blijf gezond!

Hartelijke groet, Ellise Evers

PUZZEL juni

De oplossing van de maand mei was ‘in vuur en vlam’.

Wat leuk dat we dit keer veel inzendingen hebben gekregen! We hebben geloot en de winnaar is Hans Streefland. Je kunt de prijs binnenkort verwachten!

De letters in de lichtgrijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing van de puzzel. U kunt de oplossing van deze puzzel via de mail versturen naar kerkblad.rijsehout@gmail.com of inleveren bij Agnes Kaslander, Koetenburg 22 of Corine Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32.

1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

- 1) Engels woord voor noodmaatregel waarbij een bepaald gebied of land wordt stilgelegd om bv verspreiding van een infectie tegen te gaan
- 2) Voornaam van de schrijfster van “de andere kant van Corona”
- 3) Titel van het bijbelstukje van 22 juni
- 4) Kerkgenootschap
- 5) Achternaam van onze organist
- 6) Achternaam van voormalige predikante in Rijsenhout
- 7) Wie vergaderen er op 28 juni?
- 8) Entstof die beschermt tegen infectieziekte
- 9) Achternaam van onze huidige pastoraal werker
- 10) Engels woord voor datum waarop iets klaar e/o ingeleverd moet zijn

Bijbelrooster

 Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling

dinsdag	1 juni	Johannes 3:22-30	Jezus belangrijker dan Johannes
woensdag	2 juni	Johannes 3:31-36	Vader, Zoon en Geest
donderdag	3 juni	Ezechiël 42:1-12	Muren en deuren
vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20	Uitgemeten
zaterdag	5 juni	Ezechiël 43:1-12	De Bewoner!
zondag	6 juni	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
maandag	7 juni	Marcus 4:1-12	Zaaïen
dinsdag	8 juni	Marcus 4:13-20	Uitleg
woensdag	9 juni	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
donderdag	10 juni	Ezechiël 43:13-27	Riten
vrijdag	11 juni	Ezechiël 44:1-16	Grenzen
zaterdag	12 juni	Ezechiël 44:17-31	Heiligheid
zondag	13 juni	Johannes 4:1-12	Levend water
maandag	14 juni	Johannes 4:13-26	Ontdekking
dinsdag	15 juni	Johannes 4:27-42	Onverwacht geloof
woensdag	16 juni	Johannes 4:43-53	Geneeskrachtig
donderdag	17 juni	Efeziërs 1:1-6	Godlof!
vrijdag	18 juni	Efeziërs 1:7-14	Stempel
zaterdag	19 juni	Efeziërs 1:15-23	Hoofd en lichaam
zondag	20 juni	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
maandag	21 juni	Marcus 5:1-20	Geestkracht
dinsdag	22 juni	Marcus 5:21-43	Aangeraakt
woensdag	23 juni	Efeziërs 2:1-10	Opgestaan!
donderdag	24 juni	Efeziërs 2:11-22	Een nieuw paspoort
vrijdag	25 juni	Efeziërs 3:1-13	Onthullend nieuws
zaterdag	26 juni	Efeziërs 3:14-21	Een diepe dimensie
zondag	27 juni	Ezechiël 45:1-9	Plaatsbepaling
maandag	28 juni	Ezechiël 45:10-25	Geen gesjoemel
dinsdag	29 juni	Ezechiël 46:1-18	Sabbatsopening
woensdag	30 juni	Ezechiël 47:1-12	Diepgang

Komende kerkbladen

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. Dit is in de regel de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand. **Let op: het zomernummer omvat 2 maanden!**

Kerkblad:	Kopij inleveren:	Publicatiedatum:
juli/augustus!!	vrijdag 25 juni	dinsdag 29 juni
september	vrijdag 27 augustus	dinsdag 31 augustus
oktober	vrijdag 24 september	dinsdag 28 september

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een **bijlage van een Word-document** in het lettertype **Times New Roman, pt. 16**.

Email-adres: kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

of bij - Agnes Kaslander, Koeteburg 22 ☎0297-500080

- Corine Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32, ☎06-30180989.

Vriendendienst

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep doen op de "Vriendendienst". Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, Rijshornstraat 131 ☎ 0297-320560.

Kerkblad OnLine

www.pknrijnsenhout.nl



E-mailadres jeugdwerk:

jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com

de Redactie