



Protestantse Gemeente
Rijsenhout

NIEUWSBRIEF NR.14-2020 PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSENHOUT



Laatste nieuwsbrief!

Dit is de laatste nieuwsbrief. Gedurende de uitbraak van het Coronavirus hebben wij met een aantal gemeenteleden met heel veel plezier eerst wekelijks en daarna 2 wekelijks 14 nieuwsbrieven gemaakt en bezorgd. De bezorgers en Ria Honcoop als coördinator zijn inmiddels namens de Kerkenraad beloofd met een lekkere attentie.

Nu alles weer in wat normaler vaarwater komt, is het tijd om het stokje over te dragen aan onze kerkbladredactie die vanaf augustus 2020 weer het vertrouwde kerkblad voor u zullen maken met de welbekende gele omslag!

Vanuit de Kerkenraad (herhaald bericht)

Beleidsplan en profielschets nieuwe predikant

De Kerkenraad heeft het beleidsplan 2020-2024 en de profielschets voor onze nieuwe predikant definitief vastgesteld. Als u geïnteresseerd bent, kunt u beide documenten opvragen bij de scriba via het e-mailadres scriba@pknrijshout.nl. U kunt de documenten zowel digitaal toegezonden krijgen als op papier.

Beroepingscommissie

Nu zowel het beleidsplan als de profielschets definitief zijn vastgesteld, is het ook tijd om een beroepingscommissie samen te stellen. Voordat er een beroepingscommissie wordt gevormd moet er over de samenstelling worden nagedacht. De kerkorde geeft aan, dat er naast kerkenraadsleden, waaronder bij voorkeur een (wijk)ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken, ook andere gemeenteleden zitting in de beroepingscommissie zullen hebben. Daarbij moet niet allereerst worden gedacht aan namen van gemeenteleden, maar aan groepen uit en delen van de gemeente die zeker vertegenwoordigd moeten zijn.

Bij de samenstelling van de beroepingscommissie streeft de Kerkenraad **er** naar een evenwicht te vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging van de gemeente en anderzijds een formatie die daadkrachtig kan werken. Een optimale grootte is moeilijk aan te geven, een kleine commissie vergroot echter de slagkracht en besluitvorming. De Kerkenraad heeft in de Kerkenraad van 8 juni jl. besloten om de beroepingscommissie uit 6 personen te laten bestaan. Dat betekent dat er naast de 3 Kerkenraadsleden (deze worden binnen de Kerkenraad gekozen) ook 3 gemeenteleden zitting in de beroepingscommissie kunnen nemen.

Wanneer u/jij zitting wil nemen in de beroepingscommissie of een gemeentelid wil voordragen, dan kunt u/jij dit voor **10 augustus a.s.** kenbaar maken bij de scriba op het E-mailadres scriba@pknrijshout.nl.

Uit de aanmeldingen zal de Kerkenraad een keuze maken en daarna de beroepingscommissie definitief vormen. De verwachting is dat dit in de maand september zijn beslag zal krijgen na de 1^e Kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke groet,
John Peters
Voorzitter Kerkenraad

Vakantie Marijke Gehrels

Marijke Gehrels zal van zaterdag 25 juli t/m zondag 2 augustus a.s. een weekje vakantie vieren. Tijdens haar afwezigheid kan in voorkomende gevallen contact worden opgenomen met de wijkcoördinatoren Cees en Mattie Pols of Jan en Ans Hofman of met de voorzitter van de Kerkenraad, John Peters.

Meeleven

Deze rubriek wordt verzorgd door pastoraal werker Marijke Gehrels (020 – 619 4186 of 06 – 227 322 62 of marijke.gehrels@live.nl).

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt.

U kunt ook contact opnemen met de wijkcoördinatoren Cees en Mattie Pols, wijk 1 (Cees: 06-16570061, Mattie: 06-48085787) of Jan en Ans Hofman, wijk 2 (329542). Voor wijk 3 kunt u met de wijkcoördinatoren of Marijke Gehrels contact opnemen.

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser (500061).

Hans Smits is weer thuis uit het ziekenhuis en voelt zich veel beter. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de oorzaak van de klachten die hij had. We hopen dat het snel duidelijk zal worden.

Mevrouw Rijndorp-Holscher is verhuisd naar het Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer, kamer 101. We wensen haar een heel goede tijd toe en hopen dat ze snel kan wennen.

Dhr. Eikelenboom, die verblijft in Revalidatiecentrum Zuiderhout, werkt met een groot doorzettingsvermogen aan zijn revalidatie en gaat langzaam maar zeker vooruit, wat weer hoop geeft. Hij en zijn vrouw Gré zijn erg blij met de kaarten die hij vanuit de gemeente ontvangen heeft. We bidden hem verder herstel toe.

Ons oudste gemeentelid, mevrouw Rus-Steenwijk, heeft op 16 juli de zeer gezegende leeftijd van 103 mogen bereiken. Zij heeft haar verjaardag in een kleine familiekring gevierd. Het gaat goed met haar, al mist zij de kerkgang. Ze is dankbaar en opgewekt, en handwerkt veel. We wensen haar een heel gezegend nieuw levensjaar toe!

Met de verruiming van de coronamaatregelen is het nu ook weer mogelijk de gemeenteleden die in verpleeghuizen wonen te bezoeken. Het is wel zo dat elk verpleeghuis eigen regels heeft, dus als u iemand wilt opzoeken is het goed daarop te letten en misschien van tevoren even te bellen.

Nu de eerste (en hopelijk laatste) intensieve periode met het coronavirus achter ons ligt, mogen we de Heer danken dat Hij ons vast heeft gehouden.

In de woorden van psalm 9:10-11:

Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.

Wie Uw naam kent, kan op U vertrouwen,
U verlaat niet wie U zoeken, HEER.

Hartelijke groet, Marijke Gehrels

Bericht Marijke Gehrels

In de twaalfde nieuwsbrief heeft u gelezen dat ik verwacht dat er binnenkort een beroep op mij zal worden uitgebracht door een gemeente waarmee ik in gesprek ben. De beroepingscommissie en de kerkenraad waren unaniem positief, en daarna mocht ik in de desbetreffende gemeente voorgaan in een kerkdienst, en na de dienst in gesprek gaan met de gemeente. De tien dagen daarna mocht de gemeente schriftelijk haar stem uitbrengen. De afgelopen tijd is daarom spannend voor mij geweest. Maar heel dankbaar ben ik nu ik onlangs gehoord heb dat ook de gemeenteleden unaniem voor mij gekozen hebben, en dat ik voor het einde van de maand een beroep kan verwachten. De naam van de gemeente kan ik nog steeds niet noemen, omdat het nog niet definitief is. Maar ik houd u natuurlijk op de hoogte.

Bloemengroeten

De afgelopen 2 weken zijn de boeketten vanuit onze kerk bezorgd bij:

De heer Langhout (Zorgcentrum 't Kloosterhof)

De heer en mevrouw Ravestijn (Aalsmeerderweg 755)

Mevrouw Rus (zij werd 16 juli jl. 103 jaar!)

Ans Hofman

Dick v/d Bogaard en Fenna van Dijk (zij waren 21 juli jl. 25 jaar getrouwd)



Bedankt!

Ter gelegenheid van ons 45-jarige huwelijksjubileum op 30 juni jl. kregen wij een prachtig bloemenboeket waarvan wij lange tijd van hebben kunnen genieten. Hartelijk dank daarvoor en ook voor de felicitaties die wij hebben gekregen na de vermelding van ons jubileum in de Nieuwsbrief! Paula en Hans Paar.

Namens mijn moeder wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de mooie kaarten en bloemen die zij heeft ontvangen voor haar verjaardag. We hebben er met ons gezin een gezellige dag van gemaakt. Zo als jullie kunnen zien gaat het heel goed met haar! Adri Rus



Verjaardagen tussen 25 juli 2020 en 3 augustus

01-08-1943 Mevr. R. Slootweg – Spaargaren
01-08-1943 Dhr. M. Vervloed
02-08-1945 Mevr. L. Vervloed - Postma
03-08-1930 Mevr. E. van der Linden – Beers
03-08-1937 Dhr. H. Baartman
07-08-1936 Mevr. M. Ebbinge – van Vuren

Wij wensen u allen een feestelijke dag en voor de toekomst Gods zegen toe.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS		
Overzicht collecte-inkomsten		
7-6-2020	Stille armoede Rijsenhout	€ 271,50
10-6-2020	Zending	€ 10,00
14-6-2020	Bloemenfonds	€ 182,00
21-6-2020	Kerk	€ 274,00
28-6-2020	Diaconie	€ 147,00
Totaal		€ 884,50

Bij de viering zondagmorgen 26 juli 2020 10.00 uur DE LIEFDE IS GEDULDIG.

Het is nooit te laat bij de Heer. Wachten in het leven is een van de eigenschappen, die wij mensen slecht beheersen. De Bijbel staat vol met verhalen over wachten en op de proef gesteld worden. Zo ook in deze Corona tijd: ik kan haast niet wachten; ik wil naar buiten; ik wil iemand of een geliefde omarmen; maar ik moet wachten tot het weer mag! Het druist tegen mijn gevoel in. We willen graag terug zoals het was in het paradijs en hoe goed het moet worden. Wat God ons aan beloftes in het vooruitzicht stelt. Je beseft ook hoe kwetsbaar we zijn, zo zien we dat de wereld met al haar ongeduld en al haar ongelijkheid en al haar onrust, vermengd is met de wereld van God. Waar mensen samen met God en met elkaar zoeken naar rust en vrede. Waar God mensen verwachting en hoop geeft. Dan komt wachten in een ander daglicht te staan en krijg je nieuwe kracht. Dan is het een verlangen naar de dag van morgen. Wat God in de kracht van Zijn Woord, ons aanreikt.

De Hoop in een mens kan versterkt worden door het geduld van God en het volbrachte werk van Christus en het wordt ondersteund door de Heilige Geest. Houd goede moed, stel je vertrouwen op God, die alles in Zijn Hand heeft en omziet naar Zijn kinderen, met ontferming en liefde. Eppo Kramer.

Bij de viering zondagmorgen 2 augustus 2020 10.00 uur

Zondag 2 augustus mag ik bij u voorgaan. We kennen elkaar niet, dus daarom stel ik me graag eerst kort aan u voor. Ik ben Dirk Boogert, predikant in opleiding, en student aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Ik woon in Driebruggen, een dorpje tussen Gouda en Woerden. Ik ben 33 jaar, getrouwd en vader van 3 zoons (7, 5 en 2 jaar). Nog niet zo vaak ben ik voorgegaan, dus ik ben blij dat ik bij u mag komen 'oefenen'. Tegelijk hoop ik dat ik in deze dienst ook iets voor u mag betekenen, dat er op een of andere manier een zegen voor u in ligt. Als ik dit schrijf, weet ik nog niet helemaal zeker waarover de dienst zal gaan. Ik denk nu uit Markus te lezen, hoofdstuk 6:45-52.

Het gaat daar onder andere over tegenwind, over ploeteren, en nauwelijks vooruit komen. Een bekende ervaring, denk ik, letterlijk of figuurlijk. Misschien ook als gemeente. En dan is daar ineens Jezus op een onverwachte manier. Wat heeft dat te betekenen? De leerlingen begrijpen het niet, wij wel?

Kerkdiensten

Tot nader bericht zullen wij wekelijks een online kerkdienst houden via Kerkdienst Gemist. Onderstaand vindt u de gegevens voor de kerkdienst van zondag 26 juli en zondag 2 augustus a.s. Schuift u thuis bij ons aan?

Hoe kunt u meekijken?



Online kerkdiensten PKN Gemeente Rijsenhout voortaan via Kerkdienst Gemist

Kerkdienstgemist.nl is hét audio- en video-streamingplatform voor kerken.

Onze diensten zijn overal te volgen via website, tablet, smartphone, of TV.

Het gebruik van kerkdienstgemist.nl is gratis voor de kijker. De kerken die zijn aangesloten maken het mogelijk deze dienst aan te bieden. U kunt kerkdienstgemist.nl gebruiken voor het live meebeleven van kerkdiensten en eventueel achteraf door opnames. We willen het kijken van KerkTV graag gratis aan blijven bieden.

Meer informatie over deze service is terug te vinden via www.pknrijsenhout.nl: kies Activiteiten, Online kerkdiensten



Er bereiken ons berichten dat er gemeenteleden zijn die om verschillende redenen de onlinediensten niet kunnen volgen. Gemeenteleden die de onlinediensten niet kunnen volgen, kunnen zich melden bij John Peters (06-50261456) of Gertjan v/d Veen (06-51535056). Wij kunnen dan kijken wat we kunnen doen voor deze gemeenteleden zodat ook zij verbonden kunnen blijven met ons middels de onlinediensten!

Collecte

Als u wilt bijdragen aan de collecte, dan kan dit door overmaking van het bedrag op bankrekeningnummer NL 09RABO0373727992 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Rijsenhout o.v.v. collecte + datum van de onlinedienst.

Zondag 26 juli a.s. zal er gecollecteerd worden voor de Kerk en zondag 2 augustus a.s. voor de Diaconie.

Voorlopig einde gebedsmoment en Open Kerk

Afgelopen woensdag 22 juli was voorlopig de laatste keer dat de kerkdeuren open stonden voor wie rust en bezinning zocht. Ook was die avond voorlopig het laatste gebedsmoment. Na de vakantie zal de Kerkenraad zich beraden welke activiteiten weer opgepakt zullen worden.

Kopij kerkblad

Dit is de laatste nieuwsbrief. In augustus 2020 verschijnt weer het reguliere kerkblad. Kopij voor het kerkblad van augustus 2020 kunt u **uiterlijk 31 juli a.s.** inleveren bij de kerkbladredactie (kerkblad@pknrijsenhout.nl).

Bijbelrooster

vrijdag	24 juli	Zacharia 13:2-6	Einde van de valse profetie
zaterdag	25 juli	Zacharia 13:7-9	Loutering
zondag	26 juli	Zacharia 14:1-11	Toekomst voor Jeruzalem
maandag	27 juli	Zacharia 14:12-21	Aan de HEER gewijd
dinsdag	28 juli	Exodus 25:1-9	Vrijwillige bijdrage
woensdag	29 juli	Exodus 25:10-22	Verbondskist
donderdag	30 juli	Exodus 25:23-30	Broodtafel
vrijdag	31 juli	Exodus 25:31-40	Lichtwerk
zaterdag	1 augustus	Matteüs 14:1-12	Luguber verjaardagsfeest
zondag	2 augustus	Matteüs 14:13-21	Levensonderhoud
maandag	3 augustus	Psalm 78:1-16	Doorgeven
dinsdag	4 augustus	Psalm 78:17-31	Leer uit de geschiedenis
woensdag	5 augustus	Psalm 78:32-51	Hardleers
donderdag	6 augustus	Psalm 78:52-72	Keuze