



## Rituelen



Vertel het mij en ik zal het vergeten. Laat het mij zien en ik zal het mij herinneren. Betrek mij erin en ik zal het begrijpen.

Dit spreekwoord wordt toegeschreven aan Confucius, hij leefde rond 550 jaar voor Christus in China, hij legde in één zin het belang van Rituelen uit. Rituelen betrekken je bij wat er gebeurt: je bent niet enkel luisteraar of toeschouwer, maar wordt deelnemer. Deelgenoot worden is van groot belang om datgene wat zich afspeelt te begrijpen en je eigen te maken.

Rituelen zijn eenvoudige handelingen die op een of andere manier een symbolische betekenis met zich meedragen. Een ritueel benadrukt de betekenis van dat moment, zoals het aansteken van de nieuwe Paaskaars. Rituelen verbinden ons met de mensen om ons heen, met de geloofstraditie waarin we staan, met ons verleden waarmee we ons verbonden weten, of met de toekomst waarop we hopen.

Je kunt een kaars aansteken voor de gezelligheid, maar een Paaskaars geeft een ander licht en verwijst ons naar Jezus, het licht in de wereld, de hoop.

Geloofsrituelen worden gevormd uit handelingen en symbooltaal die we nergens anders horen of zien. Geloof gaat over het meest basale in ons leven: de vraag waar je houvast vindt, aan wie je je ziel en zaligheid toevertrouwt.

De boodschap van het evangelie is dat we ons leven aan onze schepper kunnen en mogen toevertrouwen. Dat is de kern-boodschap van de kerk. Een boodschap van hoop!

Beste gemeenteleden,

De Kerkenraad heeft besloten om gedurende de sluiting van onze kerk door de Coronacrisis de uitgave van het maandelijkse kerkblad te laten vervallen en deze te vervangen door een wekelijkse of 2-wekelijkse nieuwsbrief.

### **Rondom de kerkdiensten**

We hebben besloten om online diensten via Youtube te houden tot en met 31 mei a.s. De diensten beginnen net als onze reguliere diensten om 10.00 uur. De gastpredikanten die voor de maand april gepland stonden hebben inmiddels positief gereageerd op ons verzoek om online voor te gaan!

Wanneer er iets wijzigt, laten we dat weten via onze website [www.pknrijshout.nl](http://www.pknrijshout.nl), via onze digitale nieuwsbrief en via de wekelijkse nieuwsbrief aan de kerkbladabonnees. Wilt u ook graag de digitale nieuwsbrief ontvangen of de nieuwsbrief in de brievenbus ontvangen? Geef dan uw e-mailadres op aan Gertjan v/d Veen via [vander.veen@hccnet.nl](mailto:vander.veen@hccnet.nl) of uw adres aan de scriba.

### **Rondom gemeenteactiviteiten**

Alle activiteiten in het kerkgebouw komen te vervallen tot 1 juni a.s.

### **Omzien naar elkaar**

Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten.

We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam.

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.

Onze pastoraal werker Marijke Gehrels is beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten. U kunt haar bereiken van maandag t/m zaterdag op telefoonnummer 020 – 619 41 86 of 06-227 322 62

Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met John Peters 06-50261456.

Het kerkgebouw is open op woensdagen van 13.00 uur tot 16.00 uur voor een moment van rust, stilte en bezinning.

Hartelijke groet, namens de kerkenraad,  
John Peters (voorzitter)

## **Bij de viering zondagmorgen 10.00 uur**

Onder het gehoor van Ludwig Schweitzer, predikant en de vader van de later beroemd geworden Albert Schweitzer, zat in elke dienst een man die doof was.

Toen men op een briefje aan hem vroeg waarom hij telkens kwam, omdat naar hun idee hij er toch niets van meenam, antwoordde hij: 'ik ervaar hier de gemeenschap der heiligen.' In de samenkomsten beleefde hij het betrokken zijn op en met elkaar.

Naarmate de tijd voortschrijdt, dat wij anderhalve meter afstand dienen te houden om goed voor elkaar te kunnen zorgen, ervaren we steeds meer hoe belangrijk de gemeenschap, het er voor en het er met elkaar zijn is.

De techniek helpt ons om onder de huidige omstandigheden die gemeenschap in stand te houden. Leden van de kerkenraad, de koster, de organist, de beamergroep etc. maken er dan ook dankbaar gebruik van.

Als u zondagmorgen vanaf tien uur afstemt op het juiste kanaal van de Ontmoetingskerk hopen we de verbondenheid te beleven met God en met elkaar. Een goede viering toegewenst.

Met een hartelijke groet, in Christus verbonden,

Ds. Bernhard H Steenwijk.

### **Meeleven**

Het wordt zwaarder om het vol te houden, hoor ik van verschillende gemeenteleden. Per dag gaat het wel, zeker met mooi weer zoals de vorige week. Maar we moeten er niet aan denken dat dit nog heel lang gaat duren. Toch helpt het dat we hier allemaal mee te maken hebben. Wat ook helpt is hartverwarmende hulp uit onverwachte hoek.

De inloop bij het Odensehuis wordt ook erg gemist door de deelnemers en de vrijwilligers. De leiding (Ellen, Renate en Linda) houden wel contact met de deelnemers en zorgen af en toe voor leuke verrassingen.

In de eerste nieuwsbrief deed ik een oproep om kaarten te sturen naar onze gemeenteleden in de verpleeghuizen, nu zij geen bezoek kunnen krijgen. Ik hoop dat er veel kaarten gestuurd worden!

Van de verpleging en van de bewoners zelf hoor ik dat de bewoners van de verpleeghuizen heel goed verzorgd worden. Bovendien: al is er geen bezoek, ze hebben toch mensen om zich heen. Iemand wees me er zeer terecht op dat ouderen die op zichzelf wonen het ook heel zwaar hebben.

In onze gemeente woont een aantal ouderen van (bijna) negentig en ouder nog op zichzelf. Misschien zou u hen ook een bemoedigende kaart kunnen sturen? Mevr. Rus heb ik al eerder genoemd. Het gaat verder om mevr. Bruinsma-Beers, dhr. Delville, mevr. Griekspoor-Witmus, dhr. Hoomoedt, mevr. van der Linden-Beers, mevr. Marbus-van der Linden, mevr. van Tilborg-van Tol en mevr. Visser-van Vliet. (De adressen mag ik vanwege de privacyregels hier niet geven, maar als u een adres niet heeft kunt u mij altijd bellen of mailen).

Afgelopen 9 april was het precies 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer om het leven kwam. Hij werd omgebracht vanwege zijn verzet tegen Hitler. Tot op de dag van vandaag inspireren zijn woorden en leven christenen uit alle hoeken van de kerk.

Deze dagen moest ik denken aan een gedicht van Bonhoeffer, dat als lied 511 in ons liedboek staat. Hij schreef het aan zijn verloofde vanuit de Nazi-gevangenis, rondom Kerst, niet lang voor zijn dood. Het laatste vers mogen we ook nu met ons meenemen:

In goede machten liefderijk geborgen  
Verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

Hartelijke groet,  
Marijke Gehrels

### **Advies van Maarten Luther bij een pandemie**

Ook de kerkhervormer Maarten Luther maakte in de zestiende eeuw een pandemie mee. Het was de builenpest, die miljoenen Europeanen het leven kostte. Hij gaf het volgende advies: 'Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Vervolgens zal ik ontsmetten, de lucht helpen zuiveren, medicijnen toedienen en die ook zelf nemen. Ik zal plaatsen en personen mijden wanneer mijn aanwezigheid niet noodzakelijk is, om te voorkomen dat ik besmet raak en dan door mijn onachtzaamheid ook anderen besmet, met mogelijk hun dood tot gevolg. Als God mij tot zich wil nemen, dan weet Hij mij te vinden. Tot die tijd zal ik doen wat Hij van mij verwacht en ik zal niet verantwoordelijk zijn voor mijn eigen dood of de dood van anderen. Maar als mijn naaste mij nodig heeft, dan zal ik hem niet mijden maar vrijmoedig naar hem toegaan. Zo is een Godvrezend geloof: het is niet onbezonnen en roekeloos, en het stelt God niet op de proef.'

### **Bedankt!**

Beste Hana en Leah,  
Dank jullie wel voor jullie Palmpasen stok. Het was een leuke verrassing voor mij.  
Ik hoop dat jullie ook fijne paasdagen hebben gehad, Wil Bakker

Afgelopen vrijdag heb ik de bloemen gekregen door ziekte. Ik was er heel erg blij mee.  
Bedankt! Gré Tuinstra

### **Bloemengroeten**

De afgelopen week zijn er bij de volgende gemeenteleden bloemen bezorgd:  
Mevrouw Terpstra  
Mevrouw Tuinstra  
Mevrouw Rus

## **Terugblik op de dienst van 12 april jl. (Paasmorgen)**

Heeft u ook zo genoten van de dienst op Paasmorgen? Van het binnenbrengen van de Paaskaars door Klaas Roodenburg, de mooie preek van ds. Kees van Stralen, de mooie muziek van André Keessen en het prachtige bloemstuk wat door Ingrid Schoenmaker was gemaakt?

Op de voorzijde van deze nieuwsbrief vindt u de foto terug waarop het binnen brengen van de Paaskaars en het bloemstuk van Ingrid te zien is. Hieronder nog een korte uitleg van de betekenis van de diverse elementen in het bloemstuk.

### **Geloof Hoop en Liefde**

*Heeft u ook weleens het gevoel dat u ineens een boodschap binnen krijgt?  
Deze week kreeg ik de vraag of ik toch een bloemstuk wil maken voor de  
Paasdienst,*

*Na een kort gesprek met Ds. van Stralen en het zien van de Passion,  
waarin de woorden Hoop en Vertrouwen,  
in beide gevallen naar voren kwamen.  
kreeg ik heel sterk het gevoel dat ik het symbool van  
Geloof, Hoop en Liefde moest maken.*

*Geloof en Vertrouwen, in het Grieks is daar maar 1 woord voor.  
In deze tijd wil ik het Vertrouwen hebben dat het goed komt,  
Uit ervaring weet ik dat het belangrijk is om  
Hoop te houden, hoop te ontvangen en hoop te geven.*

*Hoe moeilijk deze tijd voor veel mensen is,  
ikzelf heb gemerkt dat er bewustwording groeit  
Kijk om naar elkaar, denk aan de ander  
en wees lief voor jezelf.*

*De natuur groeit gewoon door,  
die heeft geen last van corona.  
De Primula staat voor Hoop,  
De Narcissen voor Nieuw Leven,  
Hedera voor Eeuwige Trouw.*

*Het kruis, het anker en het hart,  
Het teken van Geloof, Hoop en Liefde.  
ik deel het met u, ik wil het u geven en ik ontvang het van U.*

Ingrid Schoenmaker

## Kerkdiensten

Door het verbod op samenkomsten tot 1 juni a.s. zullen wij wekelijks een online kerkdienst houden via Youtube. Onderstaand vindt u de gegevens voor de kerkdienst van zondag 19 april a.s. Schuift u thuis bij ons aan?



## Hoe kunt u meekijken?

Ga naar de homepage van onze kerk: [dwww.pknrijshout.nl](http://www.pknrijshout.nl), en click linksonder op de social icon: "Youtube: Online kerkdiensten + gemiste diensten"

Hier vindt u de geplande, de LIVE en de al uitgezonden kerkdiensten van onze kerk, tot 1.5 jaar terug.

Om in de opname te schuiven gebruik de rode lijn en stil. Het volume regelen kan via het luidspreker icoon. Voor overige vragen stuur een email aan: [kerk@pknrijshout.nl](mailto:kerk@pknrijshout.nl)

## Collecte

Als u eventueel wilt bijdragen aan de collecte, dan kan dit door overmaking van het bedrag op bankrekeningnummer NL 09RABO0373727992 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Rijsenhout o.v.v. collecte + datum van de onlinedienst

## Kerkdiensten RTV-NH

De Paasmorgendienst op RTV-NH was een succes, we zien er met plezier op terug. Bij wijze van proef worden op zondagen 19 en 26 april de diensten vanuit de Ruinekerk in Bergen ook uitgezonden. Aanvang 10.30 uur. Voorganger is de plaatselijke predikant ds. Engele Wijnsma. Te volgen via kanaal 509 (KPN) of 707 (Ziggo). Ook gemeenteleden die niet over internet beschikken kunnen zo een kerkdienst volgen. Het leek ons goed daarvan op de hoogte te stellen.

## Kerk open op woensdagmiddag

Veel kerken stellen in deze tijd hun deuren open. Ook onze kerk is open op woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Niet alleen kerkmensen, maar ook andere bewoners van Rijsenhout weten de weg naar de kerk te vinden. Heel mooi om zo kerk voor het dorp te kunnen zijn in deze tijd! We letten er op dat er niet meer dan twee mensen tegelijkertijd binnen zijn. Er is de mogelijkheid om een kaarsje te branden, iets in het voorbedenboek te schrijven, en stil te zitten of te bidden in de kerkzaal. Iedereen van harte welkom!

**Luid de klokken als teken van hoop op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur. Actie is verlengd: \* 22 april \* 29 april**



### **Online gebedsmoment op woensdagavond**

Op de woensdagavond is tussen 19.15 uur en 19.30 uur een online gebedsmoment vanuit de kerkzaal. U kunt het vinden op het Youtubekanaal van onze kerk, op de home-pagina van onze website, onder Online kerkdiensten en gemiste diensten. De gebeden die 's middags in het voorbedenboek zijn geschreven zullen dan gebeden worden, en u kunt ook uw gebeds- of dankverzoek doorgeven aan Marijke Gehrels, die voor zal gaan in dit gebedsmoment: 020 – 619 41 86, 06-227 322 62 of [marijke.gehrels@live.nl](mailto:marijke.gehrels@live.nl)

Het gebedsmoment begint met een lied en een Schriftlezing. Daarna volgen de gebeden. We sluiten af met een lied. We hopen dat u dan of op een later tijdstip met ons mee zingt en bidt!

### **Verjaardagen tussen 17 april en 27 april 2020**

19-04-1940 Mevr. J. Pellicaan – Hogeveen

19-04-1944 Mevr. J.J.W. Verbeek – Boone

23-04-1941 Dhr. A. Verbeek

Wij wensen u allen, ondanks de huidige situatie, een feestelijke dag en voor de toekomst Gods zegen toe.

### **Bijbelrooster**

vr	17 april	Exodus 16:21-36	Neem, eet
za	18 april	Psalms 111	Daadkracht
zo	19 april	Prediker 9:1-10	Optimisme?
ma	20 april	Prediker 9:11-18	Schijn bedriegt
di	21 april	Prediker 10:1-11	Blijf kalm
wo	22 april	Prediker 10:12-20	Leef bewust
do	23 april	Prediker 11:1-10	Zet niet alles op één kaart
vr	24 april	Prediker 12:1-14	Ouderdom komt met gebreken

## **Komende nieuwsbrieven**

De komende nieuwsbrieven verschijnen 1x per week. Kopij voor de nieuwsbrieven dient elke dinsdag uiterlijk 18.00 uur te worden ingeleverd bij de scriba (lcervloed@gmail.com).