

## **Een nieuw jaar tegemoet van hoop en verwachting:**

### **Een goed verhaal.**

Deze maand gaan we het nieuwe kerkelijk jaar inluiden en het thema daarvan zal zijn “Een goed verhaal”. Een thema dat logischerwijs lijkt aan te sluiten op het thema waarop we gaan terugkijken “Een goed gesprek”. Ik hoop dat er vele goede gesprekken zijn geweest tussen gemeenteleden onderling en ook wat ieder van u in zijn of haar dagelijkse situatie betreft. Een mens heeft een goed gesprek nodig als sociaal dier. Misschien heeft u in het afgelopen jaar ook heel veel met God gesproken, tot hem gebeden. Gebeden die erbij horen bij uw dagelijkse routine, maar ook en juist de gebeden wanneer de nood hoog was. Ik hoop dan voor u dat die gebeden zijn verhoord, dat zal niet altijd het geval zijn geweest, zo gaat het nu eenmaal niet in het leven, maar misschien voelde u zich wel getroost door gebed of gesprek, dat is ook heel waardevol.

We mogen in ieder geval wel een dankgebed uitspreken dat we na het vertrek van John Vrijhof, het werk in en om de gemeente toch door hebben kunnen laten gaan, dankzij al diegenen die er weer de schouders onder hebben gezet en de inzet van Marijke Gehrels die inmiddels met haar rode pastorale fiets al een geliefde verschijning in het dorp is geworden.

Nu gaan we richting het goede verhaal. Dat verhaal kent vele verschijningsvormen: de zondagse preek, dat is een inkoppertje, maar ook weer de verhalen die we elkaar vertellen tijdens het koffiedrinken, de huisbezoeken en de toevallige ontmoetingen. Wat is het belangrijk dat we elkaar de ruimte gunnen en de tijd, om dat verhaal te vertellen. Soms zijn verhalen zo ver weggestopt omdat de tijd ze niet kon verdragen, dat ze veel pijn gaan doen wanneer de ouderdom komt en de tijd om na te denken. Hoe belangrijk, louterend en helend kan het dan zijn een luisterend en begripvol oor tegen te komen.

Luisteren ook naar verhalen van over de grens, ontmoetingen met mensen, die we niet dagelijks tegenkomen. Onbekend maakt onbemind, dat is vaak zo jammer, daarmee doen we onszelf misschien wel tekort. In het Startweekend is die mogelijkheid er. Na rijp beraad is de voorbereidingscommissie van het Moselweekend gevraagd (voornamelijk ZWO) dit weekend te combineren met het Startweekend; we hadden al het koor de Trumpets of the Lord met

Rob van Dijk, dus een mooie dienst zou het zeker muzikaal worden. Bovendien waren er al volop voorbereidingen gaande om een aantal fijne workshops te organiseren, een bezoek aan de nieuwe St. Bavo in Haarlem met een orgelconcert, een gezamenlijke maaltijd en een goede, feestelijke dienst met een lekkere afsluiting bij de koffie. Alle ingrediënten waren al voorhanden, dus waarom het wiel twee keer uitvinden.

In de zondagse dienst mag ik als uw “lekenpreker” voorgaan, daarbij geflankeerd door ds. Jens Buschbeck uit onze zustergemeente Mosel. Wees niet bang wanneer u de duitse taal niet beheerst, want de preek zal in het nederlands gehouden worden met hier en daar een korte samenvatting voor onze gasten, verder zal alles vertrouwd voor u zijn. Het thema van deze dienst dat ik al had gekozen, was “Vriendschap” een thema dat zich goed laat combineren in de uitwerking met het thema voor het nieuwe jaar “Een goed verhaal”. Ik heb mij laten inspireren door het bijbelboekje Ruth en het onderstaande gedicht alvast als voorbereiding op de dienst geschreven. Stof tot nadenken! We hopen u te zien tijdens een, meerdere of liefst alle activiteiten rond het startweekend van 14 en 15 september, zodat we samen dat goede verhaal een betekenisvolle eerste aanzet kunnen geven.

## **Ruth**

Daar staat zij dan, zomaar een vrouw  
zij is nog jong, maar desondanks  
is het verdriet dat om haar hangt  
tastbaar als een kleed van rouw.

Haar naam is Ruth en op de grens  
van toekomst en verleden tijd  
kiest zij vol liefde, toegewijd  
niet voor vertrouwd, maar voor de mens;

Naomi, die haar nodig heeft  
zo door verlies en dood getekend  
Ruth is niet van haar zij geweken  
maar belooft trouw, zolang zij leeft.

Zo gaat het ons maar al te vaak  
dat wij op een grens belanden.  
De toekomst ligt dan in Gods handen  
met keuzes door de mens gemaakt.

Kiezen we dan voor het vertrouwde  
of voor de ander, mens in nood?  
Het valt ons zwaar, gevolgen groot  
als we van onze naaste houden,

meer dan van ons geringe zelf.  
En toch., gaan we de weg die't hart ons wijst  
dan is het God, die met ons reist  
en Jezus onze wederhelft.

Hij vergezelt ons met de Geest  
die nooit van ons is weggeweest.

Marian van der Veen

## Gedicht Mosel kalender 3e kwartaal 2019

Het kalenderblad van dit kwartaal laat een verstild meer zien met op de achtergrond bergen. Er steekt ook een vlinder in, een uitnodiging voor een duik? De volgende tekst, geschreven door Hella Heizmann, is erop weergegeven:

*Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten  
vor den Traümen der Nacht und der Einsamkeit.  
Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen.*

*Wer auf Gott vertraut, darf sich sicher wissen  
in den Händen der Liebe, die ihn halten.  
Er darf mit Freude Gottes Hilfe sehen.*

*Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir,  
dass sie dich beschützen Tag und nacht.*

Vrij vertaald staat er het volgende:

*Wie op God vertrouwt, hoeft niet bang te zijn  
voor de dromen van de nacht en de eenzaamheid  
hij mag met hoop de nieuwe dag in gaan.*

*Wie op God vertrouwt mag zich zeker weten  
in de handen van de liefde die hem vasthouden.  
Hij mag met vreugde Gods hulp ervaren.*

*Want hij heeft zijn engelen bevolen  
over jou dag en nacht te waken.*

## Erediensten

### Zondag 1 september

**10.00 uur: ds. Gert v/d Meeberg uit Nieuw Vennepe**

ouderling van dienst: Tjerk Gardenier – Okker de Kok

mededelingen: Tjerk Gardenier

diaken + collectant: John Peters – Rinus Vervloed

collectes: 1<sup>e</sup> Diaconie

2<sup>e</sup> Kerk

kostersdienst: Marcel Kaslander

beamerdienst: Gertjan v/d Veen

organist: André Keessen

kindernevendienst: Carlijn v/d Vlucht

oppasdienst: Jannie

koffiedienst: Betty Vervloed – Wil Kamer

\*\*\*\*\*

### Zondag 8 september

**10.00 uur: Ds. van Popering uit Aalsmeer**

ouderling van dienst: Ale Gercama – Mattie Pols

mededelingen: Ale Gercama

diaken + collectant: Nico van Kooten – Wim Slootweg

collectes: 1<sup>e</sup> Evangelisatie

2<sup>e</sup> Kerk

kostersdienst: Matthijs & Ellise Evers – Ben Aukes

beamerdienst: Cees Pols

organist: André Keessen

kindernevendienst: Conjo Kristalijn

oppasdienst: Carlijn

koffiedienst: Rita v/d Velden - Wilma Saarloos

\*\*\*\*\*

**Zondag 15 september      Startzondag**

**10.00 uur:      Mw. Marian v/d Veen - Jens Buschbeck**

**M.m.v. trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk**

ouderling van dienst: Jan Hofman – Tjerk Gardenier  
mededelingen:            Jan Hofman  
diaken + collectant:    Monique Klaver – Marian v/d Veen  
collectes:                1<sup>e</sup> Diaconie  
                                  2<sup>e</sup> Kerk in Actie / Zending  
kostersdienst:          Krijn Vreeken – Joop Sollman  
beamerdienst:          Wim Vos  
organist:                 Rob van Dijk  
kindernevendienst:    niet bekend  
oppasdienst:            Roxanne  
koffiedienst:            Ale Gercama – Ans Hofman

\*\*\*\*\*

**Zondag 22 september**

**10.00 uur:      ds. M.J.L. de Waal uit Vijfhuizen**

ouderling van dienst: Linda Vervloed – Ale Gercama  
mededelingen:            Linda Vervloed  
diaken + collectant:    Chris v/d Heuvel – Petra Bart  
                                  Annie v/d Bosch – Piet van Zoomeren  
collectes:                1<sup>e</sup> Collecte Vredesweek  
                                  2<sup>e</sup> Kerk  
                                  3<sup>e</sup> Heilig Avondmaal (zie blz. 10)  
kostersdienst:          Chris v/d Heuvel  
beamerdienst:          Jurriaan Bos  
organist:                 André Keessen  
kindernevendienst:    niet bekend  
oppasdienst:            Anneke -Linda  
koffiedienst:            Tinie Peters – Annalies Eijkhout

## Zondag 29 september

### 10.00 uur:     **dhr. Alain Verheij**

ouderling van dienst: Conjo Kristalijn – Jan Hofman  
mededelingen:         Conjo Kristalijn  
diaken + collectant: John Peters – Ton den Braber  
collectes:             1<sup>e</sup> Kerk in Actie ( werelddiaconaat)  
                              2<sup>e</sup> Kerk  
kosterdienst:         Ben Aukes  
beamerdienst:        Cees Pols  
organist:             André Keessen  
kindernevendienst:  niet bekend  
oppasdienst:         Petra  
koffiedienst:         Marianne v/d Vlucht – Corine Pruissen

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan. S.v.p. doorgeven aan Linda Vervloed, ☎ 06-41715417 of aan Agnes Kaslander, ☎ 500080. [kerkblad.rijnsenhout@gmail.com](mailto:kerkblad.rijnsenhout@gmail.com)

## **Bij de diensten**

### **Tien geboden in hedendaagse taal**

*In de kerkdienst van 18 augustus lazen we de tien geboden, maar in een hedendaagse versie. Want ‘gij zult niet begeren het rund van uw naaste’ spreekt misschien niet meer zo aan. Wie van ons begeert werkelijk het rund van de naaste? Maar als we dan zeggen: je mag niet jaloers zijn op de auto van de buurman – dan wordt het wat anders. En het betekent hetzelfde. Daarom de oude woorden in een hedendaags jasje. Op veler verzoek nu in het kerkblad.*

Want God spreekt ook vandaag tot ons en zegt: Ik ben de HEER jullie God en Vader, die jullie bevrijdt van alles wat jullie in de macht kan houden.

- 1.** Je zult Mij op de eerste plaats zetten in je leven.
- 2.** Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan Ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken.
- 3.** Je zal de Naam van God niet doelloos gebruiken.
- 4.** Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, vrijwilligerswerk en andere dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij te kunnen richten, en op deze dag je broeders en zusters te ontmoeten en samen Mijn Naam groot maken.
- 5.** Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen.
- 6.** Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden.
- 7.** Je zult geen onrust stoken binnen relaties. Je zult vechten voor je huwelijk.
- 8.** Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven.
- 9.** Spreek altijd de waarheid. Presenteer jezelf ook niet mooier dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.
- 10.** Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Niet op de partner van een ander, maar ook niet het uiterlijk van een ander, het huis, de auto, de fiets, kleding, wat iemand anders ook maar heeft en wat jij niet hebt. Je hebt van Mij genoeg gekregen.

Bron: <https://cip.nl/44324-tien-geboden-in-gewone-taal>

Marijke Gehrels



**GELOOF  
HOOP &  
VERTROUWEN  
VOOR DE MENSEN VAN NU!**

Tijdens een inspirerende dienst neemt Alain Verheij ons mee op reis naar een bijzondere persoon uit de Bijbel. In de preek wordt stilgestaan bij de verschillende generaties. Geloof door generaties heen.

Wie is Alain Verheij?

Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, dominee en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. In ‘God en ik’, schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu.

**INSPIRATIE VOOR JONG EN OUD!**

Komt u ook met uw hele familie/gezin?

Wij hopen dat de kerkzaal stiekem te klein is!

**DEELT U DE BIJGEVOEGDE FLYERS UIT?**

Na afloop van de dienst is het mogelijk om in gesprek te gaan met Alain en zijn boek ‘God en ik’ aan te schaffen.

**GRAAG TOT ZIENS OP ZONDAG 29 SEPTEMBER OM 10.00!**

Nélise, Marianne en Conjo

## Van de Kerkenraad

### VANUIT DE KERKENRAAD

Het Moderamen en de Kerkenraad hebben niet vergaderd vanwege de zomervakantie.

- **Startzondag en Moselweekend**

In de Kerkenraad van 8 juli jl. is besloten om Startzondag en het Moselweekend samen te voegen. Dit houdt in dat Startzondag niet wordt gehouden op zondag 8 september maar op zondag 15 september a.s. Wij hopen op een mooie opkomst deze zondag (met muzikale medewerking van Trumpets of the Lord) en deelname aan de activiteiten op de zaterdag waarvoor u als gemeenteleden wordt uitgenodigd door de Moselgroep. Het nieuwe jaarthema behorende bij de startzondag is: Een goed verhaal!

- **Bijwonen Kerkenraadsvergadering**

Misschien wist u/jij het niet, maar de Kerkenraadsvergaderingen zijn openbaar en dus bij te wonen voor alle gemeenteleden.

De Kerkenraad komt 1 x in de 2 maanden bij elkaar en de agenda omvat allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. U bent van harte welkom!

De agenda is de donderdag voor de Kerkenraadsvergadering beschikbaar en op te vragen bij de scriba.

Mocht u/jij een onderwerp hebben dat u graag op de Kerkenraadsvergadering besproken wilt hebben, dan kunt u dit indienen bij de scriba. Wij vinden het namelijk belangrijk om te horen wat er leeft binnen de gemeente.

De eerstvolgende vergadering van het Moderamen is op maandag 2 september a.s. om 20.00 uur

De eerstvolgende vergadering van de Kerkenraad staat gepland op maandag 16 september a.s.

Namens de Kerkenraad, Linda Vervloed, scriba

## Van het College van Kerkrentmeesters

Overzicht collecte-inkomsten		Collectezak	Givt	
7-7-2019	Kerk in actie Binnenlands diaconaat	€ 175,85	€ 24,00	€ 199,85
	Kerk	€ 135,89	€ 17,08	€ 152,97
14-7-2019	Diaconie	€ 69,41	€ 14,77	€ 84,18
	Kerk	€ 73,01	€ 14,77	€ 87,78
	H.A Ruhingya vluchtelingen	€ 157,68	€ 30,01	€ 187,69
21-7-2019	Diaconie Bloemenfonds	€ 164,18	€ 18,46	€ 182,64
	Kerk	€ 165,60	€ 17,54	€ 183,14
28-7-2019	Kerk	€ 126,95	€ 17,08	€ 144,03
	Diaconie	€ 88,02	€ 14,77	€ 102,79
4-8-2019	Kerk	€ 111,50	€ 8,31	€ 119,81
	Diaconie	€ 94,35	€ 8,31	€ 102,66
	<b>Totaal</b>	<b>€ 1.362,44</b>	<b>€ 185,10</b>	<b>€ 1.547,54</b>

## Van de Diaconie

### Bloemengroeten Augustus

Zondag 4 aug.	Dhr. D. Vreeken
	Mevr. J. Terlouw
Zondag 11 aug.	Fam. W. Slootweg
	Dhr. A. Pellicaan
Zondag 18 aug.	Dhr. M. Noordam
	Mevr. M. de Kok
	Mevr. M. Gehrels
	Bloemen voor Detentie Centrum Schiphol
Zondag 25 aug.	Mevr. F. de Korte
	Fam. P. van Zoomeren

## AVONDMAALCOLLECTE ZONDAG 22 SEPTEMBER A.S.

De avondmaalcollecte van zondag 22 september a.s. is bestemd voor de hulp aan het Odensehuis Rijsenhout. Het Odensehuis is laagdrempelig en dus voor iedereen toegankelijk (er is geen zorgindicatie nodig) en is bedoeld voor kwetsbare ouderen in ons dorp. Het is een inloopcentrum. Het inloopcentrum in ons dorp is geopend op maandag en donderdag, van 10.00 uur tot 16.00 uur. De maandag ochtend staat in het teken van creatief. Op maandagmiddag is er muziek met bijvoorbeeld een gitarist of een thema. De donderdag staat in het teken van beweging en hersengymnastiek. Op beide dagen kunnen de bezoekers genieten van een warme lunch, tegen een kleine vergoeding. Koffie, thee en wat lekkers is gratis. De opbrengst van de collecte zal worden gebruikt voor de aanschaf van diverse materialen. Doet u ook mee? U kunt uw gift geven in de collecte. Komt u ook eens langs? De koffie staat om 10.00 uur klaar!

Nb. Wist u dat er op beide dagen gemeenteleden van onze kerk als vrijwilligers actief zijn? Bij voorbaat onze dank. Namens de diaconie, Monique Klaver-Visser, ☎ 500061

### **Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)**

#### **Kerk open - Bibliotheek**

Op donderdag 12 en 26 staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer open van 10.00 uur – 11.00 uur om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd.

## **Filmcafé “Das schweigende Klassenzimmer”**

**Vrijdag 27 september 19.30 uur**

**Ontmoetingskerk, Rijsenhout**

Tijdens een bezoek aan een bioscoop in West Berlijn in 1956 zien de Oost-Duitse scholieren Theo en Kurt schokkende beelden over de Hongaarse opstand in Boedapest. Terug in StalinStadt (nu Eissenhüttenstadt) willen ze een gebaar maken uit solidariteit met de gevallen slachtoffers en tijdens een les houden ze allen een minuut stilte. Dit veroorzaakt flink wat onrust en als dit ter ore komt van het ministerie van Onderwijs wordt het als een contrarevolutionaire daad beschouwd met verstrekkende gevolgen voor de scholieren.

Het KOMINN team

## **FF zingen: een goed verhaal over Dierendag**

**Zondag 6 oktober 10.00 uur, Ontmoetingskerk Rijsenhout**

**m.m.v. Crosspoint o.l.v. Frank Baggerman**

Op 4 oktober is het Dierendag. Het is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met dieren kon praten. Dierendag is gekoppeld aan de feestdag van Sint Franciscus, de dertiende-eeuwse heilige die als een groot dierenvriend wordt gezien. Franciscus' houding tegenover dieren komt mooi naar voren in het onderstaande citaat dat aan hem wordt toegeschreven: *“Alle schepselen op aarde voelen als wij, streven naar geluk als wij...God wenst dat wij de dieren bijstaan wanneer ze hulp nodig hebben...We hebben een hogere opdracht ze van dienst te zijn wanneer ze ons nodig hebben ... Mensen die enig schepsel Gods uitsluiten van hun compassie en medelijden zullen op soortgelijke wijze handelen tegenover hun medemensen.”*

## **Van het Z.W.O.**

Beste gemeenteleden,

Bijna 2000 jaar geleden begon er iets moois, iets nieuws, iets groots. Er ontstond een beweging van mensen die, in navolging van wat Jezus geleerd had het goede nieuws hoorde er, naar handelde en de samenleving veranderde. De geest van Pinksteren brengt nog steeds mensen in beweging. Zij delen geloof, hoop en liefde in woord en daad. Wij als gemeente dragen ook een steentje aan bij. In september wordt er een brief bezorgd met meer informatie over de zending met een vraag om bijdrage. Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun.

Namens de ZWO, Rita v.d Velden – Klaas Roodenburg.

## **Voor de jeugd**

SAVE THE DATE, of in gewoon Nederlands: ZET IN UW  
AGENDA!

**ALAIN VERHEIJ**, zondag 29 september, 10.00

Alain is een jonge predikant, schrijver van het boek God en ik.

En hij gaat voor in onze kerk!

Het thema van deze dienst is nog niet bekend, maar het is zeker de moeite waard om deze zondag met veel vrienden en familie in de kerk te zijn.

Dus noteert u alvast in uw agenda: zondag 29-09-2019, 10.00 uur  
uitstapje naar de Ontmoetingskerk, preek van Alain Verheij!

Hartelijke groet, Nelise, Marianne en Conjo

## **Kringenwerk**

### **Bijbeluur Rozenburg**

Maandag 23 september Bijbeluur om 14 uur in de ontmoetingskerk.

Onderwerp. Geniet niet met mate. Gerrie Bax

Krantenknipsel wordt mee genomen door Jannie Meeuwis.

Hartelijk welkom.

Avond over pastoraat, 25 september, 20.00 u. (19.45 u. inloop)

Zoals al eerder vermeld in het kerkblad hopen we op woensdagavond 25 september een avond te houden over de toekomst van het pastoraat. Iedereen die met ons daarover na wil denken is van harte uitgenodigd! Het wordt een gezellige, speelse en ook leerzame avond. Is omzien naar elkaar belangrijk? En hoe doe je dat dan? Moeten we dat aan de dominee overlaten, of hebben we allemaal een taak hierin? Wat is belangrijk bij een pastoraal bezoek? We horen het graag van u. Van harte welkom in de kerk!

Hartelijke groet van Ans, Jan, Cees, Mattie en Marijke

### **Doornse levenskunst**

In het nieuwe seizoen gaat onze gespreksgroep weer beginnen. We komen om 14.30 u. bij elkaar in de Ontmoetingskerk en zien uit naar mooie, persoonlijke gesprekken aan de hand van het boekje *Doornse Levenskunst*. Op dinsdag 10 september bespreken we het zevende hoofdstuk, 'Stilte', en op dinsdag 1 oktober het achtste hoofdstuk, 'Gebed.'

### **Koffieochtend**

Op 17 september a.s. bent u weer hartelijk welkom in **De Ontmoetingskerk** in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar huis. Verdere info bij:

Klaas Kersloot ☎0297-323774 of bij Gre Tuinstra ☎0297- 331545

### **Handwerken**

1x per maand is iedereen van harte welkom met eigen handwerk bijeen te komen om te handwerken. Deze maand is het handwerken op **woensdag 4 september en woensdag 2 oktober**. Om 10.00 uur staat de koffie klaar. **Vanaf september 2019 is het handwerken iedere maand in het Lichtbaken.**

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs ☎0297 – 320323 of bij Gre Tuinstra ☎0297 – 331545.

## **Informatie betreft het startweekend**

### **EEN GOED VERHAAL**

#### **Startweekend 14 + 15 september**

Het nieuwe jaarthema voor 2019-2020 is “een goed verhaal”. Om dit thema in te luiden wordt met een aantal enthousiaste vrijwilligers gewerkt aan een weekend vol boeiende activiteiten. Dit weekend valt samen met de komst van een delegatie uit onze zustergemeente in Mosel en biedt daarmee ook de gelegenheid om spelenderwijs kennis te maken met onze Duitse vrienden.

We bieden een gevarieerd en inspirerend programma waar vast iets voor u bij zit! Bij de entree van de kerk liggen intekenlijsten waarop u zich kunt aanmelden. Hierop staan contactpersonen van de workshops vermeld. Mocht u meer willen weten, neem dan contact met hen op!

Vanaf 25 augustus wordt weer een waslijn gespannen in de ontmoetingsruimte; een waslijn met het motto: “Heel de Ontmoetingskerk bakt!”, aan u de keuze om uw favoriete traktatie te delen met de gemeente!

#### ***Zaterdagmorgen 14 september v.a. 09.00 uur***

<i>Workshop zingen</i>	o.l.v. André Keessen worden liederen ingestudeerd rondom het startzondag thema.
<i>Workshop bloemschikken</i>	o.l.v. Alma Piké wordt een bloemstuk gemaakt rondom het nieuwe thema.
<i>Workshop schilderen of tekenen</i>	o.l.v. Jannet Gercama wordt aan de hand van het thema geschilderd e/o getekend.



<i>Workshop dichten</i>	o.l.v. Marian van der Veen: rondom het startzondagthema maken we samen gedichten.
-------------------------	---

***Zaterdagmiddag 14 september 12.45 uur vertrek***

Bezoek Sint Bavo in Haarlem. Entree €4,- p.p. met een rondleiding en prachtig concert verzorgd door organist Dirk Out. (15.00-16.00 uur)  
Na het concert drinken we een kop koffie, daarna weer naar huis.

***Zaterdagavond 14 september Open Maaltijd “Mexicaans”!***

18.30 uur Avondprogramma, gezellig borrelen gevolgd door een heerlijk Mexicaans buffet!

***Zondag 15 september***

Een feestelijke startzondagdienst rond het thema, geleid door Marian van der Veen en ds. Jens Buschbeck. Muzikale medewerking door Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk. Na de dienst gezellig koffiedrinken, een goed gesprek en een traktatie.

Het ZWO voorbereidingsteam:  
Caroline, Jannet, Fenna, Janny, Lia, Marian,  
Ben, Cor, Klaas, Cees, Gertjan

## Bedankt...

Wij waren blij met de bloemen die wij van onze kerkelijke gemeente ontvingen op ons nieuwe adres in Aalsmeer. Deze vorm van aandacht doet altijd goed. Hartelijk dank daarvoor.

Dirk en Gerta Leenders

\*\*\*\*\*

Lieve mensen

Voor de zomer hadden wij onze laatste kerkdienst als lid in Rijsenhout. Na 12 jaar in Rijsenhout zijn wij nu verhuisd naar Nieuw Vennep. Veel meegemaakt in al die jaren; getrouwd, kinderen gekregen maar ook het verlies van ouders.

We willen iedereen bedanken voor alle oprecht aandacht en meeleven. En wellicht tot ziens.

Groeten van Marlene, Nico,

Thijs, Chris en Koen Nieuwenhuizen

## Verjaardagen in september



06-09-1943	Dhr. B.K. Aukes
07-09-1939	Mevr. M.A. van den Heuvel – Bos
10-09-1940	Mevr. F. Korte – Pols
13-09-1921	Mevr. G. Vermaning- Vermaning van Hes
24-09-1943	Dhr. B.A.C. Beerman

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens de Diaconie, Monique Klaver

 500061

## HUWELIJKSJUBILEA SEPTEMBER 2019

Op 2 september a.s. zijn de heer en mevrouw Appel – Linde,  
25 jaar getrouwd.

Op 15 september a.s. zijn de heer en mevrouw Eijkhout – Peters,  
30 jaar getrouwd.

Op 20 september a.s. zijn de heer en mevrouw Van Keulen -  
Vreugdenhil, 45 jaar getrouwd.

Onze hartelijke gelukwensen!!!

### **Mutaties d.d. 23 augustus 2019**

Verhuisd:

Hr. K. Roodenburg (22-6-1935) en mw. J. Roodenburg-Schering (3-  
11-1938)

Van Aalsmeerderweg 743, 1435EK Rijsenhout naar:  
Binnenweg 6f-015, 2121GX Bennebroek

### **Agenda**

ma	2 september	20.00 uur	Moderamen
ma	9 september	19.30 uur	Kommin
di	3 september	20.00 uur	Diaconie
woe	12 september	20.00 uur	FF zingen
ma	16 september	20.00 uur	Kerkenraad
woe	18 september	20.00 uur	Consistorie
woe	18 september	20.00 uur	College van Kerkrentmeesters
ma	23 september	20.00 uur	Kerkelijk beraad
woe	25 september	20.00 uur	Contactavond Consistorie (19.45 uur inloop)

### **Uit de regio**

De raad van Kerken Hoofddorp organiseert diverse activiteiten tijdens het najaarsprogramma met het thema “Grenzen”. Voor de volledige agenda kunt u kijken op [www.kerkeninhoofddorp.nl](http://www.kerkeninhoofddorp.nl)

# Bijbelrooster



Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling

zondag	1 september	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
maandag	2 september	Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur
dinsdag	3 september	1 Samuel 14:36-46	Gratie
woensdag	4 september	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
donderdag	5 september	1 Samuel 15:1-9	Gehoorzaamheid gevraagd
vrijdag	6 september	1 Samuel 15:10-23	Spijt
zaterdag	7 september	1 Samuel 15:24-35	Berouw
zondag	8 september	1 Samuel 16:1-13	Een nieuwe gezalfde
maandag	9 september	1 Samuel 16:14-23	Rustgevende muziek
dinsdag	10 september	1 Samuel 17:1-11	Wie durft?
woensdag	11 september	1 Samuel 17:12-30	Lastige vragen
donderdag	12 september	1 Samuel 17:31-40	Davids wapenrusting
vrijdag	13 september	1 Samuel 17:41-54	Reuzenkracht
zaterdag	14 september	1 Samuel 17:55-18:5	Vriendendienst
zondag	15 september	1 Samuel 18:6-16	Irritant populair
maandag	16 september	1 Samuel 18:17-30	Vorstelijke beloning
dinsdag	17 september	Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
woensdag	18 september	Lucas 15:1-10	Hoera, gevonden!
donderdag	19 september	Lucas 15:11-32	De wachtende vader
vrijdag	20 september	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
zaterdag	21 september	Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes
zondag	22 september	1 Samuel 19:1-17	Vlucht en uitvlucht
maandag	23 september	1 Samuel 19:18-24	Nieuw spreekwoord
dinsdag	24 september	1 Samuel 20:1-11a	Afspraak
woensdag	25 september	1 Samuel 20:11b-23	Aanwijzing met een pijl
donderdag	26 september	1 Samuel 20:24-21:1	Roerend afscheid
vrijdag	27 september	Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
zaterdag	28 september	Lucas 17:1-10	Geloof je of geloof je het wel?
zondag	29 september	1 Samuel 21:2-10	Gewijde sfeer?
maandag	30 september	1 Samuel 21:11-22:5	Gek genoeg

## De perfecte dominee?

Een dominee is een mens waar altijd wat van te zeggen valt.

Als zij te lang preekt,  
kan zij haar eind niet vinden.  
Als hij te kort preekt,  
maakt hij zich er te makkelijk van af.  
Als zij te luid preekt,  
schreeuwt zij.  
Als hij normaal preekt,  
is hij niet te verstaan.  
Als zij een auto heeft,  
heeft zij een te luxe auto.  
Als hij geen auto heeft,  
gaat hij niet met zijn tijd mee.  
Als zij thuis blijft,  
doet zij nooit aan huisbezoek.  
Als hij wel op huisbezoek gaat,  
is hij nooit thuis.  
Als zij om geld vraagt,  
is zij een schraper.  
Als hij een opgewekt mens is,  
kent hij geen ernst.  
Als zij een feestelijke bijeenkomst bezoekt,  
is zij een profiteur.  
Als hij zich afzijdig houdt,  
leeft hij niet met de mensen mee.  
Als zij de kerk opknapt,  
gooit ze geld weg.  
Als hij alles bij het oude laat,  
laat hij de zaak verwaarlozen.  
Als ze jong is,  
heeft ze geen ervaring.  
Als hij oud is,  
moet hij nodig met pensioen.  
Als zij dood is,  
hebben ze nog nooit zo'n goede dominee gehad.

(Uit het kerkblad juli-augustus 2019, van pkn Korenaar,  
Hazerswoude-Dorp) ingezonden door Marijke Gehrels.

## **Informatiepagina**

### **Komende kerkbladen**

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. Dit is in de regel, de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.

<b>Kerkblad:</b>	<b>Kopij inleveren:</b>	<b>Publicatiedatum:</b>
oktober 2019	vrijdag 28 september	dinsdag 2 oktober
november 2019	vrijdag 26 oktober	dinsdag 30 oktober
december 2019	vrijdag 23 november	dinsdag 27 november

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een **bijlage van een Word-document** in het lettertype **Times New Roman, pt. 16**.

Email-adres: kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

of bij Agnes Kaslander, Koeteburg 22 ☎0297-500080.

### **Vriendendienst**

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep doen op de “Vriendendienst”. Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, Rijshornstraat 131 ☎ 0297-320560.

### **Kerkblad OnLine**

[www.pknrijnsenhout.nl](http://www.pknrijnsenhout.nl)



### **E-mailadres jeugdwerk:**

[jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com](mailto:jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com)

de Redactie