

Moet je vaker doen

Met het weggaan is er plotseling een moment gekomen waarop we dingen tegen elkaar zeiden die we normaal niet zeggen, omdat er niet zo zeer de gelegenheid toe is. Niet alles is nog gezegd, ik schrijf dit artikel voor de afscheidsdienst, maar als deze trend zich voortzet, zal het een warm afscheid worden.

Weggaan doe je maar een keer, maar “zou je eigenlijk vaker moeten kunnen doen” want vanwege al uw vriendelijkheden heeft u dit “scheiden” ook tot een aangename periode voor mij gemaakt. Ik zag er best tegen op; we hebben zoveel meegemaakt aan intense, mooie en verdrietige dingen, dingen die ons bonden en op een of ander manier ons voor altijd verbonden houden. Maar met al dat vriendelijks van de afgelopen dagen hielp u mij de overstap met het vertrouwen te maken; hier wonen goede mensen die goed samen verder zullen gaan.

In het pastoraat, heb ik vaak Douwe Draaisma aangehaald die aanraadt af en toe eens over je afscheid te spreken; Hoe ga je verder, wat verwacht je van mij voordat ik ga. En dan bedoelde hij natuurlijk het definitieve afscheid. En nu overviel het mijzelf, ik had nog zoveel niet gezegd, gevraagd en geregeld, maar gelukkig is dit niet een definitief afscheid en hier is wel degelijk iets geregeld, er is een pastoraal werker. Met veel dankbaarheid kijk ik terug op de dienst waarin ik Marijke heb mogen verbinden aan onze gemeente. En ik vind het mooi om te horen hoe u naar haar uitkijkt om haar te ontmoeten. Maar Marijke zal blanco komen. Dominees houden geen “patiëntendossier” bij. Slechts een lijstje, met als kopje: daar moet ik eens langsgaan “geloof” ik. En hier dan het woordje geloof in die andere betekenis van “niet zeker weten”. Daarom was ik ook altijd zo blij met uw aanwijzingen; “Ga daar eens heen”. Dat gaf moed, betrokkenheid en meer zekerheid.

Gemeente-zijn doe je met elkaar en slechts zo vormen wij een lichaam. Want wat had ik mij vaak onthand, ontvoet, woor”t”blind, blind, stom en doof gevoeld als u er niet was geweest, om mij predikant te kunnen laten zijn, in alle beperkingen en met mijn “trekjes” die waarschijnlijk nog wel in de afscheidsdienst naar voren zullen komen, of anders misschien nog tot lering en vermaak kunnen dienen achter mijn rug bij

de borrel. Hoe het ook zij, mijn tekorten heeft u dragelijk gemaakt zodat ik er - met u hoop ik - ook om kan lachen - en dat is een zegen, genadig. Maar de meest bizarre grap blijft natuurlijk dat u een “woortblinde” aanstelde om dienaar des Woords bij u te zijn.

Hartelijk dank

Het ga u Goed: “A Dieu”

John Vrijhof.

Erediensten

Zondag 7 april

10.00 uur: Ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk

ouderling van dienst: Linda Vervloed / Okker de Kok
mededelingen: Linda Vervloed
diaken + collectant: Nico v. Kooten / Piet v. Zoomeren
collectes: 1^e Voorjaarszending
2^e Kerk
kostersdienst: Ad en Ria Noordam
beamerdienst: Gertjan v.d. Veen
organist: André Keessen
kindernevendienst: Conjo
oppasdienst: Petra
koffiedienst: Rita v.d. Velden & Wilma Saarloos

Zondag 14 april

Palmpasen

10.00 uur: Mevr. Eikelenboom uit Lopikerkapel

ouderling van dienst: Conjo Kristalijn / Mattie Pols
mededelingen: Conjo Kristalijn
diaken + collectant: John Peters / Rinus Vervloed
collectes: 1^e JOP
2^e Kerk
kostersdienst: Krijn Vreeken
beamerdienst: Robin Paul Bakker
organist: André Keessen
kindernevendienst: Marlene
oppasdienst: Vera
koffiedienst: Ale Gercama & Ans Hofman

Vrijdag 19 april

**Goede Vrijdag
Viering Heilig Avondmaal**

19.30 uur: Ds. A.J.O. v.d. Wal

ouderling van dienst: Tjerk Gardenier
diaken + collectant: Monique Klaver / Marian v.d. Veen
collectes: 1^e Diaconie
2^e Kerk
3^e Avondmaal: Kerk in Actie CAR
kostersdienst: Joop Sollman
beamerdienst: Wim Vos
organist: Cees Lodder



Zaterdag 20 april

Stille Zaterdag

21.00 uur: deze dienst is voorbereid door de ZWO-groep

ouderling van dienst: Cees Pols
kostersdienst: Chris v.d. Heuvel
beamerdienst: Jurriaan Bos
blokfluit: Ale Gercama

Zondag 21 april

1^e Paasdag

M.m.v. interkerkelijk koor uit Aalsmeer

10.00 uur: Ds. C. van Stralen uit Amersfoort

ouderling van dienst: Ale Gercama / Tjerk Gardenier
mededelingen: Ale Gercama
diaken + collectant: Chris v.d. Heuvel / Marian v.d. Veen
collectes: 1^e Kerk in Actie
2^e Kerk
kostersdienst: Ben Aukes en Marcel Kaslander
beamerdienst: Gertjan v.d. Veen
organist: André Keessen
kindernevendienst: Marlene / Conjo
oppasdienst: Jannie
koffiedienst: Tinie Peters & Annalies Eijkhout

Zondag 28 april

10.00 uur: Ds. A. Moolenaar uit Lisse

ouderling van dienst:	Jan Hofman / Ale Gercama
mededelingen:	Jan Hofman
diaken + collectant:	Petra Bart / Ton den Braber
collectes:	1 ^e Diaconie 2 ^e Kerk
kostersdienst:	Ad en Ria Noordam
beamerdienst:	Wim Vos
organist:	André Keessen
kindernevendienst:	geen
oppasdienst:	Carlijn
koffiedienst:	Marianne v.d. Vlugt & Corine Pruisen

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan. S.v.p. doorgeven aan Linda Vervloed, ☎ 06-41715417 of aan Agnes Kaslander, ☎ 500080. kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

Bij de diensten

Diensten in de 'stille week'

In de laatste week voor Pasen - en dus ook de laatste week van de 'veertig dagen tijd'- staan we stil bij het lijden van Christus en de betekenis die dit voor ons heeft. In die week komen we twee keer als gemeente bij elkaar:

Op vrijdag 19 april is er om 19.30 viering van het Heilig Avondmaal, waarbij dominee Van der Wal onze voorganger is.

Op zaterdag 20 april is er om 21.00 een viering waarin we net als vorig jaar 'in stilte' een uur bij elkaar komen.

Middels teksten, gemeentezang en muziek richten we ons op het lijden in de wereld en de weg die Jezus daarin is gegaan op weg naar Pasen.

De viering is voorbereid door een aantal gemeenteleden.

Meeleven.

Deze rubriek wordt verzorgd door pastoraal werker Marijke Gehrels,
☎ 020 - 61 94 186 of 06 - 227 322 62.

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt.

De pastoraal werker is telefonisch 's ochtends het best bereikbaar op haar 020 nummer, en 's middags op het 06-nummer. Als ze niet opneemt kunt u een bericht op de voicemail achterlaten.

Per mail is zij te bereiken onder marijke.gehrels@live.nl

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de wijkcoördinatoren: Cees en Mattie Pols ☎ 328152 (wijk 1), Jan en Ans Hofman, ☎ 329542 (wijk 2).

Wijk 3 is vacant: u kunt contact opnemen met Marijke Gehrels of één van de andere wijkcoördinatoren.

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, ☎ 500061

Voor de inhoud van deze rubriek verwijzen wij u naar de gedrukte versie van het kerkblad.

Pastoraal werker Marijke Gehrels stelt zich voor

Toen de kerkenraad hoorde dat ds. John Vrijhof naar Zandvoort zou gaan, was er zorg. Hoe moet dat nu met het pastoraat? Ds. Vrijhof heeft dat op een uitzonderlijk goede manier verzorgd al die jaren.

Omdat ik al een tijdje werk als pastoraal werker in de Witte Kerk van Nieuw-Vennep is aan mij gevraagd of ik tijdelijk, totdat er een nieuwe predikant of kerkelijk werker is, pastoraal werk en bezoekwerk kan

verrichten in jullie gemeente. Het gaat om de periode april tot en met december 2019. Dat doe ik graag.

De afgelopen maand ben ik al een beetje ingewerkt door ds. Vrijhof, leden van de kerkenraad en anderen, waar ik erg dankbaar voor ben. U heeft mij ook al kunnen zien in de kerkdienst van 17 maart (ik stond toevallig – of is dat geen toeval? – al lange tijd op het rooster gepland) en in de dienst van 24 maart, toen ik aan uw gemeente verbonden werd. Maar graag stel ik mij op deze bladzijden nog wat verder voor.

Mijn naam is Marijke Gehrels, ik ben 55, en ik woon samen met mijn man Jacco Hoogendam, onze hond, kat en twee geitjes, op een boerderij aan de rand van Amsterdam, tegen de Haarlemmermeerpolder aan. De boerderij is een akkerbouwbedrijf. Naast het bedrijf werkt mijn man als bestuurssecretaris voor pensioenfondsen. We hebben geen kinderen.

Ik ben geboren in Zwanenburg, ook op een akkerbouwbedrijf. Na de middelbare school heb ik Engels gestudeerd en Nederlands als Tweede Taal, en heb ik enkele jaren les gegeven aan volwassenen. Helaas moest ik mijn werk opgeven toen ik chronisch ziek werd. Ik bleek ME te hebben. Dit is een ziekte waarbij je heel weinig energie en spierkracht hebt. Ik had soms zo weinig kracht dat ik niet eens mijzelf kon wassen of zelf kon eten. Mijn man moest mij dan maandenlang verzorgen. In betere tijden kon ik wat rondrijden op een scootmobiel. Dit heeft bijna vijftien jaar geduurd en was een erg moeilijke tijd in onze levens.

Ik ben gelovig opgevoed, maar op mijn zestiende was ik van mijn geloof gevallen. Dat geloof kwam terug nu ik ziek was en ik merkte dat er een God was die zich om mij bekommerde. Op een dag besloot ik bewust een keus te maken voor de Heer Jezus, en daarna merkte ik dat er van binnen echt iets veranderd was. Ik las de Bijbel met andere ogen, als het woord van God voor ons, en ik voelde dat de Heilige Geest met mij en in mij aan het werk was.

Ik kreeg het op mijn hart om voor mijn genezing te gaan bidden. Na een half jaar bidden kwam ik op straat een evangelist uit Nigeria tegen, die mij aansprak op mijn scootmobiel: ‘Weet je dat God je kan genezen?’ Ik vroeg hem voor mij te bidden, en na het gebed zei hij: ‘Ga maar naar

huis, Jezus heeft je genezen.’ Ik kon het niet geloven, maar onderweg voelde ik dat er iets in mijn lichaam veranderde, en toen ik thuis kwam was ik helemaal gezond.

Daarna ben ik weer gaan lesgeven, maar mijn hart zat er niet meer in. Ik ben toen veel vrijwilligerswerk voor de kerk gaan doen, en voor het Corrie ten Boomhuis in Haarlem.

Op een gegeven moment was ik ouderling in de wijk van het verzorgingstehuis, en mocht ik ook als lekenprediker daar diensten verzorgen. Toen kwam ik op het idee om hier nog mijn werk van te maken. Ik ben theologie gaan studeren aan de PThU in Amsterdam, en afgelopen 14 februari ben ik afgestudeerd.

Inmiddels ben ik proponent, dat betekent dat ik beroepbaar ben als predikant. De procedures die daarbij horen kunnen lang duren, daarom vind ik het erg fijn om in de tussentijd al aan het werk te zijn in jullie gemeente.

Ik ben onder de indruk van jullie gemeente, met wat ik tot nu toe gezien heb. Wat zijn jullie actief, wat wordt er goed naar elkaar omgezien, wat zijn er veel bezoekdames en –heren, en wat mooi dat de kerk zich ook om het dorp bekommert. Wat mij erg raakt is dat er ruimte is voor iedereen om het eigen geloof te beleven, al zijn er grote verschillen onderling. Er is veel respect en openheid.

Ik zal 24 uur per week werkzaam zijn in de gemeente, en dat verdelen over zes dagdelen van vier uur. In de praktijk betekent dat dat ik meestal ’s middags bij u op bezoek zal komen. Op de omslag van het kerkblad en bij de rubriek meeleven kunt u mijn contactgegevens vinden. Aarzel niet te bellen of te mailen als u graag wilt dat ik langskom.

Ik zal nauw gaan samenwerken met de wijkcoördinatoren Ans, Jan, Mattie en Cees. In de kerkenraad is afgesproken dat ik naast het bezoekwerk ook rouwdiensten zal leiden, vergaderingen bijwonen, de Doornse Levenskunstgespreksgroep begeleiden, de rubriek meeleven verzorgen in het kerkblad, en eventueel de gebedsgroep en het filmcafé bezoeken. Hierbij zal het pastoraat altijd voorgaan.

Ik zie er erg naar uit om in jullie midden werkzaam te zijn. Ik hoop en bid dat we een gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Graag vraag ik ook om jullie gebed voor al het pastorale werk in de gemeente.

Met een hartelijke groet,
Marijke Gehrels

Van de Kerkenraad

Het Moderamen heeft vergaderd op maandag 4 maart 2019.
De Kerkenraad heeft vergaderd op maandag 18 maart 2019.

- **Op zoek naar een nieuwe predikant**

De Kerkenraad is akkoord gegaan met het voorstel uit het Moderamen dat de voorzitter van de Kerkenraad en de scriba een afspraak zullen maken met het arbeidsbemiddelingsbureau van de Protestantse Kerk Nederland. Deze afspraak is inmiddels gemaakt voor donderdag 11 april a.s.

Het arbeidsbemiddelingsbureau kan adviseren bij het beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker.

Het is belangrijk dat er iemand gevonden wordt die past bij onze gemeente. Een zorgvuldig proces is hierbij van groot belang. Wij hopen als Kerkenraad dat het arbeids-bemiddelingsbureau en de mobiliteitspool ons kunnen helpen bij dit proces en het vinden van de juiste persoon voor onze gemeente.

- **Intrededienst ds. John Vrijhof in Zandvoort**

De intrededienst in Zandvoort staat gepland op zondag 7 april a.s. om 15.00 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 13 (hoofdingang Poststraat 1) te Zandvoort. Als u/jij deze dienst graag wilt bijwonen kunt u dit aangeven bij de scriba. Er zal een bus worden gehuurd zodat wij gezamenlijk vanuit Rijsenhout naar Zandvoort en vice versa kunnen rijden.

- **Dienstverband Marijke Gehrels**

De Kerkenraad heeft in de Kerkenraadsvergadering van 11 februari jl. besloten om per 1 april a.s. mevrouw Marijke Gehrels uit Amsterdam aan te nemen, officieel om incidentele hulpdiensten te verrichten als proponent, voor 24 uur per week. Aan mevrouw Marijke Gehrels is een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden van 9 maanden, dus tot 1 januari 2020. Zij zal het pastoraal c.q. bezoekwerk invullen over 6 dagdelen van 4 uur.

In de Kerkenraadsvergadering van 18 maart jl. is haar taakomschrijving vastgesteld. Deze taakomschrijving houdt het volgende in:

- Pastoraal bezoekwerk
- Rouwdiensten
- Bijwonen van Moderamenvergaderingen/Kerkenraadsvergaderingen/Consistorievergaderingen
- Begeleiden van de Doornse Catechismusgroep
- Verzorgen rubriek Meeleven in het Kerkblad
- Mails en telefoontjes
- Eventueel bijwonen Gebedsgroep en Filmcafé

In ons kerkgebouw is in 1 van de zalen een kast en bureau geplaatst zodat Marijke Gehrels in Rijsenhout een werkplek heeft.

In de dienst van 24 maart jl. is Marijke Gehrels bevestigd als pastoraal werker in onze gemeente.

Marijke Gehrels zal lid worden van onze gemeente.

In het Kerkblad zijn de contactgegevens van Marijke Gehrels opgenomen.

- **Kerkblad**

Door het vertrek van ds. John Vrijhof zal ook het voorwoord/overdenking in het Kerkblad (tijdelijk) komen te vervallen. De Kerkenraad is op zoek naar gemeenteleden die bereid zijn een aantal keer het voorwoord/overdenking te verzorgen. Staat u/jij hier voor open? Meld u/jij zich dan bij de scriba!

- **Aftredende ambtsdragers**

In de dienst van 27 oktober a.s. zullen Conjo Kristalijn (jeugdouderling) en Nico van Kooten (diaken) aftreden. Hierdoor ontstaan er binnen de Kerkenraad voor deze functies vacatures. Wilt u of jij meer weten over deze vacatures? Neem dan contact op met Conjo Kristalijn of Petra Bart (voorzitter diaconie).

John Peters (voorzitter) en Linda Vervloed (scriba) waren ook aftredend maar hebben besloten om hun termijn met nog 1 jaar te verlengen. Dit vanwege de vacante periode die wij als gemeente ingaan en omdat wij de gemeente samen met de huidige Kerkenraad willen begeleiden in het proces van de zoektocht naar een nieuwe predikant. In de Kerkenraads-vergadering van 18 maart jl. is de Kerkenraad met deze verlenging akkoord gegaan.

- **Gemeenteavond: save the date!**

Op woensdag 19 juni om 20.00 uur zal er een gemeenteavond worden gehouden waarin de financiële stukken over 2018 en de begroting 2019 zullen worden gepresenteerd. In het kerkblad van mei en juni zal hierover meer informatie volgen.

- **Maarten Noordam**

Wij hebben Maarten Noordam enige tijd moeten missen als organist. Zondag 17 maart jl. heeft hij sinds lange tijd weer in onze kerk gespeeld. Wat waren wij blij hem weer te zien en te horen!

- **Bijwonen Kerkenraadsvergadering**

Misschien wist u/jij het niet, maar de Kerkenraads-vergaderingen zijn openbaar en dus bij te wonen voor alle gemeenteleden.

De Kerkenraad komt 1 x in de 2 maanden bij elkaar en de agenda omvat allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. U bent van harte welkom!

De agenda is de donderdag voor de Kerkenraadsvergadering beschikbaar en op te vragen bij de scriba.

Mocht u/jij een onderwerp hebben dat u graag op de Kerkenraadsvergadering besproken wilt hebben, dan kunt u dit indienen bij de scribe. Wij vinden het namelijk belangrijk om te horen wat er leeft binnen de gemeente.

De eerstvolgende vergadering van het Moderamen is op maandag 6 mei a.s. om 20.00 uur

De eerstvolgende vergadering van de Kerkenraad staat gepland op maandag 20 mei a.s. vanaf 18.00 uur. Deze Kerkenraadsvergadering zal bijgewoond worden door ds. Peter Verhoeff (classispredikant).

De Kerkenraad zal samen met ds. Verhoeff de maaltijd gebruiken en daarna met hem in gesprek gaan over belangrijke onderwerpen in onze gemeente.

Namens de Kerkenraad
Linda Vervloed, scribe

Van de diaconie

Goede Vrijdag, 19 april, vieren wij het heilig avondmaal. De opbrengst van de Avondmaalcollecte is voor een project van Kerk in Actie:

Noodhulp voor een vergeten land in Afrika, de Centraal-Afrikaanse Republiek, een van de armste landen ter wereld. Bijna tweederde van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Voor informatie over dit project kunt u terecht op de volgende site: www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-in-vergeten-land

Van het College van Kerkrentmeesters

Overzicht collecte-inkomsten

		Collectezak	Givt	totaal
17-2-2019	Diaconie	€ 121,55	€ 19,37	€ 140,92
	Kerk in actie Noodhulp	€ 145,65	€ 21,21	€ 166,86
24-2-2019	Diaconie	€ 82,87	€ 16,60	€ 99,47
	Kerk	€ 87,67	€ 12,91	€ 100,58
3-3-2019	Diaconie	€ 110,80	€ 38,74	€ 149,54
	Kerk	€ 126,05	€ 38,28	€ 164,33
10-3-2019	Kerk in actie Rwanda	€ 156,95	€ 13,37	€ 170,32
	FF zingen	€ 128,61	€ 14,30	€ 142,91
	Totaal	€ 960,15	€ 174,78	€ 1.134,93

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

Kerk open - Bibliotheek

Op donderdag 11 en 25 april staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer open van 10.00 uur – 11.00 uur om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd.

Rijsenhout, zondag 12 mei 2019, 10.00 uur
FF Zingen met een verhaal

“HET OUDE LIEDJE”

Het verhaal van Prediker

Eén van de meest boeiende en intrigerende figuren uit het Oude Testament is Prediker. Voorganger, geleerde, filosoof, realist en dromer in het Jeruzalem van 250 v.Chr. Wat bezielt hem, wat heeft hij ons te zeggen? Met als titel *Het oude liedje* vertelt Prediker bij monde van ds. Hans Bouma zijn verhaal. Een even leerzaam als troostrijk verhaal waaraan André Keessen muzikaal deelneemt.

Graag tot ziens op zondag 12 mei!

Het ff zingen team

Filmcafé “gifted”

Vrijdag 26 april 19.30 uur – Ontmoetingskerk

Gifted is een hartverwarmende film over de hoogbegaafde Mary van zeven, die door haar oom Frank wordt opgevoed als een zo normaal mogelijk kind. Dan duikt haar oma op, die haar wil opvoeden als een wiskundig genie. Een verhaal met verrassende wendingen, dat tot nadenken zet over opvoeding en talenten. Vanuit de Ontmoetingskerk zijn er gespreksvragen om hier na de film over door te praten.

Het kominn team

Elisabethbode

De opbrengst per december 2018 van de Elisabethbode voor de kerk was

Ans	274,30
Antoon	<u>103,35</u>
	376,65

Namens de Evangelisatiecommissie en met dank voor de inzet,

Antoon van Dijk

Van het Z.W.O.

Onderweg naar Pasen, op weg naar een nieuw begin.

We hebben als gemeente al meer dan de helft van de dagen van de 40dagentijd afgelegd. Nog twee zondagen te gaan. We leven toe naar het feest van een nieuw begin: Pasen. Jezus' liefde en zijn voorbeeld tijdens zijn leven leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we zijn liefde kunnen delen met anderen.

Opnieuw beginnen is niet gemakkelijk, zeker niet als je, zoals in Cuba, waar de kerk weinig speelruimte krijgt, in de toenemende armoede van de mensen het broodnodige diaconale werk wilt doen.

Zondag 7 april willen we daar als gemeente bij stil staan, in gebed en gaven.

Zondag 14 april, het is dan Palmpasen en staan we stil bij het werk van JOP, Jong Protestant, het Jeugdwerk van de PKN. Op verschillende manieren wordt geprobeerd om vormen te vinden die jongeren aanspreken in deze tijd. Zo is er een spel voor kerkelijke jongeren ontwikkeld, de PaasChallenge, waarbij jongeren direct ervaren wat het betekent om in de huid te kruipen van personen uit het paasverhaal.

Spaardoosjes

Intussen bent u met kinderen en of kleinkinderen thuis al druk bezig om te sparen in de spaardoosjes hopen we. U spaart voor een belangrijk werk van KerkinActie in Rwanda. Vijf en twintig jaar geleden werden in Rwanda in 100 dagen één miljoen mensen vermoord. 10.000 per dag! Rose Mukankaka overleefde, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot weesgeworden kinderen op te vangen. Zo ontstond Mwana Ukunda (= geliefd kind). Nu vangt deze organisatie kinderen op die wees geworden zijn doordat hun ouders aan aids overleden. Deze kinderen worden in pleeggezinnen ondergebracht en deze gezinnen krijgen hierbij een steuntje in de rug.

Denkt eraan om de spaardoosjes met Palmpasen, zondag 14 april mee te nemen naar de kerk?

Mocht u liever u gift overmaken?

Dat kan op: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. KerkinActie Utrecht, u kunt daarbij het project dat u wilt steunen aangeven.

Tot slot nog een gedicht van Sytze de Vries

Wij mogen hier opnieuw beginnen

*Wij mogen hier opnieuw beginnen
vanuit wat was nu verdergaan
tot waar de liefde ons kan brengen;
alle oud zeer heeft afgedaan.*

*Ons wil de geest van Christus raken,
die ons de macht van liefde toont,
die het verschil zal kunnen maken
als nieuwe hoop weer in ons woont.*

*Laten wij door die geest gedreven
weggaan uit alles wat ons bindt
aan pijn en schuld, en ons begeven
op nieuwe wegen, welgezind.*

*Want Christus leeft en zal ons voorgaan,
hij geeft ons mee wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen
want God maakt alles nieuw en goed.*

*In dit geloof staan wij hier samen,
geven elkaar wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen,
want God maakt alles nieuw en goed.*

Namens ZWO en diaconie,
Jannet Gercama-Broekhuis

PAASGROETENACTIE 2019

Vanuit de protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen en buitenland. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Een nieuw begin. Ds Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen".

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroeten actie. Op zondag 14 april (Palmpasen) kunt u deze kaarten meenemen en ondertekenen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als er dan ook nog iets persoonlijks opstaat. Ook al weet u niet wie de kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

De kaarten die wij uitdelen zitten in een envelop. Het is een dubbele kaart. In de envelop zit een briefje met informatie over het versturen.

Namens ZWO dank voor voor uw medewerking.

Kringenwerk

Bijbeluur Rozenburg

Maandag 15 april a.s. gaan we op weg naar Pasen met de paasliturgie: "Tot het licht ontwaakt". Na de pauze leest Mady Vreeken een Paasverhaal voor.

Maandag 29 april a.s. gaan we met elkaar alles horen over het thema: "Zingen in de cel". Hierbij lezen we Filippenzen 1:1-16 en Handelingen 16 vanaf vers 25. Alie van Tol doet de voorbereiding voor dit thema. Het krantenknipsel wordt meegebracht door Jannie Meeuwis. Ieder welkom, die deze middagen met ons mee wil maken. We beginnen om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Koffieochtend

Op 16 april a.s. bent u weer hartelijk welkom in **De Ontmoetingskerk** in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar huis. Verdere info bij:

Klaas Kersloot ☎0297-323774 of bij Gre Tuinstra ☎0297- 331545

Leuk initatief

Bij de koffieochtend, afwisselend in de Ontmoetingskerk en Het Lichtbaken, zagen Bep Eickhoff en ik weer de kaartenmolen staan waar ieder voor € 0,50 per stuk, kaarten kan kopen. We zeiden tegen elkaar, leuk toch, dat zouden we in onze kerk ook moeten hebben. Bep zei “ik heb zoveel kaarten, die mogen ze hebben”. Ik zei “dan kijk ik voor een kaartenmolen”. Na het fiat van de kerkrentmeesters en het moderamen nu het resultaat, waaraan Wim Slootweg ook mee geholpen heeft. De komende maand zien jullie in de hal van onze kerk de kaartenmolen staan. In het kleine kluisje kan het geld gedaan worden en de opbrengst is voor onze kerk!

Bep Eickhoff en Elsa Sluijs

Handwerken

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen doet. Iedereen is welkom met eigen brei/haakwerk, patchwork of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom! Deze maand is het handwerken op **woensdag 3 april** in de Ontmoetingskerk. Op **woensdag 1 mei** is het koffiedrinken in Het Lichtbaken. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs ☎0297 – 320323 of bij Gre Tuinstra ☎0297 – 331545.

Vrijdag 26 april - Filmcafé: Gifted

Gifted is een hartverwarmende film over de hoogbegaafde Mary van zeven, die door haar oom Frank wordt opgevoed als een zo normaal mogelijk kind. Dan duikt haar oma op, die haar wil opvoeden als een wiskundig genie. Een verhaal met verrassende wendingen, dat tot nadenken zet over opvoeding en talenten. Vanuit de Ontmoetingskerk zijn er gespreksvragen om hier na de film over door te praten.

Doornse levenskunst

Na het boek *Doornse Catechismus* zijn we verder gegaan met het boekje *Doornse Levenskunst*, waar korte hoofdstukken in staan met thema's die zich goed lenen voor een boeiend gesprek. Voor dinsdag 2 april staat het derde hoofdstuk, 'Twijfel', op het programma. We komen om 14.30 u. bij elkaar in de Ontmoetingskerk.

Bedankt...

Lieve Mensen,

Dank jullie wel voor het mooie boeket bloemen wat mevr. Wilma Vos bij ons kwam brengen, dat hebben wij als zeer bijzonder ervaren namens de PKN Gemeente verrast te worden, als het even niet zo lekker gaat, en dan het medeleven van jullie kant is zeker welkom.

We doen ons best om de draad weer op te pakken, ook al is dat niet altijd eenvoudig, maar we proberen positief te blijven.

Nogmaals heel veel dank en een hartelijke groet van ons.

Cor en Lia Pijper

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle bloemen en kaarten die heb gekregen voor mijn ziek zijn. Geweldig.

Hartelijke groeten van Janie Honcoop

Namens het consistorie willen wij u doorgeven dat de hr. C. de Graaff begin van dit jaar is gestopt met het bezoekwerk in onze gemeente. Wij bedanken de hr. de Graaff hartelijk voor zijn grote inzet hierin. Het is fijn dat mevr. Jannie Verburg het bezoekwerk heeft over willen nemen, en daar ook al mee begonnen is. We zijn blij dat dit belangrijk onderdeel van gemeente-zijn door kan blijven gaan.

Hartelijke groet van het Consistorie.

Bloemengroeten maart



Zondag 3 maart:

- Fam. N. de Jong, Schouwstraat 19
- Fam. J. v.d. Wal, Aalsmeerderdijk ?
- Mevr. L. den Braber – Nieuwkoop, Otweg 45

Zondag 10 maart:

- Mevr. S. de Waal – Bouterse, Verremeer 69
- Dhr. R. van den Ochtend, Stuurboord 20
- Dhr. B.K. Aukes, Verremeer 70
- Dhr. J. van Keulen, Aalsmeerderdijk 345, Aalsmeerderbrug

Zondag 17 maart:

- Mevr. J. Rijndorp – Holscher, Otweg 47
- Fam. B. Groenewoud, Aalsmeerderweg 732
- Mevr. R. Honcoop – Kortenoeven, Sloppenbrugge 13

Zondag 24 maart:

- Fam. C. de Graaff, Anjerhof 10, Aalsmeer
- Dhr. A. Borst (verblijft in Zorgcentrum Aalsmeer)
- Fam. W.D. Roodenburg – van Waarde, Jolweg 6

Zondag 31 maart:

- Dhr. J.N. Peters, Larkstraat 8
- Mevr. LC. Vervloed, Ransuillaan 201, Leidschendam
- Mevr. M.J. van der Veen – Niemeijer, Rijshornplein 25

Verjaardagen in april



01-04-1928	Dhr. C. Langhout	Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer
02-04-1944	Dhr. W.I.J. Joore	Aalsmeerderweg 723
03-04-1942	Mevr. A. Oudekerk – Schriemer	Mastbos 335, 2134 NH Hoofddorp
03-04-1941	Dhr. T. Sprangers	Drakenstraat 41
04-04-1936	Dhr. H.N. Wolleswinkel	Hoogvlietkade 3
06-04-1943	Mevr. N. Bouterse – Jongkind	Henninkstraat 36
06-04-1938	Mevr. A. van Tol	Loefzijde 127
07-04-1943	Mevr. C. Nijland - Schellingerhout	Grote Poellaan 79
07-04-1938	Dhr. D. Vreeken	Sloppenbrugge 9
08-04-1942	Mevr. A.M. Hulsbos	Beemsterstraat 8/L, 2131 ZB Hoofddorp
13-04-1938	Mevr. J.J. Bosma – Boers	Zeilhof 39
13-04-1933	Mevr. P.H. Hoogstraten – Verhoef	Dorpsstraat 114, 1431 CG Aalsmeer
16-04-1934	Mevr. E. Eickhoff – Visbeen	Loefzijde 12
16-04-1925	Mevr. M. Hofman – Beuker	Nova Zembla 2/202 1506 VD Zaandam
19-04-1940	Mevr. J. Pellicaan – Hogeveen	Verremeer 113
19-04-1944	Mevr. J.J.W. Verbeek – Boone	Rijshornplein 12
23-04-1941	Dhr. A. Verbeek	Rijshornplein 12
24-04-1937	Dhr. A. Borst	Leimuiderdijk 93
30-04-1941	Mevr. W.W. Schellingerhout – Quartel	Dahliastraat 10, 1431 BP Aalsmeer
02-05-1931	Mevr. J. van der Linden – Eijk	Korenaarstraat 8/E 2153 BM Nieuw-Vennep
04-05-1943	Dhr. M. Peters	Zeilhof 20

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens de Diaconie, Monique Klaver ☎ 500061

HUWELIJKSJUBILEA APRIL 2019



Op 2 april a.s. zijn de heer en mevrouw Balder - Vis, Rijshornplein 24,
50 jaar getrouwd.

Onze hartelijke gelukwensen!!!

Mutaties

Verhuisd:

Hr. J. Groenewoud (13-1-1951) en
Mw. I.J. Groenewoud-van Spronsen (11-5-1956)
Van Otweg 30, 1435 GT naar
Wallebos 74, 2134 HE Hoofddorp

Ingekomen:

Mw. Marijke Gehrels (20-1-1964)
Lutkemeerweg 180, 1067 TH Amsterdam

Agenda

ma	1 april	20.00 uur	Moderamen
do	4 april	20.00 uur	Geloven in Rijsenhout
wo	17 april	20.00 uur	College van kerkrentmeesters
ma	22 april	19.30 uur	Komminn

Snuffelmarkt – in de Ontmoetingskerk

Op zaterdag 9 maart 2019 was er weer een heel gezellige snuffelmarkt. We mogen zeggen dat dit, mede door uw inspanningen, een groot succes is geworden.

Daarvoor willen we grote dank uitspreken aan allen die op welke wijze dan ook daaraan hebben meegewerkt.

We noemen geen namen, maar bedanken in het bijzonder: alle verkopers, ophalers, zaal inrichters, sorteerdere, opruimers, cateraars, bar-omzetter en koks, workshopers, bloemenverkopers en leveranciers, prijzen samenstellers, geldtellers en T.V.-beroemdheden, presentatoren, commissieleden en ander voetvolk..... ALLEN Hartelijk dank!

In het bijzonder willen we de vele sponsors (bedrijven in Rijsenhout e.o.) bedanken voor hun gift. Voordat het Rad van Avontuur draaide was er al een groot bedrag binnen om de vele prijsjes te kunnen kopen. We mogen van een succes spreken dat voor herhaling vatbaar is.

Maar... natuurlijk ook u bedankt, die bent wezen snuffelen en ons gelukkig grotendeels van al die spullen verlost hebt.

Het was een fantastische opbrengst voor de kerk van meer dan 6000 Euro. (Alleen de baropbrengst al, meer dan 500 Euro, prachtig)

Zeker voor herhaling vatbaar. Dat brengt ons automatisch op het volgende:

In het voorjaar van 2020 hopen we opnieuw een snuffelmarkt te organiseren, met alles er op en eraan. Ook willen we dan proberen om een heuse veiling te doen van echt mooie kavels. Daarvoor nu al reeds een verzoek:

- Heeft u een overdekte/afsluitbare opslagplek beschikbaar, waarin we kavels kunnen opslaan gedurende de komende periode?
- Heeft u artikelen die het waard zijn om te worden geveild en zou u deze voor de komende snuffelmarkt-veiling beschikbaar willen stellen?

Geef het door aan Wimco – beheerder: 06-30482528 of één van de andere commissieleden.

Laten we met elkaar zorgen

Voor de kerk van morgen.

Vanuit de regio

Paasviering Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Op zondagochtend Eerste Paasdag 21 april om 10.30 uur is er een feestelijke oecumenische Paasviering in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Voorganger zal zijn pastor Frans Bossink en de zang wordt verzorgd door het gelegenheidskoor onder leiding van Emile Vriens.

Patiënten en bezoekers van buiten zijn van harte uitgenodigd.

De kerkzaal bevindt zich op de begane grond van het ziekenhuis.

STICHTING CULTUUR IN DE ARK – HOOFDDORP

Bijzondere foto's in De Ark

Twee bijzondere series kunstfoto's vormen de nieuwe tentoonstelling 'Her-zien' in De Ark in Hoofddorp. De eerste serie, 'Her-zien', bestaat uit foto's van geheimzinnige landschappen die intensief nabewerkt zijn, de tweede, 'Ritme van ruimte en tijd', uit foto's die samen dat ritme weerspiegelen.

Het is de tweede tentoonstelling in De Ark van Han Hartog, theoloog en diaken in Diemen. Voor hem is een foto méér dan sec registratie van een situatie of object: hij bewerkt hem naar een beeld met een verhaal. In alles is grote aandacht te proeven: voor vorm en structuur, de beelden verstillen, maar ook voor techniek, de nabewerkingen zijn soms ingrijpend.

De eerste serie heet 'Her-zien'. Han Hartog maakte een reeks foto's rond een weloverwogen idee, koos er één en ging die 'her-zien' door nieuwe elementen toe te voegen. Een korte tekst bij elke foto helpt de kijker zijn zoektocht te volgen.

'Ritme van ruimte en tijd' gaat uit van de ruimte en tijd die elk mens op zijn levensweg inneemt, stap voor stap, een heel proces. Alle mensenlevens samen worden bouwstenen van de eeuwigheid. En Joodse begraafplaats weerspiegelt deze ruimte en tijd.

De foto's hangen tot Pasen in Kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36 in Hoofddorp-Overbos. De feestelijke opening is op zondag 17 maart van 12.00 tot 13.00 uur. Han Hartog zal over zijn werkwijze vertellen.

Daarna kan iedereen met een drankje en hapje de foto's bekijken en met de fotograaf in gesprek gaan.

De tentoonstelling is geopend elke dinsdag van 13.30 – 16.00 uur en 's zondags tussen 9.45 en 10.30 en 11.45 en 12.15 uur. Ook kan op afspraak een bezoek geregeld worden: cultuurindeark@gmail.com.

Voor afspraken of interviews met Han Hartog: diaken.hartog@gmail.com

Voor meer informatie: Rien Wattel, Cultuur in De Ark,
cultuurindeark@gmail.com
Rien Wattel, 06-16040860

Ledenmiddag PCOB

Donderdag 11 april 2019 is er een ledenmiddag van de PCOB in Zorgcentrum "Aalsmeer".

De middag begint om 14.30 uur. Dhr. Siem Kooy zal een film over Aalsmeer en Rijsenhout vertonen. Het belooft een mooie middag te worden. Aan het eind van de middag zingen wij met elkaar enkele Paasliederen.

Werkbezoek De Egmond

Oecumenische Viering: hier valt iets te beleven!

Vrijdag 24 mei 2019

11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur

Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5, Egmond aan Zee

Dit eerste werkbezoek van het Oecumenisch Platform Noord-Holland is voorbereid met de Oecumenische Werkgroep de Egmond. We staan stil bij de betekenis van de oecumenische viering voor onszelf en de bezoekers.

De oecumenische vieringen vormen het hart van de jaarlijkse agenda van de lokale raden van kerken en oecumenische werkgroepen. Ook als de slagkracht afneemt dan blijven de vieringen. De vieringen brengt

mensen samen op vaste tijden, zoals in januari de oecumenische viering voor de eenheid van de christenen, in de Vastentijd en de Adventstijd, op Wereldgebedsdag, in de Vredesweek of de Oogstdienst. Soms wordt een oecumenische viering gehouden als onderdeel van een jaarmarkt of een feestweek of bij ingrijpende gebeurtenissen.

Op de dag zelf gaan we samen vieren, maken we een wandeling langs de kerken in Egmond aan Zee, zullen leden van de Oecumenische werkgroep De Egmond en iets vertellen over hun ervaring met de oecumenische viering en in de middag is er ruimte om goede voorbeelden en ervaringen te delen.

Aanmelden kan via onze website:

<https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact>. In de agenda vindt u het uitgebreide programma.

Liederen bij Pinksteren

Aan musici/zangers/voorgangers en voorzangers/graag zingende gemeenteleden

Betreft: Zangmiddag in het kader van het Ringcontact tussen kerkgemeenten in de PKN Ring Hoofddorp

Beste mensen,

Graag nodigt de protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden u uit om in de Pelgrimskerk op zaterdagmiddag 11 mei te komen zingen. Nieuwe en bekende Pinksterliederen zullen worden gezongen en geoefend. Deze zangmiddag zal na een inloop met koffie/thee vanaf 14.30 beginnen om 15.00 uur. Na een pauze met een drankje (16.30 uur) is er om 17.00 uur een Vesper in de kerk waarmee de middag wordt besloten om ongeveer 17.30 uur.

Bij de liederen zal iets worden verteld over de achtergrond van muziek en/of tekst. De muzikale leiding is in handen van Wilna Wierenga, en de piano en orgelbegeleiding is in handen van Jeroen Koopman. Een zangprojectkoor zal voor deze gelegenheid een aantal liederen instuderen.

Wie graag aan koorzang (ook meerstemmig) doet is hierbij van harte welkom. Op 24 april, 1 en 8 mei zijn de koorrepetities. 8 mei is de generale repetitie. De avond begint steeds om 20.00 uur en vindt plaats in de Karavanserai, Roerdompstraat 17a, Badhoevedorp.

Voor informatie en opgave kunt u het beste mailen of bellen met Jeanne Dees, jeannedees@planet.nl tel. 020 6594316 of met ds Bert Griffioen, bertgriffioen@planet.nl tel. 06 12036990.

Met een hartelijke groet,
ds Bert Griffioen, namens de MIK-groep Badhoevedorp

Informatiepagina

Komende kerkbladen

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. Dit is in de regel, de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.

Kerkblad:	Kopij inleveren:	Publicatiedatum:
mei 2019	vrijdag 26 april	dinsdag 30 april
juni 2019	vrijdag 24 mei	dinsdag 28 mei
juli 2019	vrijdag 28 juni	dinsdag 2 juli

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een **bijlage van een Word-document** in het lettertype **Times New Roman, pt. 16**.

Email-adres: kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

of bij Agnes Kaslander, Rijshornstraat 18 ☎0297-500080

Vriendendienst

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep doen op de “Vriendendienst”. Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, Rijshornstraat 131 ☎ 0297-320560.

Kerkblad OnLine
www.pknrijnsenhout.nl



E-mailadres jeugdwerk:
jeugdwerkrijnsenhout@gmail.com

Bijbelrooster

maandag	1 april	Leviticus 4:22-26	Leiders staan niet boven de wet
dinsdag	2 april	Leviticus 4:27-35	Vergeving is niet goedkoop
woensdag	3 april	Leviticus 5:1-13	Wegkijken is strafbaar
donderdag	4 april	Leviticus 5:14-26	Boetebeleid
vrijdag	5 april	Leviticus 6:1-6	Het vuur blijft branden
zaterdag	6 april	Leviticus 6:7-11	Voedsel voor priesters
zondag	7 april	Psalm 59	Gebed om bevrijding
maandag	8 april	Hosea 1:1-9	Getrouwd met een ontrouwe
dinsdag	9 april	Hosea 2:1-9	De HEER is trouw, ondanks ontrouw
woensdag	10 april	Hosea 2:10-25	Gekrenkte liefde
donderdag	11 april	Hosea 3:1-5	Voorbeeldig
vrijdag	12 april	Hosea 4:1-11	Al die ellende is geen toeval ...
zaterdag	13 april	Hosea 4:12-19	Van kwaad tot erger
zondag	14 april	Lucas 19:29-48	PALMPASEN: Benedictus
maandag	15 april	Hosea 5:1-7	Valstrikken
dinsdag	16 april	Hosea 5:8-15	Gevolg van foute keuzes
woensdag	17 april	Lucas 22:1-13	Vorbereidingen
donderdag	18 april	Lucas 22:14-65	Tafelgesprekken en wapengekletter
vrijdag	19 april	Lucas 22:66-23:56	Genade door onrecht
zaterdag	20 april	Hosea 6:1-3	Lied van hoop
zondag	21 april	Lucas 24:1-12	1 ^e Paasdag: Zondagsactiviteit
maandag	22 april	Lucas 24:13-35	Uitleg
dinsdag	23 april	Lucas 24:36-53	Feest van herkenning
woensdag	24 april	Psalm 56	Help!
donderdag	25 april	Leviticus 6:12-16	Gebroken brood
vrijdag	26 april	Leviticus 6:17-23	Heilige maaltijd
zaterdag	27 april	Psalm 61	Lang leve de koning
zondag	28 april	Leviticus 7:1-10	Herstelwerkzaamheden
maandag	29 april	Leviticus 7:11-27	Let op vet
dinsdag	30 april	Leviticus 7:28-38	Priesterloon

