

De veertigdagentijd

De veertigdagentijd krijgt steeds meer aandacht, nu ook bij protestanten. De katholieke kerk deed er altijd al aan en bij hen heette deze tijd de vastentijd; Veertig dagen werd er bewust niet gesnoept en werden soms ook geen vlees en eieren gegeten.

Maar tegenwoordig zijn er andere manieren van vasten aan toegevoegd: geen nieuwe kleding kopen, geen alcohol drinken, minder tv kijken of minder met je mobieltje aan de slag gaan, bewuster opruimen, bewuster met je tijd omgaan of één of andere gewoonte heel bewust niet of juist wel doen gedurende die tijd.

Het mooie is dat 40 dagen net lang genoeg is om je houding ten aanzien van iets te veranderen. En het is niet te zwaar, want op de zondag wordt er niet gevast, want dan vieren we eigenlijk al een beetje Pasen. En het aardige van de veertigdagentijd is ook dat deze afgesloten wordt met een feest van Nieuw-leven. Automatisch stel je je dan de vraag; en hoe ga ik nu met deze 40 dagen-ervaring verder in mijn leven?

Tegenwoordig zijn er ook heel veel veertig-dagen-kalendertjes, kleine boekwerkjes met voor iedere dag een opdracht om weer bewuster te leven. Je kunt zelfs een app op je telefoon installeren of mailtjes per dag ontvangen. De veertigdagentijd is dus in.

Ik vermoed dat het zo populair is omdat we in een hectische tijd leven. Wat vandaag actueel is, is morgen oud nieuws en overmorgen al bijna vergeten. Wat ik mij in de morgen voorneem is soms in de avond vergeten en per dag maken we soms zoveel mee dat we 's avonds niet meer kunnen benoemen wat we die dag allemaal deden en meemaakten.

In die veertigdagenkalendertjes staan leuke kleine opdrachten om te ondernemen, om te geven of te bereiden. Heel bewust train je jezelf in heel verschillende houdingen.

Op een site las ik dat dit alles niets meer met geloven te maken zou hebben, het zou om jezelf draaien en niet een opdracht zijn vanuit de Bijbel. Maar ik vermoed dat een bewust leven veel met het geloof te

maken heeft. In het geloof zijn we bezig onszelf niet als een gegeven te beschouwen, maar als een zich voortdurend ten goede veranderend “kind van God” te bezien. Voor verandering heb je inspiratie en ideeën nodig, en soms iets wat je zelf niet bedacht zou hebben, maar nu net wel een impuls voor juist jouw leven zou kunnen zijn. En omdat we vanwege de hectiek van het leven steeds fragmentarischer bezig zijn met onze “groei”, is het mooi eens te proberen daar wat vasthoudender - 40 dagen - mee bezig te gaan.

Het aardige van de veertigdagenkalendertjes die ik onder ogen kreeg is, dat het zo ook een heel leuke periode kan zijn. Bijvoorbeeld heel bewust toelevens naar de zondag door in de week iets lekkers voor te bereiden, iedere dag een passende veertigdagen maaltijd te maken, kaartjes te maken om te versturen, of bewust eens net iets anders doen dan je gewoonlijk zou doen en vaak ook iets om samen te doen. Zo wordt de veertigdagentijd een ontdekkingsperiode om jezelf eens te resetten en te ontdekken als ander mens.

Veel mensen worden geleefd en misschien is zo'n kalendertje een middel om dat stramien eens vasthoudender te doorbreken en dan eens met Pasen te evalueren wat de vasthoudendheid in die tijd aan inzichten gaf.

Met vriendelijk groet,

John Vrijhof

Erediensten

Zondag 3 maart

Wereld gebedsdag

10.00 uur: Ds. John Vrijhof

ouderling van dienst: Okker de Kok – Tjerk Gardenier
mededelingen: Okker de Kok
diaken + collectant: Nico van Kooten – Piet van Zomeren
collectes: 1^e Diaconie
2^e Kerk
kostersdienst: Krijn Vreeken
beamerdienst: Jurriaan Bos
organist: André Keessen
kindernevendienst: Conjo
oppasdienst: Vera
koffiedienst: Marjanne Tameris – Marian v/d Veen

Zondag 10 maart

1^e zondag 40 dagen tijd

10.00 uur: dhr. Hans Bouma

ouderling van dienst: Ale Gercama – Linda Vervloed
mededelingen: Ale Gercama
diaken + collectant: John Peters - Tiny Peters
collectes: 1^e 40 dagentijd “Kerk in Actie”;
weeskinderen Rwanda
2^e onkosten ff zingen
kostersdienst: Joop Sollman
beamerdienst: Gertjan v/d Veen
organist: André Keessen
kindernevendienst: Conjo
oppasdienst: Jannie
koffiedienst: Caroline Timmer – Ineke Vredenburg

Zondag 17 maart

10.00 uur: Ds. M. Gehrels uit Amsterdam

ouderling van dienst: Tjerk Gardenier – Jan Hofman
mededelingen: Tjerk Gardenier
diaken + collectant: Monique Klaver – Marian v/d Veen
collectes: 1^e Kerk in Actie “Binnenlands diaconaat”
2^e Kerk
kosterdienst: Chris v/d Heuvel
beamerdienst: Robin Paul Bakker
organist: André Keessen
kindernevendienst: Marlene
oppasdienst: Carlijn
koffiedienst: Fenna van Dijk – Gerrie Bax

Zondag 24 maart

10.00 uur: Ds. John Vrijhof

ouderling van dienst: Cees Pols – Linda Vervloed
mededelingen: Cees Pols
diaken + collectant: Chris v/d Heuvel – Annie v/d Bosch
collectes: 1^e 40 dagen collecte
2^e Kerk
kosterdienst: Ben Aukes
beamerdienst: Wim Vos
organist: Barend Klaassen
kindernevendienst: Conjo
oppasdienst: Roxanne
koffiedienst: Tiny Hindreks – Gerda Ravestijn

Zondag 31 maart

Afscheidsdienst John Vrijhof

15.00 uur: Ds. John Vrijhof

ouderling van dienst: Jan Hofman – Conjo Kristalijn
mededelingen: Jan Hofman
diaken + collectant: Petra Bart – Ton den Braber
collectes: 1^e Kerk in Actie; Missionair
2^e Kerk
kostersdienst: Marcel Kaslander – Matthijs & Ellise Evers
beamerdienst: Cees Pols
organist: André Keessen
kindernevendienst: Conjo
oppasdienst: Anneke – Linda v/d V.
koffiedienst: Wil Kamer – Betty Vervloed

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan. S.v.p. doorgeven aan Linda Vervloed, ☎ 06-41715417 of aan Agnes Kaslander, ☎ 500080. kerkblad.rijnsenhout@gmail.com

Bij de diensten

Deze maand ga ik nog drie maal voor. De eerste maal op 3 maart, ik zal dan met u lezen uit Lucas 6: 39-49. Het is een stukje uit de Veldrede, bij Matheus heet die rede de Bergrede en het gaat daarin over de praktijk van het geloven.

De keer daarop is de zondag voorafgaande aan mijn afscheid. Ik hoop dan de pastoraal medewerker te bevestigen in het ambt van ouderling. De afgelopen tijd is zij aan u voorgesteld. Omdat ik schrijf voor mijn vakantie - wanneer ik terugkom is dat voorstellen gebeurd en heeft u er op kunnen reageren - blijf ik nu nog wat vaag.

Tenslotte op de dag van de zomertijd – 31 maart - hoeft u voor wat de Ontmoetingskerk betreft niet eerder op te staan. De dienst vindt in de middag – om 15.00 uur - plaats. In die dienst hoop ik uiterst kort iets te vertellen over een tekst uit Lucas die mij bijzonder raakt. Kort daarna hoop ik op een gezellig informeel afscheid.

Meeleven.

Deze rubriek wordt verzorgd door uw predikant ds. John Vrijhof, ☎363075.

Hij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt.

De predikant is telefonisch het best bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Spreek uw bericht in op de voicemail, of volg de instructies van de doorverwijzing.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de wijkcoördinatoren: Cees en Mattie Pols ☎ 328152 (wijk 1), Jan en Ans Hofman, ☎329542 (wijk 2).

Wijk 3 is vacant: u kunt contact opnemen met ds. John Vrijhof of één van de andere wijkcoördinatoren.

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, ☎500061

Voor de inhoud van meeleven verwijzen wij u naar de gedrukte versie van het kerkblad.

Van de Kerkenraad

Het Moderamen heeft vergaderd op maandag 4 februari 2019

De Kerkenraad heeft vergaderd (ingelast) op maandag 11 februari 2019

- **Beroeping ds. John Vrijhof**

In een ingelaste Kerkenraadsvergadering op donderdag 13 december jl. is de Kerkenraad ingelicht over de beroeping van ds. John Vrijhof naar de PKN gemeente te Zandvoort.

Na afloop van de dienst op 16 december jl. is de gemeente ingelicht door middel van het voorlezen van een brief door de voorzitter van de Kerkenraad.

De Kerkenraad is akkoord gegaan met het voorstel uit het Moderamen dat de voorzitter van de Kerkenraad en de scriba een afspraak zullen maken met het mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk Nederland.

Het mobiliteitsbureau kan adviseren bij het beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker. De mobiliteitspool biedt de mogelijkheid om tijdelijk een predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker in de gemeente werkzaam te laten zijn. Hij of zij komt in dienst van de mobiliteitspool en is werkzaam in onze gemeente.

Er zijn de volgende mogelijkheden voor onze gemeente:

- 1.beroepen van een predikant
- 2.aanstellen van een kerkelijk werker
- 3.aanstellen tijdelijk een beginnend predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker
- 4.inzetten van een interim predikant

Het mobiliteitsbureau en de mobiliteitspool werken nauw samen om ons als gemeente van dienst te zijn. In gesprekken proberen zij na te gaan wat de beste optie is voor onze gemeente.

Een predikant beroepen, of toch een kerkelijk kerker aanstellen? Vast of tijdelijk? Een kerkelijk werker voor het pastoraat of een jeugdwerker?

Het is belangrijk dat er iemand gevonden wordt die past bij onze gemeente. Een zorgvuldig proces is hierbij van groot belang. Wij hopen als Kerkenraad dat het mobiliteitsbureau en de mobiliteitspool ons kunnen helpen bij dit proces en het vinden van de juiste persoon voor onze gemeente.

- **Afscheidsdienst ds. John Vrijhof**

Inmiddels zijn de data van de afscheidsdienst in onze gemeente en de intrededienst in Zandvoort bekend. Afscheid van ds. John Vrijhof en zijn gezin zal worden genomen in een middagdienst op zondag 31 maart a.s. (de reguliere ochtenddienst op deze zondag vervalt) om 15.00 uur. Vanaf 14.15 uur bent u al van harte welkom om te genieten van koffie, thee of limonade met iets lekkers. Aansluitend aan de dienst vindt er een receptie plaats waar de mogelijkheid is om van ds. John Vrijhof en Nadia persoonlijk afscheid te nemen

Ten aanzien van de invulling van de afscheidsdienst heeft ds. John Vrijhof aangegeven er een intieme dienst van te willen maken. Naast de gemeenteleden zullen de predikanten uit de ring Hoofddorp inclusief enkele emeritaat predikanten worden uitgenodigd en hebben wij inmiddels van ds. Frits Praamsma en ds. Jac. van Veen bericht ontvangen dat zij beiden aanwezig zullen zijn.

De intrededienst in Zandvoort staat gepland op zondag 7 april a.s. om 15.00 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 13 (hoofdingang Poststraat 1) te Zandvoort.

- **Dienstverband Marijke Gehrels**

Op 11 februari jl. heeft er een ingelaste Kerkenraadsvergadering plaatsgevonden.

Door het vertrek van ds. John Vrijhof per 1 april a.s. ontstaat er een gat ten aanzien van het pastoraal- c.q. bezoekwerk in onze gemeente. Als Kerkenraad baart dit ons grote zorgen en daarom is er de afgelopen periode onderzocht op welke wijze het pastoraal c.q. bezoekwerk doorgang kan vinden na 1 april a.s.

De Kerkenraad heeft in de Kerkenraadsvergadering van 11 februari jl. besloten om per 1 april a.s. mevrouw Marijke Gehrels uit Amsterdam aan te nemen, officieel om incidentele hulpdiensten te verrichten als proponent, voor 24 uur per week. Aan mevrouw Marijke Gehrels is een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden van 9 maanden, dus tot 1 januari 2020. Zij zal het pastoraal c.q. bezoekwerk invullen over 6 dagdelen van 4 uur. In de maand maart 2019 zal zij al enkele uren met ds. John Vrijhof meelopen zodat het lopende pastoraal werk en bezoekwerk op een goede wijze kan worden overgedragen.

In ons kerkgebouw zal in 1 van de zalen een kast en bureau worden geplaatst zodat Marijke Gehrels in Rijsenhout een werkplek heeft.

Marijke Gehrels zal lid worden van onze gemeente en zal in de dienst van zondag 24 maart a.s. voorgesteld worden door ds. John Vrijhof. Er is nog een vraagstelling of zij bevestigd kan worden als ouderling omdat zij proponent is en in deze hoedanigheid alleen als adviseur van de Kerkenraad kan optreden. Wij hebben de vraag bij de classis predikant ds. Peter Verhoeff neergelegd. Bij het inleveren van deze kopij was zijn antwoord nog niet bekend. U zult via de mededelingen hiervan op de hoogte worden gehouden.

Marijke Gehrels is donderdag 14 februari jl. afgestudeerd als predikante en kan in deze hoedanigheid ook rouw- en trouwdiensten verzorgen in onze gemeente.

Daarnaast heeft de Kerkenraad besloten om de voorzitter en scriba een afspraak te laten maken bij het mobiliteitsbureau van de Landelijke Kerk in Utrecht om te onderzoeken op welke wijze het mobiliteitsbureau ons kan ondersteunen bij het onderzoek naar een definitievere invulling van de vacante positie die ontstaat door het vertrek van ds. John Vrijhof. In dit proces zult u ook als gemeente betrokken worden.

De Kerkenraad is blij dat door het tijdelijk aannemen van Marijke Gehrels het pastoraal werk en bezoekwerk doorgang kan vinden en wensen Marijke Gehrels vanaf deze plek Gods zegen toe bij haar werk in onze gemeente.

In een later stadium zal zowel het telefoonnummer als een e-mailadres van Marijke Gehrels verstrekt worden.

- **Preekrooster 2019**

Het preekrooster 2019 is gereed en inmiddels verspreid onder belanghebbenden. Vanaf deze plaats hartelijk dank aan Huig Baartman en Annie van 't Zelfde voor de inzet en flexibiliteit met als resultaat een volledig gevuld preekrooster 2019!

- **Stamppottenavond 21 januari 2019**

Het jaarthema van de landelijke kerk, en dus ook voor onze kerk, is een goed gesprek.

Op maandag 21 januari jl. was er een stamppottenavond met een opkomst van 40 (!) personen. Tijdens de maaltijd hebben wij gesproken over 3 vraagstukken:

- Waar wordt je blij van in onze kerk?
- Wat hoop je voor de toekomst van de gelovigen? (onze kerk, jeugd, algemeen)
- Welke talenten hebben wij nodig bij een nieuwe predikant?

Onderstaand, zoals beloofd, de reacties op bovengenoemde vragen:

Waar word je blij van in onze kerk?

- De gemeenschap met elkaar
- Zang
- Koffiedrinken na de kerkdienst
- Socialisering
- Kinderen in de kerk
- Gezamenlijk gebed van de Eeuwigheidszondag van RK, NGK, PKN
- Opwekkingsliederen
- Woorden en tekst van de liederen van het nieuwe liedboek (de wijs moeten we nog oefenen) en de gemeenschapszin.
- Meeleven, bij lief en leed (speciaal bij leed)
- Omzien na elkaar
- Open staan voor andere ideeën
- Pluriformiteit gemeente

Wat hoop je voor de toekomst van de gelovigen? (onze kerk, jeugd, algemeen)

- Groei van de gemeente met meer jeugd als echte Christenen
- Met elkaar altijd in gesprek blijven
- Persoonlijk contact met de jeugd
- vragen/gesprek iets doen voor de kerk.
Bijvoorbeeld, snuffelmarkt, Top2000 en Pubquiz
- Leger des Heils functie, open staan voor minder bedeeden
- Een goede, verstandige, volle kerkenraad
- Blijven geloven en komen
- Meer jeugd en jongeren (40-50) die zich willen inzetten
- Voor iedereen: meeleven met iedereen
- De kerk in stand kunnen houden, nieuwbouw in dorp?
- Gemotiveerd blijven

Welke talenten hebben we nodig bij een nieuwe predikant?

- Een predikant met een christocentrische prediking
- Klonen van ds. Vrijhof en de Schipholpastor (vrouw)
- Pastoraat

- Jeugd benaderen en vasthouden
 - Empatisch
 - Goed zingen
 - jong, ook van geest
 - Maatschappelijk betrokken
 - Bijblijven in de theologische ontwikkelingen
 - Altijd in gesprek blijven met gemeenteleden
 - Predikant met grote pastorale kwaliteiten
 - Jonge 50 plusser
 - Verbindend
 - Open minded, vernieuwend
- **Bijwonen Kerkenraadsvergadering**
Misschien wist u/jij het niet, maar de Kerkenraadsvergaderingen zijn openbaar en dus bij te wonen voor alle gemeenteleden.

De Kerkenraad komt 1 x in de 2 maanden bij elkaar en de agenda omvat allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. U bent van harte welkom!

De agenda is de donderdag voor de Kerkenraadsvergadering beschikbaar en op te vragen bij de scriba.

Mocht u/jij een onderwerp hebben dat u graag op de Kerkenraadsvergadering besproken wilt hebben, dan kunt u dit indienen bij de scriba. Wij vinden het namelijk belangrijk om te horen wat er leeft binnen de gemeente.

De eerstvolgende vergadering van het Moderamen is op maandag 4 maart a.s. om 20.00 uur

De eerstvolgende vergadering van de Kerkenraad staat gepland op maandag 18 maart a.s. om 20.00 uur.

Namens de Kerkenraad
Linda Vervloed, scriba

Van het Z.W.O.

In het kerkblad voor de maand maart zit een folder waar Cuba de aandacht krijgt. Jarenlang hebben de kerken van Cuba onder het juk van het communisme gezucht. Het systeem raakt zijn kracht kwijt. Er is nu behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteund kerken, predikanten en vrijwilligers in velerlei opzicht. Dankzij Kerk in Actie kan er veel gerealiseerd worden. De eerste collecte op zondag 10 maart is bestemd voor het zendingswerk. Dankzij uw steun kunnen kerken in Cuba Kerk zijn in woord en daad. De folder in het kerkblad is zeer de moeite waard om te lezen!

ZWO groep van de Protestantse Gemeente Rijsenhout.

Woorden van Emmanuel Levinas

Tegen mensen die God zoeken, zeg ik:
Ja, je zult hem vinden,
Maar bevrijdt eerst de slaven,
Kleedt de naakten, voedt de hongerigen,
Laat de daklozen binnenkomen in je huis.
Dat de mensen elkaar onderling niet helpen
is een doodzonde!
De mens die vraagt: God, waar bent U?
Weet dat het antwoord van God
er niet uit bestaat mij te antwoorden,
maar mij terug te sturen naar de Ander.
Ook al is hij een stoorzender
en bij uitstek ongewenst

40 Dagentijd: Een nieuw begin.

In deze tijd maken donkere wintermaanden steeds meer plaats voor het licht. Dagen worden langer, de natuur ontwaakt. Juist in deze tijd leven we ook toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Met Pasen vieren we dat we telkens opnieuw mogen beginnen. Voor veel mensen is opnieuw beginnen helemaal niet zo gemakkelijk. In de 40dagentijd voor Pasen bieden we als kerken nieuwe hoop, nieuwe kansen aan deze mensen door projecten van Kerkinactie te steunen.

Zondag 10 maart vragen we u via Kerkinactie bij te dragen aan een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda. Dit is ook het project waarvoor kinderen en gemeenteleden thuis kunnen sparen in de bekende piramide spaardoosjes.

Elders in dit kerkblad vertelt Marlene Nieuwenhuizen van de kindernevendienst meer over dit project.

Zondag 17 maart. Verlaat de gevangenis.. en dan? Gevangenen die vrij komen maken een nieuw begin. Dat is niet eenvoudig, hoe vind je werk, een plek in de maatschappij? Exodus is een organisatie die gevangenen helpt een nieuw begin te maken en Kerkinactie steunt deze organisatie.

Zondag 24 maart. Stop kinderarbeid in India en geef ze een nieuw begin!

Kerkinactie werkt samen met partnerorganisaties in India om het voor kinderen mogelijk te maken weer naar school te gaan en zo een betere toekomst te verwerven.

Zondag 31 maart. Verspreid over Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. Via Kerkinactie steunt de PKN dit werk.

Op bovengenoemde zondagen krijgt u in de dienst meer informatie over dit werk van Kerkinactie. We steken iedere zondag een kaars aan als teken van hoop, we zingen samen het lied ‘Wij delen geloof, wij delen de hoop’ en iedere zondag is de eerste collecte bestemd voor het project van Kerkinactie. Ook kunt u het werk van steunen door uw gift over te maken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in actie, Utrecht. U kunt daarbij ook het project noemen waarvoor u wilt doneren.

Wilt U meer weten over wat u allemaal kunt doen tijdens de 40 dagentijd om bewuster stil te staan bij de manier waarop wij ons leven en geloof invullen? Ga dan naar www.kerkinactie/40dagentijd
Namens Diaconie en ZWOGroep wensen wij u een gezegende tijd op weg naar Pasen.

Jannet Gercama-Broekhuis

Het eerste kwartaal 2019 van de Mosel kalender

Het is alweer halverwege het eerste kwartaal van 2019. De dagen worden langer, eigenlijk niet echt langer, maar het is langer licht. Aarzelend komen de sneeuwklonnes en crokussen boven de grond, de winterakoniet kleurt menig tuin geel.

Op de Moselkalender, in de kerkzaal onder het ‘orgelbalkon’, staat een geel-oranje roos tegen een groene achtergrond en een korte tekst.

Het is een vers uit het boek Psalmen 34 vers 15.

‘Suche Frieden und jage ihm nach!’

Het is een oproep aan ons en we herkennen er een oproep in die aan geen tijd gebonden is. Aan dit vers gaat het volgende vooraf:

‘Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de Heer.
Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?’

‘Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.’

Spaardoosjes 40 dagen tijd 2019

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvang-families voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing.

In 1995 richt Rose Gakwandi in Butare de stichting Mwana Ukundwa op, wat in het Rwandees "geliefd kind" betekent. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt veel aandacht aan aidsvoorlichting.

Mwana Ukundwa zoekt opvanggezinnen voor de kinderen of ondersteunen broers en zussen die zonder ouders een kind-gezin vormen. De weeskinderen die eenmaal geplaatst zijn in een gezin, blijft Mwana Ukundwa in de gaten houden. De organisatie zorgt voor (vak)onderwijs en gezamenlijke bijeenkomsten voor sport en spel.

“Toen Clarisse haar ouders aan aids waren overleden, is ze bij mij komen wonen. Maar ik kreeg zelf ook aids. Ik was te ziek om voor Clarisse te zorgen. Mwana Ukundwa nam haar tijdelijk op. Dat was fantastisch, want ik dacht dat ik dood zou gaan. Toen de aidsmedicatie begon te werken kon Clarisse weer bij mij wonen. Later heb ik ook Jeanette onder mijn hoede genomen. Als ik sterf zal ‘mama Rose’ mijn meisjes opvangen. Dat is een grote opluchting. Zij is onze beschermengel!”
Fortuné, pleegmoeder

Met de spaardoosjes sparen we via Kerk in Actie voor het werk van Mwana Ukundwa. We hopen dat u thuis met ons meespaart! Na de dienst van 10 maart zullen de doosjes worden uitgedeeld. We willen u vragen de doosjes op Palmzondag **14 april** weer mee te nemen zodat we op Paaszondag de voorlopige opbrengst bekend kunnen maken.

Van het College van Kerkrentmeesters

Verjaardagsbusjes tweede halfjaar 2018					
Caroline Timmer		€	55,10		
Alie van Tol		€	72,70		
Lida den Braber		€	140,93		
Bertus Baas		€	233,12		
Wil Kamer		€	48,80		
Rita van der Velde		€	172,75		
Nel Sprangers		€	60,00		
Bertus Baas		€	49,90		
		totaal	€ 833,30		

Zowel de schenkers als de collectanten hartelijk bedankt.

Namens het college van Kerkrentmeester, Okker de Kok.

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

Kerk open - Bibliotheek

Op donderdag 14 en 28 maart staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer open van 10.00 uur – 11.00 uur om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd.

Rijsenhout, zondag, 10 maart 2019, Geboren voor het licht. FF zingen met een verhaal.

Over de blindgeborene, die blinde man uit Johannes 9 die door Jezus uit alle duisternis naar het licht wordt getild, kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel *Geboren voor het licht*, vertelt hij, vijfenhalf jaar na zijn genezing, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even spannend als bevrijdend verhaal dat op deze eerste zondag van de veertig-dagen-tijd een verrassende betekenis krijgt. Een verhaal waaraan André Keessen muzikaal meewerkt.

Graag tot ziens op zondag 10 maart!

het ff zingen team

Vrijdag 15 maart 19 maart

Filmcafé : De Mission

Zuid-Amerika in de 19e eeuw. Gabriel (Jeremy Irons) is een Spaanse Jezuïet die besluit missiepost te gaan bouwen in de Zuid-Amerikaanse wildernis. Slavendrijver Mendoza (Robert De Niro) is ook actief in het gebied. Na een uit de hand gelopen conflict komt Mendoza in gewetensnood. Hij vindt steun bij Gabriel en sluit zich bij de missie aan. Als Spanje de kolonie aan Portugal verkoopt moeten ze alles op alles zetten om te verdedigen wat ze hebben opgebouwd.

Kringenwerk

Doornse levenskunst

We komen op dinsdag 26 februari - om 14.30 uur - bij elkaar en we zijn van plan om verder te gaan met de pastoraal medewerker. We lezen het eerste hoofdstukje en kijken of ook dit boekje bevalt.

Bijbeluur Rozenburg

Wij willen weer bij elkaar komen op 18 maart in “de Ontmoetingskerk” om 14.00 uur. Het onderwerp “ van geluk spreken” wordt voorbereid door Janny Roodenburg. We lezen hierbij Matteüs 5:2-16. Het krantenknipsel verzorgt Janny Meewisse.

Janny Roodenburg.

Op dinsdag 19 maart a.s. bent u weer hartelijk welkom in **het Lichtbaken** in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar huis. Verdere info bij:

Klaas Kersloot ☎0297-323774 of bij Gre Tuinstra ☎0297- 331545

Handwerken

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen doet. Iedereen is welkom met eigen brei/haakwerk, patchwork of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom! Deze maand is het handwerken op woensdag 5 maart in het Lichtbaken. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs ☎0297 - 320323 of bij Gre Tuinstra ☎0297 – 331545.

Bedankt...

Bedankt voor het mooie boeket wat ik zondag 10 februari hebt ontvangen.

Adri Rus.

Bedankt voor het mooie boeket bloemen welke wij zondag 17 februari mochten ontvangen vanuit de gemeente.

Wim en Rie Meijer

Veel kaarten, veel warme woorden en veel troost hebben wij ontvangen. Hartelijk dank voor uw steun en medeleven na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder Annie Roodenburg – Visser.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bloemengroeten vanuit de gemeente



Zondag 3 febr.	Dhr. A. Keessen, Wittenburg 46, 2135 BD Hoofddorp
	Dhr. J. F.G. van Dijn, Sloppenbrugge 40
	Mevr. C. Brouwer, Rijnlanderweg, Nieuw-Vennep
Zondag 10 febr.	Fam. J. Peters – Kaars, Larkstraat 8
	Mevr. A. Rus, Nieuw-Vennep
Zondag 17 febr.	Fam. W. Meijer, Burgemeester Pabstlaan 240, 2131 XW Hoofddorp
	Fam. C. Pijper, Lijzijde 11
Zondag 24 febr.	Fam. J. Groenewoud, Otweg 30
	Mevr. G. Bax – Timmer, Bennebroekerweg 111



Verjaardagen in maart

04-03-1942	Mevr. C. Joore – Molleman	Aalsmeerderweg 723
04-03-1941	Dhr. L. Koolhaas	Henninkstraat 4
09-03-1940	Dhr. Tj. Pet	Olympiastraat 13
12-03-1929	Mevr. L.M. Marbus – van der Linden	Aalsmeerderweg 903
12-03-1940	Dhr. K. Vreeken	Kruizemuntweg 31
16-03-1935	Mevr. M.J. Kant	Loefzijde 53
17-03-1943	Mevr. M.W. van der Velden – de Geus	Rijshornplein 21
19-03-1944	Dhr. N.M. Moolhuysen	Aalsmeerderdijk 621
21-03-1932	Dhr. G. Griffioen	Schipperskade 15
21-03-1936	Dhr. W.M. Meijer	Burgemeester Pabstlaan 240, 2131 XW Hoofddorp
22-03-1932	Mevr. A. Terpstra – Koopsen	Verremeer 36
29-03-1941	Dhr. P. Nijland	Grote Poellaan 79
01-04-1928	Dhr. C. Langhout	Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer
02-04-1944	Dhr. W.I.J. Joore	Aalsmeerderweg 723
03-04-1942	Mevr. A. Oudekerk – Schriemer	Mastbos 335, 2134 NH Hoofddorp
03-04-1941	Dhr. T. Sprangers	Drakenstraat 41

huwelijksjubilea

Op 29 maart a.s. zijn de heer en mevrouw Roodenburg – van Waarde, Jolweg 6, 45 jaar getrouwd.

Onze hartelijke gelukwensen!!!

Mutaties 25 februari 2019

Vertrokken:

Hr. P.W. Noordam (10-3-1994) Rijshornstraat 100, 1435HJ
Rijsenhout /wijk 2

Hr. N. Turenhout (23-2-2000) Zeilhof 69, 1435LR Rijsenhout / wijk 1

Uitgeschreven:

Hr. F.A. van Santen (1-12-1999) Aalsmeerderdijk 45, 1438AS Oude
Meer /wijk 3

Mw. M.E.M. Griekspoor (12-7-1990) Bennebroekerweg 75, 1435CH
Rijsenhout /wijk 2

Hr. R. Pruissen (2-1-2001) Konnetlaantje 2, 1435HW Rijsenhout
/wijk 2

Hr. M. Pruissen (20-10-1997) Konnetlaantje 2, 1435HW Rijsenhout
/wijk 2

Mw. G.A. van Beem (29-12-1970) Stuurboord 12, 1435PC Rijsenhout
/wijk 1

Mw. J.C. Bijl-Achterberg (30-6-1969) Pampusstraat 39, 1435LG
Rijsenhout /wijk 1

Hr. C.P. Sprangers (5-5-1966) Aalsmeerderdijk 667, 1435BZ
Rijsenhout /wijk 2

Ingeschreven:

Hr. A.A. Groenewoud (20-12-1966) Aalsmeerderweg 732, 1435ES
Rijsenhout /wijk 2

Agenda

ma	4 maart	20.00 uur	Moderamen
di	12 maart	20.00 uur	Diaconie
woe	13 maart	20.00 uur	Consistorie
ma	18 maart	20.00 uur	Kerkenraad
don	21 maart	20.00 uur	voorbereiden ff zingen
ma	25 maart	19.30 uur	Komminn

Snuffelmarkt – in de Ontmoetingskerk
Zaterdag 9 maart 2019 van 10.00 – 15.30 uur

Op zaterdag 9 maart 2019 willen we weer een gezellige snuffelmarkt organiseren, met leuke spullen die een nieuw leven verdienen, verkoop van mooie plantjes en bloemen en een heus “Rad van Avontuur” met mooie prijzen. Ook willen we weer enkele workshops houden. Namelijk: ·Bloemschikken ⇔ Taarten decoreren.

U wordt van harte uitgenodigd om nu al met ons mee te denken.

Wanneer u uw zolder gaat opruimen en u materialen hebt, waarvan u denkt dat deze in goede staat zijn om te verkopen, dan nemen we die graag weer in ontvangst voor de komende snuffelmarkt.

Om te voorkomen dat we aan het einde van die dag onnodig veel spullen naar de Meerlanden moeten gaan brengen, vragen we u wel alleen materialen in te leveren die schoon, netjes en ook werkend zijn.

De inleverdata zullen zijn:

- Donderdag 7 maart 2019 tussen 10.00 en 16.00 uur.
 - In de avonden: tussen 19.00 uur en 21.00 uur
- Vrijdag 8 maart 2019 ook tussen 10.00 en 16.00 uur.
 - In de avonden: tussen 19.00 uur en 21.00 uur

Wanneer u de spullen al eerder kwijt wilt, bijvoorbeeld door ruimtegebrek, wilt u dan even bellen met Wimco van den Burgt, (Tel. 06-30 482 528) dan gaan we tussentijdse opslag organiseren.

De intekenlijsten voor de workshops kunt u t.z.t. weer in de hal van de kerk vinden, waarop u zich kunt inschrijven voor deze workshops. Deelname zal ca.10 € per workshop zijn.

**Wilt u op 9 maart helpen bij de verkoop op de snuffelmarkt? –
Laat het ons dan ook nog even weten.**

De opbrengst is voor de Ontmoetingskerk.

We kunnen de opbrengst heel goed gebruiken, dus weet u allen van harte uitgenodigd.

Hartelijke groet van de “Snuffel-Commissie”
Wimco, Ben, Krijn, Esther, Niek (maatschappelijke stage) en Cees.

Vanuit de regio

"KOOR ZOEKT ZANGERS"

Een groot probleem bij ons koor is: een enorm mannen tekort.

Heren, het is echt de moeite waard om bij een koor te zingen, ook als je niet geoefend bent, ook als je niet veel tijd hebt.

U moest eens weten hoe heerlijk het is om je stem te laten horen. Het is een gratis therapie. Je doet jezelf echt tekort als je als man nooit in een koor hebt gezongen.

Natuurlijk zijn dames ook zéééér welkom.

Ik wil u een voorstel doen, kom 2 maanden gratis meezingen, daarna mag u beslissen of u blijft. Kom de sfeer proeven op ons koor. Ja zeker, sfeer is er.

Wij repeteren iedere donderdag van 20 - 22 uur in de kerk, Hoofdweg (Oostzijde) 1764 in Abbenes.

Wij staan te popelen om u welkom te heten.

De koffie/thee en koek is altijd voldoende gratis aanwezig.

Voor info kunt u bellen met Anneke den Butter tel. 0252 544 666 of Dora Burik tel. 0252 545 902.

Hartelijke zangersgroet namens kerkkoor "Samen Op Weg".

Dicky Treur

Hoofddorpse Raad van Kerken organiseert: “Sobere maaltijden in de 40-dagentijd “

Een sobere maaltijd van soep met brood genieten en met het geld dat je daarmee uitspaart een goed doel steunen. Dat is al jaren de succesformule van de Sobere Maaltijden. Ook dit jaar is dit georganiseerd. Op verschillende kerkplekken in Hoofddorp. Zeven woensdagen (behalve 10 april) tussen 18.00 en 19.30 uur, van Aswoensdag 6 maart tot en met de woensdag voor Pasen 17 april.

Elke maaltijd wordt een korte inleiding gehouden door bevlogen mensen, die zich inzetten voor projecten in binnen- en buitenland. Thema's zijn dit jaar Watervoorziening in Flores Indonesië, Tolerantie, Opvang van uitgedoemde vluchtelingen in het Jeanette Noëlhuis, WijkLeerbedrijf, Rode Kruis afd. Haarlemmermeer en SchuldHulpMaatje.

Woensdag 6 maart is de eerste maaltijd in het Parochiehuis naast de Parochiekerk aan de Kruisweg 1073. Thema is het project van Vastenactie op Flores Indonesië, waar lokale burgers geholpen worden met hun watervoorziening.

De maaltijden staan open voor belangstellenden, je wordt gevraagd je voor elke maaltijd apart op te geven via mail bij het Parochiesecretariaat van de J.de Doperparochie secretariaat@hjoannesdedoper.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023 5638145

Voor het volledige programma én voor actuele informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken raadpleeg: www.kerkeninhoofddorp.nl

Chr. Gemengd Koor Cantamus zingt de St. John – Passion in “de Rank” in Nieuw Vennep.

In aanloop naar de passietijd voert het Christelijk Gemengd Koor CANTAMUS uit Hoofddorp de *St. John–Passion* van de Britse componist Bob Chilcott uit.

De bekendste Johannespassie is uiteraard die van Bach. Er zijn echter meer componisten geweest die het lijdensverhaal van Christus op muziek hebben gezet naar het evangelie van Johannes. De *St John Passion* van de koorcomponist Bob Chilcott leent zich zeer goed voor de diepe emoties van het verhaal. Dat komt vooral doordat de muziek zijn wortels heeft in de tradities van de anglicaanse kerkmuziek. Wat dat betreft roept Chilcotts Passie eerder herinneringen op aan de Crucifixion van John Stainers (1887) dan aan de ‘Johannes’ van Bach.

Tijdens dit concert worden ook drie werken van Felix Mendelssohn uitgevoerd, waaronder de bekende Psalm 42 “*Wie der Hirsch schreit.*”

Deelnemende solisten zijn: Jeannette van Schaik sopraan, Erik Slik tenor, Rick Zwart bas/bariton. Verder zal de begeleiding bestaan uit Jaco van Leeuwen, orgel en leden van het Nederlands Begeleidingsorkest. De algehele leiding is in handen van Una Cintiņa.

De uitvoering zal plaatsvinden op **zaterdag 23 maart 2019** in de Protestantse Gemeente

De Rank, Eugenie Previnaireweg 14, 2151 BE Nieuw-Vennep.
Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:30 uur).

Kaarten à € 18,50 (kinderen € 5,00) verkrijgbaar aan de zaal, bij onze koorleden, via ☎ 023-5625584 of onze website www.cantamus.nl

Van het Nederlands Bijbelgenootschap

Met Johannes toelevan naar Pasen

Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan komt digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app *Mijn Bijbel* en als boekje.

‘In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden overstijgen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Bijvoorbeeld de vraag: wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties? Wie wij zijn, hangt volgens het Johannes-evangelie nauw samen met de vraag wie Jezus is. Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef, een uitnodiging aan ons als lezers. We willen de deelnemers aan dit leesplan uitdagen: wat zegt Jezus over zichzelf en wat kan dat voor mij betekenen? De zeven “Ik-ben”-uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.’

Met het leesplan lees je in veertig dagen het hele bijbelboek Johannes door. De bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands.

Het fraai uitgevoerde boekje is te bestellen via de vrijwilliger van het NBG of via deze link: www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd.

Doet u dit vóór 28 februari, dan krijgt het boekje vóór 6 maart thuisgestuurd.

Uitdaging: in één jaar de hele Bijbel lezen

Veel mensen willen graag de Bijbel van kaft tot kaft lezen, maar weten niet waar ze moeten beginnen of vinden het een uitdaging om het lezen vol te houden. Bijbel in een jaar biedt uitkomst. Dat is een complete bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dan opgedeeld in 365 stukken, aantrekkelijk en overzichtelijk vormgegeven.

Hierbij enkele tips om de uitdaging aan te gaan:

- **Kies een vast moment**

Probeer elke dag op een vast moment uit de Bijbel te lezen. Bijvoorbeeld voor het slapengaan, of sta elke dag een half uur eerder op om je dag te beginnen met bijbellezen. Of verdeel het over de dag en lees steeds een stuk na elke maaltijd.

- **In de buurt**

Het helpt als je de Bijbel letterlijk in de buurt houdt. Leg hem dus op een plek waar je hem goed ziet.

- **Kies een bijleesdag**

Gebruik één dag in de week waarop je meer vrije tijd hebt om bij te lezen als je achterloopt. Op die manier ga je nooit te veel achterlopen als je even een dag geen tijd had.

- **Vertel het anderen**

Vertel aan andere mensen dat je bezig bent om de Bijbel in één jaar te lezen. Zo kunnen zij je houden aan je goede voornemen. En misschien willen ze wel meedoen! Deel met elkaar hoe het gaat. Je kunt je ook aanmelden bij de Facebookgroep van het NBG. Daar geven we je elke week nieuwe tips of achtergrondinformatie bij verschillende teksten.

- **Lees hardop**

Probeer af en toe hardop te lezen. Dat is een bijzondere manier om de Bijbel echt te laten klinken.

- **Schrijf mee**

Maak aantekeningen terwijl je leest. Dat kan door uitroeptekens te zetten bij wat je mooi vindt, en vraagtekens waar je vragen bij hebt. Of koop een mooi boekje, en schrijf elke dag op wat je opvalt en wat de tekst met je doet. Zo maak je je eigen bijbeldagboek!

- **Ga eens naar debijbel.nl**

Hier kun je verschillende vertalingen met elkaar vergelijken.

- **Laat je niet uit het veld slaan**

Soms is het gewoon even zwaar om het vol te houden. Misschien spreken de teksten je niet zo aan. Of ben je erg druk en is het moeilijk om je te concentreren. Wees dan niet te streng voor jezelf! Misschien zegt een bijbeltekst je nu niets. Soms komt dat later wel, als je meer verbanden met andere teksten gaat ontdekken. En ook als dat niet gebeurt is dat niet erg! Focus vooral op teksten die je wel raken.

vrijdag	1 maart	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
zaterdag	2 maart	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
zondag	3 maart	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
maandag	4 maart	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
dinsdag	5 maart	Lucas 7:1-10	Geloof, hoop en liefde
woensdag	6 maart	Psalm 53	Aswoensdag Atheïsme is dwaas
donderdag	7 maart	Lucas 7:11-17	Opwekking
vrijdag	8 maart	Lucas 7:18-28	Vol verwachting
zaterdag	9 maart	Lucas 7:29-35	Kinder-achtig
zondag	10 maart	Psalm 49	Wat is echte rijkdom?
maandag	11 maart	Jeremia 6:1-15	Er is een weg terug
dinsdag	12 maart	Jeremia 6:16-30	Let op de weg
woensdag	13 maart	Psalm 127	Biddag Zonder de hulp van de HEER is alles zinloos
donderdag	14 maart	2 Timoteüs 1:1-10	Volhouden
vrijdag	15 maart	2 Timoteüs 1:11-18	Heilzame woorden
zaterdag	16 maart	2 Timoteüs 2:1-13	Niet te vangen
zondag	17 maart	Psalm 52	Ontmaskering
maandag	18 maart	Leviticus 1:1-9	Offerregels
dinsdag	19 maart	Leviticus 1:10-17	Geurige gave?
woensdag	20 maart	Leviticus 2:1-10	Recept voor offers
donderdag	21 maart	Leviticus 2:11-16	Zout
vrijdag	22 maart	Leviticus 3:1-5	Vet voor de HEER
zaterdag	23 maart	Leviticus 3:6-11	Geef iets waardevols
zondag	24 maart	Leviticus 3:12-17	Bloed-serieus
maandag	25 maart	2 Timoteüs 2:14-26	Houd de waarheid voor ogen
dinsdag	26 maart	2 Timoteüs 3:1-9	Zware dagen
woensdag	27 maart	2 Timoteüs 3:10-17	Inspiratie
donderdag	28 maart	2 Timoteüs 4:1-8	Waarheid en niets dan de waarheid
vrijdag	29 maart	2 Timoteüs 4:9-22	Concrete opdrachten
zaterdag	30 maart	Leviticus 4:1-12	Schuld(on)bewust
zondag	31 maart	Leviticus 4:13-21	Groepsverantwoordelijkheid

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.



- **Wanneer valt de veertigdagentijd in 2019?**

De veertigdagentijd loopt in 2019 van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. Op zondag 21 april is het Pasen.

- **Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?**

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

- **Waar komen die veertig dagen vandaan?**

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

- **Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?**

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

- **Wat is Aswoensdag?**

Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven.

Informatiepagina

Komende kerkbladen

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. Dit is in de regel, de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.

Kerkblad:	Kopij inleveren:	Publicatiedatum:
april 2019	vrijdag 23 maart	dinsdag 27 maart
mei 2019	vrijdag 27 april	dinsdag 1 mei
juni 2019	vrijdag 25 mei	dinsdag 29 mei

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een **bijlage van een Word-document** in het lettertype **Times New Roman, pt. 16**.

Email-adres: kerkblad.rijshout@gmail.com

of bij Agnes Kaslander, Rijshornstraat 18 ☎0297-500080

Vriendendienst

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep doen op de “Vriendendienst”. Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, Rijshornstraat 131 ☎ 0297-320560.

Kerkblad OnLine

www.pknrijshout.nl



E-mailadres jeugdwerk:

jeugdwerkrijshout@gmail.com

de Redactie